



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

September 2021



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditaasje septimber 2021

Wat kin der in soad barre, yn in koart skoftsje tiid.

Dingen dêr't je nei útseagen en dingen dêr't je tsjinoan griisden.

Bygelyks fakânsje as útslach fan it eksamen.

Saken dy't finaal oars útpakke kinne as ferwachte en dêr't je net ien, twa, trije mei klear binne.

Dan kin je leauwe ek in flinke optater krije yn posityf as negatyf opsicht.

Somstiden kin je dan gjin minsken om je hinne ferneare, mar faak misse je ek just in lústerjend ear.

Guon minsken sette har ôf tsjin it leauwe, mar oaren helje krêft út har leauwe en út it gebed.

Kin ik noch wat foar jo dwaan? (fan ds. Troost)

Yn in lyts keammerke sit se, trije heech, yn it hert fan de Jordaan, skeef boven it kafe 'De Kromme Nelis'. Bern hat se net. Bruorren, susters miskyn? Ek al net.

Widow is se, al jierren.

Eins hat se gjin ien.

Wa 't ik dan wol bin, freget se.

In dûmny? Fan tsjerke?

No wurdt it hielendal moai.

Dêr haw ik al jierren neat fan heard!

Dat lêste blykt ek gjin wûnder. Se hat har útskriuwe litten, in hiel skoft ferlyn al, doe't in âlderling wat ferfelend die oer beteljen en sa.

En dan komt it hiele ferhaal. Oer de krisistiid. Oer har leauwe en har twifel.

Oer trou en ûntrou. Oer mannen, poaiers en sûplappen. En oer dy iene man, dêr't se dan noch wol wat betrouen yn hie.

Mar doe't it puntsje by it pealtsje kaam liet er har dochs noch wer sitte foar in oar.

Mar folle wille hied'er net hân fan syn frommeske. In jier nei 't er by har weigien wie, wied' er dea.

Samar, fan de iene dei op de oare.

Noch foardat se goed en wol skieden wiene.

Se hied er gjin trien om litten. Nou ja, gjin trien, foar 't each net, mar djip fan binnen hie se hiel wat ôfsnottere, dat meie jo bêst witte.

En no?

Gjin idee. Ik sit mar wat foar it rût op de gracht te koekeloerjen. Ien kear yn de wike komt der sa'n jufke om de boel wat op te kreasjen. En út de 'Kromme Nelis' krij ik sneins in hapke iten.

Mar fierder?... Ik kom de doar net mear út. En earlik sein: It kin my ek gjin moer mear skele. Se besjogge it mar. Mei sa'n lamme poat kom ik dochs ek gjin sintimeter foarút.

Se sille my der hjir op in dei útdrage moatte. Dat sil tink ik noch wol hiel wat opskuor jaan, fan trije heech!

En wa't dat karweike fikse moat: Joast mei it witte!

Oft ik ek sin oan tee ha.

Moat ik it wol sels even sette. Dan kin ik har fuortendaliks ek moai even in moalkoekje jaan, want it moarnsiten is der by ynsketten.

En jit my dan ek fuort mar in buorrel foar my yn, dan kin ik der earst wol wer even tsjinoan.

We prate troch. Oer eartiids. Oer de sneinsskoalle. Oer de Goede Hoeder. Oer bidden. Oer Mokum. En ek oer it nije Jerusalem.

Dan moat ik wer fierder.

Oft ik noch wat foar har dwaan kin, freegje ik. Ik tink: miskien stelt se it op priis dat ik wat foar har út de Bibel lês, of foar har bid.

It antwurd komt rap.

Wat dwaan? ja asjeblieft: twa yoghurt, doch mar mei boskfruchten, en ien giele fla.

In kertier letter stean ik yn in supermarkt, tusken Turken, Marokkanen en Jordanezen. Der sjit in flarde fan in âld gedicht troch myn gedachten:

***Je hoeft niet altijd zendeling te worden
om in de dienst van onze Heer te staan
Was voor je zieke buurvrouw maar een keer de borden,
dan heb je ook Gods wil gedaan.***

De twa pakken yoghurt en de giele fla passe perfekt yn myn fytstas.
Hoe't it ôfrint, dat gedicht??

***Wij zullen eens volkomen moeten buigen
en daar slechts gaan, waar Hij ons zenden zal.
Wij zullen dagelijks van hem moeten getuigen,
in toga, maar ook wel in de overall.***

Siepie Bandsma



Kerkdiensten

Zondag 29-aug 't Sintrum I.K.O.

09.30 uur - drs. T.R.A. Simonides, Burdaard

Organist: dhr. J. Heeringa

beamer: dhr. V. Vellinga

Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. Banga

Zondag 5-sept 't Sintrum Voorber. H.A.

09.30 uur - ds. H.F. de Vries, Dokkum

organist: dhr. K.Schreiber

Collecte: 1. Zending Wereldiakonaat

beamer: dhr. A. Vellema

2. Diaconie

Er is GEEN kindernevendienst

kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 12-sept 't Sintrum H. Avondmaal

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

organiste: mw. F. de Haan

Collecte: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Zending

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 19-sept 't Sintrum

09.30 uur - dhr. J. v.d. Wal, Moarre

organist: dhr. K. Schreiber

Beamer: mw. S. Bandsma

Collecte: 1. Zending Kerk in actie Najaarsactie

2. Diaconie

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

Zondag 26-sept 't Sintrum Start Jeugddienst

Thema: "een nieuwe start"

09.30 uur - dhr. R. Colijn, Menaam

organist: dhr. T. v.d. Weide

m.m.v. Chr. Muziekver, De Bazuin

beamer: dhr. W. Peterson

Collecte: 1. Diaconie (Vredesweek)

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

Startzondag 26 september

Na een bewogen jaar hopen we een nieuwe start te maken voor het komende seizoen. Aankomende 26 september, de startzondag, hebben wij als Commissie Bijzondere Diensten, een heel programma op poten gezet!

- Om 09.30 uur is er gewoon een dienst, waarin dhr. Colijn voorgaat. Het thema van deze dienst is: *Een nieuw begin*.
- Na de dienst (rond 10.45 uur) is er koffiedrinken. Vervolgens gaan we van het koffiedrinken over naar het spelen van spelletjes! Dit is voor jong én oud.
- We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke barbecue (rond 12.00 uur). Voor de barbecue is opgave gewenst. De wijze van opgave zal binnenkort op de beamer verschijnen.

We hopen allemaal op jullie komst!

Namens de Commissie Bijzondere Diensten:

*Jantsje Banga, Thomas van Duinen, Hilde Graafland, Willem Verbeek
Nynke Wijma en Maaïke Wouda.*

Mutaties

Overleden:

op 1 augustus 2021:

Elizabeth Mellema, W. Dykstrastrjitte 19, op de leeftijd van 89 jaar.

Geboren:

op 14 juli 2021:

Ylse, d.v. G. Acronius en R. Acronius-Venema,
W. Dykstrastrjitte 15; sectie 4

Gedoopt:

op 18 juli 2021:

Lianne Renate, d.v. R. Veldema en L.R. Vellinga,
Stasjonswei 16; sectie 1

Openbare belijdenis:

op 23 mei 2021:

H.J. van der Boon, Elba 7; sectie 3

(op grond van bevestiging als ambtsdrager)

Gehuwd:

Op 17 juni 2021:

W.W. Draaistra met **B. Muller**,

W. Dykstrastrjitte 10, sectie 4,

Overgeschreven:

naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

T. Boonstra-Fennema, Beyertstrjitte 71; sectie 3

naar de Protestantse gemeente Leeuwarden:

E.J. Vink, J. Piersonstrjitte 21/A; sectie 3

Verhuisd:

A. Leegstra en **S. Leegstra-Germeraad**,

van Beyertstrjitte 46, sectie 3

naar De Kamp 4; sectie 1

G. Tamminga, (voorkeurlid)

van Gr. Beerstraat 206 g 16, Groningen; sectie 5

naar Rijnstraat 222 2, Amsterdam; sectie 5

Verjaardagen

september

19 G. Dijkstra-Reeder

Stasjonswei 34

9151 JP Holwerd

26 K. Hiddema

Stasjonswei 29

9151 JM Holwerd

Beide jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.



Dankbetuiging

Graag willen we ieder bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen, cadeaus, telefoontjes en bezoek, uit de gemeente voor ons 60 jarig huwelijk. We zijn dankbaar dat we dit mochten beleven.

Een hartelijke groet van Germ en Maaïke Venema

Nieuws van de dominee

Het is allemaal nog best spannend hoe het de komende tijd zal gaan met Corona. Zullen de vaccinaties het lang houden? Is er genoeg groepsimmunitet in Holwerd? Voelen we ónszelf ook vrij om onze eigen angst voor besmetting wat los te laten? En weer te zingen en dichterbij elkaar te komen?

Corona heeft voor afstand gezorgd tussen mensen. Letterlijk en figuurlijk. Door Corona is ons leven veranderd, onmerkbaar misschien, maar toch. Er is ook afstand gekomen tot de kerk en de kerkdienst – misschien hebt u, heb jij dat ook gemerkt. En de afstand tot God? Het valt niet mee je geloof levend te houden zonder de gemeenschap, zonder anderen die jou helpen te blijven geloven door samen te zingen en te bidden. Of is Hij juist dichterbij gekomen?

Hoe overbrug je die afstand nu weer?

In de Bijbel staat het verhaal over de ballingen, die na 70 jaar ballingschap in Babel weer terug mogen naar hun eigen land. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. Ze zijn in dat verre vreemde land uiteindelijk gewend geraakt, ze hebben zich langzamerhand een beetje geworteld. Weer terug naar het oude land van Gods belofte? Niet iedereen staat te trappelen.

Het lijkt wel wat op de situatie van ons, vandaag.

Wij zijn misschien ook wel gewend geraakt aan ons nieuwe, vreemde bestaan. Van afstand houden. Van thuisblijven. Terugtrekken op jezelf.

Je mag weer! Je mag weer komen naar de kerk, meezingen, hopelijk straks ook weer koffiedrinken na afloop!

Fijn! Maar toch gaat het niet vanzelf. De drempel blijkt hoog. Ik ben het nu gewend om mijn leven op zondagmorgen anders in te delen. Bevalt me eigenlijk goed, zo.

God laat het bij de ballingen niet zomaar gebeuren. Hij stuurt zijn profeet Jesaja, en die doet een appèl: *Wees niet bang, want Ik heb je vrij gekocht. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!* En hij zegt ook namens God: *Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. Ik houd zoveel van je.* (Dit lees je in Jesaja 43)

God roept zijn volk. Je bent van Mij! Niet van de machthebbers van Babel of van andere machten die jouw leven in beslag nemen. Je bent van Mij. Ik maak jou vrij! Kom terug, Ik breng je veilig Thuis!

God zegt zulke dingen ook tegen ons. De meesten van ons zijn eenmaal gedoopt. *Ik heb je bij je naam geroepen.* Ja, dat is toch zo?

Hij roept vandaag jou. Hij vraagt jou liefdevol én dringend om terug te komen bij Hem. Om weer met Hem op weg te gaan. *Je bent van Mij*, zegt Hij. Ik hoop dat je het aandurft. Dat je de moed weer vindt. Want het is best een drempel. Terugkeren naar wat je achter je gelaten hebt. Maar er wacht wel Iemand op je! Iemand die van jou houdt, die jou heeft vrij gekocht en die jou tot Zijn geliefde kinderen rekent. Ik hoop ook heel erg, dat de drempel van de kerk weer wat lager voor je wordt. Dat je er weer wat vindt. Want je hoort erbij! Wij hebben jou nodig. Wij zijn allemaal geliefd en geroepen, door onze Heer!

Het is al weer even geleden, maar we mogen terugkijken op twee mooie doopdiensten.

Op 6 juni werd Jent Verbeek in een (voor Corona-doen) volle kerkzaal gedoopt.

Op 18 juli kreeg Lianne Renate Veldema (Stasjonswei 16) het teken van Gods verbond op haar hoofdje in bijzijn van haar overgrootouders uit Duitsland. Zowel de ouders, als de gemeente, hebben daarbij ook iets beloofd. Dat wij deze kinderen vóór zullen gaan, in geloof, in vertrouwen, in de gebeden, in trouw. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Opdat deze jonge kinderen gezegende mensenkinderen zullen zijn!

We kijken ook even vooruit. Op 12 september mogen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Brood en wijn, om echt te proeven, te eten en te drinken, hoe goed God voor ons is.

En op 26 september is er een startzondag. Dhr. Colijn zal dan op zijn karakteristieke wijze bij ons voorgaan met als thema: Een nieuwe start! Daarna ontvouwt zich een mooi programma voor iedereen, jong en oud. (zie elders in dit blad). Ik hoop op een NIEUWE START voor ons allemaal!

Kringwerk

We pakken nu ook het kringwerk weer op.

De maandelijkse Bijbelgespreksgroep op woensdagochtend start al op 15 september.

De gespreksgroep die vorig jaar startte, maar uiteindelijk slechts één keer bij elkaar geweest is, start in oktober.

Het zijn beide kringen, waarbij we een Bijbelstudieboekje gebruiken over gelijkenissen van Jezus. Als iemand belangstelling heeft om mee te doen, meldt je aan bij da Graafland.

Ik wil dit jaar ook een volwassenen katechese-groep starten. Dit wordt een groep, waarin we ons richten op de basis van het christelijk geloof. Het gaat over de kernvragen: wat is geloven, wie is God de Vader, de Zoon en de

Heilige Geest, wat betekenen Doop en Avondmaal, hoe leef je als gelovige, enz.

Deze groep is bedoeld voor mensen (de leeftijd is niet belangrijk), die erover denken belijdenis te doen, misschien toch nog gedoopt te worden, of die een jaar zich willen verdiepen in wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt en betekent. De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 28 september om 20.00 uur in het Sintrum (Elbasterwei). Dan bekijken we, of deze avond geschikt is voor iedereen. Het gaat om een serie van 10 bijeenkomsten tussen eind september en begin mei 2022. Voor degenen die besluiten om die stap te willen zetten, zal er met Pinksteren 2022 gelegenheid zijn om belijdenis te doen.

Wil je er meer over weten of je aanmelden: mail da Graafland.

Ik zou zeggen: nu er een dominee is, neem de gelegenheid te baat 😊

Da Hilde Graafland

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

De zomervakantie is weer voorbij, voor velen een fijne periode, vrij zijn, rust en tijd voor elkaar. Voor de mensen die thuis blijven soms lastig, familie en vrienden zijn onderweg en thuis is het stil.

Laten we om elkaar denken!

De scholen en andere activiteiten zijn weer begonnen, we wensen de kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, of een studie gaan volgen, een goede start toe!

Op 26 juli waren dhr. en mevr. G. en M. Venema 60 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd! Ze zijn dankbaar dat ze deze dag mochten vieren met hun kinderen en kleinkinderen.

Het was een fijne dag, vol verrassingen. Ook kregen ze veel kaarten en felicitaties.

We wensen u Gods zegen toe op uw verdere levenspad.

Er zijn op dit moment veel gemeenteleden die zorgen en verdriet hebben. Een moeilijke en onzekere tijd tegemoet gaan.

We denken aan:

Dhr. A. Leegstra van de Kamp, hij moest de afgelopen weken chemokuren ondergaan. Het gaat redelijk, maar het blijft spannend. We hopen op een goede uitslag. Veel sterkte en kracht toegewenst.

Mevr. Nely van der Meij, Medwert 3, is ernstig ziek, haar toekomst is zorgelijk. We denken ook aan Willem en Date, een onzekere tijd gaan jullie als gezin tegemoet. Dat jullie elkaar tot steun kunnen zijn, en veel kracht toegewenst bij de moeilijke weg nog te gaan. Blijf hen nabij, wanneer het duister daalt.

Dhr. P. Bandsma, is geopereerd, en het herstel gaat goed. Afgelopen week is hij begonnen met de hartrevalidatie. We hopen dat het goed mag blijven gaan. Wel zijn er grote zorgen om hun zoon, die binnenkort weer een operatie moet ondergaan. We hopen dat het goed mag gaan en op een goede uitslag! Moeilijke weken, we wensen jullie kracht en Gods nabijheid toe.

We denken aan de families; Acronius, Venema, Brander, en oerbeppe Vellema, die zorg, angst en verdriet hebben over de ernstig zieke kinderen Fardau en Pieter Anne.

We bidden als gemeente om hoop en houvast, voor alle families die het zo moeilijk hebben. Geef iedereen de draagkracht en vertrouwen, die met zoveel liefde en zorg om hun naasten staan. Dat ze het vol kunnen houden om hen tot steun te kunnen zijn. Laat hen niet los, hou hen vast en troost hen met Uw liefde!

We denken ook aan iedereen die thuis herstellen of elders verpleegd worden, vergeet hen niet!

Kracht toegewenst om door te gaan.

Heer, raak ons aan, geef ons een vergezicht!

Draag ons op Uw vleugels, en zegen ons met Uw licht.

*Groetnis,
Djoke Schaap-Hiddema*



Wijk 2

Het is al weer een poosje geleden dat wij als nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd , dat was met Pinksteren om precies te zijn. En hoe de wijken er precies uit zouden zien wisten we toen nog niet omdat het opnieuw verdeeld moest worden. We zijn van 3 naar 4 wijken gegaan en dat is alleen maar mooi. Veel bekende adressen van uit mijn vorige periode maar ook nieuwe gezichten. En elk met een eigen verhaal. Ieder met zijn/haar eigen zorgen. Verdriet om gemis van een dierbare soms nog maar kort geleden, een ander heeft verdriet om gemis wat soms al jaren geleden is, maar toch nooit went, en eigenlijk nooit een plekje heeft gekregen.

Zorgen om gezondheid en we denken in het bijzonder aan Anne en Pietsje Brander. Wat een grote schrik toen bleek dat kleinzoon Pieter Anne ernstig ziek bleek . Hij is inmiddels geopereerd en zit midden in de chemo kuren. Wat een spannende tijd! We bidden en hopen dat de kuren succesvol mogen zijn. Eveneens denken we aan Wiebe en Jantine Venema, wat een verdriet en zorg om kleine Fardau. Ook jullie wensen we Gods troostende nabijheid toe.

De vakanties zitten er bijna op, de jongelui die weer naar school moeten heel veel succes en laten we hopen dat het een fijn schooljaar wordt voor iedereen.

Mocht ik iets voor u kunnen betekenen bel me gerust !

Vr gr Jantsje
0519-562352 of 0657542756

Wijk 3

Zr. Tine Boonstra-Fennema is een paar maanden geleden gevallen en daarbij heeft ze haar heup gebroken. Na een tijd in de Waadwente zit ze nu in Dongeraheim. Haar adres is : Zorgcentrum Dongeraheim, kamer 109, Dongeradyk 67, 9101 GC Dokkum. Rond dezelfde tijd waren ze ook nog 55 jaar getrouwd, wat de situatie er niet makkelijker op maakte. Br. en zr. Piet en Alie Visser mochten hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren, en br. en zr. Minne en Ekie Bloem mochten ook hun 45-jarig huwelijksjubileum vieren. Alle paren nog veel goede en gelukkige jaren toegewenst.

Zr. Gerrie Vellema-Lammers kwam plotseling met een dubbele longembolie in het ziekenhuis terecht. Gelukkig gaat het de goede kant weer op.

En nu zijn er grote zorgen om de kleine Fardau Acronius. Haar pake en beppe Acronius heb ik in de wijk, maar we bidden Gerben en Rianne en de beide pakes en beppes en verdere familie veel sterkte en kracht toe.

Ook voor alle zieken en mensen die het moeilijk hebben momenteel ;
beterschap, kracht en Gods onmisbare zegen toegewenst.

Alie Kooistra-Bosgra

Ut wyk 4

Sa stikje by bytsje begjin ik myn besites oan wyk 4.

It binne 46 adressen, dus it kin wolris in skoftsje duorje foardat ik elkenien besocht haw.

It is myn gewoante om fantefoaren kontakt op te nimmen fia de tillefoan en in ôfspraak te meitsjen. Gewoan earlik sizze as it net past.

Ik hoopje dat ik oan de ein fan dit jier de measten fan jim moetsje mocht, mar pin my der net op fêst.

Yn de ôfrûne tiid hawwe der al wat dingen spile:

Yn it foarste plak de berte fan Ylse Acronius op 14 juli 2021, de tredde dochter fan Gerben en Ryanna Acronius en lyts suske fan Marryth en Fardau. In bliid berjocht, mar oan in lokwinsk bin ik amper takommen, want fuort nei it blide kaam it ferskuorrende nijs fan de sykte fan Fardau, de twadde dochter fan harren. In sykte dêr't gjin betterskip te ferwachtsjen falt. Wat swier, wat in klap. Dit freget in soad fan âlden, neiste famyje en neiste freonen. Wat steane je dan machteleas oan de kant. It iennichste wat wy dwaan kinne is harren moed en krêft ta bidde en harren alle goeds ta winskje in dizze drege tiid.

Liesje Mellema wie begjin juli nuver fallen yn har hûske en moast opnommen wurde yn it soarchpension fan De Sionsberg. Se hie in frjemde breuk yn de boppe-earm en in hiele soad pine.

Fan de medisinen dy't se krige gie dy pine net echt oer en it akelige wie, dat se der tige mislik fan waard.

Dêrnei gie it mei har sûnens hurd efterút en moast de famylje op 31 july definityf ôfskied fan har nimme. Se is 89 jier wurden.

Op 6 augustus hawwe wy har te hôf brocht yn Holwert nei in routsjinst yn besletten rûnte yn 'It Sintrum', dêr't har âldste soan Ruurd yn foargie.

It 'Yn memoriam' stiet fierderop yn dit blêd.

Mocht der wat spylje dat oandacht freget fan my as fan dûmny, lit it my dan witte, dan kom ik, as ik jou it troch. Myn tillefoan nûmer stiet yn it wykboekje, mar hjir is it ek nochris: 561525.

Ik leau dat God ús fearkrêft jout
sa gau 't de noed der is.
Wy bin' ússels net tabetroud,
mar wês fan Ien mar wis.

Siepie Bandsma

**In memoriam Liesje Mellema
geboren 14 september 1931/overleden 31 juli 2021**

Door een ongelukkige val in haar huis aan de Waling Dykstrastrjitte is er een einde gekomen aan het leven van Elisabeth Mellema (Liesje), weduwe van Gerben (Germ) van der Weg. Zij is 89 jaar geworden.

Liesje Mellema is geboren op de boerderij in Waaxens, als zevende kind van negen kinderen die ter wereld komen tussen 1923 en 1936. Op de boerderij is het hard werken voor de oudsten, ze moeten al snel 'ûnder de kij'. De jongsten ontspringen de dans. Wanneer ze een 'famke' van zeven jaar is, krijgt ze TBC (tuberculose). Ze moet in quarantaine, een jaar lang, in een tentje in de tuin. Daar speelt ze met haar poppen. Vanuit de woonkamer kunnen haar ouders haar zien en een beetje in de gaten houden. Als opgroeiend meisje gaat ze naar de huishoudschool, waar ze onder andere alles leert over koken. Dat blijkt niet haar sterkste kant. Haken en breien doet ze veel liever, haar hele leven lang.

Ze trouwt met Gerben van der Weg, bij wie ze vier kinderen krijgt, Ruurd, Anneke, Tjeerd en Johan. Hij overlijdt al op 66-jarige leeftijd.

Iedereen kent Mem als een lieve, zachtaardige, bescheiden vrouw. Ze heeft veel zorg besteed aan haar zus Siep, toen die door verlies en rouw zware tijden doormaakte. En ze was oppasmoeder voor haar kleinkinderen Wietske en Joeke. De andere kleinkinderen, Gerbrand en Froukelien, woonden 'ver weg', in de Randstad. Er is één achterkleinkind, Fieke.

De laatste twintig, dertig jaar leefde ze tevreden in haar eigen bedoeninkje. Breien, haken, lezen, véél lezen, puzzelen, radio luisteren en televisie kijken, scharrelen in de tuin met de bloemen, de meesjes en de vlinders. Meer had ze niet nodig. Ze stelde geen hoge eisen aan het leven, ze hoefde geen luxe, ze kon genieten van kleine en eenvoudige dingen. Regelmatig logeerde zus Saakje een paar dagen bij haar en hadden ze veel plezier samen.

Maar zij werd ouder en ouder en had steeds meer zorg nodig. Haar dochter Anneke werd van lieverlee haar mantelzorger. Daardoor kon zij tot het laatst toe, mede met hulp van de thuiszorg, in haar eigen huisje aan de Waling Dykstrajitte blijven wonen. We zijn Anneke, de burens, de medewerkers van de thuiszorg en het personeel van zorgpension Dokkum veel dank verschuldigd.

Voor haar heengaan hebben we als kinderen goed afscheid van haar kunnen nemen. Ze was eraan toe. Ze verheugde zich op het weerzien met haar broers en zusters, met haar Mem. Het geloof was een stille kracht in haar leven, waar ze nooit over praatte. Maar die middag zei ze: 'Ik ha altyd leaud', ik heb altijd geloofd. En ze begon liedteksten te noemen: 'Veilig in Jezus' armen' en 'Hoor, een heilig koor van stemmen'. Ze wilde graag meezingen in dat koor. Ze kreeg de zegen mee voor haar laatste reis, zo ver had ze nog nooit gereisd. Toen ze de aloude woorden hoorde - 'De HERE zegene u en behoede u' - begon ze te stralen en kwam er een glimlach op haar gezicht. Ze liet zich vallen, in Jezus' armen, voor altijd veilig.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden in besloten kring op vrijdag 6 augustus 2021, aansluitend aan een dienst van Woord en Gebed in 'It Sintrum'.

Ruurd van der Weg, oudste zoon

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 38

Kopij uiterlijk donderdag 16 september inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Corona

Wat een aparte, ingewikkelde en moeilijke tijd hebben we achter de rug ! Het Coronavirus hield ons allemaal in de greep. De kerkenraad heeft geprobeerd om zo goed en zo kwaad als dit ging onze gemeente draaiende te houden. De diensten mochten eerst helemaal niet gehouden worden en gelukkig konden we toen meeliften op de kunde van onze buurgemeente Ternaard op het gebied van het uitzenden van de samenkomst. Later hebben de kerkrentmeesters het voor elkaar gekregen dat er vanuit 't Sintrum kan worden uitgezonden. Wat een uitkomst !

Maar het elkaar niet kunnen ontmoeten op de zondagmorgen was/is toch wel een groot gemis. Vooral in tijden van verdriet en zorg heb je veel aan een woordje, een knikje of een arm om je schouder van een mede gemeentelid. Als kerkenraad kwamen wij in gedeelten bij elkaar. De diaconie en het college vergaderde als het mocht en kon en in de moderamen vergaderingen kwam dan alles weer bij elkaar en werden er zo nodig beslissingen genomen. Maar ook daar werden de ontmoetingen gemist.

Nu vanaf 30 juni mogen we weer meer. De mondkapjes regel is weg en er mogen weer maximaal 60 mensen bij de samenkomsten komen maar dit wel als de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. Dit houdt voor 't Sintrum in dat er ca. 50 personen in de kerkzaal passen. Zingen mag ook weer maar alleen op praatvolume, dat is best wel moeilijk want we willen zo graag uit volle borst. De persconferentie van 13 augustus geeft nog niet zo veel uitzicht op veranderingen op zeer korte termijn. Maar we houden hoop en moed.

Wat we gelukkig nooit hoefden te missen was God's nabijheid. Hij weet van de moeilijkheden die wij meemaken en kijkt naar ons met bewogenheid en genade.

Dat is het allerbelangrijkste en ons anker !.

Wij hopen u allemaal binnenkort weer op de oude manier te kunnen ontmoeten.

Namens de kerkenraad.
Netty Teertstra



Nieuws van de kerkrentmeesters

Tijdens de laatste gemeente avond hebben we u als leden van deze kerk gevraagd of we de gereformeerde kerk mogen verkopen.

De vraag kwam niet als verrassing aan de reacties te merken.

Een van de vragen was of we invloed hebben op het volgende gebruik, zoals een disco of autosloopbedrijf.

Dat hebben we. Het kan worden opgenomen in een kettingbeding, waarin kan staan dat er nooit een disco in de kerk mag komen.

Als er iemand iets anders wil dan er in het huidige bestemmingsplan staat is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Nu is de bestemming cultureel / maatschappelijk.

Bij een aanvraag voor een wijziging van de bestemming hebben omwonenden de mogelijkheid hierop te reageren.

We hebben vooralsnog besloten geen gebruik te maken van uitsluiting van een bestemming.

Een andere vraag was of we gebruik kunnen maken van een kerkmakelaar.

Dit hebben we niet gedaan.

Deze zijn vooral actief in het midden van het land.

We hebben Remco van Dijk van makelaarskantoor Roos uit Dokkum opdracht gegeven de kerk voor ons te verkopen.

De heer van Dijk is al tientallen jaar makelaar en kent de markt in deze regio.

Naast het presenteren van de kerk op www.funda.nl en www.roosdokkum.nl wordt de kerk op Facebook geplaatst.

Het voorstel van de heer van Dijk is om een bord met een foto van het interieur van de kerk in de tuin te plaatsen.

Ook wordt de kerk geplaatst in het uitwisselsysteem van de NVM, zodat collega's in het hele land de kerk voor hun aankopers kunnen vinden.

Dit is een samenvatting van de werkwijze van de heer van Dijk.

De kadastrale grens rond de kerk zal ook aangepast worden.

De nieuwe eigenaar moet rondom het pand kunnen komen.

Echter willen we ook voldoende ruimte houden op het terrein bij het Sintrum voor bevoorrading en parkeren.

Alhoewel het een formaliteit is, hebben we toestemming nodig vanuit landelijk PKN. Zij toetsen of de vraagprijs marktconform is.

De verkoop van de kerk wordt pas actief als wij als kerkrentmeesters hiermee instemmen.

Heeft u nog suggesties of vragen, bel of mail me gerust.

Namens de kerkrentmeesters,
Auke Talsma
tel 06 53817896

Bericht van het Willibrordus koor



Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, vooral alt en tenoren, maar andere stemmen zijn ook zeer welkom. Als u zingen leuk vindt nodigen wij u van harte uit om op dinsdagavond te komen luisteren of, nog beter, met ons mee te zingen. De repetities vinden plaats in de MFA te Blije en starten weer op dinsdag 7 september 2021 om 19.45 uur. Wij zingen christelijke- en wereldlijke muziek in meerdere talen en genres. Zingen staat bij ons uiteraard voorop, maar ook de onderlinge sociale binding en gezelligheid vinden wij erg belangrijk. Voor meer informatie kunt u bellen of appen met: Doeke Haitsma 06 5144 0350 of Ed van der Velde 06 2192 9212

Theologie voor gemeenteleden

Nadat de TNG-cursus in Buitenpost (Kruiskerk) door corona heeft stilgelegen, willen we op 14 september 2021 weer gaan starten met het cursusjaar 2021-2022. De cursus gaat uit van de provinciale PKN en kent als vakken OT en NT; Kerkgeschiedenis, Dogmatiek/geloofsvragen, Jodendom; Liturgiek, Bijbelse theologie. Er zijn geen vooropleidingseisen en de voertaal is Nederlands. De cursus wordt in het najaar 10 dinsdagmiddagen en in het voorjaar ook weer 10 dinsdagmiddagen gegeven. Voor iedereen met een serieuze belangstelling voor geloof en kerk van harte aanbevolen!!!

Inlichtingen bij de coord. Roel Ruben: 06-28124828
en/of r.ruben@upcmail.nl

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl

Lid (diaken):

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiten, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.