

T s j e r k e b l e d

van de Protestantse gemeente Holwerd

September 2020



WANT HET KONINKRIJK VAN GOD
BESTAAT NIET UIT WOORDEN
MAAR UIT KRACHT

(Kor 4:20 NBV)

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A.Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditaasje

Genesis 7: 1 o/m 5.

Hja geane yn de arke.

De Heare sei tsjin Noäch: Gean do mei dyn hiele húshâlding yn de arke, want Ik ha sjoen datsto ûnder de minsken fan no ien bist dy't yn Myn wegen giet.

Fan al it reine fee moatst sân pear, in mantsje en syn wyfke nimme, mar fan it ûnreine fee ien pear, hieltiten in mantsje en syn wyfke.

Ek fan 'e fûgels yn de loft moatst sân pear nimme, hieltiten in mantsje en in wyfke, dat har soarte op de hiele ierde yn wêzen bliuwe sil.

Want noch sân dagen en dan sil Ik it fjirtich dagen en nachten lang op de ierde reine litte en alles dat op ierde bestiet en dat Ik makke haw, sil Ik fan de ierdboaiem ôffeie.

En Noäch die krekt sa't de Heare him opdroegen hie.

It iikhoarntsje en de oaljefant. Fan ds. Andre Troost.

Altyd as it giet oer Noäch en syn arke, moat ik tinke oan ds. Spurgeon.

Hy wie yn de njoggentjinde ieuw yn Ingelân in ferneamde predikant.

Tûzenen tsjerkegongers lústeren graach nei syn bemoedigjende preken.

Ds. Spurgeon sei hiel faak: Troch fol te hâlden berikte de slak de arke.

Prachtich. Ek al bin je sa fluch net mear, dyjinge dy't folhâldt berikt syn doel.

Goed besjoen liket de tsjerke wol in bytsje op de arke fan Noäch.

Minsken fan alledei fleane yn en út.

Sommigen twa oan twa, oaren allinne. Elkenien is wolkom.

De tsjerke: in arke. It tsjerkeskip leit heech op it lân.

Wannear't it wetter komt, it lêste fan de dagen?

Dat kinne wy net sizze. Der is gjin minske dy't it wit, sels de ingels net en Jezus is ek net op de hichte steld fan de eksakte datum.

God wit it allinne.

Mar oan de lêste dei ta meie wy oan board gean.

Oars as by de arke fan Noäch is de tagong frij foar wa't mar komme wol.

De doarren fan it tsjerkeskip steane wagewiid iepen.

Hoe mear, hoe leaver.

Wy binne somstiden bang dat wy foar dy arke fan God net goed genôch binne. Dat kin ik my wol foarstelle. Ik haw sels ek sa myn twifels, seit ds. Troost. Mar as myn twifels al te sterk wurde, dan tink ik mar wer oan ds. Spurgeon, oait predikant yn de tsjerke dêr't ik krekt oer fertelde. Mear as ien kear fertelde er syn gemeente wat oer it iikhoarntsje, dy't graach oan board fan de arke fan Noäch gean woe foardat it oardiel oer de ierde losbarste soe, mar it iikhoarntsje doarste net. Hy wie sa bang dat de planke brekke soe krekt as hy der oer hinne rûn. Hy sei tsjin Noäch: Ik doar it net, ik bin te bang dat de planke brekt. Net te leauwen: twa minuten foar him wie der in kolos fan in oaljefant oer dyselde planke oan board gien.

Wat wint it by ús: de eangst as it betrouwen?

Siepie Bandsma

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 30 aug.

't Sintrum

09.30 uur - dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard

organist: dhr. A.Kooistra

Collecte: 1. Diaconie

beamer: V. Vellinga

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 6 sept

't Sintrum

13.45 uur - ds.H.F.de Vries, Dokkum bevestiging

da. H.B. Graafland, Holwerd

intrededienst da.H.B.Graafland, bevestiging Ambtsdragers/ voorber.H.A.

Organiste: mw. F. de Haan

Collecte: 1. Zending Werelddiakonaat

beamer: A. Vellema

2. Diaconie

Er is geen kindernevendienst

kerkrijden: P. Bandsma

Zondag 13 sept 't Sintrum
09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
Collecte: 1. Diaconie Jeugdwerk (JOP)
2. Zending
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. v. Duinen

H.Avondmaal
organist: dhr. K. Schreiber
beamer: W. Verbeek

Zondag 20 sept 't Sintrum
09.30 uur - dhr. R. Colijn, Leeuwarden
Collecte: 1. Zending/ Kerk in Actie
2. Diaconie
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Castelein

organiste: mw. F. de Haan
beamer: S. Bandsma

Zondag 27 sept 't Sintrum
09.30 uur - dhr. L. vd Ven, Oldeboorn
Collecte: 1. Diaconie Vredeswerk
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. J. Heeringa
beamer: W. Peterson

Mutaties

Overgeschreven:

van de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

L. Zijlstra,

Achter de Hoven 15, sectie 1

naar de Protestantse gemeente Ferwert:

M. Boonstra-de Jong,

Hemmingawei 16, sectie 1

naar de Protestantse gemeente Ternaard:

J. Vellema-de Haan,

Tsjerkestrjitte 14, sectie 3

Voorkeurlid:

M. Vellema, Vlasstraat 3B, 9101 MX Dokkum is op haar verzoek geregistreerd als voorkeurlid van onze gemeente.

Verjaardagen

- 14 E. Mellema
19 G. Dijkstra-Reeder
26 K. Hiddema

september

W. Dykstrastrjitte 19
9151 JK Holwerd
Stasjonswei 34
9151 JP Holwerd
Stasjonswei 29
9151 JM Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Berichten van de dominee

Een nieuw begin

Op zondag 6 september hopen we (eindelijk!) de uitgestelde dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers, en van bevestiging en intrrede van mijzelf als nieuwe dominee, te kunnen houden. Hopen we, want op moment van schrijven zijn er plotseling besmettingen binnen de voetbalwereld van onze dorpen geconstateerd, en we weten nog niet of dat snel de kop ingedrukt kan worden of niet.

Maar als ik voor mezelf spreek, hoop ik van harte dat we langzamerhand wat kunnen gaan opstarten met elkaar. Ik heb inmiddels met bijna alle ambtsdragers van Holwerd kennis kunnen maken. Ook heb ik al enkele pastorale bezoeken gedaan. Maar vanaf september hoop ik verder van start te kunnen gaan.

Allereerst wat onze kerkdiensten betreft.

Het is bijzonder fijn, dat we vanaf juli weer diensten kunnen houden, die (vanuit Corona-perspectief gezien) vol zitten. Daar zijn we blij mee. Velen van jullie weten de weg naar het Sintrum weer te vinden. Maar we beseffen wel, dat het heel wat aanpassen vraagt, vooral wat betreft de 1,5 meter en wat betreft het niet-zingen. We zullen het ermee moeten doen, en proberen toch gezegende diensten met elkaar te beleven.

Op zondag 9 augustus hebben we een keer buiten kunnen zingen m.m.v. 6 blazers uit onze gemeente. Daar hebben we een keer even uit volle borst kunnen zingen. We gingen misschien wel extra blij en enthousiast naar huis. We zullen kijken, of dit vaker kunnen doen.

Ik hoop iedere maand een keer voor te gaan. In september zal het, naast de bevestigingsdienst, ook een dienst met viering van het Heilig Avondmaal zijn. Verder hoop ik, dat jullie me beter gaan verstaan, want ik heb gehoord dat daar klachten over zijn. De technische mensen moeten daar maar even werk van maken. Ik hoop natuurlijk ook en nog meer, dat wij samen, als gemeente en predikant, elkaar meer en meer ‘verstaan’, en dan bedoel ik van binnen. Zodat we aan elkaar kunnen groeien, elkaar kunnen steunen en elkaar dragen in het gebed.

Wat ga ik verder doen met die dag in de week, dat ik er voor jullie ben? Zelf denk ik in elk geval aan het starten van een bijbelgesprekscring overdag. Ik denk aan iedere eerste woensdagochtend van de maand, van 9.30 – 11.00 uur in het Sintrum. Te beginnen op 7 oktober. We zitten ook hier met Coronamaatregelen. Dus het kan maar met een beperkt aantal. Ik heb geen idee of en hoeveel animo er is. Ik zou zeggen: Laat het mij weten of u/jij mee wilt doen. Dat kan via de mail of app, en anders via de telefoon. Dan kan ik kijken hoe we dit aan moeten pakken. Schroom niet om je op te geven. Desnoods maken we er een tweede kring bij.

Ik denk verder aan een groothuisbezoek, samen met de ouderlingen. Dat zullen we op een avond moeten doen. Daarvoor gaan wij in overleg met elkaar.

Misschien zijn er jongeren of – dat kan ook – ouderen, die wel eens catechese willen volgen. Dus een jaar lang gericht bezigzijn met de basiskennis van het christelijk geloof. Als je dit wilt, is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij Ternaard. Daar ga ik beginnen met een catechesegroep van 18-22 jaar op zondagavond in de pastorie (1 maal per maand). En met een ‘volwassenencatechese’, waar iedereen vanaf 23 jaar welkom is die een wat steviger basis wil, die nog zoekende is of die erover denkt geloofsbelijdenis te willen doen. Als er genoeg belangstelling is, starten we hiermee op een tweewekelijkse dinsdagavond van 20.00 – 21.15 uur. Ook hier geldt: laat het alsjeblieft weten, als je wat wilt!

Misschien zijn er nog wel andere goede ideeën voor een thema-avond of een avond met jonge gezinnen. Laat het horen!

Tenslotte ben ik als dominee ook beschikbaar voor het crisispastoraat, samen met Anke Hoekstra. We hebben in Anke een hele fijne lekenpastor, en ik zou iedereen wel willen aanmoedigen om haar als ‘biechtmoeder en ziektentrooster’ te blijven vragen. Maar als iemand liever mij heeft, dan is dat ook goed en kom ik graag. U of jij kunt een beroep op mij doen via mail, app of telefoon. Het gewone bezoekwerk blijft bij de ouderlingen van de gemeente. Jullie zullen mij dus niet zien bij verjaardagen en jubilea enz. Dat laat mijn aanstelling niet toe. Maar ik geloof ook, dat ik met de uren die ik

heb, jullie beter kan dienen met een stukje gemeente-opbouw en toerusting van de ouderlingen.

Een nieuw begin. Gelukkig is het zover. En kunnen we, binnen de beperkingen toch veel met en voor elkaar betekenen.
Dat de Heer ons allen zegene in deze komende tijd!

Da. Hilde Graafland

(Mailadres: h.graafland1@kpnplanet.nl, Telefoon: 0519-347660, Mobiel (alleen om te appen: 06-33705811).

Nieuws uit wijk 1

Mevr. B Soepboer werd half juli geopereerd, er zijn complicaties bij gekomen. Na weken van zorg, is er nu dankbaarheid en vertrouwen dat alles weer goed komt! Mevrouw is aan het revalideren in de Waadwente, op dit moment gaat het heel goed. Ze hoopt eind september weer in haar huis te kunnen wonen. We bidden u een verder herstel toe!

Mevr. M. Boonstra is door gezondheidszorgen verhuisd naar Foswert. Het moet erg wennen, vindt het moeilijk. Maar zegt ze; de bern bin sa goed foar mei, en je moet iedereen bedanken voor alle bezoeken en kaarten. Dit doet haar zo goed! U bent ook in Foswert altijd welkom.

Haar adres is; M. Boonstra

Foswarterstr. 71,
De Terpen, k. 227
9172 PS Ferwert

We denken aan u, en wensen u een goed verblijf in Foswert. Dat God u nabij is, aan Zijn hand mogen wij gaan!

Ook alle mensen die hier niet genoemd willen worden, sterkte en proberen om de moed niet te verliezen, it komt dochs oars!

Op dit moment zijn de scholen weer begonnen, we hopen dat ze open kunnen blijven, succes iedereen, bij het volgen van jullie lessen, op wat voor manier dan ook!

Het is nog een onzekere tijd, ook in de kerk is nog lang niet alles zoals het was, het is niet anders, er zijn manieren gevonden om toch samen te komen.

Laten we er op vertrouwen dat alles weer goed komt. Door Hem te zoeken,
Hij zorgt voor ons, vaak op onzichtbare manieren!

Ik leau dot God ús fearkrêft jout, sa gau't de noed der is.
Wij bin ússels net tafertroud, mar wês fan IEN mar wis!

Groetnis Djoke Schaap - Hiddema

Nieuwsupdate v.w.b Corona en onze kerk!

In juni hebt u onze laatste nieuwsbrief gehad. Hierin werden er versoeplingen aangekondigd. We mochten weer kerkdiensten organiseren mits we ons aan de regelgeving hielden.

Inmiddels zijn we sinds begin juli weer los met onze kerkdiensten. Niet zoals we voorheen gewend waren, maar aangepast. We realiseren ons dan ook dat u misschien moet wennen aan de situatie zoals die momenteel is tijdens onze wekelijkse dienst. Het is anders... Toch zijn wij van mening dat het een stap voorwaarts is dat wij in ieder geval weer samen kunnen komen in ons kerkgebouw. En wij begrijpen dat u bijvoorbeeld het zingen mist. We hopen dat in de toekomst de versoeplingen weer verder kunnen zodat we ook daarmee aan uw wens kunnen voldoen. Op dit moment vinden wij het niet verantwoord om te zingen. De ventilatie van ons gebouw is volgens ons niet toereikend en de inhoud van de ruimte is ook niet zo, dat we het wel zouden kunnen gaan doen. Ook de bezoekers van de kerkdiensten behoren over het algemeen tot de risicogroep en ook daarom nemen wij geen enkel risico. Dus voorlopig gaan we even door zoals het momenteel is.

Het valt ons wel op dat de diensten goed bezocht worden. Vaak bezoeken tussen de 40 en 50 personen de dienst, met een uitschieter van 70 personen. We zitten hiermee dan ook gelijk aan het maximum aantal bezoekers. Wie had dat gedacht dat we de kerk iedere zondag “vol” krijgen....

Op zondag 6 september zal de bevestigingsdienst plaatsvinden van da. Hilde Graafland in Holwerd. Ook de bevestiging en afscheid van ambtsdragers zal tijdens deze dienst plaatsvinden. Door de corona maatregelen zitten we met het probleem dat ook deze dienst maar door een beperkt aantal mensen kan worden bijgewoond. We willen familie en en andere betrokken (zullen er niet veel zijn) voorrang geven om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst zal wel rechtstreeks via internet te volgen zijn en hij zal worden opgenomen, zodat hij ook later bekeken en/of beluisterd kan worden. We proberen op deze manier iedereen die dit wil op één of andere manier de dienst te laten beleven

en hopen op uw begrip voor de regelingen die wij onder de omstandigheden moeten treffen.

De dienst is te volgen op www.smashvisuals.nl / livestream. Op deze site blijft de dienst nog een week te zien. En als u geen internet heeft kunt u contact opnemen met Netty Teertstra (na 17.00 uur op 562082), dan zorgen wij er voor dat u deze dienst bij u thuis kunt zien of horen.

Verder onderzoeken we de mogelijkheid om alle diensten voortaan live uit te zenden. Binnenkort hopen we hier meer over te kunnen zeggen.

U merkt wel dat we proberen ons aan te passen aan de omstandigheden. Ook wij hadden het graag anders gezien. Maar troost u er zijn nog genoeg kerken die nog geen kerkdiensten hebben gehad.

Gezien de ontwikkelingen van het virus momenteel zijn wij terughoudend met het uitbreiden van onze diensten.

Overigens willen wij u wel bedanken voor de medewerking bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw en het toewijzen van een plaatsje en het begrip hieromtrent.

Commissie "coronadiensten"

Berjochten fan sr. Anke Hoekstra

Op snein 5 juli mochten we sûnt heal maart wer tsjerke yn 't Sintrum ha. As we earlik binne, fûnen we dat allegear best wol wat spannend.

Fan te foarren troch de tsjerkerie goed oertocht hoe at it foarm krije koe. We moatte ús oan de regels hâlde en we soene net graach wolle dat der besmettingen troch komme.

Mar wat wie it moai, fielde it goed om wer byelkoar te wêzen.

Wol op gepaste ôfstân, mar wol wer meielkoar lústerje nei Gods wurd.

Sjonge mocht en mei noch net, mar mei wat kreatifiteit en de lieten fan "Nederland zingt" is it fijn om sa toch wer nei tsjerke te kinnen. Dat der wer op it oargel spile wurd, en mei begelieding fan in oantal korpsleden ha we op in snein, mei da. Hilde Graafland selfs bûten in liet songen.

Ja it jout ek oanlieding ta feroaring.

Ik mocht de earste kear foar gean en ha preke oer dat we soms samar yn ús libben stil setten wurde.

Giet it samar oars as at we ferwachtsje. Hiel tapaslik foar dizze corona tiid.

Mar krekt foar dizze snein, kaam de freed myn skoanmem te ferstjerren. Op die manier waarden wy as famylje op dat momint stop set. Ik ha dat neamt yn

de tsjinst en fan folle minsken ha wy derom in kaartsje krigen as meilibjen.
Sije en ik wolle jim der foar betankje. It docht goed.

Je fiele it gemeentewêzen.

En dat gemeentewêzen, falt yn dizze tyd fan corona net altyd ta.

It is der wol, mar hoe hâlde we elkoar fêst?

Ik mocht foarich jier âlderling mei in spesiale opdracht wurde en ien fan de belangrykste taken dy't der ûnder falt is, dat ik foar gean mei / kin by begraffenissen.

Ek by sykte wol ik der graach foar de minsken wêze.

Yntusken is ús nije dummy, Hilde Graafland kommen en sil op snein 6 septimber befestige wurde.

Sy en ik ha goed kontakt. Sy hat hjir by ús yn Holwert in oanstelling foar 8 oeren yn de wike en dy bin samar fuld. Derom bliuw ik achter de hân.

Jo kin altyd in berop op my dwaan, mar wolle jo graach dat dûmny komt dan kin dat ek.

Freonlike groet fan Anke H. R.

Nieuws van de kindernevendienst

In overleg met de voorzitter van de kerkenraad is besloten om in september nog geen kindernevendienst te houden. In september zal in overleg met commissie "Coronadiensten" worden gekeken hoe op basis van de geldende adviezen de kindernevendienst kan worden georganiseerd. In het volgende Tsjerkblêd komen we hierop terug.

Hartelijke groet,

Nynke Wijma en Antje Hiddema

*Vriendelijk hart
Wijze gedachten
Dappere geest
Moedig geloof*
naar 2 Timothëus 1:7



Kort verslag kerkenraadvergadering 2 juni 2020

Welkom en opening:

G. Bilker heet ons allemaal welkom op deze “corona” kerkenraadsvergadering. Door de omstandigheden nemen zittende en nog niet bevestigde kerkraadsleden deel aan deze vergadering. Da. H. Graafland is vanavond voor het eerst aanwezig, ook zij is door de corona maatregelen nog niet bevestigd.

Da. Graafland opent deze vergadering, zij vertelt hoe haar carrière is verlopen en dat zij via Zeeland, Rotterdam en Veenendaal in Ternaard en Holwerd is gekomen. Het is voor haar een nieuwe ervaring om 2 gemeenten te dienen en niet fulltime te werken, maar ze heeft er veel zin in.

Na deze nadere kennismaking leest da. Graafland de eerste verzen van psalm 139.

Door de aanwezigheid van het coronavirus mogen mensen elkaar niet aanraken en dat wordt gemist. In psalm 139 legt God als het ware zijn handen om ons heen.

Zijn aanraking helpt ons op 3 manieren het leven door:

God baant de weg doordat hij voor ons uitgaat.

God is om ons heen, Hij omhult ons.

God ziet onze levensloop, Hij gaat met ons het leven door. Hij legt zijn hand op ons en laat ons niet meer los.

Na deze uitleg van psalm 139 gaat zij ons voor in gebed.

G. Bilker dankt da. Graafland voor de opening en hoopt dat we met elkaar mooie jaren tegemoet gaan.

Agenda:

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Notulen kerkenraadvergadering 24/2-2020 :

Deze notulen worden goedgekeurd.

Personalia en pastoralia:

Deze worden doorgenomen.

De ouderlingen proberen zoveel mogelijk op afstand contact te houden met de gemeenteleden. Dit gaat wel goed maar vaak is het ook moeilijk, vooral bij overlijden is afstand heel vervelend, doordat er maar 30 personen aanwezig mogen zijn bij de uitvaart, kunnen de ouderlingen daar meestal niet bij zijn en dat geeft een “niet afgerond” gevoel.

Gelukkig worden de regels nu wat minder streng en kan er weer op bezoek gegaan worden.

Tsjerkebled, woord en weg, ouderlingenblad:

In deze bladen staan geen opvallende artikelen.

Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden benoemd en zijn doorgegeven aan degene voor wie ze van belang zijn. Veel stukken zijn niet meer actueel.

De rouwkaarten van dhr. K. Herder, mevr. Tamminga-Hylkema en mevr. Vd Ploeg-Jansma worden voorgelezen en we houden een moment van stilte. De steunaanvragen zijn doorgegeven aan de diaconie en de periodieken kunnen worden meegenomen.

Rapporten:

Moderamen:

Er is een nieuwsbrief gemaakt over hoe een kerkdienst zal zijn als alle coronamaatregelen worden toegepast, T. Banga zal deze nieuwsbrief naar alle kerkenraadsleden mailen, gevraagd wordt om op- of aanmerkingen zsm terug te sturen, zodat daarna de brief naar de gemeenteleden kan.

Diaconie/ ZWO-E, Jeugd en jongerenwerk,, kerkrentmeesters, classis, commissie bijzondere diensten:

Deze afdelingen van onze gemeente hebben geen dingen te melden, omdat alles tot nu heeft stil gelegen en er nog geen vergaderingen of bijeenkomsten geweest zijn.

IKO:

A. Kooistra deelt mee dat de opbrengsten van de collectes in de IKO diensten naar het opknappen van de speeltuin zullen gaan..

Andere vergaderingen:

er zijn geen andere vergaderingen bezocht.

Opstarten kerkdiensten:

Het moderamen stelt voor om op 5 juli weer een kerkdienst te houden in 't Sintrum.

Hiervoor moet veel geregeld worden, er moet volledig aan het protocol en aan de eisen die gesteld zijn worden voldaan.

Toch wil het moderamen de diensten gaan houden, omdat er wel behoefte is onder de gemeenteleden.

Na passen en meten blijkt dat er zo'n 45 a 50 mensen aanwezig zouden kunnen zijn.

Er zal gekeken worden om de gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn, de dienst digitaal te kunnen laten volgen.

Een aantal leden van de kerkenraad neemt het op zich om dit uit te zoeken en alles zover klaar te maken om de dienst volgens de coronamaatregelen te laten verlopen.

Ze gaan ook kijken of ze de dienst digitaal naar de thuis blijvende gemeenteleden kunnen krijgen.

Bevestiging van Da. H. Graafland en nieuwe ambtsdragers:

Door het drukke schema van Ds. De Vries, die in deze dienst voor zal gaan wordt de dienst gehouden op 6 september a.s. 's middags om 13.45 uur.

Censura Morum avondmaal op 14 juni:

Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren. Dit wordt digitaal vanuit Ternaard uitgezonden.

Volgende vergadering:

29 juni 2020.

Sluiting:

G. Bilker dankt ons voor onze aanwezigheid en geeft ons de wens mee gezond te blijven.

Hierna sluit A. Kooistra de vergadering met het lezen van een gedicht: "een zoektocht"

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 39. Kopij uiterlijk donderdag 17 september inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.



Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N Teertstra-Louwen Prof. Holwardastrjitte 2 tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: Nog niet bekend
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69, tel. 562371

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.