



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Oktober 2021



hij zal je
beschermen

met zijn vleugels

PSALM 91:4

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Toekomst!

Op onze laatste kerkenraadsvergadering hadden wij het over de toekomst van onze gemeente. We hebben allemaal wel eens dat als we vooruit kijken dat ons de moed in de schoenen zakt. Op dat moment was er veel verdriet binnen onze gemeente. Elke ouderling/ambtsdrager had er mee te maken. Op zo'n moment is het wel eens moeilijk om nog lichtpuntjes te zien... Zo kwam van het een het ander. We kwamen erop dat het werk binnen ons gemeente veel van ons kan vergen. Dan kan het gevoel je bekruipen; waar doen we het voor. En dat gevoel wordt alleen maar groter als mensen activiteiten organiseren welke niet of nauwelijks aan mee wordt gedaan. Om mensen actief te krijgen worden ze uitgenodigd om mee te doen of liefst om ook een keer iets mee te organiseren waarmee je dan hoopt om wat betrokkenheid te creëren. Vaak is de reactie teleurstellend. Dan is dan niet motiverend. Gelukkig hebben we "intern" een leuke ploeg en kunnen we elkaar steunen waar dat mogelijk is. Laatst heb ik een vergadering bezocht in Oosternijkerk. We waren met 8/9 gemeenten aanwezig uit onze regio (voormalig Oost & West Dongeradeel). Niet alle gemeenten uit deze regio zijn aanwezig. Wel worden ze uitgenodigd maar sommige gemeenten hebben niet de behoefte hier aan deel te nemen en dat is een eigen keus. Hoe graag we ook willen dat we met z'n allen overleggen. Om de beurt kregen we de mogelijkheid om iets over het reilen en zeilen van ons plaatselijke gemeenten te vertellen. In sommige gevallen loopt het op rolletjes (hoewel hier ook veel energie ingestoken dient te worden...), bij anderen zit het "vast". De kerkenraad die met een minimale bezetting draait omdat er geen opvolging is van aftredende ambtsdragers. Wat dan weer inhoudt dat die dan weer alle ballen in de hoogte moet houden. Omdat dat ook niet lukt gaat men maar naar het 1 x per 2 weken een dienst organiseren en de overige (pastorale) werkzaamheden tot een minimum beperken. Ik vroeg mij zelf af wanneer kom je op het punt om onder ogen te zien dat je toe moet geven dat we op die manier niet door kunnen gaan. Op dit moment zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we alle posten redelijk hebben bezet. Er zijn echter behoorlijk wat functies, ook buiten de kerkenraad, die bij "uitval" ons met een behoorlijk probleem op kunnen zadelen. Graag gaan wij met u hierover in gesprek op de gemeenteavond welke wij in november willen organiseren. We hopen dan op een goede opkomst zodat we het gevoel krijgen dat we het niet alleen hoeven te doen.

Gerrit Bilker



Zondag 26-sept 't Sintrum Start Jeugdendienst

Thema: ‘ een nieuwe start ‘

09.30 uur - dhr. R. Colijn, Menaam
 m.m.v. Chr. Muziekver, De Bazuin
 Collecte: 1. Diaconie (Vredesweek)
 Er is WEL kindernevendienst
 Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. T. v.d. Weide
 beamer: dhr. W. Peterson
 2. Kerk en Pastoraat
 deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 3- okt 't Sintrum

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
 Collecten: 1. Diaconie
 2. Kerk en Pastoraat
 Er is WEL kindernevendienst
 Kerkrijden: P. Bandsma

organist: dhr. K. Schreiber
 beamer: mw. T. Verbeek
 deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 10- okt 't Sintrum werelddiaconaat inname deeldoosjes

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
 Collecten: 1. Diaconie
 2. Kerk en Pastoraat
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: W. Schaap

organist: dhr. A. Kooistra
 beamer: dhr. V. Vellinga
 deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 17-okt 't Sintrum

09.30uur - dhr. L. vd Ven, Oldeboorn
 Collecten: 1. Zending Wereldvoedseldag
 2. Kerk en Pastoraat
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. J. Heeringa
 beamer: dhr. A. Vellema
 deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 24-okt 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
 Organist: dhr. K. Schreiber
 Collecten: 1. Zending-Ned. Bijbel Genootschap
 2. Kerk en Pastoraat
 Er is GEEN kindernevendienst

beamer: dhr. W. Verbeek
 deurcoll.: onderh. gebouwen
 kerkrijden: A. Castelein

Zondag 31-okt 't Sintrum Comm.Bijz.Diensten

09.30 uur- mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organiste: mw. F. de Haan

beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie

deurcoll.: onderh. gebouwen

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. van Duinen

Nieuws van de dominee

In je comfortzone zit weinig groei...

Deze uitspraak, die ik toevallig tegenkwam, triggerde me. Het is waar. Je comfortzone, de club waarin je je thuis voelt, waar je het met elkaar eens bent, waar je je vrienden vaak hebt, daar hou ik me het liefste op. Daar ga ik het liefste mee om.

Maar er zit weinig groei in. Je groeit juist aan mensen, die anders denken, die anders doen. Want zij zetten mij aan het nadenken waarom ik dingen belangrijk vind en waarom ik deze keuzes maak. En soms maken zij mij duidelijk, dat het helemaal geen goede keuze is. Dat er meer mogelijk is. Dat ik een heleboel dingen mis door zo in mijn eigen kringetje rond te draaien. Het is natuurlijk altijd een drempel om uit je comfortzone te komen. Het vergt lef, nieuwsgierigheid en ook een besef dat er meer is dan mijn eigen leventje, meer is tussen hemel en aarde, een besef dat mijn leven een hogere bedoeling heeft.

En ja, als je wilt gaan geloven, moet je ook uit je comfortzone komen. God vraagt ons een stap te zetten, uit ons wereldje, uit onze manier van denken en doen, in Zijn nieuwe en totaal andere manier van denken en kijken en doen. God leren kennen is een nieuwe wereld binnengaan. Een wereld van vrijheid, vergeving, liefde, maar ook van zelfverloochening, van liefde die iets kost. Zou je dat willen? Zou je God echt willen leren kennen. Niet zoals jij denkt dat Hij is, maar zoals Hij jou wil laten zien wie Hij is?

Doe dan mee! Kom een keer kijken! En ga het gesprek aan. Met anderen, en daardoor met God en met jezelf.

Er zijn een paar gesprekskringen. Of praat eens met een ouderling, of met Anke of mij. Probeer het eens. Echt waar, hier krijg je geen spijt van!

Da Hilde Graafland

Gesprekskringen:

Op de eerste woensdagochtend van de maand van 9.30 – 11.00 uur.

Op een maandelijks woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur

Volwassenenkatechese. Open avond op 28 september om 20 uur.

Allemaal in het Sintrum.

Informatie bij da Hilde Graafland (whatsapp: 06-33705811, mail:

h.graafland1@kpnplanet.nl

Aandacht voor:

In oktober sta ik voor een aantal keren op het rooster om voor te mogen gaan in onze kerk.

Zondag 24 oktober hadden we als gemeente naar Foswert zullen gaan. Ik had daar de dienst mogen doen. Maar vanwege corona kan dit geen doorgang vinden en daarom gewoon dienst in 't Sintrum.

De laatste zondag van oktober, de 31^{ste} stond er een dienst gepland met en door de commissie bijzondere diensten (CBD). Er stond wel iets op stapel, maar omdat er zondag 26 september ook net een grote activiteit georganiseerd wordt door de commissie is er besloten dat er de 31^{ste} niets georganiseerd zal worden door de CBD.

Maar afgelopen 27 juni, de zondag van het feestweekend van Holwerd, had ik voor zullen gaan. Vanwege dat het avondmaal opgeschoven werd naar deze zondag hoefde ik niet, maar kwam ds. de Vries. Dit gaf helemaal niks, maar ik had me al wel wat voorbereid voor deze zondag en samen met de CBD hebben we bedacht om op zondag 31 oktober nu deze dienst te houden met als thema "Feest". Een dienst in een toch heel klein beetje ander jasje dan anders. En na afloop een kop koffie !!!!!

Anke H.R.

Voor op de agenda:

22 november

Gemeenteavond

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Om over na te denken; om als gemeente verder te gaan, zijn we op zoek naar kerkenraadsleden.

Ligt er misschien een taak voor u of jou ? Laat het ons weten.

Dhr. A. Leegstra heeft een goede uitslag gekregen, daar is de familie heel dankbaar voor. Ze hopen op een nog verder herstel. Sterkte toegewenst!

Bij de familie Bandsma gaat het goed, wel is het nog heel spannend wat betreft de uitslag van hun zoon. Kracht toegewenst in deze spannende tijd.

Het is een moeilijke tijd voor Nely van der Meij en haar gezin en familie. Ze vonden het heel fijn om zoveel kaarten met mooie woorden te mogen ontvangen.

We bidden jullie Gods liefde en zegen toe, en kracht voor de toekomst !

Op 27 augustus is overleden Fardau Acronius, dochter van Gerben en Ryanna, zusje van Marryth en Ylse, nog maar twee jaar oud.

Fardau was ernstig ziek en moest steeds meer inleveren. Een zware tijd voor het gezin en beide families. Haar sterven is een groot gemis, leegte, verdriet, machteloosheid maar ook rust en vrede voor Fardau, géén gevecht meer. Alle dromen verstoord, liefde rest ons echter, en liefde is ook het enige wat er nog toe doet! De liefde omgeeft ons als een regenboog, nodigt uit en wacht op ons. Onmogelijk lijkt de toekomst, maar als liefde eeuwig is dan klinkt Fardau haar naam in onze harten, ook voorbij de regenboog.

Fardau, jouw regenboog die geeft kracht, brengt licht in een leven vol zorgen. Maar ook brengt zij steeds opnieuw hoop en moed, voor de dag van morgen. Als ik mijn hand in Zijn hand leg, wijst Hij ons de weg!

Tijdens de afscheidsdienst klonken er liederen, mooie woorden en beelden, die troosten en die Gerben, Ryanna, Marryth, Ylse en beide families leiden naar liefde en de gouden zon, en naar het leven.

Dat ze de kracht mogen ontvangen om door te gaan, en elkaar tot steun kunnen zijn.

Het slaat ons allen neer, het overlijden van Fardau, ernstig zieke mensen, mensen die het geestelijk zwaar hebben om de last van hun geliefden, vele families zijn erbij betrokken, gezinnen ontwricht.

Maar wij moeten er ook op vertrouwen dat God ons Zijn bescherming en liefde zal geven. Gerben en Ryanna kozen in de afscheidsdienst voor dit lied:

Ik zal er zijn, als een boog in de wolken,
als teken van trouw, staat boven ons leven,
Ik ben er voor jou !
In tijden van vreugde, maar ook in verdriet,
bij U ben ik veilig, U die mij ziet.

Laat ons dit allen tot troost zijn.

Groetnis Djoke Schaap - Hiddema

Wijk 3

Op dinsdag 7 september is zr. D. Leegstra-v.d. Woude op 93-jarige leeftijd overleden. Haar gezondheid was al lange tijd heel broos, maar ze wist steeds weer uit een slechtere periode op te krabbelen. Tot het lichaam helemaal op was. Op maandag 13 september was de afscheidsdienst, geleid door Anke Hoekstra. We mogen erop vertrouwen dat zr. Leegstra nu bij haar Heer en Heiland is.

Verder zijn er ook een aantal gemeenteleden uit mijn wijk verhuisd naar Dokkum of elders in Holwerd, dit omdat afbraak van woningen in de Beyertstraat op de planning staat. Ik hoop dat iedereen zich op het nieuwe adres thuis zal gaan voelen.

Voor iedereen die niet genoemd is en met ziekte, ongemak of verdriet te maken heeft bidden we zo mogelijk genezing, kracht en Gods onmisbare zegen toe.

Alie Kooistra-Bosgra

Het Tsjerkeblêd voor de maand november verschijnt in week 43
Kopij uiterlijk donderdag 21 oktober inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties

Overleden:

op 27 augustus 2021:

Fardau Acronius, W. Dykstrastrjitte 15; op de leeftijd van 2 jaar.

op 7 september 2021:

D. Leegstra-van der Woude, Birdaarderstraatweg 68, Dokkum
op de leeftijd van 93 jaar (voorkeurlid).

Openbare belijdenis:

5 april 2009: **J. Wijma-Banga**, Medwerterwei 1, sectie 1.

(op grond van bevestiging als ambtsdrager)

Overgeschreven:

van de Protestantse gemeente Blije:

S.B. Dijkstra, Beyertstrjitte 38; sectie 3

naar de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

Chr.- en H. van der Weij-Fennema, Beyertstrjitte 54, sectie 3

Voorkeurlidmaatschap:

T. Boonstra-Fennema, Dongeradyk 67, K 109, 9101 GC Dokkum
is geregistreerd als voorkeurlid bij onze gemeente.

Verjaardagen

- 1 A. Hiddema-Meindersma
- 11 A. Boonstra-Acronius
- 12 T. Koree-Dijkstra
- 12 J. Boonstra
- 25 B. Grevink
- 31 R. Duinstra-Vrieswijk

oktober

- Stasjonswei 29
- 9151 JM Holwerd
- Nijhûf 1 - 4
- 9151 KC Holwerd
- Beyertstrjitte 36
- 9151 KJ Holwerd
- Beyertstrjitte 71
- 9151 KE Holwerd
- Tsjerkestrjitte 4
- 9151 HV Holwerd
- Stjelpspaad 5
- 9151 JB Holwerd



Jubileum

D.V. op 18 oktober 2021 gedenken
Y. Boonstra en F. Boonstra-Boonstra
Fellingen 33
dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden.

Yn memoriam Fardau Acronius

Wat sloech it yn as in bom, doe't foar de bûtenwrâld bekend waard, dat it net goed gie mei Fardau fan Gerben en Ryanna Acronius, en dat it net klear komme soe.

Krekt wie lytse Ylse berne en no in wike letter, stie it der sa foar.

Gerben en Ryanna wisten al in set, dat de ûntwikling fan Fardau net gie sa as winkslik wie. Der wiene ûndersiken geande, mar der kaam eigenlijk niks út en der bin je dan ek wer bliid mei, mar toch? Op 14 july waard Ylse berne. Wat in bliidskip en gelok, mar soarch oer Fardau fierde wol de boppetoan. En in wike dernei rekke it allegear yn 'e fersnelling. It gie net goed en se krigen de útslagen fan ûndersiken. Fardau hie in slimme stofwikselingssykte.

Fardau waard opnommen yn Grins yn it UMCG, se mocht wer nei hûs, mar nei in wike wy it opnij nedich dat se yn it UMCG opnommen waard. In tiid weryn jim op in roze wolk sitte moasten fanwege de berte fan Ylse, waard in tiid fan spanning en need.

En op 27 augustus gebeurde, wat je as âlders net mei meitsje wolle. De ein fan Fardau har libben.

Gerben en Ryanna: Goed twa jier mochten jim foar Fardau soargje.

En wat ha jim dat goed dien, wat wiene jim wiis mei har, wat hat se jim ek in protte wille jûn yn har koarte libben.

Mar sa koe it net mear.

Fardau wie te tear foar dizze wrâld.

No kin gjin ûnheil har mear deare.

De fêste rots fan ús behâld

Woe alle stoarmen foar har keare.

Mar God, Hy plante har yn syn eigen hôf.

Der mei se no sjonge en bloeie.

En laitsje as noait tefoarren, alhiel ferromme.

En wachtsjend tot jim der ek by har komme.
“Lytse leave Fardau, it docht sa ferskriklik sear.
Hoe moatte wy no ôfskie nimme, wêr fine wy de kreft?
Wat sille wy dy ferskriklik misse, leave skat, sliep sêft.”
Wurden by it ofskie útsprutsen troch Ryanna en Gerben.

Gerben, Ryanna, Marryth en Ylse, wy winskje en bidde jim hiel folle sterkte ta, foar eltse nije dei. We tinke ek oan Pake Wybe, beppe Jantina, pake Jan en beppe Sita, oer beppe Baukje de omke's en tante's en alle oaren, dy't Fardau sa misse sille.
Hear wês by harren, omring harren mei jo leafde en treast.

*Een droom ben je gebleven
We hadden je alles willen geven,
Je zoveel willen leren,
Laten zien, voelen en genieten,
Je alle liefde willen geven
En ons geluk met je willen delen.
Een droom ben je gebleven
En als een wondermooie droom
Zul je met ons verder leven.*

Anke H. R.

Yn memoriam Dieuke Leegstra – van der Woude

Op moandei 13 septimber ha we yn it útfearsintrum Noordoost – Fryslân ôfskie nommen fan Dieuke Leegstra – van der Woude.
De measte minsken ha har altyd kinnen as Djoke.
De lêste twa jier wenne se yn de Waadwente, mar hast har hiele libben hat se Holwerter west. Ofrûne 26 juny mocht se noch har 93^{ste} jierdei fiere.
De leste moannen waard it soarglik en meardere keraen tochten de bern dat de ein der wêze soe, mar se wie sterk. Tot op 7 septimber echt de ein kaam. En it wie goed.
Rêstich is se hinnegien mei de bern om har hinne.
It grutse part fan har libben hat se oan de Gama wenne. Yn 1948 is se troud mei Melle Leegstra út Broeksterwâld en ha se efkes yn Driezum wenne, mar fierder hat har libben it grutste part him ôfspjelle oan de Gama. Wie se der self berne en opgroeid, ek har eigen 5 bern dy't se krigen mochten opgroeie oan de Gama.

Tidens it ôfskie hat har dochter Alie de lêste jierren fan har libben ferteld, krekt sa as har mem Djoke dat sa goed koe, op rym.
Ik brûk der in stikje fan, it jout oan dat se min ôfskie fan de Gama nimme koe en wa't Djoke wie yn har libben. Leaf, goed, en net "veeleisend"
9 jier is ús mem as widdou troch it libben gien
Ferhuze nei de Nijhof en troch bern en thússoarch bystien
se seach er bot tsjinoan om it âlderlik hûs te ferlitten
om nei de Nijhof te ferhúzjen seach se earst net sitten
Mar se hat yn de Nijhof wenne mei in protte plesier
goeie burenen en in moai útsicht dus se hie wol fertier
se koe bûten sitte de blomkes om har hinne
dan geniet se ûnder de parasol fan de sinne.
In einsje te riden yn de auto se hoegde net fier
troch de mieden of Elba dan diest har al plesier
of efkes in middei nei Harkema(wenne har dochter) of tante Pietsje ta
niks bysûnders, allinne in kopke kofje en in praatsje ha .
Djoke Leegstra wie altyd in trou lid fan ús gemeente. De frouwebûn waard ek
trou troch har besocht en hat se der skriuwster fan west. De jierferslagen of at
der oars wat wie, makke se altyd op rym. By har ôfskie ha we it moaie gedicht
de 4 jiergetiiden hearre litten, dat se yn de 70 jierren foar de frouwebûn
makke hat.
Foar har ôfskietsjinst hie se op ferskillende briefkes oanjûn wat se moaie
lieten fûn en welke tekst út de bibel lêzen wurde moast.De bern fûnen de
envelop mei briefkes deryn. En we ha har ôfskie makke sa at se it foar eagen
hie.
De tekst Romeinen 5: 5 ha we lêzen en oertocht.
En û.o. is der lústere nei de lieten; Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Lichtstad
met uw paarden poorten. Ut alles spriek dat se yn har libben, dat net altyd oer
roazen gien is, wol steun oan har leauwen hân hat. Dat se it socht by har Hear,

Anke H. R.

*Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Psalm 91:1*

NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING
MAANDAG 21 JUNI 2021

1. Welkom

G. Bilker heet ons allemaal welkom op deze eerste vergadering na een lange tijd. Door het coronavirus zijn we voor het laatst bij elkaar gekomen op 7 september 2020. Ook om corona is er al afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers en zijn deze nu niet aanwezig op deze vergadering.

2. Opening

H. Graafland opent met een kleine overdekking over het onderwerp ZEGEN. Zij leest met ons numeri 6: 22-27. Dit gaat over de priesterlijke zegen. Bij het uitspreken hiervan legt God Zijn naam op de Israëlieten. 3X geeft Hij aan dat Hij er bij is: God laat zijn aangezicht zien, Hij kijkt in met aandacht in ontferming naar ons, Hij bewaart ons: je kunt niet uit Zijn hand vallen. Hij geeft zijn vrede met liefde.

Deze priesterlijke zegen word 's morgens en 's avonds uitgesproken.

Hierna gaat H. Graafland ons voor in gebed met aan het eind de priesterlijke zegen.

3. Agenda

Aan de agenda wordt toegevoegd: Censura Morum en de ondertekening van het ambtsdragersformulier.

4.Censura Morum.

Niemand heeft bezwaar om met elkaar het Avondmaal te vieren.

5. Ondertekening ambtsdragersformulier.

De aantredende ambtsdragers ondertekenen het formulier wat wordt voorgelezen.

6. Notulen kerkenraadsvergadering 7 sept. 2020

Deze worden goedgekeurd en ondertekend.

7. Tsjerkeblêd en ouderlingenblad.

In deze bladen zijn geen artikelen gevonden die op deze vergadering besproken moeten worden.

8. Ingekomen stukken.

In coronatijd zijn alle stukken en steunaanvragen die binnen kwamen direct doorgestuurd naar de desbetreffende onderdelen van de kerkenraad. De periodieken zijn bij de kerkenraadsleden gebracht.

De in coronatijd ontvangen overlijdensberichten Mevr. Graafland-Boel, Dhr. B. Boonstra, Mevr. T. Venema-vd Ploeg en Dhr. H.J. Jansen en van Mevr. Veldema-Groenia,

Er zijn geboortekaartjes ontvangen van: Mette Merith (dochter van Welmoed en Geart) en Jent (zoon van Stefan en Denice) gaan rond.

9. Rapporten:

Kerkrentmeesters:

A. Talsma vertelt dat er nu een mogelijkheid is om via de app GIVT digitaal te collecteren. Dit kan tijdens de kerkdienst: er komt een chip in de collecte zakjes waar alleen de mobiele telefoon hoeft worden langs gehaald om een bedrag over te maken, of door tijdens het collecte moment het bedrag zelf via deze app over te maken en het kan thuis als de dienst digitaal gevolgd wordt via een QR code die getoond wordt of ook weer door zelf een bedrag via deze app over te maken.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om contant geld in de collecte zakjes te doen.

De kerkrentmeester hopen dat door het gebruik van deze app de opbrengsten van de collectes weer zullen stijgen, omdat nu ook gegeven kan worden als met thuis de dienst volgt. In andere gemeenten zijn de ervaringen positief.

De kosten voor deze app zijn 4,5% van de opbrengsten, deze kosten moeten door extra opbrengsten gecompenseerd kunnen worden.

De aanwezige kerkrentmeesters vertellen de overige kerkraadsleden hoe de app te installeren en vragen hen deze app aan te bevelen bij de andere gemeenteleden.

Moderamen:

-Het moderamen heeft ook in de zwaarste lockdown perioden niet vergaderd maar als het kon is zij wel bij elkaar geweest en heeft de meest belangrijke zaken geregeld. Ook de diaconie en de kerkrentmeesters zijn bij elkaar gekomen als dit kon en in het moderamen kwam dan alles weer bij elkaar.

-Er wordt voorgesteld om voortaan in de diensten, net als in coronatijd, maar 1 ouderling en 1 diaken als ambtsdrager aanwezig te laten zijn. Dit voorstel wordt aangenomen.

Er wordt afgesproken dat het afkondigen van een overlijden van een gemeentelid gedaan zal worden door de dienstdoende ouderling.

-De voorzitter geeft ook aan dat als dit gewenst is, het geen bezwaar is dat er afgevaardigden van de onderdelen van de kerkenraad naar de

kerkenraadsvergaderingen komen i.p.v. iedereen. Er zijn ambtsdrager die door werk niet (altijd) aanwezig kunnen zijn.

-Het avondmaal van a.s. zondag zal nog coronaproof gehouden worden.

Diaconie:

De Diaconie vergadert op de dinsdag na de kerkenraadsvergadering.

Jeugd en jongerenwerk:

hiervan zijn geen mededelingen.

Kerkrentmeesters:

– Het college is bezig met het kerkgebouw, er is contact geweest met een makelaar over de mogelijkheden om het gebouw eventueel te verkopen. Uit de contacten met het dorp is nog geen voorstel naar voren gekomen en omdat het kerkgebouw kosten met zich meebrengt moet er wel wat gebeuren. Natuurlijk moet de gemeente gehoord worden en zal de juiste procedure voor een eventuele verkoop gevolgd worden.

– De diensten in de Willibroduskerk zullen zou gauw als dit kan worden hervat, een nadeel hiervan is wel dat deze diensten niet kunnen worden uitgezonden.

– Er is opdracht aan de schilder gegeven om ‘t Sintrum buitenom te schilderen.

– De cijfers van 2020 zijn door de PKN goed gekeurd.

Classis/Cluster:

G. Bilker legt aan de nieuwe ambtsdragers uit dat er een classis en een cluster actief is in onze regio en wat zij in houden, beide hebben ook stil gelegen.

Binnenkort zullen hiervan weer vergaderingen zijn.

IKO:

Er zullen deze zomer 3 IKO diensten zijn.

Ds. Workel van de doopsgezinde gemeente neem op 29 augustus afscheid van deze gemeente.

CBD:

De commissie bijzondere diensten is bezig met de start dienst en met een dienst voor eind september, waarin als het kan, een shanty koor haar medewerking zal verlenen.

Website:

Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de website, alle activiteiten dus niet alleen in Tsjerkebled vermelden maar ook op de website.

Andere vergaderingen:

Er zijn geen andere vergaderingen bezocht.

10. Gemeenteavond:

Onze laatste gemeenteavond is gehouden in januari 2020. Daarom wordt er geprobeerd om op 12 juli een gemeenteavond te plannen. Als het dan lukt om de jaargids nog gedrukt en bezorgd te krijgen voor 12 juli, kan de gemeenteavond doorgaan. Op deze avond moeten o.a. de cijfers van 2019 en 2020 en de begroting van 2021 besproken worden.

11. Volgende vergadering.

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op 30 augustus. Er wordt een nieuw vergaderrooster gemaakt.

12. Rondvraag:

-Voorstel om een rubriek “Ik geef de pen door aan” op te nemen in Tsjerkeblêd. Zijn goede ervaringen met zoiets bij een muziekvereniging in Leeuwarden. Om zo de betrokkenheid met elkaar te vergroten. De bedoeling is dat er iemand begint om een stukje over zichzelf te schrijven en dan de pen doorgeeft aan iemand die van te voren aangeeft dit wel te willen doen. In dit stukje kan men dan de gewone dingen over zichzelf schrijven zoals waar kom ik vandaan, wat doe ik, hoe ziet mijn gezin eruit e.d. Maar ook b.v. waarom ben ik lid van onze gemeente en wat vind ik fijn aan onze gemeente en wat zou ik graag veranderd zien !. Het voorstel wordt positief ontvangen maar wel met de kanttekening dat dit GEEN extra werk moet opleveren voor de ambtsdragers. Deze ketting moet zichzelf in stand houden. De ketting zal gestart worden.

Sluiting:

N. Teertstra sluit de vergadering met het lezen van het gedicht “God’s Boek” van Catharine Brandt.



Passage Nederlands Christelijke Vrouwenbeweging

Wij zijn gelukkig weer van start gegaan!!

We hopen te vergaderen op dinsdag 19 oktober 2021.

Dit seizoen voor het eerst op middag, van 14.30 – 16.30 uur.

Ook dit jaar is ons programma gevuld met interessante onderwerpen.

Ook u als gast bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Het thema is deze middag: Grannies2Grannies

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een groep van 11 grootmoeders die zich inzet voor grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor gemiddeld 6 kleinkinderen. Dit komt omdat veel hun eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolge van aids. Deze Oegandese grootmoeders (grannies) wonen bovendien in huisjes, die er zo slecht aan toe zijn dat ze elk moment kunnen instorten. Deze zeer slechte huisvesting heeft grote gevolgen voor zowel de grannies als de kleinkinderen. Het komt regelmatig voor dat een kleinkind gewond raakt omdat een deel van de muur op hem of haar terecht komt. Ook hebben malariamuggen, slangen en ratten vrij spel in de huisjes. Voor deze grannies en hun kleinkinderen proberen de Friese grannies geld bij elkaar te brengen, zodat er fatsoenlijke huisjes voor hen gebouwd kunnen worden, waardoor overleven voor deze grannies en hun kleinkinderen weer een beetje leven wordt.

Grannies2Grannies Friesland bestaat al 10 jaar. Op dit moment zijn er sinds de start al 140 huisjes gerealiseerd. Dit grote aantal is mogelijk gemaakt door o.a. uitzendingen van Max Maakt Mogelijk (3 november 2018 en 3 november 2019) en door de geweldige steun die we krijgen vanuit de Friese samenleving, bijvoorbeeld van vrouwenverenigingen, scholen, kerken, wereldwinkels, kringloopwinkels, etc. Maar er zijn nog zoveel grannies die dringend een huisje nodig hebben. Dus we gaan nog wel even door. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.grannies2granniesfriesland.nl

Wij zien u graag op 19 oktober 's middags 14.30 uur in 't Sintrum.

Het Bestuur



Nieuws van de kindernevendienst

Tijdens de Startzondag op 26 september a.s. zal er voor de kinderen een vorm van kindernevendienst zijn. Op de zondag daarna, 3 oktober, starten wij weer met onze maandelijkse kindernevendienst. De kinderen kunnen dan voor de dienst in de gebouwtjes bij 't Sintrum worden gebracht en na de dienst weer worden opgehaald. Ook dit jaar hopen wij weer op een goede opkomst!

Het thema voor 3 oktober is:

Johannes 8:12-20 - Gaat er al een lichtje branden?

Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is. De Farizeeën begrijpen het niet. Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch niet?

Graag tot ziens op 3 oktober.

Nynke Wijma en Antje Hiddema



Uitnodiging

De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân

nodigen u uit voor het symposium:

De meeste mensen deugen (toch?)

Wanneer? Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Waar? Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06- 37625635.

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiten, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: administratiepknholwerd@knid.nl
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.