



T s j e r k e b l e d

van de Protestantse gemeente Holwerd

Oktober 2020

VERTROUW
Grenzeloos
JAKOBUS 1:6



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6

tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland

Holwerterdyk 6

9145 RK Ternaard

Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd

tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A.Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR

Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema

tsjerkebled@knid.nl

<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Overdenking

Moed

‘Een marathon. Stel je daar maar op in’. Zo typeerde een collega deze rare tijd waar we in leven. We hebben als gemeente een lange adem nodig op dit moment. Wijsheid, moed en gebed. Want er is wel iets gebeurd. Het is in onze eigen recente geschiedenis nooit voorgekomen, dan de gemeente zo lange tijd niet samen heeft kunnen komen. Dat heeft iets met ons gedaan!

We zijn blij, dat we weer kerkdiensten kunnen houden! Dat we het H. Avondmaal hebben gevierd. Dat ik als predikant bevestigd ben, en dat ook het afscheid van aftredende en de bevestiging van aantredende ambtsdragers heeft kunnen plaatsvinden.

Maar onder de oppervlakte speelt heel veel. En soms komt dat naar boven. De teleurstelling over wat niet kan. De verzwakking die wij om ons heen zien gebeuren. De mensen die de gemeente in de steek laten door hun afwezigheid of onbereikbaarheid. Ook je eigen onbestemdheid van binnen, de schraalheid van je geloof. De bezorgdheid over hoe het verder moet.

Een lange adem. En moed. Ja, dat hebben we nodig. Allemaal.

Wat is moed eigenlijk?

Wikipedia schrijft: Moed is de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan. Het is één van de vier kardinale deugden, een psychologisch kenmerk en een karaktertrek.

Als ik dit lees, denk ik meteen aan de vrouwen van Wit-Rusland en de mensen daar, die toch steeds opnieuw de straat opgaan. Dat vind ik bijzonder moedig.

Maar wat houdt moed voor óns in?

Jezus zegt in Johannes 16: 33: *In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!*

De tekst staat in het kader van de strijd, die de kerk in de wereld zal ontmoeten. Ons wordt geen gemakkelijk en succesvol leven beloofd. Maar, houdt goede moed, de overwinning is behaald. We mogen leven - ondanks weerstand, teleurstelling en strijd - in het geloof dat onze Heer met ons is en voor ons alles heeft volbracht. Wij zijn Zijn kerk. Hij moet het doen, Hij heeft het ook beloofd. We mogen afhankelijk van Hem onze weg gaan.

Dat geeft moed. Moed voor vandaag.

Dat is dus geen optimisme. Een oppervlakkig ‘het zal allemaal wel goed komen’.

Maar uiteindelijk zal het wel 'GOED' komen. We hebben de moed om te vertrouwen in de Heer van de Kerk. Hij draagt ons dag aan dag. En Hij zorgt voor ons, en voor alle mensen, ook in Holwerd, die op de een of andere wijze – misschien maar met een heel dun draadje – aan Hem verbonden zijn.

Moed is ook een karaktertrek. De een is moediger dan de ander. Maar Jezus spreekt over iets anders. De moed van het geloof. De moed om het met Hem te wagen. Steeds opnieuw. Juist ook vandaag. Laten we erom bidden. En onszelf moed inzingen. En dan weer moedig aan de slag gaan!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
Wacht op den HEER en houd u onversaagd. (Psalm 27:7)

Da Hilde Graafland

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 27 sept 't Sintrum

09.30 uur - dhr. L. v.d.Ven, Oldeboorn

Collecte: 1. Diaconie Vredeswerk

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. J. Heeringa

beamer: W. Peterson

Zondag 4 okt 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

Collecte: 1. Diaconie Kerk en Israëï

2. Kerk en Pastoraat

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

beamer: W. Peterson

Zondag 11 okt 't Sintrum Werelddiaconaat inname deeldoosjes

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

organist: dhr. A. Kooistra

Collecte: 1. Diaconie

beamer: T. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Er is geen GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Zondag 18 okt 't Sintrum

09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum

organiste: mw. F. de Haan

Collecte: 1. Zending Wereldvoedseldag

beamer: A. Vellema

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: D. Wassenaar

Zondag 25 okt 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. A. Kooistra

beamer: S. Bandsma

Collecte: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: R. Zijlstra

*Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer
Elly en Rikkert*

Het Tsjerkeblêd voor de maand oktober verschijnt in week 43.

Kopij uiterlijk donderdag 15 oktober inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties

Geboren:

Op 16 september 2020:

Mette Merith,

d.v. Geart de Haan en Welmoed Schaap,
Foarstrjitte 2; sectie 2

Overgeschreven:

naar de Protestantse Gemeente Ternaard:

S. Vellema, Tsjerkestrjitte 14; sectie 3

Voorkeurlidmaatschap:

M. Boonstra-de Jong,

Foswerterstrjitte 71, K 227, 9172 PS Ferwert
is geregistreerd als voorkeurlid bij onze gemeente.

L. Zijlstra, Achter de Hoven 15,

is geregistreerd als voorkeurlid bij de Protestantse
gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens.



Verjaardagen

1. A. Hiddema-Meindersma
- 11 A. Boonstra-Acronius
- 12 T. Koree-Dijkstra
- 12 J. Boonstra
- 25 B. Grevink
- 31 R. Duinstra-Vrieswijk

oktober

Stasjonswei 29
9151 JM Holwerd
Nijhûf 1 - 4
9151 KC Holwerd
Beyertstrjitte 36
9151 KJ Holwerd
Beyertstrjitte 71
9151 KE Holwerd
Tsjerkestrjitte 4
9151 HV Holwerd
Stjelpspaad 5
9151 JB Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Berichten van de dominee

De komende tijd

We hebben dit jaar geen Startzondag gehad. Dat waren jullie gewend, maar stond door alle omstandigheden niet goed in de planning. Hopelijk kunnen we volgend jaar dat samen wel doen.

Maar dat betekent niet dat er niets gestart gaat worden!

De kindernevendienst gaat weer van start! Nynke en Antje zullen iedere eerste zondag van de maand een prachtig programma maken voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus, ouders, zet het in je agenda, want dit is voor jullie een goede mogelijkheid om weer aan te haken en mee te doen met de kerk. Wat niet gestart zal worden is de jeugdclub. Sietske en Anniek hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het nieuwe seizoen. We danken hen heel hartelijk voor alle tijd en energie, die zij er samen in hebben gestoken in het afgelopen jaar (tot Coronatijd). We weten nog niet of het lukt om deze groep weer te starten.

De bijbelkring op woensdagmorgen zal op 7 oktober van 9.30 – 11.00 uur weer wel van start gaan. Er hebben zich 4 deelnemers opgegeven, dus dat is genoeg om te kunnen starten. Er is nog plek, dus voel u vrij om u aan te melden als u hier gemotiveerd voor bent.

Ik krijg ook al vragen voor een gespreksgroep op een avond. Daar ga ik over nadenken en dat horen jullie binnenkort.

Ik wijs ook nog op de katechese: een groep van jongvolwassenen (18-22 jaar) op een maandelijkse zondagavond, en een groep voor volwassenen tweewekelijks op een dinsdagavond. Allebei in Ternaard. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, laat het dan weten.

We zijn ook al hard aan het nadenken over hoe we de Kerstvieringen Coronaproof kunnen vieren. De Commissie Bijzondere Diensten is daarmee aan de slag en heeft al een paar goede ideeën.

En wat kunnen we verder nog voor elkaar betekenen? Ik denk, dat het belangrijkste is, dat we elkaar zien en naar elkaar omkijken, dat we voor elkaar bidden en voor ieder mens in onze wereld die Gods hulp nodig heeft. Daar zijn we allemaal bij betrokken en nodig!

Ik wens u en jullie Gods goede zegen toe!

Da Hilde Graafland



Kort verslag kerkenraadvergadering van 7 september 2020

Welkom en opening:

G.Bilker heet ons welkom op deze vergadering van af- en aantredende ambtsdragers. En geeft het woord aan Da. H. Graafland voor de opening, Ds Graafland haalt n.a.v. de bevestigingsdienst van gisteren de taken van de diverse ambtsdragers naar voren:

Het belangrijkste voor alle ambtsdragers is de taak van het toerusten van de gemeente tot een levende gemeente van Christus, bij de diakenen ligt de nadruk op het opkomen voor de armen, dichtbij en veraf, in daad en gebed. De ouderlingen moeten de gemeente oproepen tot het zich houden aan hun roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn, zij doen dit door als vertrouwenspersoon en verzoenend in de gemeente te staan. Zij zijn het ook geweten van de gemeente.

Kerkrentmeesters hebben als taak de toerusting van de gemeente geldelijk mogelijk te maken.

Bij al het werk is het belangrijk niet te vergeten dat de gemeente Christus eigen kudde is, en dat Hij het doet.

Daarna gaat Da. Graafland voor in gebed.

Agenda:

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Het ambtsdragers formulier wordt voorgelezen en ondertekent door de aantredende ambtsdragers.

Notulen kerkenraadvergadering van 29 juni 2020:

De notulen worden goedgekeurd.

Personalia en pastoralia:

Deze worden doorgenomen.

Tsjerkebled, Woord en weg, Ouderlingenblad:

In deze bladen staan geen opvallende artikelen.

Ingekomen stukken:

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en de stukken gaan naar degene voor wie ze van belang zijn.

De steunaanvragen zijn doorgegeven aan de diaconie en de periodieken kunnen worden meegenomen.

Rapporten:

Moderamen:

- de “Coronagroep” komt volgende week maandag weer bij elkaar om de diensten te evalueren. Zij zullen dan ook weer het zingen tijdens de dienst bespreken, dit wordt door vele gemeenteleden gemist.

Diaconie/ ZWO-E:

De diaconie vergadert morgenavond. Er moet besproken worden hoe we a.s. zondag het avondmaal zullen vieren.

Het moderamen stelt voor om de brood en de wijn al bij binnenkomst aan de gemeenteleden mee te geven naar hun plaatsen. Dit om zoveel mogelijk het lopen in de zaal te voorkomen, de 1,5 meter afstand is dan te handhaven en voor mensen die moeilijk ter been zijn is dit ook makkelijker. De diaconie doet de verdere uitwerking hiervan.

Jeugd en jongerenwerk:

Er is contact geweest met de leiding van de kindernevendienst.

In september zal en nog geen kindernevendienst zijn en volgende week is er een vergadering van de leiding met Da. Graafland en 2 leden van de kerkenraad over hoe het verder moet.

Kerkrentmeesters:

Omdat er klachten waren over verstaanbaarheid van de voorgangers, is er een nieuwe hoofd telefoon aangeschaft, het college denkt hiermee dit probleem te hebben opgelost.

Er wordt gevraagd om het onderhoud van de begraafplaats op de agenda te zetten, omdat gebleken is dat dit onderhoud niet op de hele begraafplaats in orde is. Het college neemt dit mee.

Classis en IKO:

Er zijn van beide geen mededelingen.

Commissie bijzondere diensten:

de commissie blijft bezig met diverse diensten, de invulling hiervan is tijdens deze “Corana” tijd niet makkelijk.

Andere vergaderingen:

Er zijn geen andere vergaderingen bezocht.

Bevestiging van Da. Graafland en nieuwe ambtsdragers op 6 september 2020.

De dienst is door Da. Graafland en de kerkraadsleden positief ervaren. Een paar leden hebben de dienst via de livestream bekeken en vonden dat de dienst daar duidelijk te volgen was. Er zijn nog geen verzoeken geweest om de dienst later op cd of usb stick te zien.

Censura Morum avondmaal op 13 september.

Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren.

Volgende vergadering:

19 oktober 2020.

Rondvraag:

Bij de rondvraag komt ter tafel dat bij het vermelden van mutaties in de gemeente in Tsjerkebled door de betreffende gemeenteleden toestemming moet worden gegeven.

Dit gaat via de wijk ouderlingen.

Da. Graafland meldt dat zij al 3 aanmeldingen heeft voor de kring, en deze gaat dus van start.

Hierna sluit D. Schaap de vergadering met het lezen van lied 939.

Passage

Onze verenigingsavond zal gehouden worden op 20 oktober om 19.30 in 't Sintrum. Spreekster is mw. Ria Bakker uit Tynje
Thema: Grannies2Grannies

Grannies2Grannies Friesland

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een groep van 11 grootmoeders die zich inzetten voor grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor gemiddeld 6 kleinkinderen. Dit komt omdat veel hun eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolge van aids. Deze Oegandese grootmoeders (grannies) wonen bovendien in huisjes, die er zo slecht aan toe zijn dat ze elk moment kunnen instorten. Deze zeer slechte huisvesting heeft grote gevolgen voor zowel de grannies als de kleinkinderen. Het komt regelmatig voor dat een kleinkind gewond raakt omdat een deel van de muur op hem of haar terecht

komt. Ook hebben malariamuggen, slangen en ratten vrij spel in de huisjes. Voor deze grannies en hun kleinkinderen proberen de Friese grannies geld bij elkaar te brengen, zodat er fatsoenlijke huisjes voor hen gebouwd kunnen worden, waardoor overleven voor deze grannies en hun kleinkinderen weer een beetje leven wordt.

Ook zullen producten door haar verkocht worden deze avond

Gasten zijn van harte welkom

Secr. Froukje Hoekstra

Leer mij

Leer mij zien Heer
door Uw ogen
leer mij kijken door Uw blik
geef mij warmte en mededogen
geef Uw liefde op mijn gezicht.

Leer mij mensen te aanvaarden
zoals U ze ziet en zullen zijn
leer mij mijn medemens accepteren
met hun eigen keuzes, boosheid of pijn.

Mogen mijn voeten gaan waar heen U wilt
mijn handen omvatten wat gebroken is
moge Uw liefde mij omstralen
duisternis veranderen in Uw licht



Nieuws van de kindernevendienst!

De kerk is weer open en het nieuwe kerkjaar is weer van start gegaan. Daarom willen wij de kindernevendienst ook graag weer op starten.

Zoals de meesten van jullie weten hebben wij een nieuwe dominee in ons gemeente, Ds. Graafland.

Ds. Graafland graag met ons meedenken hoe wij van de kindernevendienst een zinvolle, leerzame en creatieve ochtend kunnen maken.

We gaan dit jaar elke 1'e zondag van de maand kindernevendienst aanbieden. De kindernevendienst zal zoals gewoonlijk tijdens de kerkdienst plaatsvinden, maar de kinderen verlaten al eerder de kerk waardoor er meer tijd is tijdens de kindernevendienst.

We gaan elke zondag een nieuw onderwerp / thema / bijbelverhaal behandelen en natuurlijk ook weer creatief aan de slag. We hopen op deze manier de kinderen iets mee te geven van het geloof, de kerk en van God.

Alle kinderen vanaf ongeveer 4 jaar tot groep 8 zijn van harte welkom.

We hopen jullie elke 1'e zondag van de maand te verwelkomen!

Antje Hiddema & Nynke Wijma



*Ik zag een kuikentje
dat bij zijn moeder zat
onder haar vleugels
waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneshijn
Heer, zo mag ik bij U zijn.*

Nieuwsupdate voor wat betreft Corona en onze kerk!

We zijn alweer een maand verder... In het vorige kerkblad moest de bevestiging van onze dominee nog plaatsvinden. Dit is inmiddels ook alweer achter de rug. U hebt dit mee kunnen beleven door bij de dienst aanwezig te zijn of via livestream mee te kijken. Ook bestaat de mogelijkheid om deze dienst terug te kijken. U kunt deze op dvd of usb stick krijgen. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met onze scriba, Netty Teertstra.

Inmiddels zijn we als commissie weer bij elkaar geweest om te evalueren (terug te kijken), maar ook om vooruit te kijken. Wij realiseren ons als geen ander dat dit wel eens een tijd kan duren voordat we weer op de “ouderwetse manier” kerk kunnen zijn. Het kan ook zo maar zijn dat die tijd niet meer terugkomt, maar dat is niet aan ons.

We gaan ons aanpassen aan de omstandigheden en de mogelijkheden die er wel zijn. Inmiddels hebben we ook alweer een avondmaalviering gehad. Ook deze vroeg om de nodige aanpassingen, maar was volgens ons best te doen. Verder hebben we overleg gehad met de leiding van de kindernevendienst. Deze gaan in oktober weer beginnen met hun activiteiten.

De techniek heeft z'n intrede al lang geleden gedaan in onze kerkdiensten. Ook wij gaan hiermee verder. Zoals vorige keer in dit kerkblad al aangegeven waren we bezig met de aanschaf van apparatuur om de kerkdiensten te kunnen uitzenden. De benodigde apparatuur hiervoor is in bestelling. Dus binnenkort kunt u ook thuis de kerkdiensten volgen, live of op een ander tijdstip. Zodra de mogelijkheid er is om hiervan gebruik te maken, hoort u dat van ons en hoe e.e.a. in z'n werk gaat.

Een ander “heikel” punt is het zingen tijdens de kerkdiensten. Tot nu toe zijn wij hierin terughoudend geweest. Dit heeft alles te maken met de ventilatie van onze kerkzaal. We hebben besloten om te laten onderzoeken of er met de huidige techniek de mogelijkheid bestaat om de zang weer in de kerkdiensten op te nemen. Mocht dit met de aanwezige apparatuur niet lukken, dan gaan we kijken wat wel kan en wat we eventueel kunnen veranderen waardoor er meer zou kunnen. Vooralsnog gaan we nog verder zoals het was.

Een gemeenteavond staat ook nog op het verlanglijstje, uiteraard corona proof! U hebt van ons nog het financieel verslag van 2019 tegoed. Verder kunnen we dan ook de begroting van volgend jaar (2021!!) behandelen. We proberen deze avond in november invulling te geven.

Zoals u ziet zitten we niet stil. Echter wij bekijken wel alles met de “coronabril”. We begrijpen ook dat we niet alle wensen van een ieder kunnen inwilligen. We blijven voorzichtig onder de huidige omstandigheden. We vragen dan ook om begrip als het een keer anders loopt dan u gewend was.

Corona overlegcommissie

Ik zal er zijn

Ik zal er zijn,
zoek en je zult mij vinden
in een mens die je ontmoet
in een bloem of een vlinder.

Ik zal er zijn
in de lach van een kind
in het gezang van een vogel
die zijn lied vrolijk zingt.

Ik zal er zijn
in de zon die voor jou schijnt
in de sterren die stralen
in het duister dat verdwijnt.

Ik zal er zijn om je rugzak te dragen,
laat hem maar los.
Je hoeft niets te vragen.

Ik zal er zijn
in elke traan die je plengt
in elke zucht die je slaakt
waar je ook bent.

Ik zal er zijn
in de stilte en storm
fluister Mijn naam
Ik ben er!
“ Jezus kom!”

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.