

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

November 2022

Bij U schuil ik, U bent
mijn schild, in Uw
woord stel ik mijn
hoop.

Psalm 119:114



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Gedenken / Herdenken

Als ik dit schrijf is het vrijdag 21 oktober, op het nieuws hoor ik de berichten over het bootongeluk bij Terschelling. Wat een verdriet.

Vorige week kreeg ik in onze familie app een berichtje, dat de grafsteen was geplaatst op het graf van mijn broer die vorig jaar overleden is. Vandaag zijn we naar het kerkhof geweest, om de steen te gaan bekijken. Onze gedachten gingen terug naar hem van wie we zijn lichaam daar vorig jaar achter lieten. Maar ook rondom hem het graf van mijn ouders, pake en beppe, ooms en tantes. Een moment van allemaal gedachten en herinnering. Ook mochten wij het afgelopen jaar mee maken, dat er op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden een nieuw gedenkmonument werd geplaatst voor het naamloos levenloos geboren kind. In 1985 verloren wij tijdens de zwangerschap ons eerste kind. Heel bijzonder is het dat bepaalde gebeurtenissen in je leven zo in elkaar worden geplakt, dat het nu gebeurde dat ik na zoveel jaar bij het plaatsen van een nieuw gedenkmonument hiervoor mocht zijn. Maar ook is voor iedereen die geen plek heeft om wie dan ook te gedenken de mogelijkheid om hier op een houten bordje zelf vorm aan te geven. Na heel veel jaren gold dit ook voor ons en kregen wij een tastbaar teken van “wat er is geweest”.

Wat deed het goed dat er na zoveel jaar er aandacht voor was. De betekenis van een graf of monument is zo persoonlijk en natuurlijk wordt dit door iedereen anders beleefd en ervaren, maar wat is gedenken van hen die ons zijn ontvallen belangrijk. En wat is het gevoel, dat het er mag zijn belangrijk, dat het niet wordt weggestopt of word verzwegen.

Zondag 20 november is zo'n moment dat het er mag zijn.

In onze kerk en met ons in vele andere gemeenten zullen de overleden gemeenteleden van dit afgelopen kerkelijk jaar worden herdacht. Juist hier binnen klinken de namen van de mensen die ons zijn ontvallen. Er is ruimte om te treuren, te bidden, te zingen, stil te worden, troost te vinden.... Voor in de kerk word op de zondag na het overlijden de gedenksteentjes op de tafel geplaatst en deze zullen nu aan de nabestaanden worden uitgereikt. De namen zullen worden genoemd en er zal een kaars worden ontstoken aan het licht van de paaskaars. Ik gebruik de volgende woorden vaak in een kerkdienst “Zie dat op deze dag, de (Paas)kaars branden mag. Gods licht, het schijnt voor iedereen, ja voor alle mensen om ons heen. De Paaskaars is het symbool voor Jezus Christus, die het licht in de wereld is, maar ook het symbool van Gods liefde. Een liefde, die sterker is dan het donker van de dood en verdriet. Onze overleden geliefden zijn opgegaan in dat grote licht.

Anke H. R.

20 November herdenken we alle lieve mensen die niet meer bij ons zijn.
Ik hoorde laatst; Je kunt niet meer lachen met iemand die er niet meer is.
Je kunt niet meer huilen met iemand die er niet meer is.
Je kunt niet meer praten met iemand die er niet meer is.
Maar je kunt nog wel houden van iemand die er niet meer is.
20 november, Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
mag ik voor gaan in de dienst. We zullen in deze dienst de gemeenteleden
gedenken die in dit afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook zal er aandacht
zijn voor het gedenken van allen die ons zijn voorgedaan. Na afloop van de
dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
Voel u welkom!!!

Anke H. R.

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 30 okt 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

Beamer: dhr. W. Peterson

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein

Zondag 6-nov 't Sintrum Dankdag

09.30 uur - mw. F. Wesseling-Schilstra, De Tike

Organist: dhr. T. v.d. Weide

Beamer: mw. T. Verbeek

Dankstondcollecte

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 13-nov 't Sintrum

09.30 uur - dhr. P. Knijff, Raard

Collecten: 1. Zending - Golfstaten

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderh. gebouwen

Er is WEL kindrnevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 20- nov 't Sintrum Laatste Zondag Kerkelijk jaar

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. A. Vellema

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte:

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 27-nov 't Sintrum 1^e Advent Voorber.H.A.

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum

organiste: mw. F. de Haan

Collecten: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerstfeest

Deurcollecte: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Mutaties

Geboren:

op 8 oktober 2022: **Tsjitske**,

d.v. J.T. van der Woude en J. Grijpstra, Stasjonswei 40; sectie 2

tevens zijn hun kinderen

Esther, geboren op 9 september 2019 en

Piter Hylke, geboren op 29 augustus 2017 ingeschreven.

Verhuisd:

T. Koree-Dijkstra,

van Achter de Hoven 3; sectie 1

naar Foswerterstrjitte 71, K 208, 9172 PS Ferwert; sectie 1

D. Metz en IJ.B. Acronius,

met hun drie kinderen Martinus Jan, Niels en Richard,
van De Iest 7; sectie 1
naar Elba 6, sectie 2



Verjaardagen

- 4 W. Vellema-Boonstra
- 7 B. Jager-Wierda
- 26 S. Vrieswijk-Pranger
- 27 J. Hiddema-Wijnja
- 29 S. Bandsma-van der Galiën

november

Stasjonswei 45,
9151 JM Holwerd
Hegebuorren 15,
9151 HR Holwerd
De Teebus 10
9151 KX Holwerd
Stasjonswei 23
9151 JL Holwerd
Lania 2
9151 BA Holwerd

Jubilea

De hierna genoemde echtparen vieren D.V. hun huwelijksjubileum.
op 23 november 2022:

G. Osinga en J.Y. Osinga-Poortman,
De Teebus 30, 9151 KX Holwerd; **50 jaar**
op 24 november 2022:

A. Castelein en J.J. Castelein-Ponne,
Beyertstrjitte 3, 9151 KD Holwerd; **45 jaar**

**Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal:
Gods zegen.**

Het Tsjerkeblêd voor de maand december verschijnt in week 47.

Kopij uiterlijk **donderdag 17 november** 2022 inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Van de dominee

We gaan met een groepje HolwerTERS en Ternaarders het boek ‘Als kinderen andere wegen gaan’ van Margriet van der Kooi en Wim ter Horst lezen en met elkaar bespreken.

Ik wil jullie een stukje laten proeven van hoe dit geschreven is.

Een paragraaf heet: Een venster op God.

Waarom moeten ouders geëerd worden? Hun zorg is dat het verhaal van God kan doorgaan. Hun eer is het dat zij voor hun kinderen een venster op God zijn.

Marieke

Marieke leerde van haar vader springen: van de kast. ‘Spring maar’, riep hij. Zij sprong en hij ving. Het was een spelletje dat ze elke avond speelden en waar ze beiden plezier in hadden. Het was wel een keertje misgegaan, toen miste haar vader haar toen ze gesprongen was en viel ze hard: tand door de lip, grote snee in haar hoofdje, die door de dokter gehecht moest worden. Maar na een paar weken had haar vader voorzichtig gevraagd of ze nog durfde springen. Ze begonnen op de trap vanaf de vierde tree. En op een dag durfde Marieke weer vanaf de kast in de kamer – ze was haar angst snel vergeten.

Toen ze groter werd waren er steeds andere gelegenheden waarbij ze springen moest: bij de gymles over de bok, in het zwembad met knikkende knieën, toen ze voor het eerst verliefd werd, toen ze aan een nieuwe baan begon, toen ze in een andere plaats ging wonen en uit huis ging. Toe maar – en vol vertrouwen sprong ze, iedere keer. Als het in de kerk ging over vertrouwen op God, wist ze hoe dat moest: haar vader had er al de basis voor gelegd. God leek ook well een beetje op haar vader, zei ze een keer. En later zei ze: ‘Nee, het is andersom: mijn vader lijkt een beetje op God’. Zo moet dat ook met vaders en moeders: ze moeten het venster met het zicht op God openen.

Matthijs

Matthijs was ook een keertje van de trap gesprongen, toen zijn vader had gezegd: ‘Toe maar, spring maar’. Maar zijn vader had hem een ander lesje willen leren: ‘Nooit zomaar doen wat iemand zegt’, was dat lesje. Dus zijn vader ving hem niet op toen hij sprong. Hij was met de armen over elkaar blijven staan en had zelfs een stapje achteruit gedaan. Matthijs had zijn pols gebroken. ‘Van de trap gevallen’, had vader in het ziekenhuis gezegd. En later tegen Matthijs: ‘Volgende keer niet weer zo stom doen, Matthijs’.

De tweede keer dat Matthijs een grote val maakte was in het zwembad. Matthijs stond aan de rand van het zwembad, zijn hele jongenslijfje beefde bij het idee dat hij in het diepe water moest. De badmeester had geroepen: ‘Springen jij! Doe nou es flink!’.

Matthijs durfde niet te springen. De badmeester pakte hem op bij kop en kont en gooide hem zo het water in. Matthijs zou zijn verzopen als hij niet door de badmeester op de kant was getrokken. ‘Met jou wordt het nooit wat’, had de badmeester geërgerd gemopperd. En ook deze les had Matthijs in zijn oortjes geknoopt: *met hem zou het nooit wat worden*. Voor de tweede keer was Matthijs gevallen en voor de tweede keer was er niemand geweest die hem op zijn beentjes had gezet. Toen brak er iets in dat jongetje: vertrouw niemand en ook niet jezelf. Bovendien: dat hoef je niet eens te proberen, want het wordt met jou toch niks. Zo verloor hij het vertrouwen in mensen en ook nog in zichzelf, nog voordat hij tien moest worden.

Matthijsje sprak toen met zichzelf af: Later, als ik groot en sterk ben, spring ik. Van de allerhoogste flat... van de allerhoogste toren... van de allerhoogste brug... in het allerdiepste water. En dan hóeft het ook niks meer met mij te worden.

Zo wordt de woede op het leven geboren. Voor Matthijs en alle andere Matthijsjes geldt dat vertrouwen, zelfvertrouwen en dus ook vertrouwen op God bijna niet te doen zijn. Terwijl Marieke juist een heel andere ervaring had: mijn vader lijkt een beetje op God.

Een venster op God. Is dat niet te hoog gegrepen, te veel gevraagd? ‘De grote vraag is niet’, zei een pastor tegen een heel verdrietige moeder, ‘of je fouten hebt gemaakt. Natuurlijk zijn er dingen misgegaan. De vraag waar het echt om gaat is: heb je gesjoemeld met de liefde?’ Dat gaf lucht. Wat dat ze nu en dan onverstandige dingen had gezegd en gedaan, dat begreep ze zelf ook wel. Maar gesjoemeld met de liefde, dat had ze niet. En dat is wat telt. Maakt het dan verder niet uit? Jawel, daarover gaat het ook verder in dit boekje, maar als er liefde is gedaán, is het belangrijkste niet vergeten. En dat geeft hoop en mogelijkheden.

Het bovenstaande laat zien, dat het een praktisch boek is, dat veel te denken en te praten geeft. Echt de moeite waard om te lezen!

We zijn nog niet begonnen met de kring, dus als je alsnog wilt aanhaken, laat het even weten. Voor ouders en grootouders!

Een hartelijke groet,
Da Hilde Graafland

Nieuws uit de wijken

Wijk 2

Zr. Gerrie Vellema-Lammers heeft intussen de uitslag van het weefsel dat op kweek was gezet en dat ziet er gelukkig allemaal goed uit. Dat is een heel dankbaar feit ; nu kan ze zich helemaal focussen op haar herstel dat tot nu toe ook goed verloopt.

Hartelijke groet Alie Kooistra-Bosgra

Ut wyk 3

De lêste tiid binne der lokkich gjin slimme dingen bard yn wyk 3.
Wol sille der fêst yn stilte dingen spylje. Wy winskje in elk op syn eigen plak alle goeds en Gods neiby wêzen.

Juster haw ik by sr. Akke Ensel west yn Dokkum. Sy is ferline wike suksesfol opereare oan de knibbel.

Wy troffen har oan op de galerij fan de flat. Se wie al krekt even mei de rollator op stap. Wat in moed!

It wie allegear nei ferwachtings ferrûn, sei se. Mar se seach der nei út dat nije wike de hechtings der út komme.

Har adres foar in kaartsje is: Birdaarderstraatweg 123/21, 9101 CZ Dokkum.
Wy winskje Akke alle goeds ta yn it fierdere herstel.

Als je struikelt, als je wankelt
Als je bang bent of alleen,
Dan probeer je troost te vinden
Bij de mensen om je heen.
En dan voel je soms de kracht
- God mag weten waar vandaan -
als een windvlaag in je rug
Als een steun om door te gaan.

Groetnis Siepje Bandsma



Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 5 september 2022.

Welkom en Opening

Preses heet ons welkom. Hij opent met een stukje uit de Bijbel uit het boek Ruth. Dit is een bekend verhaal van Naomi, Orpha en Ruth. Naar deze tijd vertaald kan het zo worden samengevat: Vluchtelingen zijn van alle tijden. Daarna gaat hij ons voor in gebed.

Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder veranderingen aangehouden.

Notulen van de vergadering van maandag 4 juli 2022.

Notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd.

Personalia en Pastoralia

Door de wijkouderlingen wordt verslag uitgebracht van het wel en wee in de wijk.

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad

De nieuwste ouderlingenbladen worden uitgedeeld.

Tsjerkeblêd. Uit de gemeente komt kritiek over ons kerkblad. Het kerkblad van de Doopsgezinde Kerk wordt als voorbeeld van een goed blad gegeven. Er wordt gevraagd om wat meer verslagmatige informatie te geven over activiteiten in de gemeente en kerk.

Hier worden nu meteen afspraken over gemaakt.

Auke Talsma zal een verslag schrijven van de clustervergaderingen.

Het ligt in de planning om in het voorjaar van 2023 een avond te organiseren voor de kerkenraden van Holwerd en Ternaard, o.l.v. ds. Hilde Graafland. Als ondersteuning voor dit thema: Een handreiking voor het gesprek over prediking in de kerkenraad.

Is het een goed idee om in de zomervakantie de kerkdiensten te houden in de Willibrorduskerk?

Er is dan geen kindernevendienst. De beamermogelijkheden moeten dan worden onderzocht.

Uitzending via Kerkdienst gemist is dan niet mogelijk. Hier volgt nog verder overleg over.

Verder wordt er nagedacht om op de camping, hotel en bed en breakfasts een soort boek te leggen met daarin informatie over onze kerkdiensten.

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken

Er komt heel veel informatie via de mail binnen, waarin o.a. het verzoek aan onze gemeente om een kerkdienst te regelen in Dongeraheim.

Anke Hoekstra laat zich hiervoor inroosteren.

Steunaanvragen zijn doorgestuurd naar de Diaconie.

Rapporten.

Moderamen.

Da. Hilde Graafland deelt mee dat zij 12 april 2024 met emeritaat gaat. Zij is voornemens om door te werken tot eind juni 2024, mits ze akkoord heeft van de beide kerkenraden.

Smalle kerkenraad.

Hier moet nog een datum voor worden afgesproken.

Diaconie/ZWO-E.

*Op 22 september wordt er een koffie ochtend gehouden in “It Sintrum” waar een film wordt getoond, genomen in de tijd van het samengaan van de Hervormde en de Gereformeerde gemeentes.

*Wij wachten op de verdere ontwikkelingen, nu gesproken wordt over mogelijke opvang van vluchtelingen in Holwerd. De gemeente heeft al een gesprek gehad met zr. Annie Boonstra-Acronius. Zij is een bewoonster van “De Nije Nijhof”. De andere appartementen staan allemaal leeg en zouden, na het weer in orde maken, geschikt zijn voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen. De “Nije Nijhof” is van Thús Wonen, maar de stichting “Het Bolwerk” gaat zich met het toewijzen en ondersteunen van de nieuwe bewoners bezig houden.

Het is wel belangrijk om je hier gezamenlijk als Christelijke Gemeentes voor in te zetten.

Wijkboekje.

Eén week na het afdrukken van het wijkboekje kwam het bericht dat het financieel verslag nu af is. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden.

Whats-App.

Wij hebben even nagedacht over: Hoe communiceren wij met elkaar in de gemeente? Een whats-app voor de hele gemeente zien wij niet zitten.

Wel hebben we als kerkenraad een app-groep, waar wij het gemak al van hebben ondervonden.

L.R.P.

Elk lid van onze kerk staat geregistreerd in het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk.

Deze registratie ziet verschil tussen vriend en mee geregistreerde.

Wanneer je niet bent gedoopt en bij je geregistreerde ouders staat vermeld in het LRP, dan wordt je automatisch mee geregistreerd. Maar ga je verhuizen, dan kun je niet meer als mee geregistreerde te boek staan, tenzij je met iemand samenwoont, die gedoopt is.

Als dat niet het geval is kun je wel als 'vriend' geregistreerd worden.

Daar moet je voor worden gevraagd. Zie ook uitleg in de jaargids.

Gemeente-avond.

Het voorstel is om deze avond te houden op maandag 14 november 2022. Dit is nu vastgesteld op dinsdag 15 november.

Jeugd- en jongerenwerk.

Er zijn een aantal activiteiten gepland: op 24 en 25 september 2022, een weekend

(1 nacht), activiteiten op de camping van Ternaard.

Verder staat de Peaskepower voor 2023 op het programma.

College van kerkrentmeesters

De kerk is geverfd.

Classis/Cluster.

Classis Friesland: geen afgevaardigde.

Cluster: Auke Talsma vraagt informatie over de afgevaardigde naar de Classis.

I.K.O.

Geen mededelingen.

Commissie Bijzondere Diensten.

Voor de startzondag van 25 september zijn een aantal gezellige activiteiten voorbereid: kerkdienst met Robert Colijn en de Bazuin, daarna koffie en aansluitend de keuze tussen een fietstocht en midgetgolfen. Voor de kinderen is er een springkussen.

Als afsluiting een barbecue.

Andere bezochte vergaderingen.

I.v.m. de zomervakantie waren er geen andere vergaderingen.

Volgende kerkenraadsvergadering.

De volgende vergadering is maandag 17 oktober 2022.

Rondvraag

Er wordt gevraagd naar de taakomschrijving voor ouderlingen en assistenten. Deze is al aangepast en wordt opgestuurd naar de ouderlingen en het moderamen voor controle.

Sluiting

Mevr. J. v.d. Meer sluit de avond af met het gedicht: Geef mij een droom, van Greta Casier.

Preses bedankt iedereen voor zijn inzet en het meedenken en wenst iedereen wel thuis.

Op 13 oktober heeft de classis een vergadering gehouden. De notulen hiervan en het jaarverslag zijn te vinden op de website(onder de link “van de Classis”).

Samenwerking kerken Dongeradeel

Een aantal jaren terug hebben de kerkeraden van de meeste kerken in voormalig Dongeradeel een overleg orgaan opgericht.

Met de gedachte of we wat voor elkaar kunnen betekenen, helpen, steunen of anderszins komt er 4 keer per jaar een afvaardiging bijeen.

Enkele weken terug mocht ik deze vergadering bijwonen als vertegenwoordiger van de PKN gemeente Holwerd.

De bijeenkomst vond plaats in de prachtig verbouwde kerk van Metslawier paats.

De kerken van Ternaard, Ee, Oosternijkerk, Lioessens, Nes, Engwierum en Peasens- Moddergat waren ook vertegenwoordigd

De samenwerkings activiteiten richten zich ook op jongeren.

Afgelopen zomer is er een kampweekend geweest in Ternaard waar maar liefst 95 jongeren aan deelamen.

Ook is er een gespreksgroep opgericht, waar zich een 15 tal mensen voor heeft aangemeld.

Deze wordt bij tourbeurt verzorgd door 1 van de predikanten.
Er wordt daarnaast op verschillende fronten lokaal samengewerkt.

Tijdens de rondvraag heb ik gevraagd hoe men het gedeelte na de pauze bij een gemeente avond invulling kan geven.

Hier kwamen leuke ideeën naar voren, waarmee we u de komende gemeente avond mee willen verrassen.

Dit samenwerkingsverband, wat geheel vrijwillig is, verdient het om mee door te gaan.

Het bleek dat we elkaar op een positieve manier benaderen en een goed gevoel overhielden aan de avond.

Auke Talsma

Op dinsdag 15 november wordt er een gemeenteavond gehouden, aanvang 19.30 uur

De agenda kunt u hieronder lezen:

Agenda:

1. Welkom en opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen gemeenteavond 28-03-2022
5. Financieel verslag
6. Wat verder ter tafel komt + Rondvraag
7. Pauze
8. “In Gesprek met Elkaar”
9. Sluiting



Van de diaconie

Woensdag 16 november willen we graag naar Tuin in De Westereen.

We hopen dat het na 2 corona jaren weer door kan gaan.

We willen om 13.30 vertrekken en hopen om ongeveer 17.00 weer thuis te zijn.

Ook gaan we daar een bakje koffie drinken met wat lekkers erbij.

Wilt u mee?

Dan graag opgeven voor 10 november bij Janny Osinga 0519 561271 of bij Elisabeth 0519 561594

Ook graag vermelden of u eventueel zelf kunt/ wilt rijden want wij van de diaconie hebben 3 auto's beschikbaar.

Utstapke frouebûn

Op 20 septimber hiene wy ús jierlikse útstapke. It is altiten in ferrassing wêr't de kommisje ús bringt. Diz kear nei Hegebeintum, ticht by hûs. Mei in gids giene wy nei de tsjerke op 'e terp, bouwd yn it begin fan de 12e ieuw. It is no in ryksmonumint en eigendom fan de stichting Alde Fryske tsjerken.

Us enthousiaste gids praatte ús by oer de bewenners fan de neiby gelegen Harsta State, dy't in grut stempel drukt ha op de ynrjochting fan de tsjerke. De grêfkelder, de herebanken en de unieke rouwbuorden dy't bedoeld binne om de ferstoarne te earjen, wienen allegearre harren eigendom.

Nei al dizze ynformaasje wie d'r tiid foar koffie en gebak. Inkele dames hawwe noch efkes rûnsjoen yn it besikerssintrum. Oaren sieten hearlik yn de sinne.

Oan de ein fan de middei binne wy nei Ferwert gien. Yn café 't Hoekje krigen wy noch sop en broadsjes, wêrnei wy op hûs oan giene. Kommisje, bedankt foar de leuke en gesellige middei.

Ut namme fan it bestjoer,

Ant van der Ploeg



Koffie ochtend Diakonie

Via ons Tsjerkeblêd waren we uitgenodigd om de film te bekijken van o.a. de fusie Hervormd/Gereformeerd in het jaar 2010.

Een 20 tal personen hadden zich hiervoor aangemeld. Om half 10 `s morgens werden we welkom geheten door de Diakonie en getrakteerd op een kopje koffie of thee en een gevulde koek en chocolaatjes.

We zagen filmbeelden van de laatste kerkdienst in de Gereformeerde Kerk en de eerste gezamenlijke PKN dienst in het vernieuwde gebouw “t Sintrum.

Ook constateerden we, dat veel gemeenteleden in de periode 2010 tot heden ons zijn ontvallen.

Ook zagen we beelden van de Kerstmusical van de Kindernevendienst van 2009. Daar zagen we dat kleine kinderen groot worden!

We kunnen terugzien op een heel genoeglijke samenzijn!

Diakonie, onze hartelijke dank.

Gerben Osinga

Nieuws van de kindernevendienst

In de maand november zal er op zondag **13 november** kindernevendienst worden gehouden.

Het thema deze keer is: “Alleen God weet wat echte wijsheid is.”

We lezen uit het middelste deel van het boek Job, dat bestaat uit toespraken en gesprekken van Job, Jobs vrienden en God. In dit gedeelte staat ook het gedicht over wijsheid dat we deze zondag lezen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd maar ook de iets jongere kinderen zijn van harte welkom.

We hopen op jullie komst!

Hartelijke groet,

Nynke Wijma en Antje Hiddema



Frouebûn Holwert.

Op **15 november 2022** komt Janneke Abma-Horjus út Drachten by ús te sprekken.

Janneke Abma hat har man yn 2015 ferlern oan kanker. Dit ferlies fan har partner wie fansels in grut kearpunt yn har libben. Se hat yn it kader fan rouferwurking in reis nei Rome makke, de stêd dêr't sy en har man sokke fijne herinneringen oan hiene. Se stuts dus ôf nei de hystoryske Italiaanse haadstêd. Mar net samar, nee, op in fjoerreade Vespa scooter!

Wy hoopje jim allegear dy middei wer te treffen. It begint om 14.30 oere. Ek gasten binne by dizze fan herte útnoege.

Ut namme fan it bestjoer
Siepie Bandsma

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,
voor wie zij waren
en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
onvervangbaar blijven zij,
deze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten
in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
God die de tranen droogt en leven geeft.

Bericht van het Willibrordus koor

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, vooral alt en tenoren, maar andere stemmen zijn ook zeer welkom. Als u zingen leuk vindt nodigen wij u van harte uit om op dinsdagavond te komen luisteren of, nog beter, met ons mee te zingen. De repetities vinden plaats in de MFA te Blijde om 19.45 uur. Wij zingen christelijke- en wereldlijke muziek in meerdere talen en genres. Zingen staat bij ons uiteraard voorop, maar ook de onderlinge sociale binding en gezelligheid vinden wij erg belangrijk.

Voor meer informatie kunt u bellen of appen met:

Doek Haitsma 06 5144 0350 of Ed van der Velde 06 2192 9212

Streepuzzel Richteren

De namen van alle richters zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en diagonaal in het diagram verborgen. Probeer ze eens te vinden!

De overgebleven letters vormen horizontaal, regel voor regel gelezen een zin. Wat is die zin?

E	J	E	N	R	M	E	H	U	D	O	E	A
T	L	O	O	N	A	J	I	E	T	S	O	T
P	L	I	J	T	E	G	A	E	I	A	G	F
E	B	E	N	K	H	R	M	I	A	M	N	E
C	A	A	H	T	N	N	R	A	R	U	O	J
E	R	K	R	O	E	N	I	E	S	E	D	N
M	A	E	E	O	T	G	O	E	D	L	B	S
H	K	D	U	L	B	P	B	E	L	N	A	J
E	I	S	T	E	R	E	K	N	A	S	B	E
G	S	I	M	S	O	N	D	T	H	O	L	A

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkeblêd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.