

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

November 2021

Ik ben het, zegt Gij dan.

Kom maar met Mij

mee naar de overkant.

Wees maar niet bang, zegt Gij,

hier is mijn hand.

Gez. 56 Liedboek voor de kerken 1973



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Gedenken

Op onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31 december. De kerk maakt gebruik van een andere jaarindeling om de christelijke feesten op een goed moment te kunnen vieren. Deze jaarindeling heet het 'liturgisch jaar' of 'kerkelijk jaar' en verschilt een paar weken van onze kalender.

Dit liturgisch jaar begint vier zondagen voor het Kerstfeest. Deze weken heten de 'adventstijd'. Christenen bereiden zich dan voor op het feest van de geboorte van Jezus Christus.

Het Paasfeest is het volgende grote feest. Christenen vieren dan de opstanding van Christus uit de dood. Aan het Paasfeest gaat een periode van bezinning vooraf die zes weken duurt en 'lijdenstijd' of 'veertigdagentijd' wordt genoemd. De zondagen worden niet meegeteld voor deze veertig dagen. Op deze zondagen wordt nagedacht over het lijden en sterven van Jezus.

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Op deze dag vieren christenen dat Jezus door God is opgenomen in de hemel.

Op de zondag tien dagen na Hemelvaartsdag viert de kerk het Pinksterfeest. Dit is het feest van het begin van de kerk. Het gaat terug op het moment dat de volgelingen van Jezus de heilige Geest ontvangen en geïnspireerd raken om het werk van Jezus voort te zetten.

Al deze feesten hebben te maken met het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus, zoals dat te lezen is in de Bijbel

Op de zondag voordat met advent een nieuwe jaarcyclus begint, sluiten we dit jaar op zondag 21 november het kerkelijk jaar af. Deze zondag noemen we Eeuwigheidsdag. Hierbij is onze blik gericht op dat wat dit eindige bestaan en al zijn verdriet overstijgt: het visioen van een goede, eeuwige toekomst: het koninkrijk van God. Juist op die zondag, in het licht van dat uitzicht, staan we stil bij hen die in dat jaar overleden zijn en noemen we hun namen.

Gewone mannen, vrouwen en kinderen

Aan wie we in liefde blijven denken.

Om wie ze waren.

Om wat we van ze hebben mee gekregen.

Die paar kernachtige uitspraken misschien die ons altijd bij zullen blijven

Hun veerkracht. Hun optimisme.

Hun trouw. Hun moed.

Hun geloof. Hun toewijding en liefde.

Als wij hen op zondag 21 november gedenken, gedenken we niet alleen de pijn van ons gemis. Dat ook.
Maar we proberen daarnaast ook te gedenken wat ze ons nagelaten hebben.
Aan wat ze ons geschonken hebben aan liefde, zorg, aandacht.
Om het voorbeeld dat zij waren. Dat zij zijn.

Gedenken (het woordenboek zegt; denken aan, zich herinneren, melding maken van.)

21 november: denken aan, zich herinneren, melding maken van; Met verdriet, maar niet zonder hoop. De nabestaanden van de overledenen van het betreffende jaar worden voor deze dienst uitgenodigd om ter nagedachtenis aan degene die hen dierbaar waren een kaars aan te steken.

Gedenken hen die ons zijn voor gegaan,
Die momenten – dat zij op hun best waren – die blijven.
En zo blijven zij.
In een nieuw, in God geborgen, leven.

Anke H. R.

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 31-okt 't Sintrum Comm.Bijz.Diensten

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organiste: mw. F. de Haan

beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie

deurcoll.: onderh. gebouwen

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. van Duinen

Zondag 7- nov 't Sintrum Dankdag

09.30 uur - ds. E. v.d. Veer, Ferwert

organist: dhr.A.Kooistra

Dankstondcollecte

beamer: dhr. W Peterson

Er is WEL kindernevendienst. De kinderen komen eerst in de kerk.

Kerkrijden: T. Banga

Zondag 14- nov 't Sintrum

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

organist: dhr. T. v.d. Weide

deurcoll.: onderh. gebouwen

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 21 - nov 't Sintrum Laatste Zondag Kerkelijk jaar

09.30 uur - da. H.B. Graafland / mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. V. Vellinga

Collecten: 1. Diaconie

deurcoll.: onderh. gebouwen

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Zondag 28 - nov 't Sintrum 1e Advent Voorber.H.A.

09.30 uur – ds. E.A. van Gulik, Leek

organist: dhr.K.Schreiber

Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel

beamer: dhr. A. Vellema

2. Kerstfeest

deurcoll.: onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Mutaties

Overleden:

Op 1 oktober 2021:

G. van Slooten-Braaksma, Fiskwei 8, 89 jaar

Op 11 oktober 2021:

M. Boonstra-de Jong, Foswerterstrjitte 71, Ferwert, 89 jaar

Op 17 oktober 2021:

K. Hiddema, Stasjonswei 29, 77 jaar

Geboren:

Op 18 oktober 2021:

Reitse,

z.v. Jornt en Betty Schaap-Stienstra, Fonteinstrjitte 69; sectie 2

Verhuisd:

T. Koree-Dijkstra,

van Beyertstrjitte 36; sectie 3
naar Achter de Hoven 3; sectie 1

H. (Harnt) Schaap,

van Van Aylvawâl 18; sectie 4
naar Stelwagenreed 5; sectie 2

Verjaardagen

- 4 W. Vellema-Boonstra
7 B. Jager-Wierda
26 S. Vrieswijk-Pranger
27 J. Hiddema-Wijnja
29 S. Bandsma-van der Galiën

november



- Stasjonswei 45,
9151 JM Holwerd
Hegebuorren 15,
9151 HR Holwerd
De Teebus 10
9151 KX Holwerd
Stasjonswei 23
9151 JL Holwerd
Lania 2
9151 BA Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Dankbetuiging

Wij willen een ieder bedanken voor de kaarten en bezoek aan onze mem,
Djoke Leegstra-van der Woude. Voor de jaren in de Waadwente en nu met
haar overlijden. Het heeft ons allen goed gedaan.

Fam. Leegstra

Het Tsjerkeblêd voor de maand december verschijnt in week 47.

Kopij uiterlijk donderdag 18 november inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Van de dominee

Wat fijn dat we een mooie startzondag hadden met elkaar! We genoten van elkaar, van de kinderen en van het lekkere eten. Dank aan de Commissie Bijzondere Diensten en aan iedereen die mede daaraan bijgedragen heeft! Het najaar is nu echt begonnen. Het weer verandert, de dagen worden snel korter. Het brengt ons in een andere sfeer. In november vallen Allerzielen (2 november) en Eeuwigheidszondag (21 november), Anke schreef er al over in de meditatie. Het is goed om stil te staan bij de geliefden, die we achterlaten in dit (kerkelijk) jaar en die we tegelijk hebben toevertrouwd in de handen van de Eeuwige. Dat hopen we te doen in de kerkdienst op 21 november. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zei ooit: ‘Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering’. We wensen degenen, die hun geliefden moeten missen, heel veel kracht en troost toe in de komende lastige tijd.

De beide Bijbelgesprekskringen zijn met plezier gestart. Het is goed om – ook al is het maar één ochtend of avond per maand – samen bezig te zijn met een stukje uit de Bijbel, in ons geval een gelijkenis van Jezus. Wat wil Jezus zeggen? En wat betekent het voor ons? Al pratende kom je tot nieuwe gedachten en vondsten. Het doet je geloof groeien, en de ontmoetingen met elkaar zijn verrijkend.

De volgende keer is op woensdagochtend 3 november om 9.30 uur of op woensdagavond 17 november om 20.00 uur. Als je een keer wilt komen kijken of het wat voor je is, je bent van harte welkom!

Da Hilde Graafland

Voor op de agenda:

22 november

Gemeenteavond

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Op 11 oktober is overleden mevrouw M. Boonstra - de Jong. Zij verbleef het laatste jaar in Foswert, maar ze bleef een echte Holwerter.

Ze was zo dankbaar voor alle aandacht, vriendschap en liefde van alle goede mensen om haar heen.

" De bern binne sa goed foar my ", altijd trouw naar de kerk, zolang dat nog ging. Ze was een gelovige vrouw, heeft veel voor onze kerk gedaan.

Zo heeft zij veel rommelmarkten georganiseerd. Iemand zei; " Meintsje koe fan iets lyts , goud meitsje", altijd gedreven en warber.

Wat was ze trots op haar gezin, aanhang en kleinkinderen. Ze zei: " We moeten geloven als een kind, met vertrouwen dus, en in vrede gedragen worden en geleidt naar de toekomst waarin vreugde voor altijd zal duren." Wat zullen jullie haar missen. Het lied wat

we zongen ter nagedachtenis aan mevrouw Boonstra was, " Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand" .

We mogen geloven dat ze zal verblijven in het Huis des Heren, dat dit de kinderen en kleinkinderen tot troost mag zijn.

Op 18 oktober was de afscheidsdienst, waar we luisterden naar; de Haven van rust, daar vind ik mijn lust. En vrees ik géén stormen meer. De kracht van de orkaan richt geen onheil meer aan.

Ik ben veilig bij Jezus, mijn Heer!

Op 17 oktober is de heer K. Hiddema overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek, en lag in het ziekenhuis waar hij ook is overleden, liefdevol omringd door zijn naasten.

Hij bezocht de kerk trouw, vertrouwend op God, een meelevend man, heeft veel mensen bezocht Had aandacht voor mensen die het minder goed getroffen hadden.

Na een zware tijd, moest hij zich overgeven, gevochten tot het eind, hier graag willen blijven, tot het niet meer ging.

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets!

Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en familie, een groot gemis. We bidden om kracht, om moed, om te geloven dat hij nu Eeuwig Thuis is! Uw genade is mij genoeg, wilt U hen nabij zijn! Ter nagedachtenis zingen we "Lichtstad met de paarden poorten, wondre stad zo hoog gebouwd, daar zal ik Mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.

We denken ook aan alle mensen die langdurig zorg bieden aan hun naaste, wat kan dat zwaar zijn.

Geef hen ook de aandacht om door te kunnen gaan, een helpende hand, kan zoveel betekenen.

We denken aan alle zieken hier in Holwerd of in de verzorgingstehuizen, degenen die somber en eenzaam zijn, allen die een geliefde missen. Dat Hij de bron is van hoop, moed en vertrouwen voor elke nieuwe dag!

Maar natuurlijk zijn er ook fijne dingen, geboorte van een kind, verjaardagen, andere feestdagen, laten we dat vieren!

*Vaak is het lastig , om Uw weg te zien, verlangen we naar troost,
is het leven moeilijk! Maar soms, zomaar ineens,
voel ik een hand, hoor ik een stem,
ervaar ik diepe stilte, en zie ik de weg voor me liggen.
Dan, dan weet ik dat U er bent!*

Groetnis Djoke Schaap-Hiddema

Nieuws uit wijk 2

Mevrouw van Slooten werd na een zwaar herseninfarct opgenomen in het MCL. Haar toestand was zeer zorgelijk en er trad geen verbetering op. Op 1 oktober is zij overleden. Op 7 oktober hebben we definitief afscheid van haar genomen in een kerkdienst welke werd geleid door Dhr Gooitzen Riemersma.

Tijdens de dienst hebben we gelezen uit 1 Kor. 13 vers 1 t/m 7 waar Paulus beschrijft wat liefde werkelijk betekent.

De liefde van God is eindeloos en we zijn allemaal groepen om lief te hebben .

Mevrouw Van Slooten laat een lege plek achter. Dat de liefde die zij heeft gegeven aan haar kinderen en kleinkinderen en dat de eindeloze liefde van God hun allen tot troost mag zijn.

Verder op in het kerkblad kunt u het stuk lezen wat dochter Bartha van Slooten geschreven heeft ter nagedachtenis aan haar moeder.

Verder zijn er in de wijk nog al wat mensen die tobben met hun gezondheid. Ze willen liever niet met naam genoemd worden maar ze zijn er wel!

Ouders die zorgen hebben om hun kinderen en kleinkinderen maar ook kinderen die zorgen hebben om hun ouders .
Wat zou het fijn zijn dat mensen hun zorgen wat meer met elkaar gingen delen, zodat we elkaar ook tot steun kunnen zijn.
Blijf naar elkaar omzien !

Vriendelijke groet Jantsje Banga

**Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.**

Taizé

Nieuws van de kerkrentmeesters

Nadat de makelaar de gereformeerde kerk te koop heeft aangeboden op internet bleek er veel belangstelling voor. Er kwam zelfs een artikel over in de krant. De kerk is goed onder de aandacht gebracht.

Daarnaast kwamen er ook andere reacties.

Er kwam een vraag van het platform Amsterdams School, of ze de foto's van onze kerk mochten gebruiken.

Ook belde iemand met de vraag of hij bij het orgel mag kijken.

Hij repareert en restaureert kerkorgels, en mogelijk zijn er onderdelen die hij kan gebruiken.

Het toegangshek vanaf de straat is gemaakt door Sjoerd Dijkman.

Als de koper geen belangstelling heeft voor het hek dan gaat dit terug naar de familie.

Er zijn een 20 tal bezichtigingen geweest.

Belangstellenden konden aangeven wat voor doel ze hadden met de kerk, naast hun bieding.

Binnenkort is de periode van bezichtigen voorbij.

We zijn benieuwd naar de reacties.

Namens de kerkrentmeesters,
Auke Talsma

Ter herinnering. Meintje Boonstra de Jong

Geboren 8 februari 1932- overleden 11 oktober 2021.

Meintje groeide op in Schingen in een arbeidersgezin met 8 zussen en ging in Dronrijp naar school. Als 13-jarig meisje ging ze werken bij een boer in Dronrijp en later bij een bakker in Blije. Op een gegeven moment deed ze haar intrede in Holwert tot iemand haar erop attendeerde dat Hein Boonstra een "húshâldster" zocht. Ze kreeg verkering met Hein en op 2 oktober 1957 zijn ze getrouwd. Ze kregen zes jongens een meisje. Meintje was zeer sociaal en de kinderen hadden er een veilig thuis en groeiden op in een omgeving waar familie en vrienden altijd welkom waren. Een groot en druk gezin en toen de kinderen ouder werden en op stap gingen lag ze vaak lang wakker omdat de kinderen laat in de nacht thuis kwamen. Later kwamen er schoondochters/zoon bij en later de kleinkinderen achterkleinkinderen waar ze zo trots op waren. Toen Johannes en Anita in 1989 naar Amerika verhuisden en Emma in 1993 geboren werd gingen ze samen naar Amerika om Emma te bewonderen en te zien hoe het hen daar verging, later ging Meintje 2 keer alleen, en in 2010 weer samen met Hein. Naast haar drukke gezin was ze ook altijd bezig met goede doelen en collectes. Langzaam verslechterde de gezondheid van beiden en werd besloten de Woeste Hoeve te verlaten en mei 2010 verhuisden Meintje en Hein naar de Hemmingawei. Haar man Hein overleed 12 december 2015. Daar heeft ze het erg moeilijk mee gehad en zo ging haar gezondheid langzaam achteruit. Vooral haar progressieve oogziekte viel haar erg zwaar, haar wereldje werd letterlijk en figuurlijk steeds kleiner. Toen kwam het moment dat thuis wonen niet meer ging, vorig jaar juli verhuisde Meintje daarom naar zorgcentrum Foswert. Toen door Corona veel bezoek niet meer mogelijk was, ging het meer en meer bergafwaarts en werd ze somber. Dinsdag 5 oktober werd duidelijk dat ze een beroerte had gehad. Er volgde een zware week samen met de kinderen en kleinkinderen, maar ook waren er veel momenten van onschatbare waarde, is er gelachen en gehuild, zo omschreven de kinderen. Maandag 11 oktober is ze gestorven omringd door de liefdevolle zorg van haar kinderen. Tijdens de afscheidsdienst hebben we gelezen uit het boek Openbaring. De zee zal niet meer zijn en er zal geen dood en geen rouw en geen pijn en God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Geborgen bij God, in leven en in sterven. Ze was bescheiden en vaak onzeker, ze dacht van zichzelf dat ze weinig wist en kon maar wat heeft ze veel liefde gegeven en wat heeft ze veel steun en kracht gehad van haar geloof. In alle stormen van haar leven wist ze zich geborgen door en bij God. Meintje was klaar voor de grote reis en wist van haar bestemming maar het afscheid vond ze zo zwaar. Haar geliefde kinderen en kleinkinderen los moeten laten, haar leven los moeten laten. Zo'n lieve mem en beppe en oerbeppe. Wytse en

Martsje omschreven dit mooi en treffend: Mem, "it leafste wiifke fan 'e wrâld" en "veel te goed voor deze wereld". De kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen mogen al de mooie en liefdevolle herinneringen aan een lieve mem en beppe en oerbeppe meedragen. Dat alle dierbaren van Meintje Boonstra- de Jong troost mogen vinden bij elkaar en bij het geloof waarin Meintje leefde.

Gooitzen Riemersma

Ter herinnering aan Geertje van Slooten-Braaksma

Geboren 24 mei 1932 – overleden 01 oktober 2021

Geertje is geboren in de Hallumerhoek in 1932, zij was de oudste in het gezin met drie kinderen dat verder bestond uit broer Anne en zus Sjiewwke. In 1944 verhuisde het gezin naar Holwerd, waar heit Eelke Braaksma werkte bij de boer en een loonwerker de Haan, in Holwerd. Ook haar mem -Baatje Schaap-hielp mee om het hoofd boven water te houden, Het waren geen gemakkelijke tijden.

Geertje moest ook al op jonge leeftijd aan het werk. Ze begon bij meester de Haan en vervolgens bij Feringa, de manufacturen zaak in Holwerd en ook bij boer de Groot heeft ze gewerkt.

Ze is op jonge leeftijd getrouwd, maar het huwelijk, waarin Jan en Eelke werden geboren, strandde al na een paar jaar, waarna ze met de beide kinderen weer introk bij heit en mem. Enkele jaren later zette ze haar hart weer open en bloeide de liefde op tussen haar, en buurjongen Ruurd van Slooten.

In 1957 zijn ze getrouwd en gingen wonen aan de Visweg 8, hier werd hun dochter geboren. Ook nu was het hard werken om een paar centen te verdienen. Veehandel en melken werd door Ruurd gedaan, terwijl Geertje allerlei werkzaamheden uitvoerde om ook wat te verdienen. Jarenlang heeft ze o.a. samen met Adri van der Zwaag de Grontmij boerderij schoongemaakt. Geertje was actief bij de vrouwenvereniging (die ze mee opgericht heeft en heeft afgesloten), organiseerde cursussen van veel creatieve dingen en gaf Kaligrafielessen. Ze heeft bijvoorbeeld honderden diploma's geschreven voor het CBR. Ook werken in haar tuin deed ze met veel plezier en ze was dan maar wat trots als mensen die voorbij fietsten haar een compliment gaven over de tuin. Ze heeft veel Hindeloper schilderwerk gemaakt en kreeg later de smaak te pakken van stillevens en landschappen. Ze heeft tientallen prachtige

schilderijen gemaakt. Ook ging ze naar hobbybeurzen samen met haar dochter, om wat ze gemaakt hadden te laten zien en te verkopen.

Tijd voor vakantie was er eigenlijk nooit, pas toen het vee er niet meer was kon ze samen met haar Ruurd wat langer van huis.

In 2011 overleed Ruurd en sinds die tijd was de fleur weg uit haar leven, ze probeerde nog wel het beste er van te maken, maar de creativiteit was er niet meer. Steeds vaker moest ze wat inleveren. Ze heeft een tia gehad, maar herstelde hier redelijk van. De thuiszorg maakte het mogelijk dat ze aan de Visweg kon blijven wonen, ze zei dan ook tegen iedereen die op bezoek kwam: “wat wenje ik hjir moai”. Ze had altijd veel last, van haar versleten rug, maar klaagde nooit. Tot 8 september ging het zoals het ging, maar toen Eelke met zijn vrouw 's avonds koffie zou drinken bij mem, vonden ze haar liggend op de vloer in de kamer. Ze was getroffen door een zwaar herseninfarct. Na opname en onderzoek in het ziekenhuis, bleek dat er veel beschadigd was in de hersenen en ondanks pogingen om te revalideren, lukte het niet meer om de spraak terug te krijgen. Ook slikken lukte niet meer, zodat ze via sondevoeding eten en vocht binnen moest krijgen, en ze was eenzijdig verlamd. Deze klap kwam ze niet te boven, en na drie-en-een-halve week van vechten, ging het kaarsje uit. In het bijzijn van haar kinderen is ze in het MCL overleden, een groot gemis voor iedereen die haar gekend heeft.

Bartha Altena

Passaazje Nederlands Christelijke Vrouwenbond Holwerd

Op tiisdei 16 novimber 2021 komt Janneke Abma út Drachten mei it tema:

Op de scooter nei Rome.

Wy hoopje op in gesellich reisferslach en treffe jim dêr graach.

Gasten, dy't nijsgjirrich binne nei dit ferhaal binne fan herte wolkom.

We komme no op middei bijinoar fan 14.30 - 16.30 oere.

Bestjoer Passaazje

Nieuws van de diaconie

Omdat de corona besmettingen blijven oplopen gaat ons uitje naar Tuin in De Westereen dit jaar weer **niet** door.

De Diaconie

Nieuws van de kindernevendienst

Zondag 7 november is er weer kindernevendienst en komen we dit keer eerst wel in de kerk.

Het thema van deze zondag is ***Kom maar!***

We lezen dan Johannes 10:1-16 over de goede herder. Die klimt niet stiekem 's nachts door een raampje naar binnen, maar komt door de deur van de schaapskooi. De schapen kennen hem, ze luisteren naar zijn stem. Zo'n herder is Jezus ook voor de mensen.

Kom(en) jij/jullie ook?

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema



CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Op 28 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 6 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Programma najaar 2021

28 oktober: Openingsavond; kennismaking met de cursus en het programma

4, 11 en 18 november: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.

25 november en 2 en 9 december : Systematische theologie, docent Adri Terlouw

Tijd en plaats:

Van 20.15 – 22.00 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.

Kosten:

Per blok van 6 avonden, inclusief introductie avond en inclusief 1 consumptie per avond € 125,00

Aanmelden en informatie:

Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com

Meer info op: www.theologie4all.fr

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiten, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.