

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Mei 2024



Wanneer
DE GEEST
ons leven leidt,
laten we dan ook
DE RICHTING
volgen die
DE GEEST
ons wijst

Galaten 5:25
NBV

DAGELIJKSEBROODKRUMELS

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Godschaamte en deinsmomenten

Jesaja 54: 4a: Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.

Als mensen op latere leeftijd belangstelling krijgen voor kerk en geloof, dan is er één hele grote drempel. En dat is de schaamte. De ‘Godschaamte’ (een term van Stephan Sanders in zijn mooie boek: Godschaamte). Wat is dat?

Godschaamte heeft niet zozeer te maken met God zelf. Je schaamt je niet tegenover God.

Je schaamt je óver God tegenover anderen, je familie, je vrienden en kennissen, die niet begrijpen hoe het kan dat jij je opeens tot het geloof wendt. Én je schaamt je tegenover jezelf: want eigenlijk begrijp je het zelf ook niet zo goed, kun je het in elk geval niet goed uitleggen, dat je op je 40^{ste}, 60^{ste} of misschien wel 80^{ste} weer bent gaan bidden, knielen, naar de kerk gaan.

In zijn boek schrijft Sanders, dat de allereerste keer, dat hij op zondagmorgen een R.K. kerk binnenstapte het er meteen was, de schaamte. ‘Ik was binnen, en ik werd gevolgd, achtervolgd zelfs, door mijn eigen wantrouwige zelf: Wat deed ik hier, wat zocht ik, wat dacht ik nou helemaal te vinden?’

Dat is iets van onze tijd en van onze cultuur. De tijd dat iedereen bij de kerk hoorde, is allang voorbij. Geloof en God passen niet meer in onze individuele, autonome, weldenkende en seculiere cultuur. Geloven is iets van vroeger. Als je gaat geloven loop je niet meer voorop, maar neem je de weg terug.

De mensen om je heen die jou al zo lang kennen, maken dat het een moeilijke stap wordt. Je hoort ze al denken, je hoort ze al zeggen... Dat voelt als een enorme last. Je breekt de code, je voelt je spelbreker. Maar sommigen zullen nog meer last hebben van hun eigen gedachten: ben jij nou toch niet zo onafhankelijk als je dacht? Wie kiest er nu voor ‘geborgenheid’, ‘voor je gedragen weten’, ‘voor je bij je naam geroepen worden’?

Het is goed, dat wij als kerk ons realiseren, hoe hoog die drempel van de Godschaamte is voor nieuwe mensen. Sanders schrijft, dat toen hij de tweede keer naar de kerk ging, er iemand bad voor ‘mensen die deinsden op de drempel van het geloof’. Dat raakte hem. Dat is ook mooi geformuleerd. Je , veilige afstand blijven. Godschaamte en heel veel deinsmomenten. Laten we dat beseffen. Mensen tijd geven. Er wel voor hen zijn, maar niet teveel willen. En bidden, dat ze moed vinden om verder te gaan.

En God? God zal jou nooit beschamen. Daar mogen we allemaal zeker van zijn. Dat is de belofte en een grote bemoediging.

Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd, je zult niet worden vernederd!

Da Hilde Graafland



Kerkdiensten

Zondag 28 april Willibrordus Kerk

09.30 uur - dhr. J.Y. v.d. Wal, Moarre

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. v. Duinen

organist: mw. F. de Haan

Zondag 5 mei 't Sintrum

09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden, Holwert

Collecten: 1. Diaconie Noodhulp Oekraïne

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Na de dienst koffiedrinken

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: mw. S. Bandsma

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. W. Peterson

Zondag 12 mei 't Sintrum

09.30 uur - Da. R. Renooy, Winsum

Collecten: 1. Diaconie Binnenl. Diaconaat

2. Zending

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 19 mei 't Sintrum

09.30 uur – ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecten: 1. Pinksterzending Bangladesh

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. J.S. Heeringa

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 26 mei Willibrordus Kerk

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert

Collecten: 1. Diaconie Missionair Werk

2. Zending

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. A. Kooistra

Mutaties

Verhuizing:

Mevr. W. Faber- Miedema

Van Tsjerkestrjitte 9, 9151 HV, Holwert; sectie 3

Naar Foswerterstrjitte 71 K115, 9172 PS, Ferwert

Overleden:

Dhr. G. Faber, Tsjerkestrjitte 9, 9151 HV, Holwert, op de leeftijd van 79 jaar

Verjaardagen

06 Dhr. A. Leegstra

12 Dhr. G. Venema

12 Dhr. J. van der Hoek

17 Dhr. J.C. van der Laan

18 Mevr. M. Postma- van den Berg

20 Mevr. B. Soepboer- Havinga

Mei

de Kamp 4, 9151KA, Holwert

Achter de Hoven 1,

9151HJ, Holwert

Prof. Holwerdastrjitte 1,

9151 KT, Holwert

Fiskwei 12, 9151JD, Holwert

Beyertstrjitte 17,

9151KD, Holwert

de Kamp 8, 9151KA Holwert

Jubilea

Op 4 mei herdenken

Dhr. G. Tamminga en Mevr. P. Tamminga- Mellema,
Elbasterwei 18, 9151 KR, Holwert
dat zij **40 jaar** geleden in het huwelijk traden.

Op 25 mei herdenken

Dhr. A. Brander en Mevr. P. Brander- Vellema,
Foarstrjitte 1, 9151 HD, Holwert
dat zij **40 jaar** geleden in het huwelijk traden.

Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen!

<p>Het Tsjerkeblêd voor de maand juni verschijnt in week 21 Kopij uiterlijk donderdag 16 mei inleveren bij: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.</p>

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Wat was het een prachtige paaszondag ! Eerst het paasontbijt, fijn dat er zoveel mensen waren. En wat was het goed om zo de paasviering te starten. En dan een volle kerk met muzikale medewerking van de Bazuin.

Ook de dienst waarin Sikke Kindermann gedoopt werd ! Sikke wilde dit heel graag en wat was het fijn dat wij hier als gemeente getuige van mochten zijn. Wat was het een blije dienst ! We kijken hierop in dankbaarheid terug.

Valentijn Vellinga is aan een breuk geopereerd. Hij mocht de volgende dag alweer naar huis. Jammer genoeg deden zich complicaties voor en was er weer een operatie nodig .

Gelukkig gaat het nu de goede kant weer op en mag hij thuis verder herstellen en rustig aandoen. We wensen hem van harte beterschap toe.

Vr groet Jantsje Banga

Wijk 2

Op 7 april jl. heb ik afscheid genomen als ouderling. De laatste weken heb ik geprobeerd om iedereen nog te bezoeken en dat is grotendeels gelukt. Maar redelijk veel mensen heb ik niet thuis kunnen treffen. Maar voor iedereen uit wijk 2, heel hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat u me gegeven hebt. Ik wens u alle goeds en Gods zegen toe. Br. P. v.d. Woude neemt wijk 2 van mij over en ik wens hem veel succes en kracht hierbij.

Hartelijke groet van Alie Kooistra-Bosgra

Ut wyk 3

Op 23 maart 2024 is yn syn sliep ferstoarn Gabe Faber, op de leeftyd fan 79 jier. Hy is op tongersdei 28 maart 2024 begroeven op it hôf yn Holwert. De tanksjinst foar Gabe syn libben wie yn “it Sintrum” dêr’t Anke Hoekstra yn foargie.

Foar Wietske is dit in dûbel ferlies, se rekke net allinne har Gabe kwyt mar moast ek har hûs oan de Tsjerkestrjitte ferlitte. Hiel folle sterkte tawinske Wietske en wy hoopje datsto in bytsje wenne kinst yn Foswert.

It yn memoriam stiet fierderop yn dit Tsjerkeblêd.

Br. Alle Veenstra fan de Ljouwterdyk hat in oantal dagen yn it sikehûs lein. Hy hâlde focht fêst en dêr krige hy lest fan; 6 liter focht is by him weihelle. It giet no wat better mar der sille noch wol wat ûndersiken folgje. Op 22 maaie wurdt hy by de urolooch ferwachte. Eins noch nea siik west, en dan samar ynienen kin it oars wêze. Wy winskje Alle betterskip en hoopje op in oplossing fan it probleem.

*God fan libben en ljocht
wolle Jo ús ljocht jaan.
Ljocht yn donkere dagen,
ljocht op ús libbenspaad.*

In hertlike groetnis fan Siepie Bandsma.



Ik jou de pinne troch.....



Ik vind het leuk, om voordat ik vertrek uit het Friese land, toch een keer iets over mijzelf te vertellen.

Ik kom uit een domineesgezin met twee broers boven mij en een zus en broer onder mij. Om de 5 jaar verhuisden we wel weer. Daarom heb ik geen echte jeugd vriendinnen. Vroeger ging je niet logeren in de vakanties.

Toen mijn vader professor werd, gingen we in Gouda wonen, de stad waar mijn vader vandaan kwam. Daar zijn mijn ouders gebleven en daar liggen ze ook begraven. Ik zeg daarom altijd, als mensen vragen waar ik vandaan kom: uit Gouda.

Ik deed VWO en dacht toen al aan theologie. Maar ik kom uit een kerk, waar vrouwen geen ambtsdrager konden worden. Dat nam ik toen nog gewoon aan: Wat zou ik met theologie moeten gaan doen? Ik ging daarom naar de Sociale Academie, waar ik met veel plezier de opleiding volgde. Ik belandde uiteindelijk in een baan van coördinator van een interkerkelijke hulporganisatie voor vrijwilligers in Gouda.

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ik ontmoette een zendeling in Nepal, van wie zijn vrouw arts was in het ziekenhuis, en hij de bijbel vertaalde in het Nepalees. Dat kan dus ook, dacht ik. Geen predikant zijn, maar wel belangrijk werk in de kerk doen.

Zo belandde ik uiteindelijk op mijn 28ste in de collegebanken. Met een klein baantje erbij, zodat ik wat inkomen had en verzekerd was. In een huis, dat mijn vader voor mij gekocht had. En met een OV-jaarkaart en een zuinig studentenleven. Toen ik in die tijd een reünie van de sociale academie had, en zag dat mijn medestudenten van toen al een eigen huis, een gezin en een auto hadden, was dat wel even een lastig moment. Maar verder heb ik nooit spijt gehad van deze stap.

Ik ben nog een halfjaar in Peru geweest voor mijn doctoraal scriptie, maar óók om te kijken of de zending wat voor mij was. Maar dat bleek toch niet voor mij weggelegd: na drie weken had ik al heimwee...

Waar ik erg mee worstelde was 'de vrouw in het ambt'. Voor mezelf was het wel duidelijk, dat de Bijbel/God daar ruimte voor gaf. Maar ja, mijn kerk vond juist, dat de Bijbel dat verbood. Er zijn heel wat discussies over gevoerd, die toch moeilijk en soms pijnlijk waren.

Uiteindelijk kwam ik op het punt om weg te gaan uit de kerk van mijn jeugd. Zo belandde ik in mijn eerste gemeente, Scharendijke op Schouwen-Duiveland. Daar heb ik een goede tijd gehad. Daarna kwam het onverwachte en pittige beroep naar Rotterdam-Hillegersberg, de grote en seculiere stad met een heel hoog levenstempo. Dat was een grote uitdaging. Maar ook daar vond ik mijn plek. Toen kwam Veenendaal. Daar was vroeger mijn vader dominee

en heb ik op de lagere school gezeten. Ik kwam in de Samen op Weg-kerk die naast de grote Gereformeerde Bondskerk stond, terecht, en was vooral in het begin de 'dochter van Graafland'. Toch heb ik daar een goede tijd gehad. Ook veel mooie verhalen gehoord over wat mijn vader als predikant betekende voor mensen.

Veenendaal eindigde voor mij met de sluiting van mijn kerk. Zodoende zocht ik op mijn 62ste nog een nieuwe plek. Dat Holwert en Ternaard op mijn pad zouden komen, zo heel erg in het noorden van het land, had ik nooit kunnen denken.

De rest is geschiedenis. De lastige start vanwege de Corona, de kleine aanstelling en dat ik niet in Holwert woon, maar ondanks dat de warme band die met jullie ontstond. Ik heb altijd met heel veel plezier in Holwert gewerkt en gepreekt.

Daar zal ik jullie straks nog goed voor bedanken!

En dan breekt er voor mij een nieuwe fase aan: oud-woorden! In Gouda, waar mijn wortels liggen. In een klein flatje in de stad. Maar het is goed!

Da Hilde Graafland

Ik geef de pen door aan... Netty Teertstra-Louwen



Privacywetgeving

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een privacyverklaring opgesteld.

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd.

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat.

Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 8 april 2024.

Welkom en Opening

Preses br. A. Talsma heet ons welkom. Een bijzondere avond, met de nieuwe en oude ambtsdragers.

Tevens de laatste vergadering voor da. H. Graafland, zij wordt vrijdag 12 april 67 jaar, en gaat van haar emeritaat (pensioen) genieten. Hij leest uit: De Handelingen der Apostelen 1: 5-11 . Want Jezus doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Hij gaat ons voor in gebed. De nieuwe ambtsdragers br. P. van der Woude, zr. T. Banga – Bouma, zr. T. Tadema – Dijkman en zr. T. Verbeek – van Akker ondertekenen het ambtsdrager-formulier.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd gevolgd.

Notulen van de vergadering van maandag 4 maart en verslag zondag 24 maart

De notulen van 4 maart en het verslag van 24 maart worden goedgekeurd en ondertekend.

Personalia en Pastoralia

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden.

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen.

Voor de rubriek: Ik geef de pen door..... gaat da H. Graafland een stukje schrijven. Er zijn 20 opgaven voor de zandsculpturen.

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken

Rapporten:

Moderamen Per mail:

- Nieuwsbrief maart en april PKN
- Fersyk fan Wurkgroep fryske tsjerketsjinsten
- musical Kaïn in Ferwerd (geplaatst in het Tsjerkeblêd)
- Themadienst Bliid Boadskip Sjongers
- Voorbereiding diensten Stille week
- Uitnodiging voor herdenking op 4 mei in de Petrustersjerke in Garijp (Komt in Tsjerkeblêd)
- Politieke loopgraven staan oplossingen noodhulp Palestina en Israëel in de Weg

Per Post

- Rouwkaart Gabe Faber overleden 23-03-2024. Wij nemen een ogenblik van stilte in acht
- kerkblad Ternaard
- Mennisten Koerier
- Uitnodiging feestelijke ingebruikname orgel in Doopsgezinde kerk Fam. Kooistra wil daar wel naar toe.
- Bedankkaartje stichting MAX voor gift.

Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie

Smalle kerkenraad

Zij hebben vergaderd en een uitje gedaan naar Nijkleaster in Jorwert.

Diaconie/ ZWO-E

Zij hebben diverse giften gedaan, verder geen mededelingen

Jeugd en jongerenwerk

da. H. Graafland heeft de laatste avond gehad met de jong volwassenen. Ze heeft dat als een mooie tijd ervaren, ook van hun geleerd en weer meegenomen in haar preken. Dat hadden zij ook weer opgemerkt. Zij heeft van hun een afscheidscadeautje gekregen. De kinderevendienst wordt goed bezocht, er zit structuur in, eerste zondag van de maand. Mooi voor Antsje Hiddema en Nynke Wijma, die er veel tijd insteken. Soms komen ze tijd te kort, nu worden ze opgehaald na de preek, misschien kunnen ze ook voor de collecte en zegen binnenkomen. Een goede combi, dan is er ook koffiedrinken na de dienst.

College van kerkrentmeesters

De penningmeesters van begraafplaats, zending en diaconie zijn langs geweest en de boeken zijn gecontroleerd. De cijfers worden nu aangeleverd bij het KKA.

De paden op de begraafplaats zijn weer netjes, overal zijn weer schelpen opgedaan. Er waren vele vrijwilligers om te helpen.

Br. P. van der Woude en br. P. Bandsma hebben de parkeerplaats bij 't Sintrum weer netjes gemaakt.

Classis/cluster

br. A. Talsma en br. W. Verbeek hebben de cluster in Anjum bezocht. Naast Holwerd, zijn er straks diverse dorpen vacant. Er wordt geopperd dat je misschien gezamenlijk een predikant kan beroepen.

Ook is er de mogelijkheid van een ambulante predikant, deze is in dienst bij

de dienstenorganisatie, en kan men inhuren voor een x aantal uren. Dit is duurder en niet de eerste optie.

Wij krijgen een consulent uit de werkgemeenschap aangewezen. Een consulent heeft niet veel tijd, alleen als het zinvol is komt zij/hij. Gelukkig hebben wij zr. A. Hoekstra – Rondaan voor het pastorale werk.

IKO

Naast wijkouderling was zr. A. Kooistra – Bosgra ook afgevaardigde naar het IKO, nu zij stopt moet er een nieuwe afgevaardigde komen. zr. N. Veenema – Hiddema wil dat wel doen. Zij heeft al eerder in het IKO gezeten en gaat hier samen met zr. A. Hoekstra – Rondaan naartoe.

Commissie bijzondere diensten

Wat een mooie bijzondere Paasdienst was het eerste Paasdag. Het paasontbijt waar wel 50 mensen aanschoven. De doop van Sikke Kindermann, het spelen van ‘de Bazuin’, het prachtige spel van de commissie bijzondere diensten. Zij deden het NOS journaal, met hun verslaggevers in Jeruzalem. Malchus, Pilatus, Barabbas, Jozef van Arimatea en Maria van Magdala werden geïnterviewd. 150 mensen hebben de dienst bezocht.

Website

Er is geen nieuws.

Andere bezochte vergaderingen

da. H. Graafland heeft de Vredeswake voor Israël en Palestina bezocht in de Doopsgezinde kerk.

Donderdag 11 april is er kerkenoverleg in “Foswert” in Ferwerd.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is op maandag 13 mei 2024

De nieuwe scriba zr. T. Banga – Bouma gaat een vergaderrooster maken.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

- Een bedankje van br. A. Castelein voor het cadeau van zijn afscheid.
- Is er wel eens wisseling van de wacht bij de kerkrentmeesters? Zij zitten al jaren in dezelfde samenstelling. Zij moeten ook eens in het zonnetje worden gezet.
- Er moet nog een avond met de bezoekdames en wijkouderlingen worden georganiseerd. Wijkouderlingen kunnen wat meer met bezoekdames communiceren.
- De whats-app groepen van het moderamen, kerkenraad en diaconie moet even worden geüpdatet.

- Moet er ook weer een jaarboekje gemaakt worden? De cijfers zijn nog niet bekend. Elk gemeentelid heeft recht op een jaarboekje.
- Als laatste neemt preses A. Talsma het woord, omdat dit da. H. Graafland haar laatste kerkenraadsvergadering is, bedankt hij haar voor haar werk in de gemeente. Omdat ze vrijdag 12 april jarig is hebben we een bos bloemen gekocht en krijgt ze applaus van de kerkenraadsleden.
Op zondag 16 juni is haar afscheid in de morgendienst. Na de dienst is er Koffie met wat lekkers, en kunnen we afscheid van haar nemen.
In haar dankwoord memoreert ze: dat ze met warme gevoelens terug kijkt op haar tijd in Holwerd. Een warme gemeente, met omzien naar elkaar.
Waar tijdens de vergaderingen altijd een ontspannen sfeer heerst, geen gedoe. Leuke kerkenraad. Ze was blij met Holwerd.

Sluiting

br. W. Verbeek sluit de avond met een gebed:

Gebed om God op onze levensweg.

Als we een kruisteken maken, laten we zien wat we zouden willen:
leven 'in de richting van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

God, u kent ons allemaal,

en roept ons bij onze eigen naam.

Wij willen U vandaag danken voor deze dag en voor alle dagen die U bij ons bent.

Wanneer wij onderweg zijn in ons dagelijks leven.

Wij danken U, dat U onder de mensen wilt wonden: dat wij U kunnen zien in de mensen om ons heen.

Dat U met ons meeloopt op onze levensweg.

Nu, in dit momenten van gebed, denken wij aan U, en weten we weer, dat wij elke dag op weg zijn naar U.

Help ons de juiste weg te gaan God.

Amen



In Memoriam Gabe Faber

Wat ging er op zondag 24 maart een schrik door de gemeente, toen tijdens de kerkdienst werd afgelezen dat de dag ervoor plotseling een eind was gekomen aan het leven van Gabe Faber.

Wat een schrik voor Wietske, de kinderen en kleinkinderen op de zaterdag er aan voorafgaande. Gabe was na het eten even voor een middagslaapje op de bank gaan liggen, zoals hij dat wel vaker deed. Maar wie had kunnen bedenken dat dit “slipeke” over zou gaan in de eeuwige rust. Niet te begrijpen, zo plotseling, zo snel. De gemeente was ontdaan. We hebben Gabe zijn naam genoemd, zijn stil geweest en hebben op verzoek van de familie Gezang 291 vers 1 en 2, Nooit kan het Geloof te veel verwachten gezongen. De dienst kreeg zijn vervolg, maar in de dagen erna gaven sommige gemeenteleden te kennen dat ze niet veel van de dienst hadden meegekregen, zo waren ze van slag. Gabe en Wietske waren trouwe kerkgangers, als ze konden, dan waren ze iedere zondag aanwezig. Op donderdag 28 maart was de dankdienst in 't Sintrum. In een volle kerk is er afscheid van Gabe genomen, zijn er door Johannes en Klaas Rudmer mooie herinneringen aan pake, met de aanwezigen gedeeld. En hebben de dochters Tiny en Annie verteld over het leven van heit.

Heit is berne op 24 juni 1944 te Nes. Hy groeide op mei noch 4 broers en 3 zussen. Toen hy 11 jier wie, ferhuze it gesin nei Holwert. Heit gong nei de ambachtsskoalle en learde dêr metaalbewurkjen. Omdat syn heit molkrider wie hat hy dat ek in skoft dien. Dernei hat er wurke by Visser constructie yn Feanwâlden. Hy wie dan mei de frachtauto op in paad. Oant syn pensioen ta hat er yn Ljouwert wurke by in ontтинingsfabryk. It herbrûken fan blik. Ek moast heit dan faak nei Belgie yn de frachtauto en dan giene mem en wy wol faak mei. Op 15 desimber 1967 binne heit en mem troud, en yn de jierren dernei mochten se ús âlders wurde. Se wiene wiis mei ús en mei ús gesinnen. Moaie herinneringen bin dêr oan de fakânsjes en wat ha heit en mem faak mei de caravan op fakânsje west nei Eastenryk en Switserlân. As hobby hie heit wat keallen op stal en skiep. En de lêste jierren hat er âlde trekkers opknapt. Heit en mem ha it goed hân.

Mooie herinneringen verteld door de pakesizzers en de dochters, pakesizzer Wianna heeft het gedicht ‘Voetstappen in het zand’ laten horen en pakesizzer Tina José en Sylke hebben de schriftlezing voorgelezen. De trouwtekst Judas 20,21 en daarbij 1 Korintiërs 13: 1 – 13.

De trouwtekst die oproept: Houd vast aan Gods liefde. En dan de woorden op de rouwkaart “In liefde is van ons heengegaan” en Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Gabe en Wietske hebben tijdens hun leven geprobeerd te leven vanuit die liefde. Gabe was altijd bereid om te helpen waar hij kon. Hij had oog voor de mensen om

zich heen. De liefde die in de Bijbel bedoeld wordt is gebaseerd op de liefde van God. En dan gebeurt het dat we in de stille week, de dagen voorafgaande aan Pasen afscheid moeten nemen van deze lieve man, heit en pake Gabe. Jezus, Hij stierf voor ons! Jezus sterven maakt alles tussen ons en God goed. Hij ging dwars door de dood, om ons het leven weer te geven. En dat allemaal uit liefde. Dat is Pasen.

En jullie als gezin wisten dat Gabe, heit, het lied “ik zie een poort wijd open staan” mooi vond. En daarom durfden we het te zeggen vanuit het geloof van Gabe, die poort stond open ook voor mij. En dat leert Pasen ons: Mijn sterven betekent niet meer dood, maar een heengaan, door die poort, van hier naar daar. Thuis met een hoofdletter. Dat deze gedachte Wietske ,de kinderen, kleinkinderen en iedereen die Gabe zal missen tot troost mag zijn in deze moeilijke tijd van zo snel en plotseling afscheid te hebben moeten nemen. Afscheid, dat voor Wietske ook inhield dat ze niet meer kon blijven wonen aan de Tsjerkestjitte en inmiddels al is verhuisd naar Foswert te Ferwert. We vragen voor haar en de kinderen: Heer Geef haar kracht om te dragen wat gedragen moet worden

Anke H. R.

Nieuws van de kindernevendienst

Beste allemaal,

I.v.m. de meivakantie en Moederdag leek het ons het beste om in mei pas op **Pinksterzondag 19 mei** kindernevendienst te houden.

Het thema is dan: *Anders leven door de Heilige Geest.*

Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest.

PINKSTEREN

Graag tot ziens op **19 mei!**

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema



Naar Elburg!

Er op verheugen, zoals je vroeger deed op het schoolreisje, hebben we eigenlijk en jammer genoeg niet gedaan. Maar wat hebben we genoten ! Vrijdag 12 april om 08.00 uur vertrokken we met 20 man. De bus van Paulusma haalde ons bij 't Sintrum op en de chauffeur bracht ons naar Drachten.

Daar stapten we over in een andere bus en we gingen op weg naar Elburg. Onderweg vertelde de chauffeur allerlei "wetenswaardigheidjes" en onderling werden er herinneringen aan schoolreisjes en clubreisjes opgehaald. Ook werden hier en daar de families doorgenomen en daar uit bleek dat veel mensen uit Noard East Fryslan aan elkaar verwant of aan elkaar bekend zijn. Om kwart over 10 kwamen we aan bij de grote hallen waar de "zand verhalen" stonden, daar kregen we koffie en een heerlijk gebakje. In 3 grote hallen waren zo'n 120 tafereelen opgetrokken uit zand. Verhalen en beeltenissen uit de bijbel maar ook van mensen en gebeurtenissen met betrekking op de bijbel.

De Ark, Mozes en het volk in de woestijn, Elisabeth en Maria en nog veeeeeeel meer.

We keken onze ogen uit !

Onze lunch aten we tussen al deze kunstwerken.

Om 1 uur stapte we weer in de bus en werden we naar de oude stad van Elburg gebracht.

Het was prachtig weer dus een wandeling en een terrasje pakken was zeker geen straf, de tijd vloog om.

Hierna bracht de bus ons naar Giethoorn, waar we een lekker diner kregen.

Weer via Drachten werden we om 19.30 uur weer keurig voor 't Sintrum afgeleverd.

Een dag met een gouden randje !

Niet alleen om al het moois wat we gezien hebben maar ook om de gezelligheid met elkaar. Zeker voor herhaling vatbaar !

Jaap en Netty



Ik jou de pinne troch...



Ik vind het leuk, om voordat ik vertrek uit het Friese land, toch een keer iets over mijzelf te vertellen.

Ik kom uit een domineesgezin met twee broers boven mij en een zus en broer onder mij. Om de 5 jaar verhuisden we wel weer. Daarom heb ik geen echte jeugdvriendinnen. Vroeger ging je niet logeren in de vakanties.

Toen mijn vader professor werd, gingen we in Gouda wonen, de stad waar mijn vader vandaan kwam. Daar zijn mijn ouders gebleven en daar liggen ze ook begraven. Ik zeg daarom altijd, als mensen vragen waar ik vandaan kom: uit Gouda.

Ik deed VWO en dacht toen al aan theologie. Maar ik kom uit een kerk, waar vrouwen geen ambtsdrager konden worden. Dat nam ik toen nog gewoon aan: Wat zou ik met theologie moeten gaan doen? Ik ging daarom naar de Sociale Academie, waar ik met veel plezier de opleiding volgde. Ik belandde uiteindelijk in een baan van coördinator van een interkerkelijke hulporganisatie voor vrijwilligers in Gouda.

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Ik ontmoette een zendeling in Nepal, van wie zijn vrouw arts was in het ziekenhuis, en hij de bijbel vertaalde in het Nepalees. Dat kan dus ook, dacht ik. Geen predikant zijn, maar wel belangrijk werk in de kerk doen.

Zo belandde ik uiteindelijk op mijn 28ste in de collegebanken. Met een klein baantje erbij, zodat ik wat inkomen had en verzekerd was. In een huis, dat mijn vader voor mij gekocht had. En met een OV-jaarkaart en een zuinig studentenleven. Toen ik in die tijd een reünie van de sociale academie had, en zag dat mijn medestudenten van toen al een eigen huis, een gezin en een auto hadden, was dat wel even een lastig moment. Maar verder heb ik nooit spijt gehad van deze stap.

Ik ben nog een halfjaar in Peru geweest voor mijn doctoraal scriptie, maar óók om te kijken of de zending wat voor mij was. Maar dat bleek toch niet voor mij weggelegd: na drie weken had ik al heimwee...

Waar ik erg mee worstelde was 'de vrouw in het ambt'. Voor mezelf was het wel duidelijk, dat de Bijbel/God daar ruimte voor gaf. Maar ja, mijn kerk vond juist, dat de Bijbel dat verbood. Er zijn heel wat discussies over gevoerd, die toch moeilijk en soms pijnlijk waren.

Uiteindelijk kwam ik op het punt om weg te gaan uit de kerk van mijn jeugd. Zo belandde ik in mijn eerste gemeente, Scharendijke op Schouwen-Duiveland. Daar heb ik een goede tijd gehad. Daarna kwam het onverwachte en pittige beroep naar Rotterdam-Hillegersberg, de grote en seculiere stad met een heel hoog levenstempo. Dat was een grote uitdaging. Maar ook daar vond ik mijn plek. Toen kwam Veenendaal. Daar was vroeger mijn vader dominee en heb ik op de lagere school gezeten. Ik kwam in de Samen op Weg-kerk die

naast de grote Gereformeerde Bondskerk stond, terecht, en was vooral in het begin de ‘dochter van Graafland’. Toch heb ik daar een goede tijd gehad. Ook veel mooie verhalen gehoord over wat mijn vader als predikant betekende voor mensen.

Veenendaal eindigde voor mij met de sluiting van mijn kerk. Zodoende zocht ik op mijn 62ste nog een nieuwe plek. Dat Holwert en Ternaard op mijn pad zouden komen, zo heel erg in het noorden van het land, had ik nooit kunnen denken.

De rest is geschiedenis. De lastige start vanwege de Corona, de kleine aanstelling en dat ik niet in Holwert woon, maar ondanks dat de warme band die met jullie ontstond. Ik heb altijd met heel veel plezier in Holwert gewerkt en gepreekt.

Daar zal ik jullie straks nog goed voor bedanken!

En dan breekt er voor mij een nieuwe fase aan: oud-wordsen! In Gouda, waar mijn wortels liggen. In een klein flatje in de stad. Maar het is goed!

Da Hilde Graafland

Ik geef de pen door aan... Netty Teertstra-Louwen

Uit de “oude” doos

Br. Eize Boonstra kwam met onderstaande foto van de knapen, meisjes en jongelingen-vereniging die volgens zijn inschatting dateert van omstreeks 1950. Wie herkent deze personen nog?



Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl

Lid (diaken):

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter:

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194

Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340

email: administratiepknholwerd@knid.nl

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212

Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: N. Teertstra, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 06-23374114

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

D. Verbeek-van den Berg Gama 7 tel.nr. 06-11962483

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht.