



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Mei 2021



Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

De klok die stilstaat!

Ik denk dat dit een passende titel is bij de huidige tijd. Hebben wij niet allemaal het gevoel misschien dat de tijd op dit moment stilstaat? We worden beperkt in onze samenleving. We hebben het gevoel dat we het niet meer in eigen hand hebben. Onderstaand een verhaaltje over een “echte” klok die stilstaat.

Iemand bezat eens een grote, mooie wandklok. Op een dag bleef de klok ineens stilstaan, zodat de eigenaar niet meer kon zien hoe laat het was. ‘Wat jammer’, zei hij bij zichzelf, ‘nu moet die klok maar naar de klokkenmaker. Dan ben ik hem een poosje kwijt. Maar.... ik hoef toch zeker niet dat hele ding mee te nemen? Het zijn alleen de wijzers die niet meer draaien. Weet je wat? Ik haal de wijzers eraf en dan breng ik die naar de klokkenmaker.’

Zo gezegd zo gedaan. Hij nam de wijzers van de klok, pakte ze in een papiertje en bracht ze naar de klokkenmaker. Hij zei tegen de klokkenmaker: ‘De wijzers van mijn klok doen het niet meer, wilt u ze even maken?’ ‘Meneer, heeft u de klok zelf niet mee gebracht? Met de wijzers alleen kan ik niets beginnen. Ik moet de héle klok hebben!’

‘Nee, die breng ik u niet! U wilt alleen de reparatie maar duurder maken, daarom wilt u de klok hebben!’ en hij liep boos de winkel uit.

Vind je dat geen rare man? Iedereen weet toch dat als de wijzers van een klok het niet meer doen, dat dan de klok van binnen kapot is?

Kunnen we dit verhaaltje naar deze tijd toehalen? Wat wij op dit moment doen is dat niet hetzelfde als de wijzers ter reparatie aanbieden? De klok die tot vorig jaar onvermoeibaar doortikte is minder onvermoeibaar als we dachten. We hielden geen rekening met de tijd. Alles moest kunnen, de klok moest zich maar aan ons aanpassen. Inmiddels zijn we erachter dat het zo niet (altijd) werkt. Is het voor ons dan nu ook niet eens tijd om eens na te denken over onze eigen klok. Moeten wij die ook niet eens ter reparatie aanbieden i.p.v. alleen de wijzers. Moeten we straks weer in volle vaart door? Of moeten wij weer terug naar de basis? De basis waar wekelijks in de kerkdiensten over wordt gesproken. Het is nu zondagmiddag, het is voorjaar en het zonnetje schijnt. Zijn dat niet de dingen die we veel meer moeten waarderen. Die vastigheid moet ons vertrouwen geven. Dingen waar we zelf geen invloed op

hebben. Deze vastigheid moet ons als christen toch aanspreken? We moeten dit toch herkennen? We moeten het alleen zien, voor we het kunnen waarderen. Ik begrijp wel het is niet gemakkelijk in deze tijd. Ik ben ook geen klokkenmaker en ga zeker niet op zijn stoel zitten (we hebben momenteel genoeg klokkenmakers die denken te weten hoe ze de wijzers kunnen repareren.....). Maar terug naar de basis moet ons toch aanspreken. Voor wie een duwtje in de rug nodig heeft, wijs ik u naar de verkondiging in dienst van zondag 18 april. U kunt deze via onze website terugkijken. En laat u niet weerhouden dat u de techniek niet beheerst. Er is vast wel een “klokkenmaker” in uw kennissenkring die u hierbij kan helpen. U zult er geen spijt van krijgen. En voor degene die het al “gezien” hebben hoop ik dat zij dit kunnen beamen. Ik hoop oprecht dat dit de klok bij u weer op de juiste tijd zet.

Gerrit Bilker

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 25- apr 't Sintrum

9.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. K. Schreiber

beamer: mw. T. Verbeek

Collecten: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein

Zondag 2-mei 't Sintrum

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecten: 1. Diaconie

organiste: mw. F. de Haan

beamer: dhr. V. Vellinga

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. van Duinen

Zondag 9-mei 't Sintrum

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is kindernevendienst in de gebouwtjes bij 't Sintrum. De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht en na de dienst weer worden opgehaald.

Kerkrijden: T. Banga

Donderdag 13-mei 't Sintrum Hemelvaartsdag

09.30 uur - dhr. L. v.d. Ven, Oldeboorn

organist: dhr. T. vd Weide

Collecten: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Kerkrijden: A. Castelein

Zondag 16-mei 't Sintrum

09.30 uur - ds. A. Elverdink, Eastermâr

organist: dhr. J. Heeringa

Collecten: 1. Zending

beamer: mw. S. Bandsma

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 23- mei 't Sintrum Pinksteren

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Bev. Ambtsdragers

organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Zending coll. Pinksterzending

beamer: dhr. W. Peterson

2. Diaconie

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 30- mei 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

beamer: mw. T. Verbeek

Collecten: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Mutaties

Overleden:

op 30 maart 2021:

N. Veldema-Groenia,

Dongeradyk 81, Dokkum op de leeftijd van 88 jaar.

Op 17 april 2021:

R. Westerhof, (echtgenote van B. Boonstra, voorkeurlid)

Atlas 11, 9602 NA Hoogezand, op de leeftijd van 59 jaar.

Geboren:

Op 15 maart 2021:

Jent Verbeek,

z.v. O.S. Verbeek en D. Verbeek – van den Berg,

Gama 7, 9151 HL Holwerd

Op 6 april 2021:

Lianne Renate,

d.v. R. Veldema en L.R. Vellinga,

Stasjonswei 16, 9151 JN Holwerd



Verjaardagen

- 6 A. Leegstra
- 12 G. Venema
- 15 W. Keekstra
- 17 J.C. van der Laan
- 18 M. Postma - van den Berg
- 20 B. Soepboer - Havinga
- 24 G. van Slooten - Braaksma

mei

- Beyertstrjitte 46
9151 KJ Holwerd
- Achter de Hoven 1
9151 HJ Holwerd
- St. Antoniastraat 5
7061 CD Terborg
- Fiskwei 12
9151 JD Holwerd.
- Beyertstrjitte 17
9151 KD Holwerd
- De Kamp 8
9151 KA Holwerd
- Fiskwei 8
9151 JD Holwerd

Jubilea

De hieronder genoemde echtparen vieren D.V. hun huwelijksjubileum:

Op 12 mei 2021:

J. Boonstra en T. Boonstra-Fennema,
Beyertstrjitte 71, 9151 KE Holwerd; 55 jaar

Op 26 mei 2021:

P.H. Visser en A. Visser-Oevering,
Joh. Piersonstrjitte 13, 9151 JS Holwerd; 45 jaar

Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Het Tsjerkeblêd voor de maand juni verschijnt in week 21
Kopij uiterlijk donderdag 20 mei inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Voor altijd in ons hart

Tietje Jacoba Venema – van der Ploeg

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en lieve woorden bij het korte ziekbed en na het overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe. Het is een troost te mogen ervaren dat ze zo geliefd was bij velen. Het was hartverwarmend!

*Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook het spoor wat je achter laat.*

Namens de fam. Venema

Nieuws van de dominee

We bevinden ons in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Twee grote feesten in de Christelijke kerk. Beide feesten herinneren ons aan Gods grote ingrijpen in ons mensenbestaan en in de hele schepping.

Zonder Pasen is het bestaan plat. Dood is dood. We moeten het in de tijd, die ons toegemeten wordt, allemaal maken. En het eindigt altijd in het grote verlies: van je leven en van alles wat je daarin hebt opgebouwd.

Zonder Pinksteren is er geen vernieuwing mogelijk. Alles blijft bij het oude. Geen vernieuwing van ons denken. Geen vernieuwing van ons hart. Ook geen vernieuwing waarin het oude en besmeurde, zondige ik veranderd wordt, gereinigd en geheiligd wordt, en opnieuw mag beginnen.

Maar God is de God van Pasen én van Pinksteren. Van opstaan uit de dood én tot een nieuw leven! Daarom zijn het grote feesten, die we dankbaar en blij mogen vieren.

We leven dus toe naar Pinksteren. Eerst komt de Hemelvaartsdag, op donderdag 13 mei. Op zondag 23 mei vieren we Pinksteren. In deze dienst nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en worden nieuwe ambtsdragers (ouwe rotten zijn het...) bevestigd.

Dat gaat goed samen. De uitstorting van de Heilige Geest hebben zij immers nodig bij het vervullen van hun ambt. En wij allemaal ook, en de aftredende ambtsdragers net zo goed. Ik hoop dat we een fijne dienst met elkaar zullen hebben!

Eind april hebben we weer een voorzichtig begin gemaakt met de ouderenkring. Het is fijn dat de meest kwetsbaren onder ons inmiddels gevaccineerd zijn. Zelfs ik heb nu ook een eerste prik Astra Zeneca gehad, omdat ik in 1957 geboren ben en dus tot de 'gelukkigen' behoor.

Maar het gaat langzaam, een heel land vaccineren is blijkbaar een moeizaam proces. En de ziekenhuizen liggen nog vol met Covid-19 patiënten.

We zullen steeds opnieuw bekijken wat mogelijk is en wat verstandig is.

Laten we geduld hebben en gezond blijven!

Hartelijke groet,
Da Hilde Graafland



Nieuws uit de wijken

Wijk 1

We denken aan de fam van mevr. T. Venema - van der Ploeg, die haar op vrijdag 9 april naar het graf hebben moeten brengen.

We leven met hen mee, dat God hen nabij zal zijn en wil sterken en bemoedigen.

Dhr. K. Hiddema is thuis gekomen uit het ziekenhuis te Amsterdam. De operatie is goed gegaan en de familie is dankbaar voor de geruststellende berichten, tegelijk bidden we dat ook de toekomst herstel en zegen mag brengen.

Mevr. S. Bilker - Mellema haar gezondheid is de laatste maanden achteruit gegaan. Er wordt een plek voor haar gezocht in een woonzorgcentrum. Mevr. Bilker was al die jaren in Holwerd betrokken bij onze kerk, en voelde haar gesterkt door haar geloof. Dat ze er op mag vertrouwen dat Hij dit zal blijven doen, waar dit ook zal zijn. Veel sterkte!

We feliciteren Ronnie, Laura en Jelte Veldema, met de geboorte van hun dochter en zusje Lianne, heel veel geluk voor de toekomst!

Op 12 april waren Durk en Jannie Boonstra van de Morgenzon 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele mooie en gezonde jaren toegewenst met jullie naasten.

Veel meer gemeenteleden zijn bezorgd, ziek en verdrietig. Ook de mensen in onze gemeente die elders worden verpleegd, of thuis in isolatie zitten. Laten we zoeken naar middelen om elkaar te helpen, een kaart, telefoontje, kan zo goed doen.

Om licht en liefde, zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister, naar de mens die naast je staat!

Groetnis Djoke Schaap - Hiddema



Nieuwe ambtsdragers/gemeenteavond!

Onze jaarlijkse zoektocht naar ambtsdragers hebben we afgerond.

De meeste ontstane vacatures zijn weer ingevuld.

Bij de diaconie hadden we 2 mensen die hun termijn er op hadden zitten.

Joeke Vellema en Neeltsje Veenema waren aan de beurt om af te treden. Voor hun in de plaats hebben Elisabeth Broersma en Jannie Osinga aangegeven dat zij mee willen draaien. De functieverdeling van de diaconie wordt in onderling overleg geregeld.

Bij het college van kerkrenmeesters was Elisabeth Broersma aan de beurt om af te treden. Zij had eerder al aangegeven de overstap naar de diaconie wel te willen maken. Voor haar in de plaats komt Hedzer van der Boon. Ook Willem Verbeek stond op de lijst voor aftreden. Hij heeft echter aangegeven wel te willen blijven zitten.

Dan blijft de kerkenraad over. De termijn van Piet Vrieswijk zat erop. Voor hem in de plaats hebben we Jantsje Banga bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de kerkenraad. Ook Djoke Schaap had af kunnen treden. Zij gaf echter aan ook nog wel even door te willen gaan. Inmiddels hadden wij Siepie Bandsma ook benaderd om nog een keer mee te willen draaien als wijkouderling, temeer om de huidige wijkouderlingen te ontlasten. Zij heeft ingestemd met ons verzoek.

Het scribaat werd met ingang van vorig jaar tijdelijk vervuld door Netty Teertstra. Zij heeft aangegeven dat ze wel wilde verlengen maar dan alleen als notulist van de vergaderingen. Hierop hebben wij Tsjikke van der Woude gevraagd of zij de functie van scriba nog een keer zou willen vervullen en zij heeft dit aangenomen.

Ook de voorzitter van de kerkenraad was aan de beurt om af te treden. De zoektocht naar opvolging is niet geslaagd. Ook gezien de huidige omstandigheden is er overeengekomen om maar een verlenging te laten plaatsvinden.

Het af- en aantreden van de ambtsdragers staat in de kerkdienst van 23 mei op de planning door ds. Hilde Graafland.

Het is momenteel misschien wel wat rustig v.w.b. het “gemeente zijn”. Maar zoals u merkt zitten we echt niet stil. Achter de schermen gaat het, waar mogelijk, door.

Voor juni willen we een gemeenteavond organiseren. We weten niet of het tegen die tijd mogelijk is om hierbij gemeenteleden aanwezig te laten zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan we het uitzenden net als onze kerkdiensten. Hoe we dit precies gaan doen zien we tegen die tijd. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Dan wens ik u alle goeds toe en met vriendelijke groet.

Gerrit Bilker

Yn memoriam Tietje Jacoba Venema-van der Ploeg

Salang we nei tsjerke koene, wie it sa fanself dat Tiete Venema - van der Ploeg op har fêste plakje foar oan yn tsjerke siet. Eilikst miste se dêr nea. It leauwen en derút fuortkommend de tsjerke hearde der hielendal by yn har libben. Tsjêrkeried, frouweferiening, frouwebond, gespreksgroepen, se draaide oeral yn mei en naam ek wol bestjoersfunktjes op har.

Doe't se sa heal febrewaris net goed waard en fuort dernei it siikenhûs yn rekke en dêr it berjocht krige dat se slim siik wie, net wer better wurde soe en ek net lang mear te libjen hie, sei se: "As it myn tiid is, dan gean ik en wit ik dat God my mei iepen earms ûntfange sil." Wat in leauwen spruts dêrút. Corona die noch in skepke boppe op it al sa slim siik wêzen en sa kaam op 17 maart in ein oan it libben fan Tiete Venema. Altyd sa belutsen by alles en elkenien.

As ik werom tink oan de ôfskiedstsjinst en de wurden dy't der troch soan Jenne sprutsen waarden en dy't ik út namme fan oaren fan de bern sprekke mocht, dan hie dêryn it wurd Leafde de boppetoan. Dan tink ik dat de wurden dy't ik ergens lies wol fan tapassing wiene *op har*. 'Ze was met haar leven een prachtig voorbeeld van hoe God ons mensen bedoeld heeft.'

Wat in foarrjocht om in mem, skoanmem, beppe en oerbeppe, mar ek elk oar dy't troch de jierren hinne mei har oplûke mocht, sa betinke te meien.

Dat famke dat berne waard op 7 augustus 1934 te Raard, by Dokkum. Dy't opgroeide yn in gesin wer't se 12 jier achteroan kaam by de oare trije bern en wer't heit bakker wie. Yn Raard trof se op in jûn Sieger Venema, wer't se op 5 oktober 1954 har ja wurd oan jûch. Earst kamen se yn Nes te wenjen, mar al gau waarden se Holwerters, wer't se yn harren houlik fan 64 jier fierder altyd wenne ha.

6 jonges mochten se heit en mem fan wurde, mar werfan de jongste libbenleas berne waard en dat wie in hiele tsjinslach. 5 jonges, mei helpe yn it bedriuw, it wie in drok bestean. Mar Tiete wist altyd de touwtsjes yn hânnen te hâlden

mei har wiisheid en har humor. Want op'e tiid in grapke, dêr hold se fan. De jonges kamen mei fammen thús en ek mocht se beppe en oerbeppe wurde. Wat hat se der fan genoaten.

Grutte slagen yn har libben wiene it ferstjerren fan soan Jinne yn 2006 en 6 jier letter dy syn frou. Mar altyd wist Tiete de tried wer op te pakken en sette se troch. Se hat folle steun en treast put út har leauwen. Se hat har yn it libben droegen field troch har Hear, Se leaude dat hy har by stie en by de hân naam. En sjonge fan har Hear, dat hat se dien by de koaren wer't se wol in goeie 60 jier lid fan west hat.

Tidens de ôfskiedstsjinst op 9 april ha we út de bibel Iepenbiering 21: 1 – 8 lêzen. Wat we ek meimeitsje, de treast dy't sprekt út Iepenbiering, is treast foar wat kommen giet. We binne ûnderweis, op reis nei God, dy't alle triennen fuort feie sil. No binne dy triennen der noch, mar der komt in tiid dat we net mear fertrietich binne. Dan is it allinne mar moai. En yn dat leauwen is Tietje Venema - Van der Ploeg hinnegien.

Op de roukaart stie:

Tink oan my sa't ik wie

Doe't ik alles noch koe en die.

Tink oan my no't ik der net mear bin

En net mear foar jim bidde kin.

Mar God lit jim net alline

Hy slacht syn earmen

om jim hinne

en my bringt Hy nei syn ivich hûs.

Tietje Jacoba Venema – van der Ploeg, in alderleafste soarchsume mem, in altyd belutsen en meilibjende leave beppe en oerbeppe Wat sil se mist wurde. Dat de bern, beppe en ald-beppeesizzers en elkenien dy't har misse sil, har yn leafde betinke sille en steun fine meie yn it leauwen wat se hie.

Anke H. R.

*De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.*

Galaten 5:22

Yn memoriam Neeltje Veldema – Groenia.

Op 31 maart is ferstoarn Neeltje Veldema – Groenia.

In oantal jierren lyn hie se kanker yn de tonge, en nei dêrfoar behandelle te wêzen gie dit aardich goed. Mar it lêste jier stuts dit de kop wer op en koe se it net mear fan de kanker winne. Op sneon 3 april ha we ôfskie fan har nommen mei in betinking yn 't Sintrum.

Neeltje waard berne op 22 februari 1933 te Anjum en troch dat har man boere-arbeider wie moast der eltse maaie ferfean wurde en sa kamen se ek yn Holwert telâne.

Letter kryg har man wurk by Prins yn Dokkum en bin se yn de Fonteinstrjitte wenjen bleawn. Toen Neeltje allinnich achter bleaf is se yn de Nije Nijhof kommen te wenjen en de lêste jierren wenne se yn de Moanne yn Dokkum. Frou Veldema hat sa lang at se yn Holwert wenne en letter yn Dokkum, altyd lid fan tsjerke west. Earst fan de Herfoarme en letter mei oer gien nei de PKN. It Tsjerkeblêd stelde se tige op priis, ek doe't se yn Dokkum wenne woe se dat hâlde. Se wie net in belutsen lid, mar se fûn it altyd hiel fijn at der om har tocht waard. De besites waarden troch har altyd wurdearre.

It Liet Abba Vader spruts har oan en tidens de ôfskietsjinst hat dat by it útdragen klonken. Ek ha we de sneins by it betinken fan har nei dit lied lústere en har betinkstientsje by op 'e tafel lein. Dat de bern, beppe en oerbeppesizzers treast ûnderfine meie.

Anke H. R.

Dankbetuiging

Het was 12 februari dat ik even van het schaatsen wilde genieten, maar door een val was de pret van korte duur. Door die val brak er een stuk van het bot. Resultaat was dat mijn been 5 weken in het gips moest. Passief zitten en weinig belasten. Op 22 maart dachten wij dat het gips verwijderd zou worden, maar de arts besliste anders. Hoewel de breuk prachtig geheeld was, moest hij nu nog sterk worden. Wel belasten en nog 4 weken in het gips. Voor je het weet ben je dus 9 weken verder. En wanneer je in die tussentijd een kaartje een Appje een telefoontje of een bezoekje krijgt, ja dat doet je dan best wel goed en daarom ontzettend bedankt daarvoor.

Piet en Afke Vrieswijk

Pinksteren

Lees in de Bijbel Handelingen 2

In onderstaande woordzoeker zitten 21 woorden verstoppt uit Handelingen 2. Streep al deze woorden door. Wanneer je dit goed gedaan hebt blijven er nog een aantal letters over. Als je deze van links naar rechts en van boven naar beneden achter elkaar zet krijg je een zin. Welke?

D	H	E	U	T	I	D	N	I	W	T	S
T	E	O	K	R	A	Z	I	E	I	T	I
E	I	G	Y	R	F	L	N	N	J	G	V
A	L	Y	B	I	E	N	E	G	N	O	T
D	I	V	A	D	N	T	R	N	D	V	J
E	G	A	L	I	L	E	E	R	S	U	C
P	E	T	R	U	S	H	I	N	D	U	Y
E	G	I	J	O	E	L	B	E	S	R	R
M	E	S	O	P	O	T	A	M	I	E	E
L	E	I	R	E	N	E	R	A	Z	A	N
G	S	J	E	R	U	Z	A	L	E	M	E
E	T	P	Y	G	E	E	G	E	E	S	T

Zoals een Vader
die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij,
U bent een Vader
die vertroost en beschermt
en ik kom tot
rust bij U.

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending. Werelddiaconaat. Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.