

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Maart 2020



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6

tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Consulent:

Ds. H.F. de Vries

Predikant van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-
Wetsens

Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard

Tel.: 0519-571330 / Mob.: 06-12238840

E-mail: hermanf.devries07@gmail.com

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd

tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A.Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227

Website:

Tijdelijk: S. Hoekstra

sijehoekstra@hetnet.nl

<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Zacheüs, een verhaal met een verrassend einde.....

In de Evangeliën komen we veel zgn. vergelijkingen tegen. Jezus hield niet van zware dogmatische beschouwingen. Hij had iets te vertellen en dat wilde hij aan zoveel mogelijk mensen uitdragen en de gemakkelijkste manier was om zijn boodschap d.m.v. gebeurtenissen uit de praktijk zodanig uit te leggen dat iedereen kon begrijpen wat hij ermee bedoelde te zeggen.

Het ging over een boer die graan zaait, of over een barmhartige Samaritaan, of een herder die een verloren schaap terugvindt, al of niet gebruikte talenten, of een vader die zijn zoon kwijt raakt en hem terug naar huis ziet komen.

En zo staan er in de Bijbel nog veel meer van dergelijke ‘verhalen’.

Deze stijl van het uitleggen van de Bijbelse geschriften kon niet de goedkeuring van de Schriftgeleerden/Farizeeërs wegdragen en al in het begin van het Marcus evangelie kunnen we lezen dat Jezus hen een doorn in het oog was. Vooral toen ook nog bekend werd dat Jezus met zondaars en tollenaars aan één tafel zat te eten waren ze furieus. In de bijbel in Gewone Taal lezen we in Marcus 2:

Jezus ging weer naar het meer. Er kwam een grote groep mensen naar hem toe. Jezus gaf ze uitleg over God. Onderweg zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: ‘Kom, ga met mij mee.’ Levi stond op en ging met Jezus mee. Later gingen Jezus en zijn leerlingen eten bij Levi thuis. Daar waren ook veel tollenaars en allerlei slechte mensen, want er gingen steeds veel van dat soort mensen met Jezus mee. De wetsleraren die bij de farizeeën hoorden, zagen wat Jezus deed. Ze zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Je hoort niet te eten met tollenaars en slechte mensen.’ Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben er niet voor goede mensen, maar ik ben gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te vertellen.’

Uit deze tekst komt klip en klaar naar voren dat in de toenmalige tijd een Belastingambtenaar in één adem met een zondaar wordt genoemd. Blijkbaar bestonden er in die tijd geen rechtvaardige belastingambtenaren.

De bij ons meest bekende tollenaar in de Bijbelse geschiedenis is Zacheüs. Een belastingambtenaar in Jericho, die wat de inwoners van de stad betreft: de boom in kan. Als belastinginner voor de bezettende macht t.w. de Romeinen, incasseert hij niet alleen de af te dragen belasting maar doet er een fikse schep bovenop die in zijn eigen zakken verdwijnt. Ja, daar maak je geen vrienden mee natuurlijk. Zacheüs zal vast al veel over Jezus hebben gehoord want al een jaar of drie trekt Jezus met zijn leerlingen door het hele land. En dan komt

Jezus vandaag in zijn eigen stad Jericho langs, dat moet hij zien! Nieuwsgierig geworden, klimt hij in een vijgenboom want hij is maar een klein mannetje. Goed verstopt tussen de takken en bladeren kan hij de weg goed overzien en blijft hij verstoken van allerhande beledigingen en kwetsende opmerkingen. Aangekomen bij de boom waarin hij zich heeft verstopt, blijft Jezus staan en kijkt omhoog. De schrik zal Zacheüs om het hart zijn geslagen want hij heeft een slecht geweten. Misschien denkt hij nog even dat hij zich zo goed heeft verstopt dat hij onzichtbaar is, maar wat lang geleden Adam en Eva ook al niet lukte, gaat bij Zacheüs ook niet op, nl. zich verstoppen voor God. Opmerkelijk dat juist Hij Zacheüs ziet, de man die wat anderen betreft de boom in kan.

“Zacheüs, kom naar beneden, ik kom bij je op bezoek!”. Geen oordeel, geen scheldkanonnade, dit is alles wat Jezus zegt en thuis aangekomen begint de tollenaar te vertellen over zijn zondige leven. De helft van zijn vermogen geeft hij weg en alles wat hij onrechtmatig heeft binnen geharkt zal hij viervoudig gaan vergoeden. Door de ontwapenende houding van Jezus komt Zacheüs tot inzicht, tot bekering. Het verhaal van Zacheüs’ bekering laat ons zien wat een ontmoeting met Jezus kan betekenen in iemands leven. Het verhaal in Lucas 19 eindigt met een boodschap van Jezus aan Zacheüs en aan de omstanders en bij die omstanders mogen we ons zelf denk ook rekenen: *”Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered, want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen”*.

Eigenlijk lijken we soms allemaal wel eens een beetje op Zacheüs die misschien ook niet altijd even eerlijk geweest is. En als je de tijd neemt om eens heel goed na te denken over jezelf, dan kom je misschien wel net als Zacheüs tot de conclusie: eigenlijk wil ik maar één ding. Ik hoop op begrip, ontmoeting, bemoediging, vergeving. In één woord: onderdak! Onderdak vinden bij elkaar en God, thuis zijn bij jezelf, door de ander worden geaccepteerd zoals je bent. Het is dan wel nodig dat we zelf ook uit de boom klimmen en misschien wel de talenten, die we tot nu begraven hebben, naar boven halen en er iets mee doen. Zacheüs bekeert zich, keert zich letterlijk om. Terwijl de omstanders Zacheüs een zondaar vinden, maakt Jezus de weg vrij naar de **toekomst**.

En.....de 40 dagentijd is net begonnen. Jezus is op weg naar Jeruzalem. De tijd waarin we toeleven naar het Paasfeest, waarmee we de opstanding van Jezus mogen gedenken en vieren.

En juist door die opstanding maakte Jezus **onze weg** vrij naar **onze toekomst!**



Kerkdiensten

Zondag 23 febr 't Sintrum

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

Collecte: 1. Diaconie Binnenl. Diaconaat

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: D. Wassenaar

Voorber. H.A.

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. P. Peterson.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Zondag 1 mrt 't Sintrum

09.30 uur – ds. E.A. van Gulik, Leek

Collecte: 1. Diaconie

2. Zending

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

H. Avondmaal

organist: dhr. T. v.d. Weide

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 8 mrt Foswert, Ferwert

10.00 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. T. v.d. Weide

Collecte: Diaconie Missionair

Er is GEEN kindrnevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Zondag 15 mrt 't Sintrum

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. A. Kooistra

Collecte: 1. Diaconie 40 dagen tijd

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruitter

Gebedsdienst

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 22 mrt Willibrordus Kerk

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

Collecte: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat

2. Zending

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Boonstra

Zondag 29 mrt 't Sintrum

Bevestiging Ambtsdragers/

Bevestiging en intrededienst da. H. B. Graafland

09.30 uur - ds. H.F. de Vries / da. H.B. Graafland

Organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. A. Vellema

Collecte: 1. Diaconie 40 dagen tijd

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Koffiedrinken na de kerkdienst

Koffiedrinken na de kerkdienst



De eerst volgende data zijn vastgesteld op 23 februari, 29 maart, 26 april en 24 mei.

Uiteraard zullen ze ook nog via de afkondigingen en via Tsjerkeblêd onder uw aandacht worden gebracht.

Het Tsjerkeblêd voor de maand april verschijnt in week 13

Kopij uiterlijk donderdag 19 maart inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutatie

Overleden:

Op 4 februari 2020:

A. Haitsma, Gernierspaad 6, op de leeftijd van 85 jaar

Verjaardagen

- 10 M. Vrieswijk-van Dijk
- 15 T. Boonstra-Fennema
- 18 H. van der Ploeg
- 19 L. Minnema-Haanstra
- 21 B. Vellema-Dijkstra
- 27 J.E. Veening
- 28 O. Boonstra

maart

Fonteinstrjitte 37
9151 JT Holwerd
Beyertstrjitte 71
9151 KE Holwerd
Pôlewei 12
9151 HX Holwerd
Ale-tún 7
9151 KS Holwerd
Elba 4
9151 AB Holwerd
Beyertstrjitte 81
9151 KG Holwerd
Prof. Holwardastrjitte 16
9151 KW Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.



Jubileum:

D.V. op 12 maart 2020 gedenken

F. Vellema en K. Vellema-Reitsma,

Joh. Piersonstrjitte 5, 9151 JS Holwerd, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Op 16 januari is geboren Jelte, zoon van Jan en Agatha de Jong - Hoekstra, Achterde Hoven 12. Gefeliciteerd! Dat Jelte mag opgroeien in gezondheid, Gods zegen toegewenst in jullie gezin.

Ook zijn er gemeenteleden ernstig ziek, voor de familie en vrienden een grote zorg, voor wat er gebeuren gaat. Allen dragen we in gebeden.

Denkt u ook om al onze gemeenteleden die thuis of elders worden verpleegd, en niet met name worden genoemd.

God van Licht, wees onze Gids,
in twijfel en verdriet.
In onze vragen houdt Uw woord stand,
in Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee!

Groet Djoke Schaap-Hiddema

Wijk 3

Br. Haitsma is 4 februari j.l. overleden op 85 jarige leeftijd. Het ging de laatste tijd snel achteruit zodat ziekenhuisopname weer nodig was en waar hij op dinsdag 4 februari ook is overleden. De afscheidsdienst was op zaterdag 8 februari en dhr. Riemersma ging hier in voor. Voor de familie was het fijn om te zien dat br. Haitsma zo geliefd was, want de kerk zat afgeladen vol. Zuster Haitsma moet nu alleen verder, maar we wensen haar en haar familie heel veel sterkte toe.

Bij de familie v.d. Weij was er gelukkig beter bericht ; Chris mocht op 10 februari thuis komen uit de Waadwente. Met wat aanpassingen thuis hopen we dat het weer beter zal gaan.

We gedenken deze gemeenteleden en iedereen die niet genoemd zijn in onze gebeden

Alie Kooistra-Bosgra

Beroepingswerk!!

Op 20 januari jl. hebben wij een gemeenteavond gehad. Na de pauze stond het beroepingswerk op het programma. Aan het eind van de avond konden wij met een positief gevoel verder met het beroepen van ds. Hilde Graafland. Tegelijkertijd was er ook een gemeenteavond in Ternaard met dit zelfde onderwerp. Ook hier werd positief gereageerd op het eventueel uit te brengen beroep. Weer een stap verder in het proces. In diezelfde week moesten we nog een paar dagen wachten op eventuele bezwaren v.w.b. de door ons gevolgde procedure. Hier kwam geen reactie op uit beide gemeenten. Op vrijdagavond werden alle handtekeningen gezet door de beide kerkenraden. De volgende dag, zaterdag 1 februari, zijn we met onze “papierwinkel” richting Veenendaal vertrokken met een delegatie van beide kerkenraden. Ds. Hilde Graafland zat al op ons te wachten. We hebben e.e.a. daar nog besproken. Aan het eind van ons bezoek heeft ook zij een handtekening gezet onder de beroepingsbrief. Opgetogen zijn wij weer huiswaarts gekeerd. De volgende dag, zondag 2 februari, konden wij u dan ook meedelen dat ds. Hilde Graafland het beroep had aangenomen. Fijn dat wij het uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Op het moment van schrijven van dit stukje komen we ook aan de praktische kant terecht. Ds. Hilde Graafland gaat medio maart verhuizen naar de pastorie aan de Holwerderweg in Ternaard. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 29 maart in de ochtenddienst in Holwerd en in de middagdienst in Ternaard. Ook zal er naar het preekrooster voor het komende jaar worden gekeken of ds. Hilde Graafland enkele keren ingeroosterd kan worden. U merkt wel dat er nog genoeg te regelen valt. Maar het leuke is wel dat wij ergens naartoe werken. Wij hopen u de komende tijd via de afkondigingen en/of kerkblad op de hoogte te houden. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd even aanschieten. Bovenstaande betekent natuurlijk ook het einde van de beroepingscommissie. We zullen als beroepingscommissie nog één keer in informele sfeer terugblikken.

Gerrit Bilker

Stilstaan

Laat mij stilstaan bij uw lijden
dat u kwam om te bevrijden
dat u droeg, wat wij niet
konden,
de ellende van de zonde.

Anne Lies Mossel-de Kievit

40 dagen is maar even
maar wilt U de krachten geven
om 't mysterie te onthullen
Heilige, wil mij vervullen.

Nieuws over de wijkassistenten

Op maandag 3 februari hebben 13 wijkassistenten en de ouderlingen Piet Vrieswijk, Alie Kooistra en Djoke Schaap een avond gehad om elkaar te ontmoeten. 4 wijkassistenten waren met kennismaking afwezig. De avond werd geleid door Anke Hoekstra – Rondaan.

Wijkassistent is vrijwilligerswerk. Overall ter wereld wordt vrijwilligerswerk zowat gesymboliseerd door één of meerdere handen. Terwijl het hart mensen vaak in beweging zet om te vrijwilligen, doet de hand het werk. De wijkassistenten geven handen en voeten aan die onmisbare liefde in onze gemeente.



Omdat voor vrijwilligerswerk het symbool van de handen wordt gebruikt, hebben we op deze avond aan de hand van handjes met stellingen erop nagedacht en gepraat over het omzien naar elkaar in onze gemeente. Het was een fijne avond.

Aan het eind van de avond konden we stellen, dat nu de functie van ouderling moeilijk te bemannen is, het voor de ouderlingen heel fijn is om te weten dat in ieder geval de 70 plussers worden bezocht door de wijkassistenten.

Er van uit gaande dat dit meestal twee maal per jaar is.

Zo rond de verjaardag en misschien nog een keer.

Maar dat wordt een beetje bekeken naar behoefte.

Er zijn ook 70 plussers die zelf aangeven dat twee maal per jaar een bezoekje niet nodig is.

Was het altijd de gewoonte dat met de verjaardag een klein cadeautje werd meegenomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we besloten dat dit vanaf 2021 niet meer het geval zal zijn. De meerderheid kon hier wel in meegaan. Wel zal dit even moeten wennen want vooral als iemand jarig is, is het fijn om iets te geven. Maar de algemene mening was, dat het bezoekje zonder dat er iets wordt meegenomen ook gewaardeerd wordt.

Iedereen merkt ook vast dat de wijkouderlingen niet zomaar bij u op de stoep staan, als er geen reden voor is. Maar het mag altijd worden aangegeven bij hen als u dit graag zou willen. Ook via de wijkassistenten mag/ kan u die vraag doorspelen.

Anke Hoekstra-Rondaan

Ter herinnering Alle Haitsma. Geboren 22 februari 1934 - Overleden 4 februari 2020

Alle Haitsma is opgegroeid in een veilig gezin waar broer Sjerp een groot voorbeeld voor hem was en zus Tine hem breien en borduurde leerde. En het was Alle zelf die op jonge leeftijd al veel op zijn kleine tweelingbroertje en -zusje, Oepie en Ymie, paste. Al jong heeft hij werk gevonden bij en op de boerderij van Sinnema en Zijlstra waar hij het altijd geweldig naar zijn zin heeft gehad. Bij het schaatsen kwam hij Anna tegen en ze bleven verliefd tot de laatste dag. Ze zijn trotse ouders geworden van de drie dochters, Tineke, Anneke en Ymie.

Alle was altijd een toonbeeld van rust en geduld en kon met iedereen opschieten. Een passie voor de groentetuin waar de drie, inmiddels getrouwde dochters, ook maar wat graag van “mee profiteerden” van de opbrengst. De kinderen hadden bij Alle en Anna een veilig thuis en zijn er in liefde opgegroeid. De dochters hebben een prachtige jeugd gehad, talloze mooie, fijne herinneringen. De vakanties op Ameland, naar Wierden en de Achterhoek waren geweldig. Toen Alle 57 jaar oud was kon hij met de VUT en wat hebben Alle en Anna daarna genoten van de vrijheid en met name ook van de kinderen en later de kleinkinderen waar ze zeer regelmatig op konden en mochten passen. Ook was Alle vaak te vinden bij broer Oepie in de werkplaats. Het was allemaal zo goed, zo mooi, zo fijn. Broeder Alle Haitsma heeft veel mogen betekenen voor zijn gezin, zijn omgeving en ook voor het dorp en de kerk. Tot een aantal weken geleden de gezondheid ineens achteruit ging. Toen ging het ineens zo snel. Omringd door zijn vrouw Anna, de kinderen en een aantal kleinkinderen is Alle Haitsma ingeslapen. Het was allemaal zo goed en mooi en fijn geweest en nu zijn het herinneringen, zo mooi verwoord door de kinderen. Altijd als ik op bezoek kwam even een blik op de onberispelijke groentetuin. Altijd gastvrij en hartelijk bij Alle en Anna. Tijdens de rouwdienst is de trouwtekst van Alle en Anna gelezen: “En zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”. Wat een prachtige tekst om een huwelijk mee te beginnen en met die woorden hebben Alle en Anna ook hun hele leven geleefd. Een mensenleven van vreugde maar ook met verdriet en zorgen en dan mogen geloven dat God, dat Jezus er altijd is en zal zijn. We hebben o.a. ook gezongen het prachtige lied: “Ik wandel in het licht met Jezus”. Dat is net zo treffend als de Bijbeltekst die we hebben gelezen. Tijdens je leven, bij zorgen en verdriet, steun, kracht en moed vinden en krijgen. Ook mogen weten dat we niet alleen tijdens ons leven maar ook tijdens ons sterven en zelfs door de dood heen bij God geborgen zijn. De dood is hard en wreed.

Wat is het moeilijk om een geliefde voor altijd te moeten missen, 85 jaar oud en ruim 60 jaar getrouwd. Het was allemaal zo goed, zo mooi en zo fijn.

*Myn skat fan in Alle, do woest noch sa graach.
Allerleafste heit, heit koe net mear.
Allerbêste pake, pake bliuwt ús grutte foarbyld.*

Loslitte yn ús libben mar festhâlde yn ús hert.

Dat al de mooie herinneringen en het geloof dat Jezus bij ons is tot aan de voleinding der wereld jullie allen mag troosten.

Gooitzen Riemersma

Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand, die teder is,
die behoedt, die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt, die alle tranen wist.

Tot die tijd, kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

Nieuws van de kindernevendienst

“Een teken van leven” is dit jaar het thema van de kindernevendienst in de veertigdagentijd. We beginnen deze periode met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.



De komende weken zal er kindernevendienst zijn op **23 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart**. Wij hopen jullie dan weer mogen te begroeten.

In het volgende Tsjerkeblêd volgt er meer informatie hoe wij als kindernevendienst de 40 dagentijd afsluiten en Pasen gaan vieren.

Nynke Wijma en Antje Hiddema

Een teken van leven

De paarskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat, ben ik er bij,
voor altijd ga ik aan je zij.

Erik Idema

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Op 17 maart a.s. komt dhr. T. Simonides uit Birdaard bij ons spreken.
Het thema van zijn inleiding is: **Titus Brandsma in het licht van Pasen.**
Gasten zijn van harte welkom.

Wij herinneren u ook nog aan de Wereldgebedsdag, die zal worden gehouden op vrijdag 6 maart in de zaal van de Doopsgezinde Kerk.

Namens het bestuur: Froukje Hoekstra, secretaresse

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: J. Acronius, Elba 6, tel. 561375 of 06-57265747
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69,
tel. 562371, 06-83061242
E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Verbeek-Akker, Stasjonswei 37, tel. 561695
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: J. Acronius, Elba 6, tel. of 56137506-57265747
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69, tel. 562371

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.