

# *Tsjerkeblêd*

van de Protestantse gemeente Holwerd

---

**Juni 2022**



**Kerkelijk centrum 't Sintrum:**

**Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517**

**Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):**

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

**Organisten:**

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude  
0511- 422609

**Beheerder:**

J Acronius, Elba 6

tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

**Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.**

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

**Predikant:**

Da. H.B. Graafland

Holwerterdyk 6

9145 RK Ternaard

Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

**Willibrorduskerk:**

**Kerkstraat 11, Holwerd**

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd

tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

**Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud:** A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR

Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

**Rekeningnr.: NL28RABO0373712227**

**Website:**

A. Hiddema

tsjerkebled@knid.nl

<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

## Meditatie

Vrede op aarde

Ik heb het al eens eerder genoemd, dat ik een jaarkalender heb met positieve spreuken erop. Op vijf mei stond daar de spreuk: De mooiste V's in je leven: Vriendschap, verliefdheid, verbinding, vriendelijkheid, vrolijk, verzoening, vrede en vrijheid.

Het sprak mij aan, vooral op die dag. 5 Mei!! Wij vierden 72 jaar bevrijding. Wie om zich heen kijkt, ziet dat vrede niet zomaar ontstaat. In Nederland is het al niet eenvoudig om naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars standpunten.

Ik realiseer mij, met alle beelden die er binnen komen vanuit Oekraïne, dat 72 jaar geleden deze beelden ook hier de realiteit waren. En voor de ouderen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt zal het extra herinneren aan. Maar we weten ook dat het er op meer plaatsen in de wereld zo aan toe gaat, en dat laat duidelijk zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. Ik kan het niet begrijpen. Zo ga je toch niet met elkaar om.

En zo heeft God de wereld nooit bedoeld en dat weten wij maar al te goed.

Afgelopen donderdag was het Hemelvaart.

Gedenken, dat Jezus verder leeft, bij zijn Vader in de Hemel.

Maar hij liet ons niet alleen.

Straks, begin juni mogen wij Pinkster vieren.

Met Pinksteren gedenken we dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen. Toen gebeurde er iets heel bijzonders. Het geluid van een stormwind klonk en er was plotseling een verschijnsel van vuur. Dit vuur leek op de hoofden van de apostelen te branden. Opeens spraken ze allerlei vreemde talen.

Jezus had het voor zijn vertrek al gezegd en nu merkten z'n vrienden het.

Jezus kwam weer bij hen, met zijn geest.

De Heilige Geest zie je wel eens afgebeeld als "vurige tongen": vlammetjes boven de hoofden van de apostelen. Maar vaak heeft de Geest de vorm van een duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede.

Vrede gaat van hand tot hand,

Vrede wil thuis zijn in ieder land;

Vrede van mens tot mens,

Gods hartenwens ( Lied 397 )

Laten we elkaar oproepen om samen door de geest naar vrede te blijven verlangen en erop te blijven hopen. Om ons ervoor in te zetten en al doende te ontdekken, dat vrede iets van ons allemaal is.

Vonkje van hoop diep in mij,  
Lieve God, wakker het aan  
Tot een vlam van vertrouwen.  
Wakker aan, wakker aan,  
Dat wij gaan in vurige liefde,  
Vonken die overslaan.( Lied 427)



Anke H.R.

Protestantse Kerk



## Kerkdiensten

### Zondag 29-mei 't Sintrum

09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: dhr. A. Kooistra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

### Zondag 5 juni 't Sintrum Pinksteren

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

Beamer: dhr. W. Verbeek

Collecten: 1. Zending Kerk in Actie (Zuid Afrika)

2. Diaconie

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. T. v.d. Weide

### Zondag 12 juni 't Sintrum Friese Dienst

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Collecten: 1. Diaconie

2. Zending

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

organist: dhr. J.S. Heeringa

beamer: mw. S. Bandsma

## **Zondag 19 juni I.K.O. Waddendienst Locatie volgt**

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd  
m.m.v. enkele leden van De Bazuin  
IKO collecte: 1 collecte voor Warchild  
Kerkrijden: P. Bandsma

## **Zondag 26 juni Willibrordus Kerk**

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd  
Organist: dhr. K. Schreiber  
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en Pastoraat  
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  
Er is GEEN kindernevendienst  
Kerkrijden: mw. A. Kooistra

## **Mutaties**

### Overleden:

op 2 mei 2022:

**B. Vellema-Dijkstra**, Elba 4 op de leeftijd van 93 jaar

op 14 mei 2022:

**K. Vellema-Reitsma**, J. Piersonstrjitte 5 op de leeftijd van 81 jaar

### Gedoopt:

op 29 maart 2015:

**M. van der Boon**, Elba 7; sectie 2

(doopdatum geregistreerd na onderzoek door de scriba)

### Overgeschreven:

van de Protestantse gemeente Groningen:

**F.W. Akkerman**, Stasjonswei 37; sectie 2

Het Tsjerkeblêd voor de maand juli/augustus verschijnt in week 25.

Kopij uiterlijk

donderdag 16 juni 2022 inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail:

[tsjerkebled@knid.nl](mailto:tsjerkebled@knid.nl).

## Van de dominee

Hoe zorg je voor je ziel? Over die vraag hebben wij op de jongerengesprekscring ons hoofd gebroken. Je ziel, dat is wie je ten diepste bent. Je identiteit. Als gelovige zeg je: het is wie God mij ten diepste bedoelde. Het is de stem in mij, die mij tot mijn bestemming wil brengen. En daar horen in elk geval woorden bij als: verwondering, dankbaarheid, innerlijke vrijheid, richting en roeping in je leven, diepe verbondenheid en hartelijke gemeenschap met mensen, de stem van God horen in je leven. Dat zorgen voor je ziel staat in onze tijd enorm onder druk. Omdat we het zo druk hebben, zoveel moeten schakelen in ons leven, zoveel haast hebben om alles voor elkaar te krijgen. Zeker de jonge mensen, al of niet met hun jonge gezinnen, weten hier alles van.

Het heeft iets moois, dat er zoveel keuzevrijheid is en zoveel te kiezen in het leven. Maar de eisen die we stellen zijn ook hoog. Dat zorgt voor stress en je wordt er soms doodmoe van. En als je er niet meer tegenop kan, liggen burn-out, depressie of eenzaamheid op de loer.

Het is fijn om hier met elkaar over te praten. We beseffen, dat de zorg voor onze ziel fundamenteel is voor de kwaliteit van ons leven. Maar hoe doe je dat? Iedere dag even naar buiten om te wandelen. Een moment stilte inbouwen. Zorgen voor een goede slaap (binnen de mogelijkheden, want als je kind ziek is slaap je zelf ook niet best). Gezond eten. Tijd voor gebed. Tijd voor God.

Het was goed zo samen!

Langzamerhand lopen de activiteiten af en gaan we richting de zomer. Het Pinksterfeest op 5 juni is de laatste van de christelijke feestdagen op de kerkelijke kalender. We hopen op een feestelijke dienst!

Daarna zijn er voorlopig geen bijzondere diensten gepland, behalve...

**DE DIENST AAN HET WAD op 19 juni!**

Samen met de Doopsgezinde broeders en zusters, en samen met De Bazuin, hopen we op goed weer, zodat we ergens aan het Wad een buitendienst kunnen houden.

Op dit moment weten we nog niet precies waar.

Dat gaan we bekend maken via de beamer in de komende diensten, via een berichtje op de deur van het Sintrum en op de website. Als het regent, dan trekken we allemaal het Sintrum in en houden de dienst binnen. Ook dat zal – op z'n laatst zaterdag 18 juni via een briefje op de deur van het Sintrum en via whatsapp (voorzover we mobielnummers van mensen hebben) – worden bekendgemaakt.

Het is de eerste keer, we hebben er nog geen traditie in. Maar ik hoop dat het door kan gaan, zodat we allemaal kunnen ervaren hoe bijzonder het is om God te danken en te prijzen in de prachtige natuur en onder een open hemel!  
Belangrijk is nog wel: neem een Klapstoeltje mee naar het Wad!

Een hartelijke groet, Da Hilde Graafland

## **Nieuws uit de wijken**

### *Wijk 1*

Mevrouw T. Koree-Dijkstra is weer thuis gekomen uit het zorgpension. Met wat extra thuiszorg en hulp van kinderen hoopt ze thuis verder weer aan te sterken. Ze is blij dat ze weer in haar eigen huis is. We wensen haar sterkte toe.

Hartelijke groet, Jantsje Banga

### *Wijk 2*

Na een lang ziekbed is de broer van zr. Jellie Castelein-Ponne overleden. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Na een ongelukkige val op paasmaandag is het met de gezondheid van zr. Baukje Vellema-Dijkstra snel achteruit gegaan en is ze op 2 mei op 93-jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven was op 7 mei en werd verzorgd door Anke Hoekstra.

En op 14 mei is zeer plotseling zr. Klaske Vellema-Reitsma op 81-jarige leeftijd overleden. Al was het verlies al eerder voor het afscheid kwam, zoals op de kaart staat, toch kwam het afscheid zeer onverwacht. Op 20 mei a.s. is de dankdienst voor zr. Vellema haar leven en die zal ook worden verzorgd door Anke Hoekstra.

Alle familieleden heel veel sterkte en Gods onmisbare zegen toegewenst.

Hartelijke groet, Alie Kooistra-Bosgra

*Ut wyk 3 (foarhinne wyk 4)*

Der is wer it ien en oar feroare yn de wiken. Omdat Djoke Hiddema har perioade as âlderling einige is, is har wyk ferdiel oer de oare trije wiken. Dy 3 binne dus no allegear wat grutter wurden.

De wykboekjes wurde binnenkoart útdield.

Ik haw al in oantal nije adressen yn myn wyk besocht en op de hichte brocht fan de feroarings, mar noch net allegear.

Dizze feroarings meitsje it net makliker foar de âlderlingen fansels.

Wy hoopje dat, wannear't jim om wat foar reden dan ek ferlet hawwe fan in besite fan ús dat jim it ús dan witte litte. Wy hawwe in goed team fan minsken om ús hinne, dûmny en in flink oantal wykassistenten, dus wy hoopje dat wy op dy wize regelmjittich kontakt hawwe kinne en meie.

Br. Rijk Tamminga is opnommen yn it M.C.L. yn Ljouwert.

Der wiene ferskate medische grûnen foar de húsarts op him opnimme te litten.

De wichtichste reden hat wol de benauwdheid west. De tastân hat even kryptyk like, mar no binne der wer wat ljochtpuntsjes; stikje by bytsje wat foarútgong.

Wy winskje br. Tamminga betterskip ta en Gods hoede en need.

It adres is: Afd. Cardiologie IC, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

Br. Eise Boonstra is ôfrûne tiisdei 17 maaie, nei in heupoperaasje en 1 nacht sikehûs al wer ûntslein. Hy hat ek al wer in pear lytse kuierkes dien yn

Niawier, want hy hat foarearst by sr. J. Wiersma ûnderdak fûn en kriget fan har mantelsoarch. Prachtich dat der sa op jin past wurdt. Wy winskje br.

Boonstra in goed herstel ta en Gods seine. Wy hoopje dat de pine, behalve wat nei-pine fan de operaasje, no oer is.

In kaartsje mei nei it folgjende adres:

Bornensisstrjitte 3, 9138 TA Niawier

Foar dy sil ik der wêze  
Myn ljocht oerstrielet dy  
En al dyn libbensdagen  
Hâld ik myn each op dy.

In hertlike groetnis fan Siepie Bandsma





## Verjaardagen

## juni

1	J. Adema-van der Woude	Haniastrjitte 3 9151 HN Holwerd
1	S. Vellinga	Foarstrjitte 3 9151 HD Holwerd
24	H. Vlasma-Teitsma	Dongeradyk 117 9101 GL Dokkum
24	G. Faber	Tsjerkestrjitte 9 9151 HV Holwerd
30	G. Osinga	De Teebus 30 9151 KX Holwerd



**Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.**

## 70 wordt 75

Eigenlijk had dit stukje al in het vorige Tsjerkeblêd zullen staan, maar dat ging even mis. Vandaar dat het nog over zondag 3 april gaat.

Zondag 3 april was u er misschien wel bij, dat er afscheid werd genomen van de oude ambtsdragers, en de bevestiging van de nieuwe. Heel blij zijn we met het feit, dat onze kerkenraad op deze manier weer doorgang kan vinden. Maar “vetpot” is het niet. Hadden we het afgelopen seizoen 4 wijkouderlingen, dat zijn er nu 3 en dat betekent dat de wijken voor deze drie ouderlingen groter zijn geworden. We hebben gedreven ouderlingen en ze staan voor hun taak. Ze zullen er zijn, waar en als dat nodig is. En ook dominee Graafland en ik ( Anke ) dragen graag ons steentje bij. Trek vooral aan de bel als er wat is. Wat heel fijn is, dat de wijkouderlingen met het bezoekwerk worden geassisteerd door wijkassistenten. Dit blijft zo, maar er komt wel een verandering !!!!! De leeftijd vanwaar u werd bezocht, was 70 jaar. Dit verhogen we met terugwerkende kracht van afgelopen januari naar 75 jaar. In overleg met u, komt u vanaf 75 jaar in aanmerking voor bezoek van de wijkassistenten, rondom uw verjaardag en meerdere bezoeken in het jaar. Bent u nu tussen de 71 en 75 en werd u al bezocht, dan blijft het zoals het is of kan het in overleg anders worden afgesproken.

Een vriendelijke groet van Jantsje, Siepie, Alie, ds. Hilde en Anke

## **In memoriam Baukje Vellema - Dijkstra**

93 jaar en nog op jezelf wonen,

93 jaar en maar twee pilletjes slikken voor je gezondheid.

93 jaar en een enorm doorzettingsvermogen,

93 jaar en dan jezelf nog een 10 geven voor het leven.

Zo tevreden en dankbaar.

93 jaar en nog zo graag alles zelf willen doen.

En wat ze kon, dat gaf ze ook niet uit handen.

Je zou er bijna een spelletje van kunnen maken. Wie is dit?

Maar we moeten nu zeggen, wie was dit?

Het gaat over Baukje Vellema – Dijkstra. Of Baukje van Elba.

Op maandag 2 mei is er een einde aan haar leven gekomen.

Nadat ze een paar weken geleden was gevallen, werd het er lichamenlijk en geestelijk niet beter op. Toch knapte ze weer een beetje op. Maar in de laatste dagen van april werd het duidelijk dat haar levenseinde naderde. Geen lijdensweg en nog van iedereen afscheid genomen. Zo bijzonder. 67 jaar heeft Baukje op Elba gewoond, waarvan 54 jaar met haar man Gerrit Vellema. Ze mochten de heit en mem worden van drie zoons en een dochter. Kregen schoondochters en een schoonzoon, kleinkinderen en een achterkleinkind.

Wat was Baukje dankbaar dat het allemaal zo goed terecht mocht komen.

Wat waren ze bekend in onze gemeente. De laatste jaren kon Baukje niet meer zo actief deelnemen, maar anders altijd zo betrokken.

Haar hele leven was het geloof belangrijk en heeft ze vandaaruit geprobeerd te leven.

Op zaterdag 7 mei hebben we in de afscheidsdienst God gedankt voor haar leven en gedankt voor wat een ieder van haar heeft mogen ontvangen.

Uit de Bijbel in de gewone taal hebben we Mattheus 6: 25 – 34 gelezen.

Maak je geen zorgen staat erboven. Jezus die zegt: “Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.”

Dit gedeelte uit de Bijbel is ook gelezen in 2009, bij de uitvaart van haar man Gerrit en de kinderen gaven aan, dat dit ook heel goed bij mem paste. Mem kon afwachtend zijn, maar zien hoe het komt. Op de rouwkaart stond het lied Veilig in Jezus armen. Dit was Baukje Vellema – Dijkstra haar lijflied. En wat is het voor de kinderen fijn om te weten dat mem haar hier aan vastklampte.

Dat ze in dit vertrouwen afscheid van het aardse leven heeft genomen.

Mem de beste dy't der is, dat zag ik op een bordje bij Baukje aan de kast hangen.

Mem de beste dy't der wie  
Jij bent veilig in Jezus armen  
Veilig ben jij bij hem  
Jij bent veilig in Jezus armen  
Er is nergens een plek, waar jij zo veilig bent.

Dat dit vertrouwen op haar Heer, de kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkind en allen die haar zullen missen tot troost mag zijn.

*Anke H.R.*

## **Notulen kerkenraadsvergadering maandag 14 maart 2022**

1. Welkom; Voorzitter heet ons welkom op deze vergadering.
2. Opening; br. Gerrit Bilker leest een verhaal over , zijn wij dankbaar genoeg? Tel je zegeningen en vergeet ze niet! We gaan er zomaar aan voorbij, daarna gaat hij ons voor in gebed.
3. Agenda; wordt gevolgd.
4. Notulen; de notulen van de vergadering van 24 januari 2022, worden voorgelezen en goed gekeurd.
5. Personalialia en pastoraat worden door genomen.
6. Tsjerkeblêd en ouderlingenblad; er zal nogmaals aandacht worden gevraagd voor de gemeenteavond op 28 maart, en dat er na de pauze een film over de kerk van jaren terug wordt gedraaid.
7. Ingekomen stukken; veel stukken zijn door gestuurd naar de kerkenraadsleden. Er waren veel nieuws brieven.  
Via de post is binnen gekomen; rouwkaart van mevr. Johanna van der Weide-Jongsma, hier zijn twee afgevaardigden heen geweest.
8. Rapporten; -Smalle kerkenraad; wijk 1 zal verdeeld worden over de andere wijken.

- Er wordt een avond gehouden voor de wijkassistenten op 21 maart.
  - Er wordt een gespreksgroep voor jong volwassenen georganiseerd op 23 maart, gespreksleider is ds. H. Graafland.
  - Er was een inspiratieavond in Dokkum, over hoe kunnen we kerk zijn met weinig leden.
- Hier zijn een aantal ouderlingen naar toe geweest.

Diaconie/ ZWO-E; de collectes worden besproken, verder geen bijzonderheden.

College van kerkrentmeesters;

- Er is een pinapparaat aangeschaft, die wordt binnenkort uit geprobeerd in het Sintrum, veel mensen hebben geen contant geld meer bij zich.
- Het collecte moment wordt weer ingevoerd tijdens de dienst.
- Er is een klein stukje grond verkocht aan H.J v Duinen, naast de kerk, aangrenzend zijn tuin.
- Kelder in het Sintrum was lek, is hersteld.
- Er zijn weer vier diensten gepland in de Willibrordus kerk.

Classis/ cluster; br. Gerrit Bilker is naar de regio vergadering geweest. Er wordt een startzondag georganiseerd voor jongeren uit de regio, locatie is nog onbekend. Uit iedere gemeente wordt er een afgevaardigde verwacht, om mee te organiseren.

Voor onze gemeente is zr. Denice Verbeek gevraagd om dit op zich te nemen.

Op 23 maart komt classis predikant ds. W. Beekman onze gemeente bezoeken, voor een kennismakingsgesprek.

IKO; zr. Anke Hoekstra- Rondaan heeft overleg gehad over de tentdienst met betrokken partijen, het is niet meer haalbaar om die te organiseren. Tijdens het Holwerter feest is er dienst in de Willibrordus kerk.

10. Nieuwe ambtsdragers; Voorzitter :br. Gerrit Bilker is aftredend, nieuwe voorzitter wordt br. AukeTalsma.

Ouderlingen; zr.Djoke Schaap- Hiddema is aftredend, geen nieuwe ouderling gevonden. Zr. Siepie Bandsma-van der Galiën, zr Alie Kooistra-Bosgra, en zr. Jantsje Banga blijven.

Diaken; zr Jannie van der Meer-van der Heide blijft nog een jaar langer College van kerkrentmeesters; voorzitter wordt br. Willem Verbeek.

Notulist; zr. Netty Teertstra-Louwen stopt, zr. Afke Vrieswijk- de Jong wordt notuliste.

11. Gemeenteavond is op 28 maart. De jaarcijfers en begroting worden behandeld. Het jaarboekje is nog niet klaar, wordt thuis bezorgd.

12. Volgende vergadering is op 16 mei 2022 in nieuwe samenstelling.

13. Rondvraag; geen vragen.

14. Sluiting; zr. Tinie Tadema-Dijkman leest een gedicht voor.

Br. Gerrit Bilker bedankt iedereen voor het vertrouwen en de goede samenwerking de afgelopen jaren, en voor een ieders inbreng, zr.Djoke Schaap sluit zich daarbij aan. Ook zij worden bedankt voor hun inzet. De voorzitter wenst iedereen wel thuis!

## **Nieuws van de kindernevendienst**

Zondag 12 juni zal de laatste kindernevendienst van dit seizoen worden gehouden met als thema: “ Bij wie ben je thuis” naar aanleiding van Ruth 3.

Tijdens de kerkdienst zullen we ook stil staan bij het afscheid van Wobbe Visser en Mare Janne Fennema van de kindernevendienst, omdat zij na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.

Graag tot ziens op 12 juni!

Nynke Wijma en Antje Hiddema



Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend.  
Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent.

Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,  
is Gods bescherming om je óp te vangen  
als je onverwachts valt uit de lucht.

Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren,  
vertrouw op God, die de reis met je gaat.  
Kies je een weg die je eens zult betreuren,  
keer dan maar om, het is echt nooit te laat.

*D. Pruiksma/G. van Amstel*

## ***Pinksterfeest Veenklooster viert dit jaar haar 50-jarig bestaan***

Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we dit feest al een halve eeuw samen met honderden mensen nog steeds in alle vrijheid mogen vieren. Het was op het evenemententerrein en in het bos twee jaar stil rond de pinksterdagen. Maar dit jaar kan het feest doorgaan! De opzet van het evenement is dit jaar vernieuwd. In plaats van één grote tent zijn er in meerdere tenten activiteiten, buiten is er een muziekpodium en het aanbod van eten en drinken is uitgebreid. Iedere avond kan men genieten van een film op een groot scherm in de openlucht.

### **Thema Pinksterfeest Veenklooster 2022( 3 t/m 6 juni): ‘Gods woord drijft ons voort’**

De organisatie van het Pinksterfeest kost ruim € 40.000,-.  
Uw gift is zeer welkom op IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).

Nadere informatie en het programma zijn online te vinden via [www.pinksterfeest.com](http://www.pinksterfeest.com). Alle activiteiten (op de zaterdagavond na) zijn gratis te bezoeken. De Pinksterfolder wordt in beperkte oplage gedrukt en is op aanvraag beschikbaar. Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 2022 met ons te vieren!

*Lieuwe Bijleveld, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster*

### **Kerkenraad (moderamen)**

**Preses:** A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896  
**2<sup>e</sup> preses:** W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695  
**Scriba:** T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

**E-mail adres:** [pkn.holwerd@knid.nl](mailto:pkn.holwerd@knid.nl)  
**Lid (diaken):** E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594  
**Lid (ouderling):** A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

### **Diaconie**

**Voorzitter:** E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594  
**Secretaresse:** T. Tadema, Iest 8  
**Penningmeester:** T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194  
**Rekeningnr:** **NL19RABO0373709285**

### **College van kerkrentmeesters**

**Voorzitter:** W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695  
**Secretaris:** A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173  
**Penningmeester:** T. de Ruiters, Hogebuurt 22, telefoon 562486  
**Boekhouder:** **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340  
**email:** **[administratiepknholwerd@knid.nl](mailto:administratiepknholwerd@knid.nl)**  
**Collectemunten:** A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173  
**Rekeningnr:** NL50RABO 0373 7122 19  
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

### **Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie**

**Penningmeester:** A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212  
**Rekeningnr:** **NL 94 RABO 0373709293**

### **Predikanten- en organisten voorziening**

**Contactadres:** A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

### **Kindernevendienst**

**Contactadres:** Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

### **Kerkvervoer**

**Contactadres:** A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

### **Tsjerkeblêd**

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

**Redactie:** A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175  
(eind red.)

E-mail: [tsjerkebled@knid.nl](mailto:tsjerkebled@knid.nl)

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

**Bezorging:** Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

### **Scribaat**

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

### **Wijken**

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

### **Kerkelijk bureau (ledenadministratie)**

S. Vellinga      Foarstrjitte 3      tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.