



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Juli/augustus 2023

EXODUS 15:2
de
Heere
is mijn
kracht
en
lied
HEM ROEM IK

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Goede reis en een behouden vaart!

Voor de meesten van ons is de tijd van op vakantie gaan zo langzamerhand weer aangebroken. Sommigen gaan wekenlang achter elkaar naar verre, vreemde landen en anderen zoeken hun ontspanning en vertier dicht bij huis.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net een fijne vakantie week in Oostenrijk (fietstocht langs de Donau) achter de rug en we hebben genoten van schitterend weer, een prachtige omgeving en een aangenaam reisgezelschap. En dat er grote verschillen in de weersomstandigheden waren blijkt wel uit het feit dat wij op donderdag 1 juni bij een temperatuur van 25° in korte broek door Wenen wandelden, terwijl in Holwert de thermometer op 12° bleef steken!

Over reizen en weersomstandigheden gesproken:

“Kom aan boord, kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord!”. Wellicht heeft u dit kinderliedje

van Marcel en Lydia Zimmer wel eens gehoord.

Iedereen mag er bij horen, Jezus steekt naar iedereen zijn hand uit, zoals hij in de storm zijn hand uitstak naar Petrus die kopje onder dreigde te gaan. Er zijn in ons liedboek nogal wat liederen te vinden die gaan over reizen en met name over het reizen per boot en storm. Het beeld dat ons leven is als een bootje op de ruwe zee is al oud. Water, met zijn zegeningen en gevaren, heeft ons Nederlanders in het bijzonder altijd wel aangesproken. We weten maar al te goed hoe rustig water opeens kan omslaan in een gevaarlijke stormvloed. En zo is het in ons leven ook. Geloven, Christen-zijn, is geen garantie voor een rimpelloze levenszee. Zoals in elk leven kan het opeens zomaar flink gaan stormen. Mensen om ons heen worden ziek, overlijden eigenlijk veel te vroeg, je moet zelf de ene na de andere operatie ondergaan, kinderen die niet meer thuis willen komen, aanslagen, oorlogen en aardbevingen. Dan valt het lang niet altijd mee om uitzicht te houden en om te koersen op Jezus, ons kompas.



Een opwekkingslied dat ook in ons nieuwe Liedboek is opgenomen is Lied 940. Een lied met een prachtige tekst:

*Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
Zweef ik met u hoog boven de storm.
Vader u bent sterker dan de vloed,
Dan word ik stil, U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.*

Zo'n lied klinkt dan natuurlijk wel mooi, maar de harde realiteit is dat we vaak gewoon dwars door de storm heen moeten. En dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor mensen in de Bijbel. Denk maar eens aan Paulus die op weg naar Rome schipbreuk lijdt voor de kust van Malta. Hij zweefde echt niet boven de storm. Het was ploeteren, zwemmen en bijna kopje onder gaan. Ook tegenwind en stormen horen bij ons leven. Maar we mogen wel weten, ook al ervaren we dat misschien op het moment zelf niet, dat in de storm God nabij is en dat hij ons niet los laat. God belooft dat hij er voor ons zal zijn, hij is ons baken.

*Ruwe stormen mogen woeden,
alles om ons heen zij nacht,
God, mijn God zal ons behoeden.
God houdt voor ons heil de wacht.*

Met deze belofte mogen wij aan boord stappen en varen op onze levenszee, op hoop van zegen!

Ik wens u allen, ver van huis, dichtbij of thuis, een goede zomertijd toe en een behouden vaart!

Jappie Banga

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 34.
Kopij deze keer uiterlijk **donderdag 17 augustus 2023** inleveren bij S.
Hoekstra, Fonteinstrjitte 74, Holwert.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.



Kerkdiensten

Zondag 25-juni Willibrordus Kerk I.K.O.

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert organist: dhr. K. Schreiber
 IKO collecte: SLS de Tijstream
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 2-juli Buitendienst Fjildbuorren 2 Brantgum

09.30uur – da. H.B. Graafland, Holwert
 m.m.v. Chr. Muziekver. De Bazuin
 Coll. 1. Diaconie Wereldvluchtelingendag Columbia
 2. Zending
 Deurcoll. Onderh. gebouwen
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: Jantsje Banga (0519-562352/ 06-57542756)

Zondag 9-juli 't Sintrum

09.30 uur - da. R. Renooy, Winsum organiste: mw. F. de Haan
 Coll. 1. Diaconie beamer: dhr. W. Verbeek
 2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: onderh. geb.
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: T. de Ruiter

Zondag 16-juli Willibrordus Kerk

09.30uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum organist: dhr. K. Schreiber
 Coll. 1. Zending
 2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: onderh. geb.
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: J. Vellema

Zondag 23- juli 't Sintrum

09.30 uur - ds. H.F. de Vries, Feanwâlden organist: dhr. K. Schreiber
 Coll. 1. Diaconie beamer: mw. S. Bandsma
 2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: onderh. geb.
 Er is GEEN kindernevendienst
 Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 30-juli Doopsgez. Kerk I.K.O.

09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden, Holwert
IKO collecte: SLS de Tijstream
Kerkrijden: O. Boonstra

organist: dhr. B. Maring

Zondag 6-aug Willibrordus Kerk

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert
Coll. 1. Diaconie
2. Zending
Er is GEEN kindernevendienst'
Kerkrijden: P. Bandsma

organist: dhr. K. Schreiber

deurcoll.: onderh. geb.

Zondag 13-aug 't Sintrum

09.30 uur - dhr. J.Y. v.d. Wal, Moarre
Coll. 1. Zending coll. Zomerzending (Ghana)
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst'
Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. W. Peterson

deurcoll.: onderh. geb.

Zondag 20-aug 't Sintrum

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten
Coll. 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst'
Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: mw. T. Verbeek

deurcoll.: onderh. geb.

Zondag 27-aug 't Sintrum I.K.O.

09.30 uur - ds. E. v.d. Veer, Ferwert
IKO collecte: SLS de Tijstream
Er is GEEN kindernevendienst'
Kerkrijden: T. Banga

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. V. Vellinga

Classis

Voor nieuws uit de classis verwijzen we u naar de website van onze gemeente: <https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net>

Mutaties

Overgeschreven:

Naar de Protestantse gemeente Kollum:

T. van der Hoop-Rintjema, Moppenbuorren 10; sectie 1

Verhuisd:

S. Bilker-Mellema,

van Stasjonswei 12, Mitselwier; sectie 3

naar Stasjonswei 10, 9123 JZ Mitselwier; sectie 3

Jubileum

D.V. op 1 juli 2023 gedenken

H. Vellema en S. Vellema-van der Meij

Pôlewei 15, 9151 HX Holwert

dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden.

Verjaardagen

juli

4	J. Hiddema	Stasjonswei 23 9151 JL Holwert
10	M.J. Rintjema-Kruize	De Morgenzon 10 9151 KM Holwert
11	J. Fennema-Dijkman	Ale-tún 8 9151 KS Holwert
12	E. Boonstra	Van Aylvawâl 10 9151 HK Holwert
13	D. Wassenaar	Prof. Holwardastrjitte 22 9151 KW Holwert
17	H. Vrieswijk	De Teebus 10 9151 KX Holwert
28	J.H. Kindermann-Donker	Blomsteech 8 9151 HZ Holwert

Verjaardagen

augustus

2	W. Faber-Miedema	Tsjerkestrjitte 9 9151 HV Holwert
4	A. Haitisma-de Haan	Gernierspaad 6 9151 KZ Holwert
11	A. Castelein	Beyertstrjitte 3 9151 KD Holwert
13	T. van der Ploeg-Hoekstra	Pôlewei 12 9151 HX Holwert
24	G. Wassenaar-Ketellapper	Prof. Holwardastrjitte 22 9151 KW Holwert

Van de dominee

We hebben hier in het Noorden er lang op moeten wachten. Door de noorderwind bleef het maar koud. Maar nu zijn we toch in de zomer beland! Ik vind het echt genieten!

Of het zo blijft, dat is in ons onbestendig-weerland natuurlijk niet te zeggen. Maar we hebben wel een dienst buiten gepland, een ‘binnenstebuitendienst’. Op 9 juli om 9.30 uur zijn we welkom op de boerderij van Auke en Janke Talsma! Als het mooi weer is, zitten we buiten. Als het nat is, zitten we onder een afdak. Dan moeten we ons wel warm aankleden, hoor!

‘De Bazuin’ blaast haar partijtje mee. En voor de kinderen is er zeker wat te doen! We gaan Psalm 8 lezen en kort overdenken. En we drinken koffie en fris na afloop!

Leuk toch!

Iedereen is hartelijk welkom, en als je vervoer nodig hebt, dan bel je Jantsje! (Zie de flyer!)

Nog even iets anders. Begin juni zijn wij als pastoraal team (de wijkouderlingen, Anke en ik) naar de tentoonstelling ‘Als de dood’ in Belvédère gegaan. We dronken er gezellig koffie en namen de tijd om alles goed te bekijken. Behalve bijzondere schilderijen en beelden, lagen her en der ook gedichten.

Een mooie was het onderstaande gedicht van Jean Pierre Rawie:

Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud,
voel ik de botten door zijn huid heen steken.
Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken
en is bij elke ademtocht benauwd.

Dus schud ik kussens en verschik de deken,
waar hij met krachteloze hand in klauwt;
ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud,
en blijf als kind voor eeuwig in gebreke.

Wij volgen één voor één hetzelfde pad,
en worden met dezelfde maat gemeten;
ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten

zoals hij bij zijn eigen vader zat;
straks is hij weg, en heeft hij ooit geweten
hoe machteloos ik hem heb liefgehad.

Het gedicht verwoordt mooi onze machteloosheid om elkaar echt nabij te zijn door te zeggen wat de ander voor ons betekent. Het is wel heel erg fijn, en ook belangrijk in de verwerking, als dat soort kostbare momenten er wel zijn geweest, waarin we – hoe gebrekkig ook – woorden konden geven aan wat er in ons leeft. Laten we proberen om onszelf daarin te oefenen om meer open te zijn voor elkaar. En voor God, voeg ik eraan toe – want dit ligt vaak in elkaars verlengde!

Ik wens jullie allemaal een fijne zomertijd toe! Ga met God en Hij zal bij je zijn!

Hartelijke groet,
Da Hilde Graafland



Nieuws uit de wijken

Nijs út Wyk 1

Sr. Sieke Bilker is yntern ferhuze yn de Skûle. Se wennet no yn “De Klink”. It adres is: Stasjonswei 12, 9123 JZ Keamer 6 yn Mitselwier. De soarchbehoefte waard hieltyd grutter en dan is dizze mooglikheid binnen it hûs in moaie oplossing. Wy winskje sr. Bilker alle goeds ta. It sil best wol even wennen wêze.

De Skepper fan ús libben giet mei ús mei, troch alle fasen fan ús bestean hinne.

Op 19 maaie 2023 wiene Pieter en Tsjikke 45 jier troud. In dei om feestlik te betinken. En dat hawwe sy ek dien. Mei de hiele húshâlding nei it Kameleondoarp yn Terherne. It hat in prachtige dei west, mei moai waar en blide gesichten. Wy winskje jim as echtpear, mar ek as heit en mem, pake en beppe, noch in soad sûne en moaie jierren ta, mei de seine fan ús Himelske Heit.

Pake Jaap en beppe Nettie Teertstra binne tige bliid en tankber mei de berte fan Arjen, de soan fan Arnoud en Rineke Haitsma. Wat in rykdom: twa fammen en no in jonge! Fan herte lokwinske en Gods seine tawinske op syn libbenspaad.

Op 14 juni binne Eelke Acronius en Anniek Bilker heit en mem wurden. Harren soan hat de namme Rudmer krigen. Wat moai dat alles sa foarspoedich ferrûn is. Wy hoopje dat dit nije libben yn súnens grut wurde sil en dat jim as âlden der in soad wille oan belibje meie. En dat de Skepper fan dit wûnder him neiby bliuwt syn hiele libben.

Foar dy sil ik der wêze
Myn ljocht oerstrielet dy
En al dyn libbensdagen
Hâld ik myn each op dy.

In hertlike groetnis fan Siepie Bandsma

Je zult vertrouwen, omdat er hoop is.

– Job 11:18a

Ik jou de pinne troch.....



Hoi, ik ben Annemiek. De vrouw van Hedzer van der Boon. Ik denk namelijk dat de meeste van jullie hem wel kennen.

En ik kreeg de pen. Dan zal ik nu maar vertellen wie de vrouw van Hedzer is.

Ik spreek geen Fries. Ik kom namelijk uit Noord Holland. Geboren in Den Helder en toen ik 6 jaar was ben ik verhuisd naar Heerhugowaard. Daar ben ik opgegroeid. In deze regio wonen ook mijn familie en vrienden. Na de Mavo wist ik nog niet zo goed wat ik wilde worden dus deed ik de Havo. En na de Havo was ik wel klaar met leren en wilde ik iets gaan doen.

Ik wist dat ik mensen wilde helpen. Maar hoe? Door opendagen in het ziekenhuis kwam ik terecht bij de opleiding tot operatie-assistent. Het menselijk lichaam interesseerde mij enorm en ik kon zo ook nog mensen helpen.

Ik solliciteerde in het ziekenhuis van Zaandam en kreeg de baan. Hier mocht ik op een kamertje in de zusterflat wonen. Dit kon ik toen betalen omdat mijn opleiding werken en leren was.

Ik was 18 jaar en ik werd zelfstandig en dat vond ik heerlijk. Alleen was ik niet gelukkig in mijn werk. Voor theorie haalde ik hoge cijfers, daar lag het niet aan. De praktijk. Ik stond de hele dag binnen. Onder de TL lichten. Kleine ruimtes. En dan ook nog chirurgen die heel directief op mij over kwamen. Ik was hier nog helemaal niet aan toe. Ik wilde naar buiten en ik wilde zelf mensen helpen.

Ik nam die grote stap en stopte.

Plan B had ik al een tijdje in mijn hoofd. De Koninklijke Marine. Dit avontuur. Dat leek me geweldig. Maar kon ik dat wel? Ik solliciteerde, ik deed de keuring en ik was binnen. Het ziekenhuis in Zaandam had mij ondertussen ook benaderd en ik mocht de verpleegkundige opleiding bij ze doen. Nu moest ik kiezen.

Ik was net 19 jaar. Ik dacht. Ik kan altijd nog het ziekenhuis in als zuster. Ik ben nu jong. Ik ga varen en de wereld zien. Dus ik koos voor de Marine. En ik ben helemaal opgebloeid daar. De marine werd mijn leven. Ik had een nieuw thuis. Ik ben er door opgevoed en heb daar werk en levens ervaring gekregen. Mezelf leren kennen. Ik had dit niet willen missen.

Nu 22 jaar later.. ga ik stoppen bij de marine. Mijn leven is nu in Holwert. Getrouwd met Hedzer en moeder van 2 dochters: Marije (8) en Nynke (6).

Ik kan geen fulltime militair meer zijn. Waar je voor tekent als je in dienst gaat. Dit vraagt te veel van de thuissituatie. Ik ben nog 8 jaar parttimer geweest, wat uniek is.

Dit omdat je beschermingsrecht hebt wegens je kinderen. Zodra die 6 zijn is dat recht voorbij. Ik mocht de laatste 8 jaar ondersteunend werk doen in Den Helder op de basis.

En ieder jaar probeerde ik nog oefeningen te doen van een paar weken. Dan leer je weer dat het thuis belangrijker is. Dus het is goed geweest. Mijn avontuur zit er op.

Ik ga het volgende avontuur in. Ik woon en leef nu in Friesland, bij jullie in Holwert. Hoe ben ik hier nou terecht gekomen?

Ja dat kan er maar door 1 zijn. Door Hedzer. Ik was 24 dat ik hem leerde kennen in Leeuwarden. Hier had ik een vriendin die bij de marine werkte. Hedzer kwam echter uit Anjum. En zo ontstond er een weekend relatie.

Hedzer liet me zijn zeilboot zien. Dat zeilen was echter niks voor mij. Echt, zeilen is niet hetzelfde als een groot marineschip. Maar het zwemmen vond ik heerlijk. Dat is een hobby dat doe ik al vanaf kinds af aan. Daar word ik altijd blij van. Dus zeilen, voor anker en lekker zwemmen. Dat ging dan weer goed samen.

Wat eerst niet zo goed samen ging was het geloof. Ik ben niet gelovig opgevoed en Hedzer wel. Ik sta er wel open voor. Ik ervaar toch dat dit mensen goed doet. Maar zelf geloven. Ja dat was iets nieuws. Dus ik ging mee naar de kerk. En ik voelde me niet op mijn gemak.

Ik ging in gesprek met Hedzer zijn vader en ik voelde me niet op mijn gemak. Ik kan mijn gevoel beter beschrijven, dus ik ging brieven schrijven met Hedzer zijn vader. Dat ging al beter.

Toch is er een periode geweest ongeveer een jaar nadat ik Hedzer leerde kennen dat ik dit niet wilde. Het geloof kan je niet dwingen. En zo voelde het wel. Ook had ik nog niet genoeg van mijn avontuur bij de Marine. En Hedzer wilde liever dat ik wat meer thuis was om elkaar beter te leren kennen. Ik koos toen voor de Marine en geen geloof. Ik nam er afstand van...nou ja...dat probeerde ik. Hedzer heeft me nooit losgelaten. Die had vertrouwen, die geloofde.

In deze tijd had hij al een huis op het oog in Holwert, op Elba. Het zou mijn rustkuuroord worden zei die. Wel dan kennen jullie Hedzer al wat langer. Je hoeft je niet te vervelen en anders verzint hij wel weer wat nieuws. 6 jaar later zijn we getrouwd.

Toen ik mijn oma in Den Helder vertelde dat ik een relatie had met een Fries leefde ze helemaal op. Vooral toen ik vertelde dat hij zou gaan wonen in Holwert. Ja Holwert kende ze wel. Ze is zelf opgegroeid in Sint Annaparochie. Haar pake en beppe woonden in Ternaard. Ze fietsten dan vanaf Sint Annaparochie naar Ternaard om bij pake en beppe te logeren. De ouders van mijn oma hadden een slagerij in Sint Annaparochie. De meisjes naam van mijn oma is Krol. Ik blijf dit een bijzonder

verhaal vinden omdat ik nu weer dichtbij de plaats van mijn voorouders ben gaan wonen.

Ondertussen ben je aan het zoeken. Wat is dit nou. Geloof. Ik ervaarde mijn eigen geloof en hoe je het ook bekijkt. Ik weet zeker dat dit hetzelfde is. Ik geloof in liefde.



Nu ga ik heel anders naar de kerk. Ik luister heel anders. Niet alles spreekt mij aan. De betekenis echter wel. Liefde. Zo geeft het je kracht. Zo geeft het mij kracht om dit wel aan mijn kinderen te vertellen. Hoe mooi alles is. Hoe mooi buiten is. Hoe mooi mensen zijn. Dat iedereen anders is en dat iedereen het anders doet.

Ik ben zelf niks veranderd, ik help nog steeds graag mensen. Ondertussen zwem ik in Dokkum en help ik bij de zwemvereniging de Granaet. Ik help mee in ons kleine buurtvereniging op Elba. En als ik kan help ik mee op school waar nodig. Nu ik even geen werk heb, help ik een schapenboer die het heel druk heeft met zijn lammerij. En dat is leuk. Iets kunnen doen voor mensen is mooi. Ik word daar gelukkig van.

Toch is een beetje inkomen wel belangrijk en heb ik weer een baan gevonden. Deze keer op Ameland. In het wooncentrum in Hollum. Ik begin deze maand. Heel ander werk en ik zal zeker moeten wennen. Ik blijf varen en ik ga op een eiland werken. Dat gevoel dat trekt mij wel.

We gaan leren en we gaan dus zien of dit ook wat voor mij is.

Ik geef de pen door aan Haaye van der Ploeg. Tot ziens in de kerk of in Holwert.

Groetjes Annemiek van der Boon Wolters

Liefde



*Al wie it my jûn om te profetearjen
en koe ik alle geheimen en alle wittenskip
en al hie ik alle leauwe om bergen te fersetten
as ik de leafde net hie wie ik neat.*

1 Korinthiërs 13:2

Zondag 2 juli 09.30 uur Binnenste buiten dienst!

Vorig jaar lukte het helaas niet om op de zeedijk een dienst te houden. De commissie bijzondere diensten heeft het dit jaar samen met onze da. anders aangepakt. Aankomende **zondag 2 juli** hebben we een dienst op de boerderij van Janke & Auke Talsma, Fjildbuorren 2 te Brantgum. Onze eigen da. Hilde Graafland zal voorgaan en we hebben muzikale medewerking van de Bazuin. Na afloop is er ook koffie/ thee en fris. We hopen natuurlijk van harte op een grote opkomst! Lukt het niet om zelf te komen, er is (kerk) vervoer. Neem hiervoor contact op met Jantsje Banga: 0519-562352/ 06-57542756

Namens de Commissie bijzondere diensten:

*Willem Verbeek, Thomas van Duinen, Jantsje Banga,
Maaïke Peterson- Wouda en Hilde Graafland.*



Vakantie vieren in de bergen,
misschien wel thuis of aan de zee.
Wat dan ook je plannen zijn:
Hij reist overal met je mee.

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse:
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.