

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Juli-Augustus 2024

Toen Hij de
menigte zag,
was Hij innerlijk met
ontferming bewogen
over hen, omdat zij
vermoeid en
verstrooid waren,
zoals schapen
die geen
herder hebben.

Mattheüs 9:36



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.

Predikant:

vacant

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Hopen en geloven.....

Beste mensen,

Normaal gesproken schrijf ik in het zomernummer van Tsjerkeblêd een stukje over de toekomstige vakantie, het heerlijke uitrusten, het mooie weer enz. enz. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat de inhoud deze keer een geheel andere kant op is gegaan. Het is daarom ergens ook wel een persoonlijk iets dat u hierna kunt lezen en u begrijpt denk ik, vast ook wel waarom.

We hopen op: gezondheid, een lang en gelukkig leven, een nieuwe baan, een ander huis, een zwangerschap, een fijne relatie ... en zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst van dingen waarop we hopen is vaak lang en we wachten in spanning af wat het leven ons zal brengen.

"Ja, ik hoop het", zeggen we ook, wanneer we onzeker zijn over de afloop van iets. Wat het echt zal worden, daar hebben we soms onze twijfels over, maar we hopen er dan maar het beste van. Soms tegen beter weten in en we verkeren dan tussen hoop en vrees. Hopen en zeker weten zijn helemaal tegengesteld aan elkaar. Hopen wil zeggen dat we het alles behalve zeker weten.

In de Bijbel heeft het woord 'hopen' echter een heel andere betekenis. Daar is opeens geen sprake van enige vorm van onzekerheid. Het Bijbelse hopen geeft aan dat we vaste grond onder onze voeten hebben, dat het ook werkelijk gebeuren gaat. We hopen niet als in het onzekere, onze hoop is geen ijdele hoop, het is geen gebouw zonder fundament. Integendeel. Het Bijbelse 'hopen' is overladen met zekerheden. Want hopen hoort bij geloven. En geloven is niet vermoeden, of hopen dat het waar is, of bijna zeker weten. Het geloven dat in de Bijbel genoemd wordt, is een absoluut zeker weten. Hoop als de tweelingbroer van geloof heeft ook met het zeker weten te maken en het hangt samen met Hem op wie we hopen, namelijk op God.

In het Grieks, zo heb ik ergens gelezen, ligt de betekenis van de woorden 'hoop' en 'geloof' dichter bij elkaar dan in het Nederlands. De Griekse woorden voor 'hoop' en 'geloof' zijn allebei te vertalen met 'vast vertrouwen'. Bij 'geloof' ligt de nadruk op het heden, op het vaste vertrouwen in Gods genade. Bij 'hoop' ligt de nadruk op de toekomst, op het vaste vertrouwen dat God zijn beloften voor de toekomst zal nakomen: Hij zal redding brengen, en er zal een einde komen aan alle wanhoop. Voor Paulus stond dat vast. Dat was de hoop waaraan hij zich vastklampte, in elke situatie.

In de eerste verzen van Romeinen 5 gaat het ook over hoop. Het wordt zelfs drie keer genoemd. Volgens Paulus is hoop helemaal niet iets twijfelachtigs, of een wens aangaande een onzekere afloop. En het is al helemaal geen 'uitgestelde teleurstelling'. Integendeel, Paulus spreekt hier over hoop als iets dat heel zeker is, iets waarin hij het volste vertrouwen heeft. Hij zegt zelfs: deze hoop zal je zeker niet teleurstellen.

Wat een Godsvertrouwen! Het kan dan ook niet fout gaan wanneer we op Hem hopen. Het is echter beslist zeker niet zonder pijn, dit hopen op God. Want we moeten er alle hoop buiten God voor laten varen. En dat betekent loslaten, overgeven, in het uiterste geval wellicht zelfs het leven verliezen. Soms staan we met de rug tegen de muur. Wat valt er nog te hopen voor ons?

In de psalmen 42 en 43 zijn prachtige teksten te vinden die ons er telkens weer op wijzen dat we, ondanks alle problemen waarmee we gedurende ons leven worden geconfronteerd, mogen blijven hopen. "Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die daags zijn gunst gebiedt" en "Hoop op God en wees geborgen, hij verheft wie neder viel". Dat geeft ons de kracht om ons staande te houden.

We kunnen uit deze psalmen leren dat we in moeilijke tijden onze hoop op God moeten vestigen. De dichter van Psalm 43 weet er in elk geval ook over mee te praten, want het zit hem aan alle kanten tegen en het ergste is dat hij zich door God in de steek gelaten voelt. "Bij u ben ik toch veilig? Waarom mag ik dan niet bij u zijn?". (Ps. 43 vers 2) Ondertussen blijft hij steeds bij God aankloppen. De psalm eindigt dan ook met: "Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem weer danken. Hij zal mij redden, hij is mijn God". Hopen op God is niet en nooit tevergeefs.

De Bijbel wil ons niet neerslachtig maken, maar ons juist uit de put halen. De Bijbel wil hopeloze 'gevallen' weer hoop geven, want voor God zijn er geen hopeloze 'gevallen'. Het meest verknoeiide leven kan bij Hem terecht en kan weer geheeld worden, waardoor je weer hoop krijgt. Wat een geweldig iets is dat, een mens die hoop heeft. Want er is nogal wat hopeloosheid in het leven. Veel mensen zien het niet meer zitten, door alle narigheden welke ze in hun leven zijn tegen gekomen.

Maar de Bijbelse hoop is zelfs opgewassen tegen de dood omdat God daar voor zorgt. De dood is immers overwonnen door de opstanding want het is Pasen geweest.

Onlangs bezochten wij in de Bovenkerk in Kampen het jubileumconcert van de Urker Mans Formatie. In zijn dankwoord citeerde dirigent/organist/componist en dichter Martin Mans een door hem zelf geschreven lied dat mij raakte en dat ik graag met u wil delen.

*Wanneer het nacht is in mijn leven,
geef mij dan kracht om door te gaan.
Als ik de moed heb opgegeven,
wilt U dan, Vader, naast mij staan.
Zodat ik dan niet hoeft te denken,
dat U, o Vader, er niet bent.
Maar dat U naar mij staat te wenken,
omdat U mij bij name kent!
Heer, geef mij hoop! Heer geef mij hoop!
Vader, hoog daar boven, geef mij hoop!*

*Geef mij geloof, geef mij vertrouwen,
geef mij kracht om op te staan.
Leer m'als Uw kind mijn handen vouwen,
zodat ik aan Uw hand mag gaan.
Neem dan maar weg mijn pijn en zorgen,
en leer mij uitzien naar die dag.
Zodat ik op die grote morgen,
in 't koor daar boven zingen mag!
Heer, geef mij hoop! Heer geef mij hoop!
Vader, hoog daar boven, geef mij hoop!*

Ik wens u allen een goede zomertijd toe!

Jappie Banga



Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 35
Kopij uiterlijk **donderdag 22 augustus** inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Privacywetgeving

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een privacyverklaring opgesteld.

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd.

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat.



Kerkdiensten

Zondag 30 juni 't Sintrum

09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden

Collecten: 1. Werelddiaconaat Moldavië

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. W. Peterson

Zondag 7 juli 't Sintrum - Afscheid kinderen groep 8

09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Ten Boer

Collecten: 1. Diaconie Pastoraat voor doven

2. Zending

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: mw. F. de Haan

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 14 juli Willibrordus Kerk - Liedboek meenemen

09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. Banga

organist: dhr. A. Kooistra

Zondag 21 juli 't Sintrum

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

Collecten: 1. Zending

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

organist: mw. F. de Haan

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 28 juli IKO Doopsgezinde Kerk

09.30 uur - K. van Wijngaarden, Holwert organist: dhr. J. Visser
IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: P. Bandsma

Zondag 4 augustus 't Sintrum

09.30 uur - dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld organist: dhr. K. Schreiber
Collecten: 1. Diaconie beamer: dhr. A. Vellema
 2. Zending
 Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga

Zondag 11 augustus 't Sintrum

09.30 uur - ds. P. Dijkstra, Grou organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Zomerzending Pakistan beamer: dhr. W. Verbeek
 2. Kerk en Pastoraat
 Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 18 augustus Willibrordus Kerk – Liedboek meenemen

09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Diaconie
 2. Kerk en Pastoraat
 Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek

Zondag 25 augustus t Sintrum I.K.O. Voorber.H.A

09.30 uur - drs. T.R.A. Simonides, Burdaard organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: mw. S. Bandsma
IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruiter



Mutaties juli en augustus

Overleden:

Mevr. A. Boonstra- Acronius, 88 jaar
Dongeradyk 115, 9101 GL, Dokkum

Mevr. T. Van der Hoop- Rintjema, 87 jaar
Tsjerk Hiddesstraat 42, K145, 9291 AM, Kollum

Mevr. N. Van der Meij- Loonstra, 53 jaar
Medwert 3, 9151 AJ, Holwert

Mevr. S. Bilker- Mellema, 93 jaar
Stajonswei 10, 9123 JZ, Metslawier

Getrouwd:

Op 7 juni 2024

Dhr. G. J. De Haan en Mevr. W. Schaap
Foarstrjitte 2, 9151HE, Holwert

Geboren:

Op 10 juni 2024

Femke Birgit Veldema, dochter van R. Veldema en L.R. Vellinga
Stasjonwei 16, 9151 JN, Holwert

Verjaardagen

- 4 Dhr. J. Hiddema
- 8 Dhr. G. van der Wal
- 10 Mevr. M.J. Rintjema- Kruize
- 11 Mevr. J. Fennema-Dijkman
- 12 Dhr. E. Boonstra
- 13 Dhr. D. Wassenaar

- 17 Dhr. H. Vrieswijk
- 28 Mevr. J.H. Kindermann-Donker

Juli

- Stajonswei 23, 9151JL, Holwert
- De Teebus 20, 9151KX, Holwert
- De Morgenzon 10, 9151KM, Holwert
- Ale- Tún 8, 9151KS, Holwert
- Van Aylvawal 10, 9151HK, Holwert
- Prof. Holwerdastrjitte 22, 9151KW,
Holwert
- De Teebus 10, 9151KX, Holwert
- Blomsteech 8, 9151HZ, Holwert



Augustus

- 2 Mevr. W. Faber-Miedema Foswerterstrjitte 71,K115, 9172PS,
Ferwert
- 4 Mevr. A. Haitisma- de Haan Stajonswei 10, K215, 9123JZ,
Metslawier
- 11 Dhr. A. Castelein Beyerstrjitte 3, 9151KD, Holwert
- 13 Mevr. T. v.d. Ploeg-Hoekstra Polewei 12, 9151HX, Holwert
- 24 Mevr. A. Veenstra- Banga Ljouwerterdyk 12, 9151HA, Holwert
- 24 Mevr. G. Wassenaar-Ketellapper Prof. Holwerdastrjitte 22, 9151KW,
Holwert

Jubilea

Op 3 juli herdenken

Dhr. A. Leegstra en Mevr. G. Leegstra-Germeraad,

De Kamp 4, Holwert

dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden.

Op 5 juli herdenken

Dhr. J. Schaap en Mevr. M. Schaap- Veendorp,

Ljouwerterdyk 1, Holwert

dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

Op 26 juli herdenken

Dhr. G. Venema en Mevr. M. Venema-Dijkstra,

Achter de Hoven 1, Holwert

dat zij 63 jaar geleden in het huwelijk traden.

Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen!

Bedankt,

Wat ontzettend fijn dat wij zoveel medeleven mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn man, onze heit en pake Gabe. De kaarten, de bezoeken en andere vormen van medeleven hebben ons erg goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Wietske, de bern en bernsbern

Nieuws uit de wijken

Ut wyk 3

Yn de ôfrûne moanne wie yn wyk 3 twa kear in ferstjerren te betreuren.

Op snein 26 maaie 2024 is ferstoarn sr. Annie Boonstra-Acronius yn de âldens fan 88 jier. Har lêste jier wie der ien fan aardige en minder goede perioades. Hja hie it wol tige nei 't sin yn Dongerahiem, mar mei har sûnens gie it dúdlik efterút. In slimme lijenswei is har lokkich besparre bleaun.

Op freed 1 juni 2024 hawwe wy har libben betocht yn in tsjinst yn it Sintrum mei Anke Hoekstra, en dêrnei is hja begroeven op it tsjerkhôf yn Holwert. Fierderop yn dit blêd kinne jim it yn memoriam lêze.

Op tongersdei 13 juni 2024 is yn "De Skûle" yn Mitselwier zr. Sieke Bilker-Mellema ferstoarn. Sy mocht 93 jier wurde. By sr. Bilker begûnen de jierren echt te tellen, mar se hearde by de sterken. Alderdom komt mei gebreken sizze se dan en dat jilde ek foar har, mar it gemis is der net minder om.

Op woansdei 19 juni 2024 wie har ôfskiedstsjinst yn it Sintrum, dêr't Anke Hoekstra wer foargie en is hja te hôf brocht yn Holwert. Ek fan zr. Bilker is in yn memoriam opnaam yn dit blêd.

Yn it ferstjerren fan dizze beide susters binne famyljes út meardere wiken rekke.

Ek yn de famyljerûnte fan br. Wietse Douma binne trije ferliezen west it ôfrûne skoft. It jout in gefoel fan weemoed by it âlder wurden, dat er mear en mear ôfskied nommen wurde moat en der hieltyd minder fan jins famylje en neisten oerbliuwe.

Wy winskje in elk dy't no fertriet hat en gemis fielt Gods seine, treast en sterkte ta.

By de fam. Wijma-Banga is in tige spannende tiid oanbrutsen. Sr. Jantsje Banga is slim siik. Undersiken sille útwize moatte wat foar har de mooglikheden binne. Jantsje is no al tige rekke troch sa'n soad bliken fan meilibjen. Wy winskje jim ta: in wei om te gean, mei moed en fertrouwen. En dat dizze rigel út it gedicht: Voetstappen in het zand, foar jim fan tapassing wêze mei: Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.

Lokkich is der ek moai nijs te melden út wyk 3.

By de skoansoan en dochter fan zr. Jannie v.d. Meer, by de fam. Menno v.d. Hoek yn Dokkum, is op 6 april 2024 in famke berne: Nine Jannie, en no is harren soan Jelte: grutte broer. Beppe Jannie en famylje: fan herte lokwinske mei dit wûnder fan nij libben. Wy winskje jim alle goeds foar de takomst.

Sjalom, sjalom, Jaweh is mijn naam
Ik zal er zijn en naast je staan.

Groetnis fan Siepje Bandsma

Beste mensen van wijk 2,

Sinds april ben ik ouderling en heb de wijk van Alie Kooistra overgenomen. Het was wel even wennen maar het gaat prima zo.

De eerste bezoeken zijn afgelegd en ik werd overal hartelijk ontvangen.

En dat geeft een goed gevoel.

Gerrit en Pieteke Tamminga waren op 4 mei 40 jaar getrouwd

En ik heb hen met dit huwelijksjubileum gefeliciteerd.

Ik ben nog bij zr. Anna Haitsma-de Haan in haar vertrouwde woning aan het Gernierspad geweest

Nu woont ze in de Skûle in Metslawier. Daar heb ik haar ook een bezoekje gebracht.

Tot zover, volgende keer meer.

Groet, Pieter.

Nieuws van de kindernevendienst

Beste kinderen en hun ouders,

Zondag **7 juli** is de laatste kindernevendienst van dit seizoen en wij hopen er met elkaar dan een leuk en gezellig samenzijn van te maken.

Omdat Johan Willem Ferwerda en Hester Fennema na de zomervakantie naar de middelbare school gaan, betekent dit ook hun afscheid van de kindernevendienst en start er weer een nieuwe levensfase voor hen. Bij de terugkomst in de kerk zullen wij hier ook kort aandacht aan besteden.

Graag tot ziens op 7 juli!

Nynke Wijma en Antje Hiddema



“Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen.

Ga maar, je kunt het. Je bent er klaar voor.

Ga met Gods zegen en vind je bestemming.

Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt.”

“

Uit Ga maar op weg van Greet Brokerhof van der Waa

Yn dizze ôfrûne wiken, bin dêr trije fan ús gemeenteleden ferstoarn.
En it wiene allegear minsken dy't altyd tige belutsen west ha by ús tsjerke.

Antje Boonstra – Acronius

Geboren 11 oktober 1935 – Overleden 26 mei 2024

We hebben haar allemaal gekend als Annie Boonstra.

Annie is geboren in Holwert, waar ze samen met een broer en zus opgroeide op Elba. Als 15 jarig meisje werd ze verliefd op Bearn Boonstra, die ook in Holwert woonde. Het werd verkering en op 5 juni 1957 trouwden ze.

Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van drie kinderen. Jan, Saakje en Bodes.

Annie stond veel alleen voor de opvoeding van de kinderen, omdat Bearn lange dagen maakte vanwege zijn beroep als vrachtrijder. Maar zorgen voor was Annie op het lijf geschreven. Groeiden Saakje en Jan wel op volgens de boekjes, Bodus was een zorgenkindje. Maar mem ging ervoor, was er voor hem. Ik heb het aan mem te danken, dat ik geworden ben die ik ben, waren Bodes zijn woorden. Mem draaide haar hand nergens voor om, zo vertelde Saakje in het memoriam tijdens haar afscheid. Ze plakte fietsbanden, repareerde stopcontacten. Annie was heel creatief en hield van het spelen van spelletjes en van gezelligheid. Samen met Bearn woonde ze 48 jaar aan de Voorstraat. Daarna verhuisden ze naar de Nije Nijhof, waar ze met heel veel plezier gewoon hebben. Ze zeiden dan altijd, dat het daar voelde alsof ze in het paradijs waren. In Januari 2021 kwam Annie na het overlijden van Bearn er alleen voor te staan. En de kinderen zeggen daarover: Mem sloeg haar geweldig door die moeilijke periode heen. Ze bleef optimistisch en genoot en was dankbaar voor al het mooie wat haar overkwam. “Pikerje net, it komt doch oars” waren vaak haar woorden. In februari 2023 werd ze ernstig ziek. Kantje boord. Ze knapte weer op, maar het werd wel het moment dat de woning in de Nijhof te Holwert verruild werd voor een aanleunwoning in de Moanne in Dongaraheim. Het was even slikken, om na 87 jaar Holwert te moeten verlaten. Maar wat heeft ze het daar nog naar haar zin gehad. Een goed jaar heeft ze er mogen wonen. Eind 2023 kreeg ze de diagnose kanker en werd het lichamelijk steeds meer inleveren. Ze bleef optimistisch, maar na meerdere tegenslagen was haar lichaam op. Op 26 mei kwam er een eind aan haar leven.

Tijdens haar afscheidsdienst op 1 juni, hebben we het lied “Neem Heer mijn beide handen” gezongen. Het lied wat Annie nog opzei, toen ik in de laatste week van haar leven nog bij haar mocht zijn. Het gaf haar kracht. Vertrouwde op haar Heer. En de lezing was uit 1 Korintiërs 13 waar het over de liefde gaat. Annie Boonstra – Acronius haar leven was liefde.

Vandaar ook de mooie woorden op haar rouwkaart:

Alleen maar liefde, nooit was iets teveel.

Jij bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een gat op de plaats waar jij eens zat.

Je blijft in onze harten en verhalen voortbestaan, we laten jou in liefde gaan.

Tine Rintjema, Berne 27 februari 1937 - Ferstoarn 28 maart 2024

Nei altyd yn Holwert wenne te hawwen, waard it foar Tine van der Hoop – Rintjema de realiteit, dat troch sawol lichaamlik en geastlike efterútging se earst in skoft yn de Waadwente te Dokkum te wenjen kaam en toen net wer nei de Ternaarderdyk werom koe, mar dat se kaam te wenjen yn Nij Mekkema te Kollum. Wat wie dat swier foar har. Net mear yn har fertroude omgeving en steeds fierder efter útging fan lichem en geast. En nei drege jierren kaam der op 28 maaie in ein oan har libben.

Tine had troch de jierren hinne har libbensferhaal skreaun, wer't ik der hjir in lytse greep út doch. Ze woonden met heit en mem en 4 kinderen in de Koningstraat.

Als meisje van 12 jaar komt haar heit in 1949 te overlijden aan wat we nu een spierziekte zouden noemen. Voor zowel mem als de kinderen was dit geen gemakkelijke tijd. Er moest geld worden verdiend en de kinderen moesten mee helpen. Maar ondanks dat, hadden ze wel plezier met elkaar. **Tine schreef:** *Na de lagere schooltijd ben ik 1 jaar naar de ULO in Dokkum geweest. Daarna naar de Kleuterkerkweek in Leeuwarden. Nadat ik was geslaagd kreeg ik in Birdaard een aanstelling als kleuterjuf. Dat is heel mooie tijd geweest. Na Birdaard naar Ternaard. Daar was de juf weg gegaan en vroegen ze mij of ik daar wou komen. Wat ik heb gedaan. In 1960 is Tine getrouwd met Anne van der Hoop en gingen ze wonen aan de Fonteinstraat. Ze mochten heit en mem worden van een zoon en dochter. **Tine schreef:** *Anne is op 18 februari 2006 overleden, waarna ik alleen achterbleef. Totdat in 2010 Henny Jansen en ik op Ameland elkaar beter zijn leren kennen. Wij wonen nu samen en hebben het goed. En dat bin de lêste wurden dy't se der self oer opkreaun hat**

Sa bysûnder, dat Tine Rintjema troch de jierren hinne self de grutte lijnen fan har libben op papier set hat. En dat se ek alle gear lieten opskreaun hat dy't se graach tidens har ôfskie sjonge litte woe. Foar de bern wie dit moai, dat se op dizze wize de tsjinst de foarm jaan koene dy't mem graach woe. Op ien fan de briefkes stie de tekst:

Wees niet bang, want ik ben bij je, Vrees niet, want ik ben je God.

It blykt de tekst út Jesaja 41:10 te wêzen. En it is ek de tekst wurden dy't de bern op de roukaart setten ha. Ek is it foar my it útgongspunt fan de oertinking wurden.

Want mei dizze wurden dy't se self opskeun hat en al de titels fan de ferskes dy't op papier stiene, doarde ik tidens har ôfskie wol te sizzen, dat dy wurden yn har libben weryn it net altyd like maklik west hat, grutte betekenis hân ha. En sa wie ien fan de lieten dy't har foarkar hie, "Er is een God die hoort". Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, Er is een God, er is een God, Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, Er is een God die hoort. Dat al uw hoop op hem is gericht. Jezus is 't eeuwige licht. En wat is it in treast foar de bern, om te witten dat mem der de lêste jierren nei út seach om opnommen te wurden yn dat ivige ljocht.

Sietske Bilker – Mellema, Geboren 20 januari 1931 – Overleden 13 juni 2024

Sietske Mellema, werd geboren op een boerderij tussen Blije en Ferwerd in het gezin van Dirk Mellema en Zwaantje Mellema-Talsma. Samen met haar broer groeide ze daarop. Ze kon goed leren en als het aan de meester van de lagere school had gelegen, was ze naar de MULO of HBS gegaan. Maar haar ouders vonden dat niet nodig. Sieke was een meisje en dan was de huishoudschool genoeg. Toen Sieke Mellema 17 jaar was, ging het gezin verhuizen naar Brantgum. Kerkelijk viel dat onder Holwert en zo gebeurde het dat ze op de jongeren vereniging Dirk Bilker leerde kennen. Ze kergen verkering en in 1953 trouwden ze. Vanwege de woningnood gingen ze eerst wonen bij familie, dicht bij de grote kerk in Holwert, daarna kregen ze zelf een woning in de Fonteinstrjitte en weer later in de Prof. Holwerdastrjitte. Ze mochten de ouders worden van 4 jongens en drie meisjes. 7 kinderen, het getal van de volheid. Wat een zegeningen en dat voelden ze ook echt zo. En het zorgen was ook mem Sieke op het lijf geschreven. Ze was een manager gelijk zo vertelden de kinderen. Het huis aan de Holwerdastrjitte was niet groot. Diep respect, voor hoe mem het allemaal deed. Het ontbrak ons aan niets. Sieke Bilker heeft genoten van haar gezin en alles wat dit met zich mee bracht. Schoonzonen en -dochters, 19 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Sieke en Dirk hebben er altijd hun best voor gedaan om de onderlinge band in de familie goed te houden. We moatte gjin spul ha, stond hoog in het vaandel. De latse jaren hebben Sieke en Dirk nog samen mogen wonen in een nieuwbouwhuis aan de kamp. Wat hebben ze daar genoten van o.a de centrale verwarming en andere gemakken die het huis bood. Door ziekte kwam Dirk in de Waadwente in Dokkum te wonen en In 2018 kwam er een eind aan zijn leven. Ondanks veel bezoek voelde ze zich alleen. Ook het zorgen voor viel weg. En toen gebeurde het dat Sieke meer en

meer de controle kwijt raakte over de dagelijkse dingen en werd ze angstig en bang. En brak ook voor haar het moment aan dat ze niet meer in Holwert kon blijven wonen, maar noodgedwongen moest verhuizen naar verzorgingshuis De Skûle in Mitsewier. Ze leverde steeds meer in en raakte verward. Hierdoor moest ze in 2023 nog één maal verhuizen, intern naar de gesloten afdeling De Klink. Het was toen, dat ze begon aan te geven, dat haar tijd hier op aarde voorbij mocht zijn als het aan haar lag. Maar toen ze afgelopen 20 januari nog samen met iedereen die haar lief was haar 93ste verjaardag had gevierd en daar van had genoten, zei ze: “Oar jier wer.” Maar nu een week of 8 geleden werd ze ziek en ging ze snel achteruit. Het was op en op donderdag 13 juni blies ze haar laatste adem uit.

Op woensdag 19 juni was er de dankdienst voor haar leven. Uit het in memoriam, wat Dirk Piet vertelde, komen de volgende woorden: Mem was een lieve zorgzame vrouw die liever niet op de voorgrond trad. En ik denk dat dat sprekende woorden zijn voor frou Bilker, die zo lang in ons midden is geweest. Ook Kleinzoon Tom sprak tijdens de dienst zijn respect en liefde voor beppe uit namens alle kleinkinderen. En hij vertelde dat op de dag van beppe haar overlijden hij die dag vrij had genomen van zijn werk en dat hij met nog anderen van de familie geprobeerd had om de pudding van beppe na te maken. Dierbare herinneringen sprak hij uit, die altijd zullen blijven. Tijdens Sieke haar laatste levensfase verfrommelde ze dingen. En nu bleek dat een bladzij uit het kleine boekje “Bijbel bij de hand”, verfrommeld was bij het gedeelte uit Hebreëen 2: 11 – 18. Waar boven staat Bevrijd van angst en dood. Daarom was dit voor de kinderen eigenlijk een teken dat ze die bladzij had aangedaan. We hebben daarom tijdens haar afscheidsdienst stil gestaan bij dit gedeelte uit de Bijbel, er van uitgaande, dat mem Sieke, moed en troost heeft geput uit het lezen van deze bladzij., die eindigt met de woorden : Als wij in moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat hijzelf zoveel heeft moeten lijden.

Annie Boonstra, Tine Rintjema en Sieke Bilker hebben een respectabele leeftijd mogen halen en hebben ook alle drie aan kunnen geven dat ze er vrede mee hadden, dat het einde van hun leven kwam. En dat maakt dat ook de kinderen allemaal zeiden: “Het is goed zo.” Maar het is afscheid nemen van en dat doet zeer.

Maar diegene waar je echt van houdt zal je warmte blijven geven, Ook al is zij niet gebleven, ’t blijft altijd een deel van jou, een stukje van je leven.

En dat gedichtje komt uit de map van

Nelie van der Meij – Loonstra.

Geboren 15 juni 1970 – overleden 9 juni 2024

Ek har namme neam ik hjir. Sy is ferstoarn op 9 juni. Har man Willem van der Meij is lit fan ús gemeente. Se wenje op Medwert 3. Nelie wie tsjerkelik net oanslúten by ús gemeente, mar wat hat se in geloof en fertrouwen hân. It spruts sa út de foarbereiding op har ferstjerren, dy't se self al foar in grut part klear hie. Ik mocht foargean tiidens har ôfskie. Se lit har man en soan Date efter.

Allegear dy't efter bliuwe winskje ik Gods kreft en bystân ta.

In waarme groet fan Anke H. R.

Over water wil ik lopen
nog onbekend terrein
op Uw belofte hopen
ik hoef niet bang te zijn

Op rustig, kalme baren
bij milde zonschijn
wanneer er regen valt
of woeste storm zal zijn

En als de wind de golven
onstuimig op doet slaan,
reik mij Uw handen, Heer
dan kan ik veilig gaan

Naar Mattëus 14:22-33 knipoog.nu



Ik jou de pinne troch.....



Even ûnderweis mei Paulus Bandsma.

Berne 20 april 1944 yn “De Briel” as 2e bern fan Jan Bandsma en Wietske Dijkman, broer fan Baukje (1941) en Douwe (1946). Op de beukerskoalle by juffrou Aaltsje de Graaf fan Ternaard. Doe nei de legere skoalle (siet oan de beukerskoalle fêst), lêste 2 jier by master Bergsma. It ferieningslibben: de knapen, sneintemoarns nei tsjerketiid, ûngefear in oere, fan 12 o/m 16 jier. Op Katechisatie en J.V. Nei de legere skoalle nei de Lânbouskoalle yn Marrum yn it âlde stasjonsgebou, no de pannekoektrein. Yn 1961 nei de Middelbere Lânbouwskoalle yn Dokkum (op en fyts). Slagge yn 1962. Dêrnei 2 jier spuitmasinesjoffeur by de kombinaasje Hiddema-Bandsma: biten, graan en ierpels. Novimber 1963 opropen troch de Keninginne, kaam telâne by de genêskundige troepen yn de Juliana van Stolbergkazerne yn Amersfoort dêr’t ik in oplieding folge ta “gewondeverzorger”, 6 moanne lang. Myn pakesizzer Laura neamt my sûnt koart: Pake soldaat!

Yn maaie 1965 wer yn de burgerklean. Kaam thús te wurkjen yn de buorkerij: fee en bou. Oan 1972 ta by heit en mem yn Holwert. Yn septimber 1967 trof ik Siepie en wy trouden 17 maart 1972 en kamen yn Hantum te wenjen. It bedriuw ferhuze in juni 1972 nei de Fetzeweï yn Hantum troch de ruilferkaveling. Wy tsjerken yn Hantum, it “Samen op weg” trajekt wie al ynset. Al ridlik gau waard ik frege foar jeugdâlderling.

Yn Hantum wie it gebrûklik dat de âlderling fan tsjinst de dûmny helle en noege foar de iterij. Sa krigen wy ds. Zelle 2x oan de itenstafel. Dedde Jantsje (Martsje Postma har mem – kosteres) frege oft ik him wol fine koe op it stasjon. No, dat koe net misse, sei ik. Us trije bern hiene by de iterij de ynstruksje krige: NET yn de sla grave, dûmny EARST. Mar dûmny besluet oars: Eerst maar in aardappeltje met wat jus, sei er. Dus de bern moasten wachtsje.

In folgjende kear kaam dûmny Hazenberg út Beetstersweach te preekjen yn Hantum. Dat waard in preek mei tûkelteammen want syn boppegebit wie thús ûnder it moarnsbrochje middentroch brutsen en hy hie it lime mei Bisonkit. Mar troch de waarmte fan de muolle raande de lym en foel it gebit him hieltyd

útinoar yn de muolle. Ik sei letter thús ûnder de kofje: Jo wiene net alhiel yn 'e rol, wol dumny? Om koart te gean: Ik ha it lime mei Loctite (snare lym foar de poatmasine) en doe hat dûmny letter lekker syn karbonaadsje opite kinnen. Middeis yn Ternaard hat hy lokkich syn tsjinst gewoan ôfmeitsje kind. De oare moarns belle er om te sizzen dat it by de toskedokter wer kreas ynoarder makke wie.

Yn desimber 1986 nei it ferstjerren fan heit, binne wy ferhuze nei Lania 2 yn Holwert op de pleats fan Wieringa. Wy mestten hjir bollen ôf en hiene yn in bepaald jier ek in keppel jongfee: bollen en kei mei kealtsjes yn de greide, dêr't de pinkegryp yn foel en it draaide op in slachfjild út. Wol in lyts 20 stiks fleisfee rekken wy sa kwyt. In grutte strop.

Fanôf 1980 as bruorren Bandsma trochbuorke en yn 2023 it lân ferkocht.

Doe't wy in oantal jierren lyn op besite kamen by ús dochter Jolanda en skoansoan Arno yn Boelensloane, en it paad opdraaiden nei harren hûs, waarden wy ferrast mei it nammebuordsje op dat paad. Derop stie:

IT PAULUS-BANDSMA PAAD.

neamd mei de achternamme fan Arno en de achternamme fan Jolanda, mar it like no krekt oft ik ferneamd wie. Eins wie it wol in bytsje in goedmakker, want mei in man dy't Paulus as achternamme hat en in heit dy't Paulus as foarnamme hat is it foar de dochter dreech har heit te ferneamen mei 2 soannen, is't net wier? Dan hie harren twadde soan: Paulus Paulus hjitte moatten.

No bin ik 'rêstend' boer en nei meardere kearen as âlderling yn de tsjerkeried, kommisje Z.W.E. en Bazaarkommisje, foar tsjerke yn de VUT, mar as frijwilliger en wykassistent noch regelmjittich yn aksje en mei in soad plesier.

Lokkich behoarlik fit, wol 2 x hertproblemen hân, mar nei it pleatsen fan 5 stents, haw ik der noch in fiks oantal bonusjierren by krige, dêr't wy tige tankber foar binne.

Groeten Paulus Bandsma

Ik jou de pinne troch oan Gerben Osinga.

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: N. Teertstra, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 06-23374114

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

D. Verbeek-van den Berg Gama 7 tel.nr. 06-11962483

Email: ledenpknholwerd@gmail.com

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht.