

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Juli-Augustus 2022



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Op reis...

Het is waarschijnlijk alweer een tijdje geleden dat u hebt besloten waar uw reis deze komende zomer naartoe zal gaan. Of misschien gaat u wel nergens naar toe en blijft u gewoon thuis. Geen reisdoel hebben kan overigens ook zeer ontspannend zijn, alleen als u natuurlijk dan ook echt vakantie gaat hebben en niet een paar weken achterelkaar allerhande “noodzakelijke” klussen gaat uitvoeren. Gaat u wel op vakantie en blijft u dichtbij huis, of zoekt u het verderop en gaat u wellicht naar het buitenland? Elk voorjaar komt in menig gezin de vraag aan de orde: wat gaan we doen als het binnenkort zomervakantie is en misschien nog belangrijker: waar gaan we naartoe?

Reizen is iets dat al heel erg lang bestaat. Al in de oertijd was iedereen vrijwel constant onderweg. Steden en dorpen waren er nog niet en omdat men leefde van de landbouw, veeteelt, visvangst of jacht was het nodig dat men voortdurend op weg moest gaan naar nieuwe bestemmingen om in het levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

In de Bijbel komen we ook vele verhalen voorbij over mensen die onderweg zijn.

Het begint in Genesis waar we kunnen lezen dat Abram wegtrok naar het land Kanaän en toen daar hongersnood uitbrak, zelfs doorreisde naar Egypte. Of het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte jarenlang door de woestijn moest trekken alvorens ze uiteindelijk in het beloofde land aankwamen. Het zat hen, overigens geheel door eigen schuld, ook niet altijd echt mee op hun zwerftocht. Of het verhaal van Daniël. Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel, alleen was dit geen vrijwillige reis. En zo staan er in het Oude Testament vele verhalen over mensen en bijv. profeten die op reis waren.

En in het Nieuwe Testament is het al niet veel anders.

Zo reisde Jezus met zijn discipelen te voet het land Israël door. Maar misschien is de bekendste reiziger uit de Bijbel wel Paulus. Deze apostel maakte niet zomaar een tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in verre landen. Hij reisde door Turkije, Griekenland en Italië en wilde zelfs naar Spanje afreizen, maar dit plan van hem is nooit werkelijkheid geworden. Wanneer we een schatting maken van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen we op een aantal van meer dan 16.000 kilometer!

En dat in een tijd toen er nog geen treinen of vliegtuigen waren! Om op de plaats van bestemming te komen kon men geen gebruik maken van alle gemakken die het leven in onze, moderne tijd met zich meebrengen. De middelen beperkten zich tot een reis te voet (al dan niet geassisteerd door lastdieren) of een reis per boot. Een reis met de benenwagen bleef het gemakkelijkst, ook op langere afstanden, omdat dit op ieder terrein mogelijk was.

Terug naar onze realiteit. Ons leven zou u ook met een reis kunnen vergelijken, een reis die tot op zekere hoogte te plannen lijkt. Toch zijn er heel veel onzekere momenten in ons leven waar we geen invloed op hebben. Laat staan dat we deze momenten tot in de puntjes kunnen regelen. Nee, ons leven is geen ontspannende vakantietocht naar een tropisch luxeoord aan een zonovergoten palmenstrand.

Als het plannen van ons leven onmogelijk is, dan wordt de vraag concreet: door wie laten we ons leiden in dit leven? Is dat de waan van de dag, of is dat iets anders, iets diepers? Bijbelse reizigers als Paulus en Daniël hadden één ding gemeen: ze lieten zich leiden door God, onze Schepper. Is deze God ook Degene die uw/jouw leven bestuurt en die u/jou de weg wijst die moet/mag worden afgelegd?

Elke dag weer gaat Hij met ons mee op pad.

Een leven met God brengt ons geen grandioos geweldige tijd zonder zorgen en problemen. Kijk maar eens om je heen in deze wereld. Of misschien kent u wel voorbeelden uit uw eigen leven. Toch is een leven met God het mooiste leven dat er is. Elke dag weer gaat Hij met ons mee op pad. Elke dag weer is Hij van de partij. In Psalm 121 lezen we dat Hij werkelijk nooit sluimert en slaapt. Hij zal er altijd zijn, wanneer we Hem ook nodig hebben. Hij is onze Beschermers, Hij is onze Wachter aan onze rechterhand.

Terug naar de zomervakantie.....

Plannen worden gemaakt, reisschema's overdacht. Hoe lang gaan we op vakantie? Waar gaat de reis naartoe? Zijn we goed verzekerd? Allemaal vragen die een antwoord verlangen. Zo ook de vraag wie er aan het hoofd van onze 'levensreis' staat. Lang niet alle problemen en moeilijkheden die we op onze levensreis tegenkomen, zijn te verhelpen met een dure reisverzekering! Misschien wel een goed onderwerp om op vakantie over na te denken en met

elkaar over te spreken, waar ter wereld we ook zijn. Maar....ga met God, laat Hem uw reisgids zijn, waar u ook naartoe gaat!

Ik wens u allen, ver van huis, dichtbij huis of thuis, een goede zomertijd toe!

Jappie Banga

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 26 juni Willibrordus Kerk

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: mw. A. Kooistra

Zondag 3-juli 't Sintrum H.Avonddmaal

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Diaconie Wereldvluchtelingendag

2. Zending

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

organiste: mw. F.de Haan

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 10-juli 't Sintrum

09.30uur- ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. v. Duinen

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Zondag 17-juli Willibrordus Kerk

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. T. v.d. Weide

Collecten: 1. Zending

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. Banga

Zondag 24-juli 't Sintrum

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. J.S. Heeringa

beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein

Zondag 31-juli Doopsgez.Kerk I.K.O.

09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden, Holwerd

organist: dhr. T. v.d. Weide

IKO collecte: 1 collecte voor Warchild

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 7-aug 't Sintrum

09.30 uur - da. R. Renooy, Winsum

organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Peterson

2. Zending

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Zondag 14-aug Willibrordus Kerk

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Zending coll. Zomerzending (Egypte)

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek



Zondag 21-aug 't Sintrum

09.30 uur - H.F.de Vries, Dokkum

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. T. v.d. Weide

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 28-aug 't Sintrum I.K.O.

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. A. Kooistra

Beamer: dhr. A. Vellema

IKO collecte: 1 collecte voor Warchild

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Mutaties

Overleden:

Op 25 mei 2022:

R. Tamminga, De Kamp 2, op de leeftijd van 83 jaar

Geboren:

Op 1 februari 2022:

Jildou Anke de Jong,

d.v. J. de Jong en A. de Jong-Hoekstra,

Achter de Hoven 12; sectie 1

Gedoopt:

Op 22 mei 2022:

Jelte Jan de Jong en Jildou Anke de Jong,

zoon en dochter van J. de Jong en A. de Jong-Hoekstra,

Achter de Hoven 12; sectie 1

Verhuisd:

J. M. Fennema-Vellema,

van De Kamp 6; sectie 3

naar Johanneswâld 1, K 010, 9269 VS Feanwâlden; sectie 3

Zij blijft als voorkeurlid verbonden aan onze gemeente.

Jubileum

D.V. op 25 augustus 2022 gedenken
F. Fennema en J. Fennema-Dijkman,
Ale-tún 8, 9151 KS Holwerd
dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

In het juni-nummer stond de verjaardag van J. van der Woude-Adema onjuist weergegeven als J. Adema-van der Woude, waarvoor mijn excuses.
S.V.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en lieve woorden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze mem en (oer)beppe. Het is een troost te mogen ervaren dat ze zo geliefd was bij velen. Het was hartverwarmend.

Namens de familie Frans Vellema

Verjaardagen

- 4 J. Hiddema
- 10 M.J. Rintjema-Kruize
- 11 J. Fennema-Dijkman
- 12 E. Boonstra
- 13 D. Wassenaar
- 17 H. Vrieswijk
- 28 J.H. Kindermann-Donker

juli

- Stasjonswei 23
- 9151 JL Holwerd
- De Morgenzon 10
- 9151 KM Holwerd
- Ale-tún 8
- 9151 KS Holwerd
- Van Aylvawâl 10
- 9151 HK Holwerd
- Prof. Holwardastrjitte 22
- 9151 KW Holwerd
- De Teebus 10
- 9151 KX Holwerd
- Blomsteech 8
- 9151 HZ Holwerd



Verjaardagen

augustus

2	W. Faber-Miedema	Tsjerkestrjitte 9 9151 HV Holwerd
4	A. Haitsma-de Haan	Gernierspaad 6 9151 KZ Holwerd
11	A. Castelein	Beyertstrjitte 3 9151 KD Holwerd
13	T. van der Ploeg-Hoekstra	Pôlewei 12 9151 HX Holwerd
18	F. Vellema	J. Piersonstrjitte 5 9151 JS Holwerd
24	G. Wassenaar-Ketellapper	Prof. Holwardastrjitte 22 9151 KW Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Nieuws uit wijk 1

Na een periode van afnemende gezondheid is de mem van Sikke Broersma overleden. Naast het verdriet is er ook dankbaarheid dat aan haar lijden nu een einde is gekomen. We wensen Sikke en Elisabeth veel sterkte toe.

Zo zijn er nog al wat mensen in de wijk die te maken hebben met gezondheidsproblemen, ze willen niet met naam genoemd worden. We wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Gelukkig waren er ook mensen die na spannende onderzoeken. positieve berichten kregen en daar ook zeer dankbaar voor zijn . Ook dat mag benoemd worden.

Rest mij u allen een mooie zomer toe te wensen !

Hartelijke groet Jantsje Banga



Yn Memoriam Rijk Tamminga

Freed 13 maaie wie it, dat Rijk Tamminga opnommen waard yn it sikehûs. En wa hie tinke kinnen, dat dit ôfrinne soe mei de dea. It gie net goed mei him en yn it begjin fan de wike dy't folge, gie it der op of ûnder en mocht it toch wer wat de goeie kant út gean. Mar nei in wike fan lytse ljochtpuntsjes, kaam toch it momint dat de dokters oan joegen, dat it lichem it ôfwitte liet en se neat mear foar him dwaan koene. Wat in omslach yniens yn it libben fan Rijk Tamminga. Foar himself en de bern hast net te befetsjen. Mar hy joech it oer en hy makke dúdlik, dat at it de goeie kant net út gie, hy der klear foar wie om hjir wei. En dat barde. Op woansdei 25 maaie kaam der in ein oan syn ierdske libben. Ik ha in goed libben hân, sei der yn 'e leste dagen fan syn libben, wat ienris begûn wie yn Stiens. Der waard hy berne op 3 augustus 1938. Yn 1944 gie it gesin, wat neist Rijk, bestie út heit, mem en broer Wob nei Ternaard te wenjen. Op de ambachtskoalle hat er it fak fan automonteur leard en der hat hy yn syn fierdere libben de kost mei fertsjinne yn autograazjes en by de Condens as ûnderhâldsmonteur. Tusken de jierren 55/ 60 wie it, dat Rijk Tamminga, Lies Hylkema kinnen learde en nei trije jier ferkearing bin se trouw op 27 oktober 1960. Krekt ha se net harren 60 jierrige troudei belibbe, omdat Lies twa jier lyn troch sykte kaam te ferstjerren op 23 maaie. Krekt twa dagen en twa jier earder as Rijk. Nei hast 60 jier tegearre leed en wille dield te hawwen, foel it foar Rijk net ta om allinnich fierder te moatten. It is stil sei der wolris, mar ik moat wer fierder. Hy hat wol syn best dien om der wat fan te meitsjen. En de trije bern en de pakesizzers, wiene der foar him. Ek socht hy geselligheid by minsken om him hinne en gie der nei û.o. de Bingo en koersbal middeis. Hiel trou wie hy ek altyd yn tsjerke, en wat hat er dat mist yn de coronatiid. Yn de ôfskiedstsjinst op woansdei 1 juny ha we Rijk syn libben betocht. Pakesizzers ha moaie gedichten hearre litten. It Willibrorduskoor, wer't Rijk meer as 50 jier lid fan west hat, hat him de lêste ear brocht troch it liet wat hy sa graach song hearre te litten en Liet 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen te sjongen. Ut de Bibel ha we Psalm 139 lêzen, krekt sa't we dat ek twa jier lyn by it ôfskie fan syn frou Lies lêzen ha. Dizze Psalm wie doe al troch harren tegearre útsocht foar harren ôfskie. Psalm 139 is in liet weryn de toan fan it Evangeelje trochklinkt, een lofliet op Gods goedens, gjin angstliet, mar in fertrouwenliet! Sa bysûnder: At it foar in oar net altyd dúdlik is wat der yn my omgiet. God wit it. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat in betrouwen sprekt der út. God wit hoe at it libben fan Rijk west hat. Hy wie der by, fan it begjin tot oan de ein en ek dernei.

Under de melody fan Abba Vader is Rijk troch syn (skoan) soanen en pakesizzers de tsjerke útdroegen en ha we him dernei nei syn lêste restplak brocht op it tsjerkhûf te Holwert.

We winskje en hoopje dat de bern en pakesizzers en elkenien dy't him misse sil, kracht en steun krije meie troch it fertrouwen wat Rijk Tamminga hie yn de Hear dy't wist wa 't hy wie.

Anke H.R.

In Memoriam Klaske Vellema - Reitsma.

Leave frou van Frans Vellema.

Het verlies was al eerder
Voordat het afscheid kwam,
Omdat een onzekere verwarring
Bezit van haar gedachten nam.
Langzaam gleed ze van ons vandaan
En is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan.....

Deze woorden stonden op de rouwkaart. Woorden die spreken over hoe de laatste drie en een half jaar van Klaske haar leven zijn geweest. Langzaam ging zij steeds verder bij haar gezin vandaan. Wist ze het allemaal niet meer zo goed. Wat een verdriet heeft het gegeven, om te moeten ervaren dat Klaske op deze wijze bij jullie vandaan ging. Dat was al een heel proces van rouw. Maar plotseling en onverwachts kwam zaterdag 14 mei haar levenseinde. Wat een schrik, niet te bevatten. Dat de onrust in haar nu over is gegaan in de eeuwige rust, dat is gegund, maar om na zoveel jaren samen te zijn geweest en zoveel zorg voor haar in de laatste jaren te hebben gehad moeten aanvaarden dat ze er niet meer is, dat heeft tijd nodig.

Klaske werd geboren op 26 augustus 1940 in Lutjepost, een klein gehucht dicht bij Buitenpost.

Ze groeide op als jongste in het gezin met nog een broer en drie zussen. Ze werkte hier in Holwerd in de Nijhof, toen ze Frans Vellema leerde kennen en op 12 maart 1965 gaven ze elkaar het jawoord en gingen wonen aan de Piersonstrjitte 5, waar ze 57 jaar hebben gewoond en waar ze de ouders

mochten worden van Petra, Margriet en Piet. De kinderen groeiden op en Klaske was er voor hen. Maar ook werkte ze als bejaardenverzorgster en was ze een vertrouwd gezicht in de bediening bij 't Sintrum.

Wat heeft ze genoten van de kleinkinderen die er kwamen.

Zij was blij met hen en de kleinkinderen met haar.

Klaske was een vrouw met een groot hart, ze was vrolijk, stond voor iedereen klaar en was heel erg vergevingsgezind. Ze was niet veeleisend en was blij en dankbaar met wat ze had.

Op vrijdag 20 mei was er de afscheidsdienst, waarin we het leven van Klaske hebben herdacht. Hebben de kleinkinderen kaarsjes ontstoken, hebben dochter Margriet en kleindochter Melissa verteld over mem en beppe. Zijn er mooie liederen gezongen, waaronder o.a 'De kracht van Uw liefde'. Klaske was geen prater over het geloof, maar wat heeft het geloof en de kerk een grote plaats in haar leven gehad. Samen met haar man Frans waren ze trouwe gemeenteleden. We hebben daarom naast de trouwtekst uit openbaringen ook gelezen uit Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Uitte Klaske zich niet over haar geloof, God weet het.....

God heeft het leven van Klaske Vellema – Reitsma omspannd: van voor de geboorte tot aan de dood. En ook nu.

Nu mogen we haar geborgen weten in Gods handen.

Ze mag nu leven in Zijn licht.

Moge haar nagedachtenis haar man Frans, de Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en allen die van haar hielden tot zegen zijn.

Anke H.R.

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 34.

I.v.m. vakantie A. Hiddema kopij uiterlijk

donderdag 18 augustus 2022 inleveren bij:

familie P. Vrieswijk, Stasjonswei 9, Holwerd. Bij voorkeur per e-mail:

tsjerkebled@knid.nl.



God is er reeds

Bedenk, God is er reeds,
Als jij Hem nog moet vinden!
Hij staat al helpend klaar
voor jou, Zijn teer beminde.
Wanneer je wordt beproefd,
wacht Hij dicht aan je zijde
en dwaal je door de nacht,
blijft Hij je stil geleiden!

Bedenk, God is er reeds,
waarheen je ook zult trekken,
ook als je moe en mat
Hem nergens kunt ontdekken.
Hij weet waarheen jij gaat,
Maar kent veel kort're wegen
en lang voordat jij bidt,
zendt Hij Zijn vaderzegen!

Bedenk, God is er reeds!
Daar mag je op vertrouwen.
Als jij de stenen zoekt,
is Hij reeds aan het bouwen.
Hij, die het al doorziet,
kent zeker al jouw vragen.
Wees daarom maar gerust.
Hij is er alle dagen!

Frans Deubel



Bijbelse woordzoeker

De hieronder - in alfabetische volgorde - vermelde Bijbelse woorden en namen moeten ontdekt en doorgestreept worden in de figuur.

Als dat allemaal goed gebeurd is, vormen de overblijvende woorden een tekst uit de wetten en voorschriften van Deuteronomium.

- aalmoes * Arabieren * ark * Astharoth * Babylon * ballingschap * bijl * bok * bron * Cappadocië * cederhout * diakenen * discipelen * droom * duif * eerstelingen * efa * ezel * Farizeeën * fluit * Galilea * gelijkenis * harp * herder * hogepriester * Jeruzalem * kamerling * Kanaänieten * Kretenzen * kroon * Levieten * loofhuttenfeest * huid * Mesopotamië * Micha * Midianieten * mosterdzaad * olie * olijfbomen * orgel * os * profeet * psalmen * Rome * sabbat * Samaritaan * sanhedrin * schijn * schrijftafeltje * sikkel * spelonk * staf * stammen * synagoge * tabernakel * talent * tamboerijn * tempel * trompetten * vasten * vat * verspieden * vis * wan * wijngaard * woestijn * zee * zendingstreis

E	N	E	N	O	L	Y	B	A	B	N	D	A	A	Z	D	R	E	T	S	O	M	
O	Z	I	J	K	T	S	T	A	B	B	A	S	I	L	E	V	I	E	T	E	N	M
Z	E	V	R	F	A	T	S	D	H	N	L	Z	S	E	O	M	L	A	A	E	N	
E	E	A	O	E	A	B	I	U	A	O	L	L	T	C	R	O	M	E	S	W	E	
N	J	S	O	V	O	A	E	A	T	N	G	G	I	T	I	U	L	O	S	O	M	
D	H	T	N	N	K	B	T	R	E	U	N	E	M	N	E	P	I	I	E	M		
I	A	E	L	E	E	I	M	M	N	E	O	I	P	G	G	O	E	R	K	S	A	
N	R	N	N	E	R	T	O	A	G	A	D	H	O	R	T	S	E	L	K	T	T	
G	P	E	B	A	F	B	T	N	T	I	K	G	R	A	I	D	C	V	E	I	S	
S	N	N	M	O	F	A	I	E	A	O	A	E	M	E	R	E	I	H	L	N	E	
R	P	A	T	I	J	K	L	T	N	P	N	R	I	L	E	D	S	S	I	A	D	E
E	S	K	L	I	E	S	I	F	Y	M	E	G	H	B	S	E	N	T	U	P	F	
I	A	O	A	T	U	E	P	S	U	M	O	Z	E	A	I	J	E	C	I	E	D	N
S	L	W	S	N	T	L	I	E	I	R	E	R	N	L	R	L	F	L	M	G	R	E
T	M	R	A	E	A	N	F	C	L	M	H	T	E	M	P	E	L	N	A	T		
U	E	I	N	N	E	A	H	E	O	O	E	C	I	L	T	L	B	E	I	A	T	
E	N	T	A	K	R	A	N	N	Z	D	N	B	S	D	A	E	E	F	L	G	U	
O	S	A	I	I	A	R	K	I	R	E	A	K	N	Z	A	L	R	A	R	N	H	
S	H	L	Z	B	R	O	N	I	E	R	L	P	U	O	L	I	E	K	E	I	F	
T	E	E	F	O	R	P	N	I	A	T	D	R	P	D	R	O	O	M	M	W	O	
G	E	N	N	E	D	E	I	P	S	R	E	V	G	A	L	I	L	E	A	O	O	
N	H	T	O	R	A	H	T	S	A	J	R	N	S	S	C	H	U	N	K	T	L	

“Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.”

Citaat Corrie ten Boom

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiten, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkeblêd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.