

# Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

---

Juli/Augustus 2021



**Kerkelijk centrum 't Sintrum:**

**Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517**

**Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):**

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

**Organisten:**

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude  
0511- 422609

**Beheerder:**

J Acronius, Elba 6  
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

**Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.**

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

**Predikant:**

Da. H.B. Graafland  
Holwerterdyk 6  
9145 RK Ternaard  
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

**Willibrorduskerk:**

**Kerkstraat 11, Holwerd**

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd  
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

**Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud:** A .Patrouilje-Dijkstra,

**Administratie:** G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

**Rekeningnr.:** **NL28RABO0373712227**

**Website:**

A. Hiddema  
tsjerkebled@knid.nl  
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

## **Meditatie**

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we nog maar net het Pinksterfeest achter de rug.

### **Pinksteren en wij.....**

We zijn vandaag-de-dag nogal eens aan het cijferen! Ook in de kerk. Maar blijft er daardoor wel genoeg ruimte voor de Geest? Die waait immers waarheen Hij (Zij) wil en doet het werk dat God voor ogen heeft! Het valt niet uit te rekenen hoeveel procent kans je hebt dat het Evangelie 'scoort' in deze tijd. Toch vinden we cijfers anno 2021 vaak wel heel belangrijk. In het een aantal jaren geleden verschenen onderzoeksrapport "*God in Nederland*" stelden de onderzoekers o.a. de volgende punten vast:

- 1. Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving;*
- 2. Nederland is geen christelijke natie meer;*
- 3. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen;*
- 4. Het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen.*

Als je deze 4 punten zo even vlug achter elkaar aan oplepelt zou je al gauw de simpele conclusie kunnen trekken dat we ten aanzien van onze kerkelijke gemeenschap hebben te maken met een aflopende zaak, maar toch nodig ik u uit om eens even bij een paar dingen stil te staan alvorens we in een depressieve toestand beginnen te spreken over "een zinkend schip" of over "het trekken aan een dood paard".

We moeten namelijk niet vergeten dat het er qua Kerk en Evangelie nog nooit zo slecht heeft voorgestaan als op Golgotha, waar Jezus stierf. Toen had God's Gemeente zegge en schrijve één lid.

En dat lid, hangende aan het kruis, klaagde dat Hij alles kwijt was, van God en mens verlaten. En op de Eerste Pinksterdag, ruim vijftig dagen later, was de situatie ook al niet om over naar huis te schrijven. Degenen die daar stonden te preken, werden zelfs verdacht van openbare dronkenschap! Even later veranderde dat en het aantal aanhangers werd ondanks vervolgingen weer flink hoger.

Die golfbeweging lijkt haast wel te horen bij het christendom in de afgelopen 21 eeuwen: pieken en dalen. En terwijl je op de ene plaats op de wereld niet veel meer markt (of denkt te merken) van kerk en geloof, ontstaan er op andere plaatsen sterk groeiende geloofsgemeenschappen. Ik las zojuist tot mijn verbazing in de Visie (de radio en Tv gids van de Evangelische Omroep) dat de leeftijd van de luisteraars naar het programma "De muzikale

fruitmand” daalt. Het programma bestaat dit jaar 50 jaar en er is vanuit de jongere generatie nog steeds belangstelling voor een dergelijk programma. Zo’n wat bredere kijk op de zaak heb je wel eens nodig, want Holwerd is niet de enige plek op de wereld. De bedding van een rivier verplaatst zich soms. En juist daarom is het goed om niet te stoppen met zaaien! Liet ook Jezus niet door de discipelen het visnet aan de andere kant van de boot uitgooien?

Wanneer we het afgelopen jaar in ons kerkgebouw op zondagochtend om ons heen kijken, zitten er i.v.m. de beperkingen door de coronacrisis slechts 20 a 30 mensen in de kerk. Tegenwoordig worden onze kerkdiensten uitgezonden via internet. En weet u wat er nu zo bijzonder is? We hebben er geen erg in, maar ik weet dat er momenteel mensen zijn die in geen jaren ons kerkgebouw van binnen hebben gezien, maar nu iedere zondagochtend onze kerkdiensten via hun computer volgen. Al een aantal keren thuis vanaf de bank, hebben we het Heilig Avondmaal mee kunnen vieren en zelfs vanuit onze caravan in Hoogersmilde en op die manier moet je je dus echt “voorbereiden” op het Avondmaal!

De uitstorting van de Heilige Geest op het allereerste Pinksterfeest in onze geschiedenis betekende het leggen van het fundament van ons geloofsleven. Het lied “**Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht**” geeft het zo mooi weer:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  
God, laat mij voor uw aangezicht  
geheel van U vervuld en rein  
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij  
een geest van licht, zo klaar als Gij  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan  
dan kan ik veilig verder gaan  
tot ik U zie, o eeuwig Licht  
van aangezicht tot aangezicht.

We weten dat de kerk soms heel klein kan zijn. Maar in de kiem is ze niet stuk te krijgen. De machten van de tijd zullen haar niet overweldigen. God houdt door de Heilige Geest tot het einde toe zijn gemeente op één of andere manier in stand. En Koning Jezus kan niet zonder onderdanen zijn. Maar Hij vraagt ook of Hij bij zijn wederkomst het geloof – zoals Hij dat bedoelt – zal vinden op aarde.

Wanneer we anderen de woorden van het Evangelie aanreiken, vertrouwen we erop dat God er de groei aan geeft. Mensen van nu zitten anders in elkaar dan mensen van vroeger.

Vroeger, in de jonge kerk, waren de gelovigen bezig met **over-leven**. Tegenwoordig gaat het veel meer om **be-leven**. Waar we overigens wel voor op moeten passen is dat we niet moeten proberen om ons christelijk geloof altijd maar met de tijdgeest in overeenstemming te willen brengen. Maar al te gemakkelijk zijn we soms bereid om ons ‘geloofsfundament’ maar aan te passen omdat zogenaamd de huidige, moderne tijd dat nu eenmaal van ons schijnt te vragen.

Het Pinksterfeest en de uitstorting van de Heilige Geest schept ruimte en adem voor het geheim van God. Belangrijke woorden uit de Bijbel worden herontdekt. Dankbaarheid, verlangen, verwondering en verantwoordelijkheid kunnen helpen om weer te gaan leven met God en om anders in het leven te staan.

We vertrouwen er intussen op dat de Geest zelf het werk doet. Pinksteren is immers een feest van zending en evangelisatie en deze woorden zijn nog steeds niet uit de mode. En als we gaan cijferen, zetten we de teller op 1. De Heilige Geest zal het aantal wonderbaar vermenigvuldigen en verhogen. Het is een prachtige gedachte dat er ooit een schare van behouden mensen zal zijn, een schare die niemand kan tellen. De Heilige Geest zet zijn getallen niet in de krant, maar in het Boek des Levens. Druppelsgewijs raakt het vol. Stromen van zegen komen eraan, dat heeft God’s woord ons beloofd.

Met Pinksteren mogen we alle vertrouwen hebben in het eigen bedrijf van God.

De Kerk is het bedrijf van God. En wij mensen mogen aan dat bedrijf onze beste krachten geven en het is dan ook prachtig dat er ook dit jaar weer een aantal gemeenteleden bereid is gevonden om in God’s wijngaard in Holwerd te komen werken. Dat hun werk mag zijn tot behoud en opbouw van onze gemeente.

Ik wens u allen, ver van huis, dichtbij huis of thuis, een goede zomertijd toe!

*Jappie Banga*

"Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke  
en ontvangt het onmogelijke."  
Citaat Corrie ten Boom



## Kerkdiensten

### **Zondag 27-juni 't Sintrum H. Avondmaal**

09.30 uur - ds. H.F. de Vries, Dokkum organist: dhr. A. Kooistra

Beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie t.b.v. Kerk in Aktie Noodhulp –  
Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland  
2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

### **Zondag 4-juli 't Sintrum Friese Dienst**

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. T. v.d. Weide beamer: dhr. W. Peterson

Collecten: 1. Diaconie  
2. Zending

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: P. Bandsma

### **Zondag 11-juli 't Sintrum**

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. A. Kooistra beamer: mw. T. Verbeek

Collecten: 1. Diaconie  
2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

### **Zondag 18-juli 't Sintrum Doopdienst**

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd organist: dhr. T. v.d. Weide

Collecten: 1. Zending Werelddiakonaat beamer: dhr. V. Vellinga

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein



**Zondag 25-juli Doopgez. Kerk I.K.O.**

09.30 uur - mw. W. Tiemersma-Veenstra, Surhuisterveen

Organist: dhr. J. Visser

beamer: dhr. A. Vellema

Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A.Kooistra

**Zondag 1-aug 't Sintrum**

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

**Zondag 8-aug 't Sintrum**

09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Leek

organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Diaconie

beamer: mw. S. Bandsma

2. Kerk en Pastoraat

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

**Zondag 15-aug 't Sintrum**

09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum

organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Zending coll. Zomerzending

beamer: dhr. W. Peterson

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. van Duinen

**Zondag 22-aug 't Sintrum**

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

organiste: mw. F. de Haan

Collecten: 1. Diaconie

beamer: mw. T. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

**Zondag 29-aug 't Sintrum I.K.O.**

09.30 uur - drs. T.R.A. Simonides, Burdaard

Organist: dhr. J. Heeringa

beamer: dhr. V. Vellinga

Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. Banga

## Mutaties

Overgeschreven:

van de Protestantse gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum:

S. van der Weit, Foarstrjitte 25, sectie 2; met haar kind Bas Jansma.

Geboren: (nagekomen bericht)

Op 9 november 2014:

Marije, d.v. H.J. van der Boon en A. van der Boon-Wolters,

Elba 7; sectie 3

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 34

Kopij uiterlijk donderdag 19 augustus inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: [tsjerkebled@knid.nl](mailto:tsjerkebled@knid.nl).

## Verjaardagen

- 4 J. Hiddema
- 10 M.J. Rintjema-Kruize
- 11 J. Fennema-Dijkman
- 12 E. Boonstra
- 13 D. Wassenaar
- 17 H. Vrieswijk
- 25 D. Koopmans
- 28 J.H. Kindermann-Donker

## juli

- Stasjonswei 23
- 9151 JL Holwerd
- De Morgenzon 10
- 9151 KM Holwerd
- Ale-tún 8
- 9151 KS Holwerd
- Van Aylvawâl 10
- 9151 HK Holwerd
- Prof. Holwardastrjitte 22
- 9151 KW Holwerd
- De Teebus 10
- 9151 KX Holwerd
- Pôlewei 18
- 9151 HX Holwerd
- Blomsteech 8
- 9151 HZ Holwerd





## Verjaardagen

- 2 W. Faber-Miedema
- 3 R. Tamminga
- 4 A. Haitsma-de Haan
- 11 A. Castelein
- 13 T. van der Ploeg-Hoekstra
- 18 F. Vellema
- 24 G. Wassenaar-Ketellapper
- 26 K. Vellema-Reitsma

## augustus

- Tsjerkestrjitte 9  
9151 HV Holwerd
- De Kamp 2  
9151 KA Holwerd
- Gernierspaad 6  
9151 KZ Holwerd
- Beyertstrjitte 3  
9151 KD Holwerd
- Pôlewei 12  
9151 HX Holwerd
- J. Piersonstrjitte 5  
9151 JS Holwerd
- Prof. Holwardastrjitte 22  
9151 KW Holwerd
- J. Piersonstrjitte 5  
9151 JS Holwerd

## Jubileea

De hierna genoemde echtparen vieren D.V. hun huwelijksjubileum:

Op 26 juli 2021:

G. Venema en M. Venema-Dijkstra,  
Achter de Hoven 1, 9151 HJ Holwerd; 60 jaar

Op 5 augustus 2021:

M.J. Bloem en E. Bloem-Reiding,  
Beyertstrjitte 97, 9151 KG Holwerd; 45 jaar

**Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne  
dag en bovenal: Gods zegen.**



## Nieuws van de dominee

Straks...

Het moment komt nu echt dichterbij, dat we in de kerk weer mogen zingen en koffiedrinken met elkaar. Dat we weer als kerkenraad bij elkaar kunnen komen en het kringwerk weer kan starten.

Alleen... het seizoen is eigenlijk al afgelopen. De zomervakantie staat voor de deur, en dan ligt het kerkenwerk stil. Behalve de kerkdiensten, natuurlijk! Volgens de routekaart van de kerken mag er, als het veiligheidsniveau 'zorgelijk' is geworden (in plaats van 'ernstig' nu), in de diensten gezongen worden (alle liederen), alleen nog niet zo hard, 'op praatniveau'. Dat betekent nu weer niet dat je dat op nauwelijks hoorbaar fluisterniveau doet. Het is op het 'gewone' volume volume. Wat is dat ontzettend fijn, wat hebben we dat gemist!

Maar, hoe zal het straks verdergaan? Na de vakantie? Als het nieuwe seizoen begint?

Los van dat niemand in ons land weet, hoe het met de Corona zal gaan, of die weer zal toenemen in het najaar, of toch binnen redelijke grenzen zal blijven, weten wij in elk geval ook: het kerkewerk zal niet vanzelf op gang komen.

Iedereen, die anderhalf jaar lang niet meer in de kerk is geweest, thuis is gebleven, waar de contacten op de achtergrond zijn geraakt, die zal niet zomaar weer komen. En iedereen, die in het afgelopen jaar 'niemand' gezien heeft, zal ook niet zo enthousiast zijn om weer mee te doen.

We hebben allemaal geleden onder de Corona, we zijn allemaal een beetje beschadigd, denk ik. Doordat je je eenzaam en verlaten hebt gevoeld. Doordat je zo heel erg ziek bent geweest, dat je dacht: laat me maar dood gaan.

Doordat je gedwongen was om andere wegen te zoeken om jezelf bezig te houden. Doordat je een geliefde hebt verloren met daarachteraan zo'n ingewikkeld rouwproces. En doordat zoveel andere contacten op een laag pitje zijn komen te staan.

Het oude voelt heel ver weg. En misschien dat sommigen denken: Dat hoeft voor mij niet meer (de kerk, of misschien de muziek, de voetbal, je vrijwilligerswerk, noem maar op).

En toch..., in de kerk willen we verder. Een nieuw begin maken. Omdat onze God, Die er was, ook in de Coronatijd, die er nu is en die er zal zijn – er niet mee ophoudt. Hij laat niet los wat Zijn hand is begonnen. Hij begint steeds opnieuw.

En daarom maken ook wij een nieuw begin. Want de draad moet weer opgepakt worden en het gevoel dat we er samen voor elkaar zijn, versterkt. Één van de dingen, die onmisbaar zijn voor dat nieuwe begin, is het besef, dat wij allemaal nodig zijn. Allemaal een rol hebben en verantwoordelijk zijn,

voor elkaar, voor de mensen die op onze weg worden gezet (door de Heer Zelf misschien wel!).

Ik las in het Ouderlingenblad een mooi artikeltje, waarin 4 diensten beschreven werd waarmee wij, als gemeente en als gemeentelid, ieder ons aandeel kunnen leveren om een warme, pastorale gemeenschap te zijn. We worden geen warme pastorale gemeenschap, als we allemaal gaan zitten wachten op de ander, of op de ouderling of predikant. We worden een warme, pastorale gemeenschap in de praktijk van het leven van alledag. En het eerste wat dan genoemd wordt is: de bereidheid tot luisteren. Bedoeld is zó luisteren naar elkaar, dat de ander zijn of haar verhaal kwijt kan. Tijd voor de ander nemen. Aandacht hebben.

Naar elkaar luisteren is de eerste dienst die we in de geloofsgemeenschap aan elkaar bewijzen. Dat is eigenlijk niet moeilijk. Dat kunnen we allemaal. Als we ons open stellen voor de ander (voor de buurvrouw, de kennis, het gezin waarvan we weten dat daar ziekte of rouw is). En als we bereid zijn om ons eigen verhaal even op te schorten. Eerst de ander de gelegenheid te geven. De tweede dienst is de daadwerkelijke bereidheid om elkaar te helpen. De derde dienst is het verdragen van de ander (dat is wel een doordenker: niet vermijden, niet negeren, maar verdragen). De vierde dienst (in die volgorde) is het delen met de ander wat jij van God ontvangen en geleerd hebt.

Als we alleen al beginnen met het eerste, het luisteren naar elkaar, zal dat iets uitstralen naar de mensen om ons heen. Het zal ons als gemeente goed doen en ons helpen een nieuw begin te maken.

We gaan eind september natuurlijk ook een paar leuke dingen doen met elkaar! Dat lezen jullie in een volgende nummer!

Een fijne vakantietijd toegewenst!

*Da Hilde Graafland*



## Nieuws uit de wijken

### *Wijk 1*

Op zondag 6 juni is Jent gedoopt, zoon van Stefan en Denice Verbeek, broertje van Thijs.

Ik wil jouw God zijn, jij mag mijn kind zijn, je hoort erbij!

Laat de kinderen tot Mij komen, dit hebben we besproken met da.Graafland in een doopgesprek met de ouders.

Gefeliciteerd! Fijn dat er weer familie en vrienden bij de doopdienst aanwezig konden zijn.

Op 18 juli wordt Lianne Renate gedoopt, dochter van Ronnie en Laura Veldema, en zusje van Jelte.

Door de Doop is ook haar naam verenigd met God.

In het doopgesprek heeft da.Graafland de betekenis van de doop uitgelegd, dat er ook om Lianne heen mensen staan, ook wij als gemeente, die haar voorgaan in trouw aan U. Fijn dat de familie in Duitsland erbij kan zijn.

Lianne, een parel in Gods hand !

We wensen beide ouderparen wijsheid en geduld toe, bij het opvoeden van hun kinderen. Doe hen groeien in geloof, hoop en liefde.

Geslaagden ; iedereen die is geslaagd van harte gefeliciteerd met jullie diploma!

Dik verdiend na zo 'n vervelend jaar, en degenen die nog een her moeten doen, en degenen die nog een toetsweek voor de boeg hebben, héél veel succes.

En ben je toch gezakt, ook dan komt er een oplossing, zet hem op!

We denken ook aan allen die het thuis of elders moeilijk hebben. Dat we om elkaar mogen denken.

In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog.

Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

*Groetnis Djoke Schaap-Hiddema*



## **Nieuws van de Kerkrentmeesters**

In het vorige kerkblad hebben we u verteld over het in gebruik nemen van een systeem om digitaal uw gaven voor de collecten te geven.

Ondertussen is het systeem actief.

Als kerkrentmeesters hebben we de app geïnstalleerd op onze telefoons.

We constateerden dat het heel eenvoudig werkt.

Om dit systeem zo breed mogelijk te introduceren zal er de komende tijd een kerkrentmeester na de dienst achter in de kerk beschikbaar zijn om u uitleg te geven en eventueel te helpen met installeren.

Omdat de vakantie tijd aanbreekt is het niet altijd mogelijk dat er een kerkrentmeester bij de dienst is.

Wij laten u via de beamer weten of er een kerkrentmeester aanwezig is.

Namens de kerkrentmeesters,

*Auke Talsma*

## **Corona update**

Eindelijk mogen we weer wat meer !!!

Wat hebben we ernaar uitgekeken: er mogen nu maximaal 60 personen in een kerk aanwezig zijn, mits de 1,5 meter afstand onderling gehouden kan worden.

Door die afstand mogen we in de kerkzaal van 't Sintrum met maximaal 50 personen samen komen.

Wel moeten we nog het mondkapje dragen bij binnenkomen en uitgaan, maar ook deze regel kan nu wel eens snel vervallen. Misschien wel al bij het uitkomen van dit Tsjerkebled. Zingen mag ook weer, wel niet harder dan op praatniveau, nog maar 2 coupletten per samenkomst en het liefst aan het eind van de dienst. Voor sommige zal dit teleurstellend zijn, want het liefst willen we nu uit volle borst zingen. We laten het aan de voorganger over of hij/zij op deze manier wil laten zingen.

Het coronavirus blijft onvoorspelbaar, we zullen ons moeten blijven houden aan de voorgeschreven regels.

Maar de corona cijfers gaan op dit moment heel snel de goede kant op en de kerkenraad gaat er voorzichtig vanuit dat we snel weer op de oude manier onze samenkomsten mogen houden. We hopen in ieder geval na de vakanties, bij het begin van het nieuwe seizoen.

# Alfabetpuzzel

Zoek de juiste naam bij de omschrijving. De beginletter staat steeds voor de omschrijving. Streep daarna de namen weg in het hok. Van de letters die overblijven kan nog een Naam gemaakt worden. Welke?

D	O	L	E	I	R	B	A	G	E	D	A	L	D
F	P	E	Y	T	H	O	M	A	S	I	W	A	A
S	E	A	Q	D	A	A	A	E	N	E	O	D	N
A	N	R	U	E	I	R	R	O	M	H	E	S	I
R	B	S	A	L	R	A	I	B	M	L	S	U	E
D	A	I	R	E	U	F	A	A	E	E	T	M	L
O	R	M	T	H	G	S	H	R	A	D	I	E	Z
N	I	E	U	C	V	C	H	T	O	I	N	D	A
I	N	O	S	A	E	T	B	I	E	N	R	O	C
X	G	N	S	R	E	L	I	M	E	L	E	C	H
G	I	T	A	I	M	E	R	E	J	N	I	I	E
E	H	O	F	N	I	N	H	U	E	T	S	N	U
I	E	K	L	E	O	P	A	S	I	N	D	E	S

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Broer van Mirjam          | N. Nachtdiscipel              |
| B. Blinde bedelaar           | O. Laatste bijbelboek         |
| C. Zoon van Noach            | P. Heidenapostel              |
| D. Profeet in Babel          | Q. Broeder (Romeinen 16 : 23) |
| E. Man van Naomni            | R. Zus van Lea                |
| F. Egyptische koningstitel   | S. Oude man (Luk. 2 : 25)     |
| G. Naam van een engel        | T. Ongelovige discipel        |
| H. Broer van Pinehas         | U. Man van Bathseba           |
| I. Jakobs nieuwe naam        | V. Vrouw van Ahasveros        |
| J. Hij schreef klaagliederen | W. Reis door de woestijn      |
| K. Emmausganger              | X. Woord uit prediker         |
| L. Purperverkoopster         | Y. Sardonix                   |
| M. Moeder van de Heer Jezus  | Z. Bekeerde tollenaar         |

*U hebt mij de weg naar het leven getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.*

*Handelingen 2:28 (NBV)*

**Kerkenraad (moderamen)**

**Preses:** G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395  
**2<sup>e</sup> preses:** Nog niet bekend  
**Scriba:** T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

**E-mail adres:** pkn.holwerd@knid.nl

**Lid (diaken):**

**Lid (ouderling):** A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

**Diaconie**

**Voorzitter:** E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594  
**Secretaresse:** T. Tadema, Iest 8  
**Penningmeester:** T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194  
**Rekeningnr:** NL19RABO0373709285

**College van kerkrentmeesters**

**Voorzitter:** A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249  
**Secretaris:** A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173  
**Penningmeester:** T. de Ruiten, Hogebuurt 22, telefoon 562486  
**Boekhouder:** R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340  
**email:** [administratiepknholwerd@knid.nl](mailto:administratiepknholwerd@knid.nl)  
**Collectemunten:** A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173  
**Rekeningnr:** NL50RABO 0373 7122 19  
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

**Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie**

**Penningmeester:** A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212  
**Rekeningnr:** NL 94 RABO 0373709293

### **Predikanten- en organisten voorziening**

**Contactadres:** A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

### **Kindernevendienst**

**Contactadres:** Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

### **Kerkvervoer**

**Contactadres:** A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

### **Tsjerkebléd**

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

**Redactie:** A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175  
(eind red.)

E-mail: [tsjerkebled@knid.nl](mailto:tsjerkebled@knid.nl)

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

**Bezorging:** Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

### **Scribaat**

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

### **Wijken**

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

### **Kerkelijk bureau (ledenadministratie)**

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.