



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Januari 2021



**EENHEMEL VAN STERREN
EEN AARDE VOL LICHT
VALT DOOR DE KIËREN
GODS LIEFDE OP JOUW GEZICHT**

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Een bijzondere tijd!

Met deze titel kan ik alle kanten op...

Het is in ieder geval een neutrale aanhef. Je kunt het positief uitleggen maar ook negatief. Hoe dan ook, we leven in een bijzondere tijd zo vlak voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Helemaal dit jaar is het natuurlijk bijzonder. Waar we vorige jaren “gewoon” kerst vierden en ons programma gewoon weer afdraaiden als volgens een draaiboek. Dit jaar is het echter allemaal anders. We zijn tegen beperkingen opgelopen waarvan we nooit gedacht hadden dat we er mee te maken zouden krijgen. De vraag is dan hoe gaan we hiermee om? De schrik was uiteraard groot toen we in maart te horen kregen van het Coronavirus. We waren natuurlijk allemaal bang dat we het zelf zouden krijgen. Het was een onbekend iets en we wisten niet wat het met ons zou doen. De onbekendheid maakte ons onzeker. Wij hadden tot dan eigenlijk heel veel onder controle. De economie ging goed, de welvaart steeg etc, etc... Het was schakelen voor de meeste mensen. We moesten dingen uit handen geven. We hadden nog geen kennis om hiermee om te gaan. Hierdoor werden ons beperkingen opgelegd welke we zacht uitgedrukt niet leuk vonden. Immers we waren onze vrijheid kwijt, er werden dingen voor ons bepaald. Zelfs ging het zover dat de kerken dichtgingen. Na enkele maanden werden de regels wat soepeler. De kerken mochten weer diensten organiseren, wel met beperkingen. Toen dit gebeurde viel het vrij snel op dat wij vonden dat we wel van de beperkingen afkonden. De kerkdiensten zagen er niet meer zo uit als voor de crisis en daar hadden sommige mensen het moeilijk mee. Vooral omdat het beter ging toch... We hebben menig discussie gevoerd over hoe de kerkdiensten er uit zouden moeten zien. Zelfs ook wel eens het gevoel gehad dat we het er om deden. Gelukkig hebben we ons altijd aan de strenge regels gehouden van het RIVM. Ondanks dat het ons niet altijd in dank werd afgenomen. Toen de tweede golf kwam en we weer werden beperkt, ben ik alleen maar blij geweest dat we zo gedaan hebben zoals we deden. We horen geluiden dat er niet zoveel meer aan is tijdens de kerkdiensten, we kunnen niet zingen en er mogen maar een paar gemeenteleden aanwezig zijn. Realiseer u echter wel dat we in ieder geval nog kerkdiensten hebben, je kunt ze tegenwoordig zelfs vanuit de huiskamer bijwonen. Als we gaan kijken naar wat we niet kunnen dan wordt het allemaal “zwaar”. Laat ons kijken naar wat we wel kunnen en wat we nog wel hebben. Ook de positieve dingen die deze tijd met zich meebrengt. Een kaartje wat bezorgt wordt door de plaatselijke kerken, een kerstattentie van de diaconie. Het zijn kleine dingen, maar ik weet zeker dat het bijdraagt tot saamhorigheid. Laten we vertrouwen in elkaar

houden, ook als we het gevoel dat we beperkt worden. En als we het ergens niet mee eens zijn hoeven we dat toch niet perse kenbaar te maken? Ik wens de mensen in ons land die hard bezig zijn om dit virus onder controle te krijgen alle wijsheid toe om dit te realiseren. We moeten vertrouwen houden daar wordt toch ook vaak over gepreekt! We krijgen geen garanties voor de toekomst, maar toch moeten we niet bang zijn voor wat komen gaat. Hoe gaat het er uit zien volgend jaar? Wij hebben nog geen idee. Maar laten we uitgaan wat we nog wel kunnen en van daaruit verder gaan. Gehoor geven als men een beroep op je doet. We moeten dit met z'n allen klaren. Misschien dat het niet meer wordt zoals het was. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het minder wordt mocht het straks "anders" zijn. Dan wens ik u een bijzondere kerst en nieuwjaar. Blijf ons volgen via (digitaal) kerkdienstbezoek, afkondigingen & de website.

Denk om elkaar en mocht er iets zijn, geef het aan ons door zodat wij er aandacht aan kunnen schenken.

Dan sluit ik af met een regel van een lied wat vaak is gezongen en voor u het huiswerk om het af te maken en hoop dat we dit lied binnenkort weer met z'n allen uit volle borst kunnen zingen.

Wat de toekomst brengen moge....

Gerrit Bilker

Leer mij

Heer, leer mij
dit nieuwe lied te zingen
vol overgave
diep uit mijn hart

Heer, leer mij
deze nieuwe weg te lopen
te gaan waar U mij wijst
door woestijnen, diepe zeeën

Heer, leer mij om
uit te vliegen
achterlatend mijn verleden
de toekomst tegemoet

Cejes poëzie



Kerkdiensten

Zondag 27-dec 't Sintrum

09.30 uur - ds. G. Muilwijk, St. Annaparochie

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Donderdag 31-dec 't Sintrum

19.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Zending

2. Kerk & Pastoraat

Oudejaarsdienst

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: mw. S. Bandsma

Zondag 3-jan 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

Nieuwjaarsdienst

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 10-jan 't Sintrum

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Zending

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: P. Bandsma

beamer: dhr. W. Peterson



Zondag 17-jan 't Sintrum

09.30 uur - ds. H.F. de Vries, Dokkum

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 24 -jan 't Sintrum

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

Collecten: 1. Diaconie/Missionair werk

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Zondag 31-jan 't Sintrum

09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum

Collecten: 1. Diaconie/Jong Protestant

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. v. Duinen

Friese Dienst

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. W. Verbeek

Dankbetuiging

Via dit berichtje in Tsjerkeblêd wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en andere blijken van belangstelling die ik heb ontvangen.

Na een verblijf in De Hofwijck, het MCL en het COVIDhuis in Heerenveen ben ik gelukkig nu weer thuis op de Teebus.

Het verdere herstel heeft tijd nodig, maar Oost West, Thuis Best.

Hartelijke groeten, Froukje Hoekstra-De Haan.

Abonnees Geandewei

Het abonnement op Geandewei kost in 2021 net als vorig jaar € 22.00 per jaar. Dit kunt U betalen op rekening nummer NL50RABO 0373 7122 19

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd onder vermelding van Geandewei.

Graag betalen voor 1 april.

Arend en Jellie Castelein

Nieuws van de dominee

IK ZAL JE DRAGEN

We gaan een nieuw jaar tegemoet vanuit een donker gekleurd jaar 2020. De harde lockdown doet zich geducht voelen. We hebben er allemaal last van, denk ik. Ook de kerkelijke gemeente. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat we met de diensten gaan doen (helemaal online, of toch met nog wat gemeenteleden erbij). Het maakt ons niet vrolijk in deze toch al donkere dagen. We voelen ons op onszelf teruggeworpen, het kringetje is heel klein. Toch belijden we (we zeggen het met ons hart, misschien minder met ons gevoel), dat het jaar 2020 ook een jaar is geweest, waarin God ons heeft gedragen. Wij dachten, dat Hij er niet bij was, maar Hij was er wel en droeg ons. Dag aan dag draagt Hij ons, zegt Psalm 68.

Met Hem gaan we ook het nieuwe jaar in. Met dat prachtige ‘ankerwoord’ van vertrouwen uit Jesaja 46: ‘Ik zal je dragen’. Een belofte van God, waar je iedere dag even voor anker kunt gaan.

Ik schrijf het hier nog even helemaal uit:

*Luister naar mij, volk van Jakob
en al wat er van Israël nog over is –
van de moederschoot af door Mij gedragen,
door Mij gekoesterd vanaf de geboorte:
tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat Ik gedaan heb, zal ik blijven doen,
Ik zal je steunen en beschermen.
Jesaja 46: 3 en 4*

Gedurende de lockdown ligt het kringwerk plat. Zodra het kan, pakken we beide gesprekskringen weer op.

Als iemand behoefte heeft aan een persoonlijk pastoraal bezoek, voel je niet bezwaard, maar laat ons dat weten. De ouderlingen en ondergetekende zijn van harte bereid te komen, te luisteren en samen te bidden. Ook op 1,5 meter kunnen we immers een fijn en gezegend gesprek met elkaar voeren.

Da Hilde Graafland



Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Mevr. F Hoekstra - de Haan , is al weer enige weken thuis aan het herstellen. Het gaat redelijk.

Ook met mevr. B. Soepboer en mevr. S. Vrieswijk gaat het goed, en heeft het herstel tijd nodig.

We wensen u allen Gods kracht en nabijheid toe.

We hopen dat iedereen die deze Adventstijd moeilijk vindt, al degenen die dierbaren missen, en lichamelijk of geestelijk lijden, troost mogen putten uit het geloof. En de ervaring dat ze er niet alleen voor staan!

Dat God nabij is, Hij is onze Trooster en Koning!

Maar ook kan het helpen om zo nu en dan een bezoekje te brengen, kaartje te sturen, samen gemeente zijn.

Met kerst even stilstaan bij vrede op aarde, geen virus meer, samen zijn, de wens van velen!

Dat heeft allemaal te maken met het Kind in de kribbe. Engelenzang in het veld. Kerst doet je beseffen dat het leven veel mooier is wanneer je leeft in goede verstandhoudingen met elkaar.

Niet voor niets steken we kaarsen aan, hoopvol licht in donkere dagen.

Goede feestdagen, dat het Licht van de wereld blijft schijnen, ook in 2021!

Groetnis Djoke Schaap-Hiddema

Wijk 3

Mevrouw Veldema-Groenia mocht weer thuiskomen uit de Waadwente. Het lopen gaat intussen al weer aardig goed. En thuis zijn in je eigen, helemaal met de Kerst, is natuurlijk het mooiste. En hierbij wil ze ook iedereen bedanken die haar een kaartje heeft gestuurd.

De familie Wassenaar mocht op 14 december gedenken dat ze 55 jaar geleden getrouwd waren, en we zijn dankbaar dat ze dit heuglijke feit mochten beleven.

Met mevr. Leegstra-v.d. Woude gaat het momenteel niet goed, het lijkt erop dat ze aan het einde van haar krachten is. We wensen haar en haar familie veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe.

Dit wensen we ook iedereen die met ziekte kampt en hier niet genoemd is.

Ondanks de beperkende maatregelen wens ik iedereen een fijne en gezegende kerstdagen toe.

A. Kooistra-Bosgra

Mutaties

Overgeschreven:

naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

H. Vlasma - Teitsma

Dongeradyk 117, 9101 GL Dokkum; sectie 3.

Zij blijft aan onze gemeente verbonden als voorkeurlid.

Verjaardagen

- 8 F. Fennema
- 14 M. Venema-Dijkstra
- 20 S. Bilker-Mellema
- 26 S. Leegstra-Germeraad
- 28 A. Osinga-Schaap
- 28 A. van der Ploeg-van der Sluis
- 29 A. van der Ploeg-Dijkstra

januari

- Ale-tún 8
- 9151 KS Holwerd
- Achter de Hoven 1
- 9151 HJ Holwerd
- De Kamp 4
- 9151 KA Holwerd
- Beyertstrjitte 46
- 9151 KJ Holwerd
- Birdaarderstraatweg 68
- 9101 DA Dokkum
- Foarstrjitte 24
- 9151 HE Holwerd
- J. Piersonstrjitte 2
- 9151 JS Holwerd



Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Ambtsdragers

Vroeger zouden we boven dit stukje “talstelling” gezet hebben, maar de luxe dat we echt konden de kiezen voor een ambtsdrager is allang vervlogen tijd. Een ambtsdrager vinden is de laatste jaren een lange zoektocht en nu staat onze gemeente voor de opgave om voor het aankomende voorjaar tenminste 8 nieuwe kerkraadsleden te vinden.

Het zijn er zo veel omdat diverse kerkraadsleden langer door zijn gegaan of een dubbele taak op zich namen ook al omdat nieuwe ambtsdragers zo moeilijk te vinden zijn.

Nu zien we de bui al hangen en willen voor dat we gaan zoeken een beroep doen op onze leden.

Als we er niet in slagen mensen te vinden dan zou dat binnen een paar jaar kunnen gaan leiden tot het opheffen van onze gemeente. Het kerkordelijk minimum voor een kerkenraad is gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderling kerkrentmeesters en twee diakenen.

Als we dus, in het ergste geval, helemaal geen mensen vinden die zitting willen nemen in de kerkenraad dan blijven er nog maar 6 leden over en zitten we al aan het minimum.

Er is dan nog niet eens rekening gehouden met de verdeling van de ambten. Daarom.....als er aan u gevraagd wordt om een stukje van de verantwoordelijkheid voor onze gemeente mee te dragen, zeg dan niet meteen nee. Denk aan de gevolgen voor onze gemeente.

Bespreek dit ook eens onder elkaar en met uw (klein)kinderen. Misschien lezen zij Tsjerkebled niet.

Volgens het laatste jaarboekje hebben we rond de 400 leden, daaronder moeten toch 15 mensen jonger dan 70 jaar te vinden zijn die samen voor tenminste 3 jaar onze gemeente draaiende houden !!

Netty Teertstra.

Het Tsjerkeblêd voor de maand februari verschijnt in week 4.

Kopij uiterlijk donderdag 21 januari inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Nieuwsupdate v.w.b. Corona en onze kerk!

Hierbij weer een schrijven om jullie bij te praten. Afgelopen week werden strengere regels afgekondigd. Het gaat niet de goede kant op met het Coronavirus. Vandaar de lockdown zoals die momenteel geldt. Wat houdt dit voor ons in?

Het advies (PKN) is om de kerkdienst digitaal aan te bieden. Daarnaast is het aan de plaatselijke gemeente om, met inachtneming van de Rijksoverheid regels, te beslissen of er mensen tijdens de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Wij weten dat het bezoek aan deze dienst voor sommige mensen erg belangrijk is.

Vandaar dat wij u op dit moment ook in de gelegenheid willen stellen om de kerkdienst te bezoeken. Wel is het zo, dat waar mogelijk de kerkdienst digitaal kan worden gevolgd, hier ook gebruik van dient te worden gemaakt. U moet in ieder geval u niet verplicht voelen om de dienst bij te wonen omdat deze georganiseerd wordt.

Onze voorkeur is: volg de dienst digitaal, in het uiterste geval kunt u de dienst bijwonen. Uiteraard gelden de maatregelen zoals we die al gewend zijn in de kerk de laatste tijd. (handen ontsmetten bij binnenkomst, 1½ meter, niet zingen etc....) Wat we hier aan toe willen voegen is dat we van u vragen om de kerk binnen te gaan en te verlaten met een mondkapje op. Op uw zitplaats kunt deze afdoen. Omdat we deze laatste maatregel ook elders zien lijkt ook dit volgens ons geen probleem. We gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze regels. Mochten er ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat wij alleen maar digitaal verder kunnen dan hoort u dat van ons. Hou daarom de wekelijkse afkondigingen en onze website in de gaten.

We hopen ondanks al deze beperkingen dat u toch betrokken blijft bij ons plaatselijke gemeente. Er zal weer eens een einde komen aan al deze beperkingen....

Wensen wij u ondanks alles goede feestdagen en uiteraard hopen wij elkaar in goede gezondheid weer te zien en denk om elkaar.

Corona overlegcommissie

*“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.”*

Jesaja 40:31

Nieuws Gereformeerde kerk

Onlangs hebben de huurders van de Gereformeerde kerk de huur opgezegd. Vanaf 1 januari 2021 staat de kerk weer leeg.

Voordat we als kerkrentmeesters met voorstellen komen over hoe we verder willen met dit gebouw vragen we u als gemeente om met ons mee te denken. Alle ideeën en plannen zijn welkom.

Tijdens de eerstvolgende gemeente avond hopen we met een voorstel te komen.

Uiteraard wordt een besluit over de kerk op een gemeente avond genomen

Namens de kerkrentmeesters,

Auke Talsma
tel 06 53817896

Een ster voor het raam

Tijdens de tweede wereldoorlog was het de gewoonte in Amerika dat elk gezin waarvan een zoon in de oorlog was een lichtende ster voor het raam plaatste.

Op een avond liep een man, samen met z'n zoontje, door de straten.

Het jochie vond die lichtjes voor de ramen erg interessant.

Telkens als hij weer een ster zag klapte hij in z'n handen.

Terwijl ze zo het ene na het andere huis voorbij liepen, riep hij:

“Kijk eens, daar is ook een huis dat een zoon voor de oorlog heeft gegeven! En daar nog een!

En daar is er een met twee sterren! En kijk, daar is een huis dat geen ster voor het raam heeft.

Toen kwamen ze bij een open plek tussen de huizen.

In de donkere lucht was duidelijk de Avondster te zien, die een helder licht gaf.

Het jongetje hield even z'n adem in.

“Kijk, papa!”, riep hij toen.

“God heeft Zijn Zoon zeker ook gegeven, want Hij heeft ook een ster voor Zijn raam!”

Nieuws van de kindernevendienst

Beste allemaal,

6 december jl. stond de kindernevendienst in teken van Advent en Kerst en hebben we als verwerking een kerststal gemaakt. In verband met de onlangs aangescherpte Corona maatregelen zal er komende januari echter **GEEN** kindernevendienst worden gehouden. Dat is jammer maar het is niet anders! We hopen in februari 2021 wel weer kindernevendienst te organiseren maar wij zullen eerst de verdere ontwikkelingen moeten afwachten. In het volgende Tsjerkeblêd komen wij hierop terug.

Vanaf deze plaats wensen wij als kindernevendienstleiding jullie een goed en bovenal gezond 2021!

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

candy cane

zeg, zie jij de candy cane
vertel er eens wat van?
de letter J keihard als steen
de Rots waar je op bouwen kan

wit de kleur van rein en goed
de strepen die zijn rood
Zijn striemen en Zijn heilig bloed
dat Hij voor jou en mij vergoot

draai de zuurstok nu eens om
je ziet een herdersstaf
want Jezus zei: Ik ben en kom
toen Hij met Kerst Zijn liefde gaf



Alfabetpuzzel

Zoek de juiste naam bij de omschrijving. De beginletter staat steeds voor de omschrijving. Streep daarna de namen weg in het hok. Van de letters die overblijven kan nog een Naam gemaakt worden. Welke?

D	O	L	E	I	R	B	A	G	E	D	A	L	D
F	P	E	Y	T	H	O	M	A	S	I	W	A	A
S	E	A	Q	D	A	A	A	E	N	E	O	D	N
A	N	R	U	E	I	R	R	O	M	H	E	S	I
R	B	S	A	L	R	A	I	B	M	L	S	U	E
D	A	I	R	E	U	F	A	A	E	E	T	M	L
O	R	M	T	H	G	S	H	R	A	D	I	E	Z
N	I	E	U	C	V	C	H	T	O	I	N	D	A
I	N	O	S	A	E	T	B	I	E	N	R	O	C
X	G	N	S	R	E	L	I	M	E	L	E	C	H
G	I	T	A	I	M	E	R	E	J	N	I	I	E
E	H	O	F	N	I	N	H	U	E	T	S	N	U
I	E	K	L	E	O	P	A	S	I	N	D	E	S

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Broer van Mirjam | N. Nachtdiscipel |
| B. Blinde bedelaar | O. Laatste bijbelboek |
| C. Zoon van Noach | P. Heidenapostel |
| D. Profeet in Babel | Q. Broeder (Romeinen 16 : 23) |
| E. Man van Naomi | R. Zus van Lea |
| F. Egyptische koningstitel | S. Oude man (Luk. 2 : 25) |
| G. Naam van een engel | T. Ongelovige discipel |
| H. Broer van Pinehas | U. Man van Bathseba |
| I. Jakobs nieuwe naam | V. Vrouw van Ahasveros |
| J. Hij schreef klaagliederen | W. Reis door de woestijn |
| K. Emmausganger | X. Woord uit prediker |
| L. Purperverkoopster | Y. Sardonix |
| M. Moeder van de Heer Jezus | Z. Bekeerde tollenaar |

Oplossing?

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: **NL50RABO 0373 7122 19**
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.