

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Februari 2023



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

In de schoenen van een ander staan

Deze keer neem ik voor de meditatie het thema van de afgelopen Kerstnachtdienst.

In de schoenen van een ander staan.

Ik kwam op internet een aantal spreekwoorden over schoenen tegen.

En ik heb er twee uitgehaald, waar ik van denk dat ze goed passen bij :
in de schoenen van een ander staan.

Niet graag in iemands schoenen staan =niet graag willen ervaren hoe het is iemand anders te zijn die in een moeilijke of onprettige situatie zich bevindt.

We zeggen het wel uit medelijden, maar ook wel als iemand iets verkeerd heeft gedaan. Ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan, als je bedenkt wat de consequenties van het gedane kan hebben

En is het ons niet vaak eigen, dat we de andere kant uit kijken als we niet weten wat we met de ander aan moeten. Of dat we oordelen, als iemand ander gedrag vertoont, zonder verder te kijken waarom de ander zo is of doet.

Als we onszelf in andermans schoenen plaatsen, (waarom doet hij of zij zo)kan dat helpen om relaties te verbeteren, banden te versterken en harten samen te brengen.

In iemands schoenen staan =het lot van iemand anders ondergaan

Is dit niet wat Jezus voor ons allemaal heeft gedaan.

Is Hij niet in de schoenen van ons allemaal gaan staan, toen Hij voor ons zijn leven gaf.

En de bloemen in de bloemschikking, het bonte geheel van kleuren gaf zo mooi vorm aan al de verscheidenheid van mensen op aarde. “En ieder zingt op zijn eigen wijs”. En God onze Heer, Hij kent iedereen bij name en gaat samen met hen in al die schoenen staan en lukt het iemand niet zelf, dan draagt Hij hen.

Tijdens de kerstnachtdienst ging ds. Karel van Wijngaarden voor.

En las uit de Bijbel in de gewone taal :

1 Johannes 1: 1- 3. 1 Johannes 2: 3 -7, 10, 15 – 17

1 Johannes 3: 1 – 2, 18 – 20.1 Johannes 4: 7 – 12

Jantine Venema had speciaal voor deze dienst een prachtig bloemstuk gemaakt.

U kunt het op de foto bekijken en de uitleg ervan lezen.

Anke H.R.



Bloemschikking Kerst 2022

In de schikking zijn twee vingerplant bladeren verwerkt en verwijzen naar hoe God ons leven draagt, in wat voor schoenen wij ook staan en hoe ons levenspad ook is.

Hoe Zijn hand, vaak op een verborgen manier in ons leven aanwezig is.

De gekleurde bloemen in de schikking verwijzen naar de verscheidenheid van mensen, ieder met zijn eigen zorgen en verdriet, angsten, twijfel en pijn. Een veelvoudig kleurrijk geheel.

Als we niet in andermans schoenen hebben gestaan, mogen we niet oordelen over diegenen. We moeten medeleven tonen en aandacht schenken aan onze medemens en door Gods liefde een licht te wezen voor je naaste.

De takken van de klimop blijven altijd groen en vertellen over Gods trouw.

Donker en licht verbeelden de wegen die we moeten gaan ieder in zijn eigen schoenen.

Dus kijk met begrip naar een medemens
die even niet meer verder kan
Geef steun en een troostend woord
daar wordt hij zoveel sterker van..





Kerkdiensten

Zondag 29-jan 't Sintrum

09.30 uur - ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Collecten: 1. Diaconie Kinderen en Jongeren
2. Kerk en pastoraat
Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Teertstra

organist: dhr. A. Kooistra
beamer: dhr. V. Vellinga

Zondag 5-febr 't Sintrum Werelddiaconaat inname deeldoosjes

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum
Collecten: 1. Zending Werelddiakonaat
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek

organiste: mw. F. de Haan
beamer: dhr. A. Vellema

Zondag 12-febr 't Sintrum Voorber.H.A.

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert
Organist: dhr. J.S. Heeringa
Collecten: 1. Diaconie (Kerk in Actie Noodhulp in Ethiopië)
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra

beamer: dhr. W. Verbeek

Zondag 19-febr 't Sintrum H.Aavondmaal

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert
Collecten: 1. Diaconie
2. Zending
Deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruitter

organist: dhr. K. Schreiber
beamer: mw. S. Bandsma

Zondag 26-febr 't Sintrum Friese Dienst

09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum

Collecten: 1. Diaconie

2. Zending Kerk in Actie 40 dgn. tijd

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. W. Peterson

Mutaties

Overleden:

op 26 december 2022:

D. Koopmans, Dongeradyk 67, Dokkum; op de leeftijd van 85 jaar

Verjaardagen

- 4 F. Hoekstra-de Haan
- 7 C. Zijlstra
- 13 M.J. Bloem
- 17 A. Vellinga-Poortinga
- 21 J.J. Castelein-Ponne
- 24 H. van der Weij-Fennema
- 26 H. van der Ploeg
- 27 T. van der Hoop-Rintjema
- 28 I. van Slooten-Sijbesma

februari

- De Teebus 4
- 9151 KX Holwert
- Elba 2
- 9151 AB Holwert
- Beyertstrjitte 97
- 9151 KG Holwert
- Foarstrjitte 3
- 9151 HD Holwert
- Beyertstrjitte 3
- 9151 KD Holwert
- IJsvogel 65
- 9101 XR Dokkum
- Foarstrjitte 24
- 9151 HE Holwert
- Moppenbuorren 10
- 9151 JC Holwert
- Fonteinstrjitte 12
- 9151 JW Holwert



Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele attenties
in elke vorm voor ons 55 jarig huwelijk 15-12-2022

Gabe en Wietske

Van de dominee

Winter

We zitten nog midden in de winter. We hebben een lange natte en donkere periode achter de rug. Nu wordt het langzamerhand weer wat kouder en droger en ook langer licht. Maar het kan nog alle kanten op in februari. Dus we zetten ons schrap...!

Bijzonder is het, dat er al bloembolletjes boven komen en dat de toverhazelaar en andere winterbloeiers al weer bloeien. Er gebeurt van alles onder de grond. De schijnbare rust in de winter blijkt de voorbereiding te zijn voor de uitbundige groei en bloei in de lente.

In de kerk lijkt het ook wel winter. Niet alleen bij ons in Holwerd, in heel West-Europa zien we het. Het aantal christenen als percentage van de bevolking is nog altijd met grote snelheid aan het dalen. Als christen ben je steeds meer een uitzondering. Op je werk, in je straat, misschien ook wel in je familie.

God is echter ook God van de winter! In Psalm 147 lezen we: 'Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen zijn koude?'

Maar niet alleen van de winter: 'Hij zendt zijn woord en doet dat alles smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren stromen'.

Gelukkig hebben we een God van winter, lente, voorjaar én herfst. Van alle getijden in het jaar, van de kerk en van ons leven!

Ik denk de laatste tijd heel vaak: Wij kunnen de kerk niet omhoog houden. Wij kunnen maar heel weinig doen aan haar voortbestaan. Dat ligt echt boven onze macht.

Dat moet God doen. Hij is de enige die de kerk kan redden. Hij kan (en Hij móet dat ook, vind ik) met zijn wind gaan waaien in onze tijd in mensenlevens. Hij kan de winter in de kerk veranderen tot een blij voorjaar. Laten we het aan Hem overlaten, maar Hem er ook voortdurend om bidden.

Na de winter komt het voorjaar. Dit koude en donkere seizoen heeft niet het laatste woord. Letterlijk niet. Maar ook, belijd ik, voor de kerk niet. Dat Hij het doen moge, de lente doen aanbreken door zijn Woord en Geest!

Het winterwerk is bij ons dus ook in volle gang! We hebben een vrolijke gezinsdienst gehad. De bijbelkringen draaien. Ook de gespreksgroep voor jongvolwassenen komt binnenkort weer bij elkaar. Er is verder nog een gesprekskring van ouders van (grote) kinderen, die andere wegen gaan. Ook de ouderlingen zijn actief en bezoeken mensen. De diakenen zijn betrokken bij de opvang van de Oekraïners in ons dorp. Ook in deze winter gebeurt er van alles onder en boven de grond! Hopelijk mag het straks rijke vrucht dragen!

Da Hilde Graafland

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Rinse Zijlstra is begin januari geopereerd aan zijn rug. Zo het zich nu laat aanzien lijkt het succesvol te zijn. De pijn is in ieder geval afgenomen. Nu verder herstellen en naar de fysiotherapie. We wensen Rinse een voorspoedig herstel toe en succes met het revalideren.

Zo waren er gemeenteleden die spannende onderzoeken moesten ondergaan. En wat is de dankbaarheid groot als het allemaal blijkt mee te vallen.

Voor de mensen die nog in de behandelingen zitten heel veel sterkte toegewenst.

Ook de langdurige zieken die met chronische klachten al lange tijd aan huis gebonden zijn wensen we veel sterkte en Gods nabijheid toe.

*Heer hoe zou ik kunnen wandelen
Op dat onbekende pad
Als ik niet wist dat U vol liefde
Mijn hand steeds houdt omvat...?!*

Hartelijke groet Jantsje Banga

Ut wyk 3

Op 2e Krystdei is ûnferwachts ferstoarn op de leeftyd fan 85 jier br. Dirk Koopmans. Nei in tanktsjinst foar syn libben, op sneon 31 desimber 2022 yn “It Sintrum” dêr’t dhr. Gooitzen Riemersma yn foargie, is hy yn Holwert te hûf brocht.

Wy winskje bern en bernsbern hiel folle sterkte ta om mei dit ferlies om te gean.

It “in memoriam” fine jo fierderop yn dit tsjerkeblêd.

Yn desimber haw ik twa breidspearen besocht, dy ‘t in jubileum fierden: de iene yn novimber en de oare yn desimber 2022.

Br. Gerben en sr. Janny Osinga mochten op 23 novimber harren jubileum betinke, n.l. dy fan 50 jier houlik

Sy hawwe it yn lytse rûnte fierd, mei harren neisten. In feestlik byinoar wêzen mei iterij. Hja kinne op dizze dei yn tankberens weromsjen, mei help fan de oanbeane prachtige fotoboeken fol herinneringen en in soad lokwinsken.

Op 14 desimber 2022 hawwe br. en sr. Gabe en Wietske Faber harren 55 jierrich houliksjubileum fierd. Hja hawwe dit yn húslike kring betocht. Hja binne bliid en tankber dat se dit belibje mochten en tige tankber foar de folle lokwinsken. Op allerhande manieren hawwe de minsken om harren tocht.

Beide echtpearen lokwinske en noch in soad moaie en goede jierren tawinske yn sûnens.

Tidens myn besite oan sr. Bilker trof ik har oan yn har keamer yn De Skûle. Se wie ynteressearre yn har âlde buurt. Ek wie se tige grutsk op de kaarten dy’t se fan troue Holwerters krige hat. Ik mocht by de kofje de grutste koek útsykje. Al mei al in fijne middei. As jim dit bledsje lêze is se, as alles goed is, 92 jier wurden. Fan herten lokwinske en wy winskje jo Gods hoede en soarch ta foar de tiid dy’t jo noch jûn wurdt.

Op 18 jannewaris wie ik yn Dongerahiem by sr. W. Wobbes.

Op 96 jierrige leeftyd is hja noch bysûnder helder. Har lichamelike sûnens giet wol efterút en de soarchbehoefte wurdt hieltyd grutter. Mar se frege wol by it ôfskied nimmen oft ik de groetnis oan elkenien oerbringe woe. By dizze dan.

Wy winskje har alle goeds ta en Gods seine.

*Want gjin paad is ûnbegeanber;
Ik rin ommers mei dy mei.
Dêr't myn wei is, leit dyn takomst
folgje My en fertrou op My.*

Mei in hertlike groetnis fan Siepie Bandsma

Ter herinnering

Dirk Koopmans, geboren 25 juli 1937 – Overleden 26 december 2022.

Dirk is geboren in een gezin met 5 kinderen maar toen mem Jantje zwanger was van Dirk kwam haar man Durk te overlijden.

Ze stond er alleen voor en er was armoede maar ondanks die armoede was er veel warmte in het gezin.

Dirk vertelde vaak met veel liefde over zijn moeder.

Na de lagere school ging hij aan het werk, werken bij de boer en het werken met paarden vond hij prachtig. Later werd er werk gevonden bij een stofzuigerfabriek en bij de Netam en bij de Parley en als laatste bij de gemeente.

Hij trouwde met Dieuwke Jongeling in 1961 en ze kregen 3 kinderen en 7 kleinkinderen en er kwam ook nog een achterkleinkind. Wat waren Dirk en Dieuwke blij met en trots op hun (klein)kinderen. Dirk en Dieuwke stonden altijd voor hun klaar en Dirk heeft veel geholpen met klussen en verbouwen van de huizen van de kinderen.

Dirk heeft veel kunnen en mogen betekenen voor de kinderen en kleinkinderen maar ook voor het dorp en de kerk.

Kamperen op Ameland en later met een eigen caravan op stap en uiteindelijk een mooie stacaravan.

Dirk was een opgewekt en gelovig mens en er zijn zo ontzettend veel mooie herinneringen.

Maar ook het intense verdriet toen zijn vrouw Dieuwke stierf.

Daar heeft hij het ontzetten moeilijk mee gehad tot het eind van zijn leven.

Maandagmorgen 26 december is Dirk zeer plotseling overleden en 31 december was de dankdienst voor zijn leven.

Kleindochter Renske heeft tijdens deze dienst de paaskaars aangestoken en dochter Janneke heeft het levensverhaal voorgelezen. Kleindochter Sjoukje heeft een ontroerend stukje voorgedragen over haar pake.

We hebben samen gelezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21 : 1 t/m 4. Woorden die zoveel troost geven. Waar het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar waar geen rouw en pijn en dood meer zal zijn en waar God alle tranen uit de ogen zal wissen. Geborgen bij God in leven en in sterven. Dat zei Dirk zelf ook: “Ik weet waar ik heenga, naar het licht en naar mem”. Vol vertrouwen en daar hebben we ook liederen over gezongen. Ook ter nagedachtenis aan Dirk omdat hij zo ontzettend veel van zingen hield. Dat het geloof van heit en pake en âlde pake Dirk de (achterklein) kinderen troost mag geven en dat ze de talloze mooie herinneringen mogen koesteren nu ze verder moeten zonder een leave heit en pake en âlde pake.

Gooitzen Riemersma

Ik geef de pen door...



Ik, Anke, kreeg de pen door van Auke Tolsma.

Iets vertellen over mij zelf of het mag ook wat anders zijn. Ik kies ervoor om maar iets over mijzelf te schrijven. Bij velen van u ben ik wel bekend, omdat ik al bijna 40 jaar Holwerter ben. Maar hoe ben ik zo in Holwert komen wonen. Ik ben geboren in Beetgum, als jongste van het gezin met 6 kinderen. Ben daar opgegroeid tussen de vrachtauto's, omdat mijn vader een carrosseriebedrijf had. Toen ik in 1982 slaagde voor mijn diploma Activiteitenbegeleidster, heb ik gesolliciteerd op een vacature in de Nijhof in Holwerd, waar ze activiteitenbegeleiding voor de bewoners wilden opzetten. Ik werd aangenomen en wat heb ik daar zeven prachtige jaren gehad. Sije en ik kregen vrij vlot in Holwert een huis toegewezen in de Holwardastrjitte en dat maakte dat wij in November '83 elkaar het ja woord hebben gegeven en tot nog toe daar geen spijt van hebben. Na moeilijke begin jaren door verdriet van het verlies van twee baby's tijdens de zwangerschap, kregen we twee dochters en een zoon en later kwamen er twee schoonzonen en een schoondochter en vijf kleinkinderen bij. Zo bijzonder. Na eerst er alleen voor onze eigen kinderen te zijn, ben ik in 1995 begonnen met het oppassen op kinderen van een ander. En al met al heb ik dat 24 jaar mogen doen en zijn er door die jaren heen zo'n 37 kinderen onder mijn hoede geweest. Prachtig om te doen. Je krijgt er veel voor terug. Maar denkt u nu misschien: hoe kan het dan dat Anke voorgaat tijdens onze kerkdiensten? In de Nijhof had ik altijd een voorlees groep en las dan Friese boeken voor en dat gaf dat ik door toen onze dominee Sap gevraagd werd om schriftlezingen in het Fries te lezen uit

de Fryske Bibel die we als kerk hadden gekregen. Daar kwam weer uit voort dat ik door Durk Bilker, toen onze preekvoorzieder werd gevraagd om eens te preeklezen. Ik het evangelie mogen brengen, dat vond ik niet niks. Maar tot nog toe vind ik het bijzonder dat ik het geloof in onze God, die er altijd voor ons wil zijn mag uitdragen. Ik doe dat met veel plezier en dankbaarheid. En het is in 1992 of 93 geweest dat ik dat voor het eerst gedaan heb in de dienst van 1 januari (De Tyd hald gjin skoft) Het begin van jaren zo nu en dan mogen voor gaan in onze gemeente. En daar bleef het niet bij. Ik werd gevraagd in verzorgingshuizen en daardoor kwam het dat ik in 2017 door een familie werd gevraagd voor een begrafenis van één van de bewoners die had aangegeven dat ze dat graag zou willen. Na wikken en wegen heb ik dat toen aangenomen en met hulp van Gooitzen Riemersma bij de voorbereiding heb ik het gedaan. Heel bijzonder dat ik dat mocht doen en het gaf me voldoening, wat weer maakte dat ik in 2018 de cursus heb gedaan om te spreken tijdens begrafenissen. Intussen heb ik tijdens 28 begrafenissen mogen spreken. En wat vindt ik het een eer, dat ik dat mag doen. Dat mensen mij dat toevertrouwen. Ik ben het me terdege bewust, dat ik dit kan en mag doen door Gods hulp. Al bijna 40 jaar bij deze gemeente te horen, maakt dat ik me er erg verweven mee voel en er graag mijn steentje aan bij draag.

Ik geef de pen door aan: Willem Peterson

Van 22 februari tot 6 april is de Veertigdagentijd voor Pasen.

Voor wie belangstelling heeft is er een 40-dagentijdkalender beschikbaar van Petrus. Te gebruiken als voorbereiding voor de Paasviering.

Ze liggen dan in 't Sintrum voor u klaar en kunt u een exemplaar meenemen.

U kunt er ook altijd naar vragen bij wijkouderling en/of scriba.

Het Tsjerkeblêd voor de maand maart verschijnt in week 8.
Kopij uiterlijk **donderdag 16 februari 2023** inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail:
tsjerkebled@knid.nl.

Notulen kerkenraadsvergadering maandag 28 november 2022

Welkom en Opening

Preses heet ons welkom. Hij opent met een stukje uit het Friesch Dagblad. Black Friday wakkert hebzucht aan. Door de vele aanbiedingen word je gestimuleerd om veel te kopen. Maar heb ik die producten eigenlijk wel nodig? Veel winkels bieden met Black Friday producten aan met flinke kortingen en scherpe aanbiedingen. De overconsumptie wordt de laatste jaren veel bekritiseerd. In de Bijbel lees je hierover ook duidelijke waarschuwingen. Hebzucht heet afgoderij en geldzucht de wortel van het kwaad. De verleiding van weelde, rijkdom, handel en goed. Aansluitend leest hij uit Kolossenzen 3 vers 5 'Het nieuwe leven'. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, begeerten en hebzucht. Hij gaat ons voor in gebed.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd gevolgd.

Notulen van de vergadering van maandag 17 oktober 2022

De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

Denice Verbeek gaat in 2023 langzaam de ledenadministratie van br. S. Vellinga overnemen.

Met de mee-geregistreerden/vrienden van de gemeente is contact gezocht, en hun besluit is doorgegeven aan de ledenadministrateur.

Voor volgend jaar zijn zes diensten ingepland in de Willibrordus kerk. nl. 23 april, 21 mei, 25 juni, 16 juli, 6 augustus en 17 september.

Personalialia en Pastoralia

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden.

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad

Tsjerkeblêd: Er is een verslag geschreven over de clustervergadering, de filmochtend en het uitstapje naar Tuin.

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken

Rapporten:

Moderamen

Er zijn heel veel mails binnengekomen, o.a. info over de classis.

Adviezen over kerstviering voor de kindernevendienst. Dit kan doorgestuurd worden naar de leiding van de kindernevendienst.

Per post: Petrus Magazine
Protestant

Meiinoar op de Akker kerkblad Ternaard
Kinderhospice nieuwsbrief november
Bijbelzondag
Adventskalender

Wij hebben als kerkenraad een goed gevoel over de gemeenteavond.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, was een waardevolle dienst. De presentatie op de beamer waar veel aandacht aan was besteed. De tafel met het mooie bloemstuk, de kaarsen, gedichtjes en gedenksteentjes was mooi aangekleed, en de woorden van mev. A. Hoekstra – Rondaan die in de dienst voorging.

Zondag vier december is er een Avondmaal dienst, de eerste zondag van de maand, dus koffiedrinken na de dienst.

Dit jaar valt nieuwjaarsdag op een zondag, daarom wordt er wel een kerkdienst gehouden. De aanvangstijd is verschoven naar 10.00 uur, voor de dienst is er koffie.

Op vijftien januari is er een gezinsdienst, die met jongeren voorbereid wordt. De talstelling komt volgende keer op de agenda.

Het beleidsplan wordt aangepast als da. H. Graafland met emeritaat gaat.

Smalle kerkenraad

Geen mededelingen

Diaconie/ ZWO-E

De begroting voor 2023 is akkoord en kan digitaal ondertekend worden en verstuurd.

Het uitje naar Tuin was gezellig

De declaraties voor de bloemengroet moeten voor het eind van het jaar worden ingeleverd.

De bezoekerheren/dames zijn ingeseind en kunnen de kersttenties op tien december tussen 13.00 en 13.30 uur ophalen.

De vergadering van de Buurtkamer is bezocht, de opzet was om deze te promoten.

Hierover komt een stukje in het kerkblad.

Er is een brief gekomen van een gemeentelid over armoede, de diaconie gaat in januari daarmee aan de slag.

De Oekraïners die in de Nijhof komen wonen, beheersen de Engelse taal niet, dat wordt nog een probleem om hun aan te spreken, de brief in het Engels, om hun welkom te heten zal vertaald moeten worden. Af en toe is er een tolk aanwezig.

Jeugd en jongerenwerk

Geen mededelingen.

College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zetten in om zoveel mogelijk op energiegebied te bezuinigen.

De aanschaf van infrarood panelen is een optie. Die verbruiken wel veel stroom, dat kan weer gecompenseerd worden, door meer zonnepanelen aan te schaffen. Hoe komt het als de saldering eraf gaat?

=Wij kunnen de jas ook aanhouden in de kerk, dan kan de kachel 2 graden naar beneden.

=Wij kunnen de kerk ook kleiner maken, het mengpaneel van de beamer kan niet van zijn plaats, dat is teveel werk, er zijn zoveel kabels op aangesloten, dit is onbegonnen werk.

=De preekstoel kan eventueel worden verschoven.

=Kerk in de kleine zaal kan niet, er is geen beamer en orgel.

Allemaal vragen die ons bezighouden om op energiegebied te bezuinigen.

Kerkbalans 2023 komt er weer aan, er is vorig jaar iets misgegaan met het digitaal versturen van de brief voor de kerkelijke bijdrage, deze is niet ontvangen door de gemeenteleden. Volgend jaar worden de brieven weer huis aan huis bezorgd. En de gemeenteleden kunnen deze zelf weer inleveren bij een kerkrentmeester/boekhouder.

De begroting van 2023 kan digitaal worden ondertekend en verstuurd.

Classis/cluster

De volgende vergadering is op 17 januari, Holwerd is dan gastheer, ook dhr. W. Verbeek gaat deze vergadering bijwonen

IKO

Het IKO is bezig met het voorbereiden van de kerstnachtdienst. ds. K. van Wijngaarden gaat in deze dienst voor, Hein Boonstra speelt op euphonium, Jan Idsardi is organist.

Commissie bijzondere diensten

De commissie bijzondere diensten is bezig met het voorbereiden van de kerkdienst op eerste kerstdag.

Website

De website wordt beheerd door Sije Hoekstra, er moeten natuurlijk wel artikelen aangeleverd worden om te plaatsen.

Ander bezochte vergaderingen

Woensdag 30 november is er een bijeenkomst over ‘Als kinderen andere wegen gaan’ een boek van Margriet van der Kooi en Wim ter Horst. Gespreksleidster is da. H. Graafland.

= De regionale gespreksgroep wordt door ongeveer 20 personen bezocht. Een aantal voorgangers uit de regio zijn bereid gevonden om deze gespreksavonden te verzorgen.

=Er is kerkenoverleg (voorheen predikantenoverleg) geweest in Foswert. Er zijn nog weinig bewoners die gebruik kunnen maken van de hun aangeboden kerkdienst, toch wil men ermee doorgaan. Onze gemeente staat voor maart en oktober ingeroosterd.

Volgende kerkenraadsvergadering

De volgende vergadering is maandag negen januari. Na de vergadering hebben we nog een hapje en een drankje.

Rondvraag

- Het notenschrift voor op de beamer kost op jaarbasis € 345,-- Dat gaan we niet aanschaffen.
- Een bedankje van Johannes en Rommy Woudsma voor de bloemengroet.
- 18 december is er een kerst samenzang in de Flambau in Surhuisterveen.
- 1 december is er een vergadering in Dokkum. ds. Aad Veldhuizen gaat dan een lezing houden over “als woorden niet meer werken”.

Sluiting

dhr. W. Verbeek sluit de avond met een verhaal uit ‘kleine christelijke verhalen’ Een klein jochie in de achterbuurt werd uitgenodigd op een zondagsschool. Een scepticus kwam op bezoek en kon niet geloven dat hij geloven kon, en voelde hem aan de tand. Hij vroeg op geleerde toon: Als God dan zoveel van je houdt waarom zorgt Hij dan niet beter voor jou? Waarom stuurt Hij niet iemand om je schoenen te geven en een warme jas en beter eten? Het ventje dacht eventjes na en zei toen met tranen in zijn ogen. Hij zegt het ook wel tegen iemand, maar die vergeet steeds om naar God te luisteren.



Notulen van de gemeenteavond gehouden op 15-11-2022

Welkom en opening

Preses heet 27 gemeenteleden welkom op deze gemeenteavond. Hij geeft het woord aan da. H. Graafland die de opening verzorgd. Zij heeft gekozen voor het boek Habakuk. Habakuk kan niet tegen onrecht en geweld en begreep niet, waarom God niet ingrijpt, toen het volk Israël onderdrukt werd. De profeet blijft zich maar afvragen, hoe het komt dat onschuldige mensen, zoveel kwaad kan overkomen. Habakuk roept zijn toehoorders op niet te twijfelen, maar te vertrouwen op God en zijn bevrijdende macht. Wij kunnen dit betrekken op ons. Wij zijn pessimistisch en somber over de toekomst van onze kerk. Eindigt de oorlog Oekraïne? Hoe komt het met de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Toch moeten wij verder. Zij gaat ons voor in gebed.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededelingen

Er is een ingekomen brief, over de armoede die in sommige gezinnen heerst. Daar moeten wij als kerk toch iets aan doen. Er komt veel bijval uit de zaal. In andere kerkelijke gemeenten is daar met dankstond iets aangedaan. Hadden wij dat ook niet moeten doen? Wij kunnen achter in de kerkzaal een verzamelpunt maken om goederen in te zamelen, maar er komen maar weinig mensen meer in de kerk. Wij kunnen beter bij de winkel een inzamelpunt maken in samenwerking met de voedselbank. De voedselbank screent de mensen, die hier voor in aanmerking komen. Ook kunnen we DE punten gaan inzamelen voor pakken koffie. We nemen de brief mee, naar het moderamen en kerkenraad, en gaan erover nadenken hoe we moeten handelen. Da. Graafland heeft een briefje in het Engels opgesteld, de diaconie en de Doopsgezinde kerk gaan de Oekraïners die hier in Holwerd komen wonen, welkom heten, en met kerst iets voor hun doen. Er wordt opgemerkt dat er ook een Afghaans gezin en een Tunesische vrouw in Holwerd wonen, deze kunnen dan meteen ook meegenomen worden bij het bezoek.

Notulen gemeenteavond 28-03-2022

De notulen worden voorgelezen. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel verslag

Er is een concept begroting gemaakt voor 2023..
De kerkelijke bijdragen dalen, en de inkomsten van 't Sintrum dalen ook.

Er zijn geen huuropbrengsten meer van de voormalige Gereformeerde kerk, omdat deze verkocht is.

Er wordt van uit gegaan dat we volgend jaar € 15.000,-- meer kwijt zijn aan energie en water.

De financiële administratie kost steeds meer geld, omdat het wordt uitbesteed aan een administratiekantoor.

Voorzitter college van kerkrentmeesters geeft uitleg over de grote uitgave voor energie, het is een grote last.

Een warmtepomp is geen optie, het gebouw is slecht geïsoleerd, er moet dan vloerverwarming in, dit is ook een grote investering. Het college denkt na over power infrarood panelen. Deze kunnen aan het plafond geplaatst worden. Zij nemen wel veel stroom, een optie daarop is, dat we dat kunnen compenseren met meer zonnepanelen aan te schaffen.

't Sintrum is geschilderd. Het hout dat verrot is, moet worden hersteld, men wil dit met kunststof doen, zodat er niet weer hoeft te worden geschilderd.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Kan de landelijke kerk ook eisen stellen, als wij met de negatieve cijfers komen? Wij hebben genoeg reserves. We worden niet onder curatele gesteld. Ook andere gemeentes zitten met hoge energie rekeningen.

Er is een opmerking over het kerkblad, er zou niet genoeg in staan. Hoe communiceren wij met de gemeente? Via internet, beamer, whats-app ? Het verslag van ds. Beekman b.v. Wat voor zorgen spelen er in de gemeente? Wat voor oplossing had ds. Beekman hiervoor? Het verslag is gepubliceerd op de website.

Waarom hebben jullie mijn brief (dhr. S. Vellinga) niet gepubliceerd? Het betreft geen persoonlijke dingen. Wordt wat transparanter naar de gemeente. De gemeente moet worden gekend in alles wat wij doen. De inhoud van het kerkblad moet beter.

Het gras is hoog en er is veel onkruid bij de voormalige Gereformeerde kerk. Wordt hier niks aangedaan? Nee, de kerk is niet meer van ons. De nieuwe eigenaar heeft al aangegeven dat het wel even kan duren, voordat het weer in gebruik komt. Er moeten tekeningen gemaakt worden, vergunningen aangevraagd en dan kan de verbouwing worden opgestart.

Na de rondvraag is er een pauze.

Na de pauze gaan we in gesprek met elkaar. We worden in 5 groepjes verdeeld, en gaan in gesprek over de vragen die da. Graafland en Anke Hoekstra bedacht hebben. Omwille van de tijd wordt het niet meer gezamenlijk besproken.

Vragen waarover gesproken is:

1. Stelling:
De Heer doet het niet op ons moment.
Maar als je later terugkijkt...
Eens of niet? Kunt u een voorbeeld geven
2. Habakuk kiest ervoor om God te blijven vertrouwen.
Nochtans..., en toch...
Is dat iets wat wij ook kunnen doen in de (kerkelijke) situatie van vandaag? Hoe kunnen we elkaar daarin helpen
3. Wat zijn voor u de zegeningen van de kerk? Kunt u samen een lijstje maken?
4. De vervolgte kerk heeft geleerd om in hun moeilijke en soms slechte situatie toch stand te houden. Zij zoeken elkaar op, in kleine samenkomsten, waar gebeden wordt en gedeeld. God is daar. Hoe kunnen wij standhouden in het geloof en kan God in ons midden komen, als wij nog kleiner worden?
5. Het Tsjerkeblêd zoals het nu is,.....
Of geen Tsjerkeblêd!

Preses A. Talsma bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en gaat voor in dankgebed.

Nieuws van de kindernevendienst

In februari zal er niet de eerste zondag maar de tweede zondag van de maand, te weten 12 februari, kindernevendienst zijn.

Op deze zondag staat Exodus 10:1-20 centraal. Hier gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles zullen opeten.

We hopen weer op een goede opkomst!

Nynke Wijma en Antje Hiddema

Kerstfeest!

Wat hebben we met elkaar een prachtige kerkdienst gehad op eerste kerstdag. De kerk was versierd, en hoe mooi is het dat er extra stoelen bijgezet moeten worden in de kerk.

Namens de commissie bijzondere diensten willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan de kerkdienst hartelijk bedanken.

Wat waren we als commissie blij dat we zoveel enthousiaste gemeente leden jong en oud konden vinden die mee wilden doen aan het kerstspel. Wat was het leuk om dit als gemeente samen met elkaar te doen!

En wat hebben de jonge kinderen prachtig gezongen over de Koning die geboren is. Met de kerststal op de achtergrond en de prachtige schaapjes gemaakt door Tietie Banga was het een prachtige dienst.

Bij de uitgang heeft iedereen nog een mooie boekenlegger ontvangen, met de toepasselijke tekst "Hoera, een Koning is geboren"!

Lijkt het u of jou ook leuk om eens mee te denken over de invulling van een kerkdienst van de commissie bijzondere diensten, of heb je leuke ideeën dan horen wij het graag.

Commissie Bijzondere Diensten.

Protestantse Frouekring Holwert.

Op 28 febrewaris oansteande hawwe wy ús jiergearkomste.

Sa't dat al jierren gewoante is, is dit In jûn yn it teken fan weromsjen op it ôfrûne jier.

Wy hearre de gebrûklike ferslagen fan de sekretaresse en de skathâlder, drinke in bakje en hawwe in lekker hapke.

Wy hearre ek noch ferhalen fan in aventoerlike doarpsgenoat dy't in kuier makke hat rjochting Laplân.

Wy hoopje dat it in gesellich byinoar wêzen wurdt.

Wy begjinne om 14.30 oere.

Oant sjen.

Ut namme fan it bestjoer

Siepie Bandsma

Gezinsdienst d.d. 15 januari

Zondag 15 Januari was er gezinsdienst met als thema De ark van Noach
Anniek Bilker schreef hierover het volgende stukje:

Wat hebben we een leuke ochtend gehad! Eerst werd het verhaal over de ark van Noach verteld en daarna hebben we met z'n allen geknutseld om de ark van Noach te vullen met allemaal dieren...Zo zijn er vlinders, rupsen, slangen, apen pinguïns en giraffes gemaakt. Daarna was er voor iedereen soep en een broodje. Wat ons betreft een geslaagde dienst!

Ja het was echt een fijn en waardevol samenzijn.

Samen met ds. Hilde mocht ik bij deze dienst voorgaan.

In het gebed maakte ik gebruik van de kleuren van de regenboog en ik werd gevraagd om dat in het Tsjerkeblêd te zetten.

Vandaar:

Heer de weg van ons leven loopt over alle kleuren van de regenboog.
en vol vertrouwen bidden wij daarom tot U:

Geef ons rood, Heer.

De kleur van liefde en vriendschap.

Dat wij veel van elkaar mogen houden.

Geef ons oranje, Heer, met het oranje van de verzoening

Bidden we voor een betere wereld waar ieder tot zijn recht mag komen

En in vrede mag leven.

Geef ons geel, Heer.

Dat we elke dag een zonnetje zijn voor elkaar

En blij en gelukkig mogen zijn.

Geef ons groen, Heer. Het groen van de hoop,

Voor alle mensen die een beetje droevig zijn

of die het moeilijk hebben in het leven.

Geef ons blauw, Heer. De kleur van de dienstbaarheid

Opdat wij Uw boodschap kleur geven

Door onze ogen en handen open te houden voor alles

Wat anderen blij kan maken.

Geef ons indigo, Heer. De kleur van de eerlijkheid,
Zodat wij eerlijk met elkaar kunnen omgaan.

Geef ons violet, Heer.
Want de wereld kan slechts kleurig zijn,
door begrip voor elkaar en geloof in God.

Hoor ons gebed Heer
en geef dat wij naar Uw voorbeeld
De waarden van deze kleuren gestalte geven in ons leven.
En ons vasthouden, optrekken aan Uw belofte, dat U altijd bij ons bent.
Anke H. R.

Tal besikers fan de webside fan de tsjerke

In de tabel hjir ûnder kinne jim sjen hoefolle besikers de webside fan de tsjerke yn 2022 hân hat.

De earste kolom jout de moannen fan it jier oan.

De twadde kolom jout oan hoefolle unike besikers der west ha yn dy moanne.

Dus as je yn jannewaris 4 kear op de side sjoen ha, dan telle je mar ien kear mei.

Yn jannewaris ha der dus 516 ferskillende minsken op de side sjoen.

Mei-elkoar ha dy 516 minsken 2017 kear op de site sjoen. Dat kinst sjen yn de tredde kolom.

En der binne yn jannewaris 4442 ferskillende bledsiden fan de website besjoen(de fjirde kolom). Elke moanne wurde de tellers wer op nul set.

Ast yn febrewaris dus wer op de webside sjochst bist wer een unike besiker.

We kinne sjen dat der yn hiel 2022 20182 kear op de webside sjoen is.

Sije Hoekstra

Maand	Unieke bezoekers	Aantal bezoeken	Pagina 's
Jan 2022	516	2017	4442
Feb 2022	440	1605	3704
Mrt 2022	423	1527	3671
Apr 2022	411	1565	3807
Mei 2022	502	1834	3928
Jun 2022	408	1656	3662
Jul 2022	498	1689	3806
Aug 2022	515	1627	3811
Sep 2022	535	1611	5093
Okt 2022	478	1549	3288
Nov 2022	530	1660	3540
Dec 2022	609	1842	4585
Totaal	5865	20182	47337

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.