



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Februari 2022



Maar wie het water drinkt
dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef,
zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt
dat eeuwig leven geeft.

Johannes 4:14 (nbv)

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Omgangsvormen!!

Het zal u niet ontgaan zijn de afgelopen week dat er veel te doen was over hoe mensen onderling met elkaar omgaan. De betekenis van dit woord is: gewoonten die bepalen hoe je je beleefd en netjes moet gedragen. Op zich is de betekenis hiervan wel helder. Maar de uitvoering en hoe we dit invullen verschilt nogal. Ook het onderwerp waar dit betrekking heeft verschilt nogal (man of vrouw, gekleurd of blank, status of juist niet etc.). Zo zijn er vele terreinen waar je deel vanuit maakt en waar je je weg in moet vinden. Ook hoe jezelf in elkaar steekt heeft invloed op de manier hoe je ergens tegenaan kijkt. Ook staan we denk ik op een punt waar we moeten nadenken over hoe we verder moeten met elkaar, op welk gebied dan ook.

Om dit op onze kerkelijke gemeente te betrekken denk ik dat we ook voor veranderingen staan. We kunnen ons hechten aan het “oude” en proberen uit alle macht dit in stand te houden. Dit gaat ons op een bepaald moment (wanneer dit is, is lastig) niet meer lukken. Wij als gemeente moeten mee met de tijd. Aanpassen aan de omstandigheden heet dat. Dit hebben we de laatste jaren vaak gedaan. Corona bepaalde voor een groot deel wat wel kon en wat niet kon. Dan was het wel eens zo dat je er op aangesproken werd als mensen het er niet mee eens waren. Op zich prima. Ik hoop wel dat we nu zo langzamerhand ons gaan realiseren dat het niet alleen aan ons is en wat wij ergens van vinden. Sta in ieder geval open voor de ander en waarom hij/zij bepaalde dingen doet. Ook de bezetting van de verschillende functies binnen onze gemeente is aan slijtage onderhevig. Dit houdt wel in dat we niet alles meer kunnen doen wat in het verleden (vroeger) wel kon. En dat zal voor sommige mensen wel even wennen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal niks is. We doen ons best, maar roeien met de riemen die we hebben. Laten we op die manier met elkaar verder gaan. We starten het kerkenwerk weer op waar mogelijk. Zoals gezegd zijn we wel afhankelijk van de omstandigheden waarin we ons op een bepaald moment bevinden.

Onderstaand verhaaltje wil ik mee afsluiten.

Het was een koude zondagmorgen. Ik was op weg naar de kerk. Toen ik de parkeerplaats op reed, zag ik dat bijna alle parkeerplaatsen vol waren en toen ik uitstapte merkte ik dat veel mensen zachtjes met elkaar stonden te fluisteren. Toen ik dichterbij de kerk liep, merkte ik waarom de mensen stonden te fluisteren. Voor de kerk stond een man. Hij leunde tegen de muur van de kerk, het leek net of hij stond te slapen. Hij had een lange bruine jas aan, welke tot zijn voeten reikte. Ook had hij een hoed op, ver over zijn hoofd

gedrukt, zodat je zijn gezicht niet kon zien. Zijn schoenen leken wel 30 jaar oud, er zaten grote gaten in waar zijn tenen doorheen staken. Ik ging er vanuit dat deze man dakloos was en sliep. Ik liep door naar de deur en stapte naar binnen. In de kerk stonden veel mensen te praten over de man, maar niemand nodigde hem uit om binnen te komen, ik ook niet. Een paar minuten later begon de kerk. We zaten allemaal te wachten totdat de dominee het Woord zou gaan verkondigen, toen de deuren van de kerk opengingen. De dakloze man kwam binnen sjokken. Mensen keken verbaasd. Hij liep door tot aan de preekstoel, liep naar boven, deed zijn jas uit en deed zijn hoed af. Mijn hart zonk in mijn schoenen; daar stond onze dominee. Niemand zei iets. Onze dominee pakte zijn Bijbel en legde hem op de kansel. 'Gemeente... ik denk niet dat ik jullie hoeft te vertellen waar ik over ga preken vandaag. Als je mensen oordeelt, dan heb je geen tijd om van ze te houden!'

Wat leren wij hiervan? Ik denk dat het niet heel moeilijk is. Tel tot 10 voor er een mening gegeven wordt. Sta ook open voor een ander wanneer hij niet aan je eisen voldoet. Probeer je in te leven in die ander. Toen respect naar elkaar en ga liefdevol met elkaar om. Alleen op die manier kunnen we er wat van maken met z'n allen.

Gerrit Bilker

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 30-jan 't Sintrum Doopdienst

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Diaconie Jong Protestant

beamer: dhr. A. Vellema

2. Kerk en pastoraat (Jeugdwerk JOP)

Deurcollecte: onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. Banga

Zondag 6-febr 't Sintrum Werelddiaconaat inname deeldoosjes

09.30 uur - ds. E. v.d. Veer, Ferwerd organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Zending Werelddiaconaat beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst; kinderen komen eerst in de kerk.

Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 13-febr 't Sintrum

09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden organiste: mw. F. de Haan

Beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie (Kerk in Actie Noodhulp in Nepal)

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Castelein

Zondag 20-febr 't Sintrum Voorber.H.A.

09.30 uur - Ds. D.C. Groenendijk, Piershil organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie beamer: dhr. W. Peterson

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 27-febr 't Sintrum H.Avonddmaal

09.30uur da. H.B. Graafland, Holwerd organist: dhr. A. Kooistra

Collecten: 1. Diaconie beamer: mw. T. Verbeek

2. Zending

Deurcollecte: onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

Het Tsjerkeblêd voor de maand maart verschijnt in week 8

Kopij uiterlijk donderdag 18 februari 2022 inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties

Overleden:

op 16 januari 2022:

L.H. Hiddema, Fiskwei 14A, op de leeftijd van 80 jaar

Geboren:

op 7 december 2021:

Hanne, d.v. Tj. De Haan en N.Wijma, Elbasterweei 9; sectie 3

Overgeschreven:

van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

J.M. Kommerij, Van Aylvawâl 6; sectie 4

naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

J.E. Veening, Beyertstrjitte 81; sectie 3

Verhuisd:

W. Wobbes-Koster,

van Dongeradyk 123, Dokkum; sectie 4

naar Dongeradyk 67, K 012, 9101 GC Dokkum; sectie 4

Verjaardagen

februari



4	F. Hoekstra – de Haan	De Teebus 4 9151 KX Holwerd
7	C. Zijlstra	Elba 2 9151 AB Holwerd
13	M.J. Bloem	Beyertstrjitte 97 9151 KG Holwerd
17	A. Vellinga – Poortinga	Foarstrjitte 3 9151 HD Holwerd
21	J.J. Castelein-Ponne	Beyertstrjitte 3 9151 KD Holwerd
26	H. van der Ploeg	Foarstrjitte 24 9151 HE Holwerd
27	T. Rintjema	Moppenbuorren 10 9151 JC Holwerd
28	I. van Slooten – Sijbesma	Fonteinstrjitte 12 9151 JW Holwerd

Jubileum

D.V. op 4 februari 2022 gedenken

J. Hiddema en J. Hiddema-Wijnja

Stasjonswei 23, 9151 JL

dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

Alle jarigen en jubilaressen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Van de dominee: Door alles heen

Door alles heen kijk ik naar U. U geeft rust in mij. Dat is een prachtig lied, in Corona-uitvoering gezongen en op YouTube te vinden.

Het is een lied, dat mij in de afgelopen tijd wel geholpen heeft. Toen half december weer een dikke deken over ons land en ons leven gelegd werd door de lockdown – zo vlak voor Kerst – was dat toch een grote domper. Ook voor ons als kerk.

De kerkdienst in een lege kerk vieren, en de gemeente thuis aan de buis. Dat is niet zoals je het wilt. Gelukkig – met dat ik dit schrijf – heeft de landelijke PKN weer verruiming aangekondigd.

Door alles heen kijken naar God.

Het klinkt gemakkelijk, maar het is het niet. Althans, voor mij niet.

Wel merk ik, is dat ‘de liturgie’ een houvast is.

‘Liturgie’, zo noemen we de orde van dienst in een kerkdienst. Het is het samenspel van votum en groet, van liederen en gebeden, van stil gebed en het Onze Vader, en van de zegen.

Willem Barnard zei altijd: In de liturgie ademt onze ziel. Daar vindt onze ziel rust.

Dat kunnen vaste teksten zijn.

Elke zondagse dienst spreken wij uit: *Onze hulp is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft; die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen.*

Dat is en blijft een prachtige en ontroerende belijdenis. En met dat je dat uitspreekt, wordt het weer bevestigd. Wordt het vaster in je leven. God is trouw, Hij laat niet los. Ook mij niet, ook deze tijd niet, ook allen die mij liefzijn niet, ook de kerk niet en de wereld niet.

De zegen is ook een vaste tekst, hoewel daar wel variatie in is. Ik noem er één:

De Here zegene u, en Hij behoede u; de Here doet zijn aanschijn over u lichten, en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Daarin is alles gezegd. Hij is voor ons en achter ons, Hij kijkt naar ons en draagt ons. We zijn veilig.

Zelf vind ik het ook ontroerend, als ik de zegen uitspreek bij de doop van een baby. En op heel andere wijze, maar net zo indringend, bij een sterfbed van iemand. De zegen van God gaat met ons mee, het leven door. Het omvangt ons leven.

Vaste teksten. Maar ook wisselende teksten. Een eigen gebed, soms stotterend en stotend. Een nieuw lied. Of juist een oud lied.

Liturgie laat ons door alles heen naar God kijken. En zo krijg je rust. Vastheid in je leven.

De kerk heeft de gave van de liturgie. In iedere eredienst ontvang je haar zegen. Maar de liturgie heeft mensen nodig, jij en ik, die haar uitspreken en uitzingen, die de handen vouwen en de zegen ontvangen.

Heel blij en dankbaar ben ik, dat dat weer kan in de kerk!

De kerk gaat net op tijd open om de doopdienst door te laten gaan van Reitse Schaap. Gezien de grote familie van de dopeling wordt de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk hun plaats ter beschikking te stellen en thuis de dienst te volgen.

Het is ook erg fijn, dat we nu weer als kerkenraad bij elkaar kunnen komen en als wijkouderlingen. We hebben een hoop te bespreken. Én heerlijk dat de beide gesprekskringen in februari ook weer kunnen starten. Ik verheug me al op de gesprekken en de ontmoetingen!

De verdrietige dingen zijn er ook in onze gemeente. Ziekte, overlijdens. Het nieuws over de kleine Ylse komt hard aan. Dat God ons allen nabij is! Dat we, dwars door alles heen, Hem blijven vinden en rust vinden voor onze ziel!

Da Hilde Graafland

Heer wijs mij Uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Opwekking 687

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Het nieuwe jaar bracht erg slecht nieuws voor Gerben en Ryanna Acronius. Ze kregen het bericht dat ook hun dochtertje Ylse de vreselijke stofwisselingsziekte heeft, en het weer een hele onzekere tijd gaat worden. Wat een zware last, we wensen de families Acronius en Venema Gods liefde toe, en alle kracht en steun die ze nodig hebben, nu en in de toekomst.

Houd liefde voor alles wat je dierbaar is, zelfs in je grootste zorgen en diepste angsten, blijft de liefde dichtbij.

We denken ook aan alle andere zieke en eenzame mensen, in deze roerige tijden. Ook de oudere mensen die soms gebonden zijn aan huis, en het contact met andere mensen zo missen. We denken ook aan alle mensen die mantelzorg verlenen, voor familie of mensen in de buurt. Hou vol, God laat ons niet vallen.

Op 22 januari waren Pieter en Jantsje Wijma-Banga 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd, een hele mooi dag en alle goeds en veel geluk toegewenst voor de toekomst.

Geef ons kracht om vol te houden, vertrouwen dat U ons stil zijn hoort, geloof om de moed niet te verliezen.

Groetnis, Djoke Schaap-Hiddema

Nieuws uit wijk 2

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen en er is al weer van alles gebeurd. Spanningen om uitslagen van onderzoeken, verdriet, onmacht, onzekerheid wat zal ons het nieuwe jaar brengen?

De corona heeft gezorgd voor eenzaamheid, gelukkig is er nu weer wat mogelijk en kunnen we elkaar ook weer ontmoeten in de kerk.

Laten we als gemeente blijven omkijken naar elkaar, in het vertrouwen dat God met ons meegaat ook in het nieuwe jaar !

Op 30 december werd Harm v/d Ploeg met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het was een spannende jaarwisseling want het was zorgelijk.

Na een paar dagen ging het gelukkig de goede kant weer op en op 10 januari mocht hij weer naar huis.

Er is nog een lange weg te gaan want Harm heeft weer moeten inleveren op zijn toch al broze gezondheid. En dat is moeilijk om te accepteren maar hij is blij dat hij weer thuis is.

We wensen Harm en Anneke Gods nabijheid toe .

Op 10 januari werd dhr. Lieuwe Hiddema na een herseninfarct opgenomen in het MCL. Al snel was duidelijk dat het zeer ernstig was en herstel er niet meer in zat. Het hoefde voor hem ook niet meer. Het was goed zo. Hij verlangde om naar huis te gaan . Op 16 januari is hij thuis in Holwerd rustig ingeslapen om voorgoed Thuis te komen bij zijn Hemelse Vader.

Op 22 januari hebben de kleinkinderen pake “mei hynder en wein nei de pleats tabrocht”.

Op de pleats waar Hiddema geboren is, altijd volop boer is geweest, waar hij woonde met zijn gezin, het waren zeker zijn mooiste jaren. Op die vertrouwde plek was ook de afscheidsdienst.

Vanaf de pleats hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.

We bidden om kracht en sterkte voor zijn vrouw nu zij zonder haar man verder moet, ook voor de kinderen en klein- en achterkleinkinderen die hun heit en pake moeten missen.

In het volgende Tsjerkeblêd volgt een in memoriam.

Hartelijke groet Jantsje Banga

Wijk 3

Allereerst wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een goed en gezond nieuwjaar te wensen.

Op 7 december werd in het gezin van Tjitse de Haan en Nynke Wijma dochtertje Hanne geboren. We hopen dat Hanne in goede gezondheid op mag groeien.

Voor iedereen die niet met naam is genoemd en met ziekte of verdriet te maken heeft wil ik veel sterkte, beterschap, maar vooral Gods onmisbare zegen toewensen.

Alie Kooistra-Bosgra

Ut wyk 4

Sr. Tetsje v.d. Ploeg-Hoekstra is oan de betterjende hân. Hat al wer wat kuerkes makke. Krige goede berjochten fan de neurolooch. Ien medisyn hat, tinke de dokter, de oarsaak fan har fal west.

Wy winskje Tetsje ta dat it selfbetrouen groeit en it evenwicht stabyl bliuwt.

Sr. W. Wobbes-Koster is begjin fan it jier 2022 yn it fersoargingshûs fan Dongerahiem kaam te wenjen, Dongeradyk 67, K 012, 9101 GC Dokkum. Se waard hieltyd mear soarchôfhinklik en dan is der op it lêst gjin oare oplossing mear.

Har ûnthâld is lokkisch noch goed en sy nimt har positiviteit en har ferhalen oeral mei hinne.

Wy hoopje dat se har gau wer thúsfiel mei op dit nije plakje.

Br. Durk Koopmans is al wer ferhuze. Hy wennet no yn WZC Talmahoeve, ôfdieling A, Keamer 004, Johanneswâld 1, 9296 VS Feanwâlden.

De krêft yn hannen en fuotten giet efterút. Dat hat te meitsjen mei in neurologische probleem.

Sels rinne is net mear mooglik. Hy hat sûnt koart de beskikking oer in rolstoel.

Wol bliuwt Durk ynskreaun foar Dongerahiem.

Wy kinne ús yntinke dat it net maklik is om te libjen mei de wittenskip dat it thús wenjen yn Holwert net mear mooglik is.

Wy winskje him ta dat de tiid dy't er ferbliuwe sil yn Feanwâlden, toch in goede tiid wêze mei.

Us gemeente hat op dit momint te meitsjen mei in soad fertriet en soargen. Elkenien dy't mei swiere omstannichheden te meitsjen hat winskje wy fan herte sterkte ta.

*'t Is vaak niet te verklaren, zoals God ons geleidt
Maar Hij weet alle dingen, kent onze levensstrijd
Hij laat ons nooit verzinken, hoe hoog de zee ook gaat
En blijft ons, wat ook kome, een steun en
toeverlaat.*

Groetnis Siepje Bandsma



Van de kerkrentmeesters

Het is een dubbel gevoel om u mee te delen dat de voormalig gereformeerde kerk is verkocht.

Aan de ene kant is het een goed gevoel dat we "van dat gebouw af zijn", aan de andere kant is het triest dat we door het dalende aantal leden hiertoe hebben moeten besluiten.

We zijn blij met de nieuwe eigenaar, de heer Jaco Kingma, eigenaar van bouwbedrijf Kingma te Buitenpost.

We hebben kennis met hem gemaakt, en Jaco kijkt naar de kerk op een manier om zoveel mogelijk van de stijl van het gebouw te behouden.

Jaco denkt in eerste instantie om appartementen en ruimte voor verblijfsaccommodatie aan te brengen, maar hij staat open voor alle ideeën.

Als er nog foto's zijn van het interieur van de kerk wil hij die ook graag zien.

Terugblik

Ruim een jaar geleden kregen we van de huurders van de kerk te horen dat ze de huur wilden opzeggen.

Door de corona maatregelen hebben ze veel minder bezoekers ontvangen.

Het aquarium met de zeedieren zijn toen naar Aquazoo gegaan.

Als kerkrentmeesters kwamen we tot de slotsom dat we de kerk opnieuw te koop wilden aanbieden.

Tijdens de gemeente avond in juli hebben we u daarvoor toestemming gevraagd en gekregen.

Eind september kwam de kerk in de verkoop bij de makelaar.

Eind oktober hebben we een van de bidders de kerk gegund.

Dan volgt er een traject van voorlopig koopcontract, waar beide partijen wat van moeten vinden.

Vervolgens moest het ccbb, dit is de afkorting van het classicale college voor behandeling beheerszaken goedkeuring verlenen.

We hebben een verklaring van ex ordinatie van dit college ontvangen.

Op 27 december 2021 is de verkoop acte gepasseerd bij de notaris.

Actie kerkbalans

Rond deze tijd vragen we van u om toezegging van uw kerkelijke bijdrage.

Evenals vorig jaar worden de enveloppen binnenkort bij u bezorgd.

Kunt u, net als vorig jaar, deze envelop met inhoud bij een van de kerkrentmeesters terugbrengen?

Daarnaast zouden we het op prijs stellen als u uw email adres achterlaat.

Namens de kerkrentmeesters,

Auke Talsma

Kerk Holwerd, gesticht op 25 april 1872

De eerste kerkenraad van 18 juni 1872, bestaat uit: drie ouderlingen en twee diakenen (de gemeente bestaat dan uit 25 belijdende leden en 74 doopleden). Het eerste kerkgebouw staat aan de voet van 'de Pôle' (Fiskwei) is een wagenschuur, gekocht voor fl 1.200,--.

Omdat de gemeente groeit wordt in 1932 besloten om tot nieuwbouw over te gaan. De bouwcommissie bestaat uit: A. Bouma, D. Dijkman, H. Hoeksma, M. de Jong en J. Kooistra. Er wordt een perceel land van Lieuwe Oeges Hiddema gekocht dat lag in de hoek Stationswei / Elbasterwei, groot ca. 3 pondemaat, dat is ongeveer 1 hectare, en in gebruik bij B. Bilker. Koopprijs is onbekend. De huurder wordt de huur opgezegd.

Timmerman Van der Wielen maakt een begroting die uitkomt op een bedrag fl 23.700,--. In de Kerkelijke gemeente wordt geld ingezameld. De Classis geeft toestemming om in de zusterkerken te mogen collecteren voor de nieuwbouw. Gereformeerde Architect P. Offringa uit Haulerwijk heeft toezicht op de bouw, de uitvoering is in handen van de Firma Van der Wielen. In 1933 wordt de eerste steen gelegd, daarna volgt op 7 mei 1934 de inwijdingsdienst voorgegaan door dominee Verburg.

Het oude gebouw wordt verkocht aan dhr. W. Colmer (timmerman) die er drie woningen van maakt, die tot vandaag de dag nog worden bewoond.

In 1935 volgen de bouw van pastorie en kosterwoning. Totale bouw prijs voor beide woningen is fl 9.383,18. Bouwer van beide woningen is weer Firma Van der Wielen onder toezicht van architect Offringa.

In de spits van de toren van de kerk zijn de afschriften van de firma's opgeborgen. De kerk wordt in 1956 van binnen geverfd door dhr. K. Dijkman. We kerken tijdens het verven in de Nederlands Hervormde Kerk.

"It Sintrum" wordt gebouwd in 1956 door de timmerman A. Sijens. Al gauw blijkt het gebouw te klein en wordt besloten om uit te breiden in de jaren 1969/1970. Het timmerwerk wordt gedaan door firma Stielstra, met behulp van vrijwilligers. In 1997 is "It Sintrum" gemoderniseerd en de kosterwoning afgebroken. De ingang is groter gemaakt, toiletgroepen incl. invalidentoilet en een ruime garderobe. De keuken wordt verplaatst en uitgebreid. Tussen de zalen komen schuifwanden en nieuwe bar maakt het geheel compleet.

Eind 2005 is de pastorie verkocht.

Situatie tot verbouw 't Sintrum tot kerkelijk centrum *Archief Oud Holwerd*

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Wat fijn, dat wy jimme wer útnoegje meie en kinne foar ús ôfdielingsgearkomste. No't de beperkings wat minder binne kinne wy ús middeis organisearje. En dan hoopje wy op tiisdeimiddei **15 febrewaris 2022** útein te setten mei de jiergearkomste. Wy komme bijinoar fanôf **14.30 oere**.

Nei de wenstige programma ûnderdielen hawwe wy nei it skoft in sprekker: Dhr. Jaap Klimstra út Broeksterwâld oer syn boek "Jelle".

Wy hoopje jim dêr allegear te treffen.

It Bestjoer.

Van het moderamen

Na opnieuw in lockdown te hebben gezeten en noodgedwongen alles moeten stilleggen wat betreft het kerkelijke werk, mochten op zondag 23 januari de deuren weer open voor kerkgangers en mogen andere activiteiten ook weer plaatsvinden. We zijn blij en dankbaar dat dit weer kan.

Er zijn natuurlijk nog wel enkele maatregelen waar we ons aan moeten houden.

Dit zijn o.a. 1,5 meter afstand bewaren, mondkapjes voor bij binnenkomst en verlaten van de kerk en een max van 50 personen.

Op zondag 30 januari is de bediening van de Heilige doop aangevraagd voor Reitse Schaap, zoontje van Jornt en Betty Schaap. Helaas mogen er tijdens deze dienst ook maar 50 personen aanwezig zijn. Om de familie zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn, verzoeken we gemeenteleden om de dienst, zoveel mogelijk, thuis online te volgen.

Ook de kerkenraadsvergaderingen mogen weer opgestart worden, op maandag 24 januari zal de eerste plaatsvinden. We hopen dan ook een gemeenteavond te plannen, zodat we als gemeente, samen, de dingen weer kunnen bespreken. Het was voor iedereen een moeilijke tijd, moeilijk om de saamhorigheid te bewaren, moeilijk om de zaken te communiceren. We hopen met zijn allen op een mooi 'herstart' en vragen Gods zegen hierover.

Namens het moderamen!

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiters, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: administratiepknholwerd@knid.nl
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkeblêd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.