



Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Februari 2020

bij
God
IS ALLES MOGELIJK

MATTHÉUS 19:26

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6

tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Consulent:

Ds. H.F. de Vries

Predikant van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-
Wetsens

Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard

Tel.: 0519-571330 / Mob.: 06-12238840

E-mail: hermanf.devries07@gmail.com

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd

tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A.Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227

Website:

Tijdelijk: S. Hoekstra

sijehoekstra@hetnet.nl

<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Alweer tijd om een voorwoord voor ons Tsjerkeblêd te schrijven.

Altijd weer even een moment, dat je denkt: waar zal ik over schrijven.

Tegelijkertijd ben ik ook bezig met de voorbereidingen voor de kerkdienst in het verpleeghuis Nij Mellens in Leeuwarden, waar ik aanstaande zondag 19 januari weer voor mag gaan.

Vanuit het preekrooster wordt voor deze zondag Johannes 1: 29 tot Joh. 2: 11 aangereikt.

Ik bedenk dat ik het voorwoord daar ook wel over kan laten gaan.

De weken na kerst horen we vaak verhalen die vertellen over het begin van de werken en wonderen van Jezus.

In joh.1:29 tot 2:11 lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Voor Johannes de Doper is dit moeilijk te begrijpen, hij snapt daar niets van.

Johannes heeft veel mensen over Jezus verteld.

Zoon van God, koning, het zijn hele grote woorden voor een mens.

Zou het allemaal waar zijn? Sommige waren zo nieuwsgierig dat ze naar Jezus togingen.

En ze gingen niet meer bij Jezus weg.

Wij willen Uw leerlingen zijn: zeiden ze tegen Jezus. Wij willen zijn waar u bent.

Ze zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus.

Wat staat de leerlingen allemaal te wachten, ze weten het niet.

Ze mogen met Jezus mee naar een bruiloft. Maria, de moeder van Jezus is ook uitgenodigd.

De ceremoniemeester heeft het feest geregeld en het gaat goed.

Ineens is er paniek, de wijn is op. En het feest is nog in volle gang.

Maria gaat naar Jezus en vertelt dit aan hem: Ze hebben geen wijn meer!

“Wat wilt u van mij?” zei Jezus, “Mijn tijd is nog niet gekomen.”

Maria vertrouwt Jezus.

Ze gaat naar de bedienden: “Doe wat Jezus zegt, wat het ook is. Doe het.”

Jezus kijkt de ruimte rond. Zijn oog valt op zes stenen kruiken.

“Giet die kruiken vol met water”, zegt Jezus tegen de bedienden.

Jezus stuurt de bedienden met de kruiken naar de ceremoniemeester.

“Giet wat uit de kruik in zijn beker”, zegt Jezus.

De bedienden brengen het water – dat wijn geworden is - naar de ceremoniemeester.

De ceremoniemeester, die van niets weet, proeft de wijn en zegt: “Meestal schenken de mensen eerst de beste wijn, maar deze wijn is zo heerlijk.”

Horen wij wat hier gebeurt?

De ceremoniemeester staat oog in oog met een wonder.
Hoe kan dat nou? De bedienden weten het wel.....
En de leerlingen ze weten niet wat ze meemaken.
Van water, naar wijn.
Ze kennen Jezus nog maar net een paar dagen.
De leerlingen kunnen zich geen voorstelling maken van wat er nog gaat komen.

Het verhaal gaat over de aard van de goddelijke aanwezigheid.
Mensen zijn samen bij elkaar. In de spotlight staan bruid en bruidegom, in het centrum staat de ceremoniemeester, op de voorgrond staan allerlei belangrijke mensen.

Christus is ook aanwezig ... maar niet opvallend.
Hij staat niet in het centrale licht; hij is aanwezig, maar niet in het centrum.
Hij is aanwezig aan de zijlijn.
Er wordt niet naar Gods reddende kracht gekeken of gezocht: hij IS er.

En dan, als het feest dreigt in te zakken, als de sfeer kapot dreigt te gaan, dan ontstaat er een onrust onder mensen. Wat moeten we doen? Op het moment, als de mensen het zelf even niet meer weten, op het moment van vraag en twijfel ... juist dát is hier het moment waarop het goddelijke zich gaat openbaren.

God openbaart zich in de eerste plaats niet in onze kracht; het goddelijke openbaart zich hier in ons zoeken en ons vragen. Wie zoekt zal vinden.
Wie Gods kracht zoekt, zal Gods kracht vinden.

“Doe alles wat hij zegt”, zegt Maria tot de bedienden.
De moeder van Jezus zegt tot de bedienden: “Wat hij gaat doen, dat weet ik ook niet precies. Maar áls hij iets zegt: vertrouw daar dan maar op.”
Niet altijd heeft een mens grip op zijn leven; soms moeten wij onze beslissingen in goed vertrouwen nemen. “Doe maar wat Hij zegt.”

Wij leven in een wereld waar het podium zeer onrustig is.
In het grote licht staan onruststokers, de mensen met een grote mond, mensen die roepen van gevaar, onrust en van angst.

Misschien zijn wij in ons persoonlijk leven ook in de ban van vragen, onrust en van angst. Maar we mogen weten: Gods kracht is heel dichtbij.
We moeten ons hoofd misschien even draaien, van het centrum naar de zijlijn.

Wij worden omgeven door Gods kracht. Zijn kracht omgeeft ons bestaan.
Hij is er als kracht, als de grote souffleur van ons bestaan.
Maar als wij niet zoeken, als wij niet vragen, dan is die kracht de grote
onbekende.

Hoe God te vinden?

Zoek de stemmen die vertrouwen schenken.

Verwonder je over je bestaan. Dat je leeft, dat je er bent,
dat er zo veel mooie mensen om je heen zijn.

Verwonder je.

Want verwondering is de deur, waardoor God ons leven binnentreedt.

(Gebruik gemaakt van een preek geschreven door ds. Jan Rinzema)

Anke H.R.

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 26 jan 't Sintrum

09.30 uur - ds. P. Dijkstra, Grou

Collecte: 1. Diaconie Jeugdwerk JOP

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Landelijk Jeugdwerk

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Zondag 2 febr 't Sintrum Werelddiaconaat inname deeldoosjes

09.30 uur - dhr. L. v.d. Ven, Oldeboorn

organist: dhr. A.Kooistra

Collecte: 1. Zending Wereldiaconaat

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: dhr. A. Castelein

Zondag 9 febr 't Sintrum

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecte: 1. Diaconie Catechese & Educatie
2. Kerk en Pastoraat

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: Onderhoud gebouwen

organist: dhr. T. v.d. Weide

beamer: mw. S. Bandsma

Zondag 16 febr Willibrordus kerk

09.30uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum

Collecte: 1. Zending Werelddiaconaat
2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. J. Heeringa

Zondag 23 febr 't Sintrum

09.30uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden

Collecte: 1. Diaconie Binnenl. Diaconaat
2. Kerk en Pastoraat

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: D. Wassenaar

Voorber. H.A.

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. P. Peterson.

Tankbetúging

Foar it meilibben en de belangstelling, sawol skriftlik as persoanlik
nei it ferstjerren fan ús heit, pake en oerpake

WIEGER KINGMA

wolle wy eltsenien hertlik tanksizze. It hat ús tige goed dien.

Bern en bernsbern

Nieuws uit de wijken:

Wijk 1

Enkele weken terug is mevr. R. Duinstra na een val opgenomen in het ziekenhuis. En zij moest om te herstellen naar de Waadwente. Als alles goed is verlopen, is zij afgelopen zaterdag weer thuis gekomen.

Fijn dat het de goede kant op gaat. Sterkte!

Mevr. M. Boonstra van de Hemmingawei haar gezondheid gaat steeds wat verder achteruit. Zij vindt het heel jammer dat zij de kerk niet meer kan bezoeken, maar is dankbaar voor alle hulp van haar familie, en aandacht en bezoeken van de gemeenteleden. Sterkte!

We wensen dat alle zieken, en al degenen die het moeilijk hebben, troost kunnen putten uit het geloof, ook al lijkt alles soms zo ver van je weg, dat we toch weten dat God nabij is, op wat voor manier dan ook!

Ook de kindernevendienst en club hebben een drukke periode gehad, met de voorbereiding van alle vieringen.

Namens velen bedankt voor jullie inzet, en dat jullie ook in het nieuwe jaar weer meehelpten bij het bouwen aan Gods kerk!

Ook zijn er nog kerkenraadsleden nodig, twijfel niet, neem die stap, we hebben je nodig!

Allemaal onderweg, jong en oud, reizen wij ,elkaar nabij.In licht en donker draagt Gods zegen jou en mij!

Groet Djoke Schaap -Hiddema

Wijk 2

Op 26 december 2019 is in de leeftijd van 95 jaar overleden br. G. Wobbes. De afscheidsdienst was op 2 januari 2020 en na de dienst hebben wij br. Wobbes begeleid naar zijn laatste rustplaats in Twijzel.

Dat zijn vrouw Wikje Wobbes en haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid mogen ervaren om dit verlies te verwerken. Een in memoriam staat elders in dit blad.

Op zondag 5 januari is br. Sake Keekstra overleden in de leeftijd van 85 jaar. De afscheidsdienst was op zaterdag 11 januari en ook br. Sake Keekstra hebben wij begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Holwerd.

Dat ook de kinderen van Sake en zijn kleinkinderen Gods nabijheid mogen ervaren om dit verlies te verwerken. Een in memoriam staat elders in dit blad.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen

want slapend kom ik bij U thuis

Alleen bij U ben ik geborgen

Gij doet mij rusten tot de morgen

En wonen in een veilig huis

Piet Vrieswijk

Wijk 3

Dhr. Haitsma is een tijdje geleden zo ziek geweest dat ziekenhuisopname nodig was. Gelukkig is hij ook al weer een aantal weken thuis en het gaat langzaam maar zeker weer de goede kant op gelukkig.

Dhr. Van der Weij verblijft nog steeds in de Waadwente en dat gaat helaas nog niet erg vooruit ; hij hoopt zelf dat hij al snel weer naar huis mag , maar op dit moment kan het nog niet. Misschien dat het over een paar weken al veel beter is.

Misschien zijn er nog meer mensen in de wijk die te kampen hebben met ziekte of ongemak; voor al deze mensen een voorspoedig herstel en Gods zegen gewenst.

Alie Kooistra

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Op 18 februari is onze jaarvergadering in 't Sintrum om 19.30 uur.

De Wereldgebedsdag zal gehouden worden op vrijdag 6 maart in de zaal van de Doopsgezinde Kerk

Namens het bestuur, secretaresse Froukje Hoekstra

Mutaties

Overleden:

Op 26 december 2019:

G. Wobbes, Birdaarderstraatweg 68, Dokkum op de leeftijd van 95 jaar.

Op 5 januari 2020:

S. Keekstra, Foswerterstrjitte 71, Ferwert op de leeftijd van 85 jaar

Overgeschreven:

naar de Prot. Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

G.S. Steeman en **D. Steeman-Akkerman**, Hegebuorren 27; sectie 2

Verjaardagen

februari

4	F. Hoekstra – de Haan	De Teebus 4 9151 KX Holwerd
7	C. Zijlstra	Elba 2, 9151 AB Holwerd
8	M. Boonstra – de Jong	Hemmingawei 16 9151 HP Holwerd
17	A. Vellinga – Poortinga	Foarstrjitte 3 9151 HD Holwerd
21	J.J. Castelein-Ponne	Beyertstrjitte 3 9151 KD Holwerd
22	N. Veldema – Groenia	Dongeradyk 81 9101 GK Dokkum
22	A. Haitisma	Gernierspaad 6 9151 KZ Holwerd
24	H. van der Weij – Fennema	Beyertstrjitte 54 9151 KJ Holwerd
26	H. van der Ploeg	Foarstrjitte 24 9151 HE Holwerd
27	T. Rintjema	Moppenbuorren 10 9151 JC Holwerd
28	I. van Slooten – Sijbesma	Fonteinstrjitte 12 9151 JW Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

In memoriam SAKE KEEKSTRA

Sake werd geboren op 3 maart 1934 te Holwerd.
Zijn vader was gardenier en Sake hielp hem daarbij.
Het gezin waarin hij opgroeide telde vier kinderen.
Op een dorpsfeest leerde Sake, Tsjikke Grijpstra uit Hantum kennen.
Zij trouwden op 25 oktober 1963 en gingen wonen aan het Keechje in Holwerd.
Rond die tijd kreeg Sake werk in de metaal bij Prins, Dokkum.
Iedereen daar kende Sake, en Sake kende er ook bijna iedereen.

Sake en Tsjikke kregen niet direct kinderen.
Toen dat uiteindelijk wel gebeurde, overleed hun zoontje bij de geboorte.
Twee dochters Foekje en Pytsje die daarna in 1969 en in 1974 ter wereld kwamen hadden na de geboorte allebei direct extra medische zorg nodig.
Tsjikke kon dat soort dingen die er nog bij kwamen moeilijk bolwerken. Er waren verschillende kortere en wat langere opnames en in 1975 werd ze definitief opgenomen in de psychiatrische zorg.
Op 24 oktober 2014 is ze overleden.

De dochtertjes werden eerst opgenomen bij familie en in het najaar van 1975 zijn ze komen wonen bij het predikantsechtpaar van Hantum. Later zijn zij met nog andere kinderen door hen geadopteerd. Door alle jaren heen bleef er verbondenheid met *heit* en *mem*.

Het was geen eenvoudig leven voor Sake.

Toen ik tijdens het voorbereidingsgesprek voor de afscheidsdienst aan dochter Foekje vroeg of ze een tekst had die haar aansprak, passend bij haar heit. Zei zij eigenlijk meteen: “Ja, Groot is Uw trouw o Heer.”
“Wie mijn heit ook was” zei zij, “Hij was zo trouw”.
Hij was zo trouw aan de mensen om hem heen,
mem, die hij altijd trouw bezocht, ons, zijn kinderen bleef hij trouw, ondanks hoe alles is gelopen. Zijn baas, heit was hem zo trouw.”
En ook is Sake altijd een trouw kerkbezoeker geweest.

Tijdens de afscheidsdienst hebben we gelezen over Gods trouw. De tekst die op Sake zijn rouwkaart stond.

*Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt U gegeven.*

Zo passend bij hem, Sake Keekstra, groot was zijn trouw, aan allen die hem lief waren.

De laatste drie jaar van zijn leven heeft Sake in Foswert te Ferwert gewoond en sinds vorig jaar op de gesloten afdeling

De laatste weken ging zijn lichaam het opgeven.

Maar het einde kwam toch nog vrij plotseling.

Op zondag 5 januari 2020 is Sake Keekstra gestorven, ruim 85 jaar oud.

We wensen allen die hem lief waren Gods liefde en trouw toe.

Sake mag nu Gods eeuwige liefde en trouw ervaren.

God laat hem niet los.

Anke Hoekstra -Rondaan

Ter herinnering. Gerrit Wobbles.

Geboren 16 maart 1924- overleden 26 december 2019

Heit had graag zijn blik gericht op het werk van de schepper van hemel en aarde. Hij was ontzettend onder de indruk van het creatieve levenswerk van de schepper. Velen kennen mijn vader als bewonderaar van vogels maar er was veel meer. Zijn leven lang heeft hij veel plezier gehad van scheikunde, een studie in zijn jonge jaren. En wat te denken van de wetten van erfelijkheid. Het idee van veredeling in de tuinbouw was hem niet vreemd. Het behoorde allemaal tot zijn opleiding als tuinbouwkundige. Dit strookte goed met zijn belangstelling en de wonderen die hij in de natuur zag. De schoonheid van de schepping zag hij in de planten- en dierenwereld, maar ook in het groot, in het onmetelijke uitspannel, het heelal. Tegelijk met de overweldigende grootte van de kosmos beseftte hij de kleinheid en kwetsbaarheid van de mens, van zichzelf. Dat maakt bescheiden. We hebben gezongen uit Psalm 8 : *Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt. Het mensenkind dat U naar hem omziet?*

Heit herkende ook de hand van de Schepper in de natuur. Heit gebruikte niet veel eigen woorden om uit te drukken dat er verlangen was om zijn schepper te zien/ te ontmoeten.

Psalm 42 was voor hem ook een zeer geliefde psalm: 't Hijgend hert der jacht ontkomen.

Net zoals het hert dorst heeft naar frisse waterstromen nadat het is opgejaagd, kan de ziel van een mens dorsten naar God. Heit zal herinnerd worden als een man met humor en geestige opmerkingen. Wiebe en ik en ook de (achter)kleinkinderen lagen vaak slap van het lachen. Zelfspot kende hij ook, niet te kort. Ontelbare anekdotes zijn er. Ze worden bewaard in ieders herinnering. En nu is dit alles voorbij gegaan. 95 jaar en 9 maanden is hij geworden.

Dankbaar zijn wij voor zijn leven.

Bovenstaande is geschreven door zoon Douwe

We hebben gelezen uit Deut. 31:8 – Dat was 68 jaar geleden ook de trouwtekst van Gerrit en Wikje.

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn,

Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

In het gigantische heelal is de mens slechts een stofje. De nietigheid van een mens in het enorme universum en toch—en TOCH. Met het beeld van de dichter van psalm 8 in geloof en vertrouwen kunnen zeggen dat in Gods ogen ieder mens waardevol is, dat ieder mens door God is gekend. Daar heeft broeder Gerrit Wobbles zijn hele leven mee geleefd. Met God door het leven gaan. Maar ook ons hart, zo vaak onrustig en vol van zorgen. Want zo zit een mensenleven vaak in elkaar. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af maar het verdriet en de zorgen beheersen zo vaak ons leven maar Gerrit en Wikje hebben toch altijd weer de steun van God, de reddende hand van Jezus mogen ervaren. Het vijfde vers van psalm 42 getuigt van geloof en van vertrouwen op God. *Maar de Heer zal uitkomst geven en ik zal in zijn vertrouwen leven.* Dat God ieder mens in zijn handpalm heeft gegrift..dat God met mensen meegaat in het leven in tijden van vreugde en in tijden van zorgen en verdriet.

Ook zo prachtig verwoord in het gedichtje op de rouwkaart:

Zo gaat zich 't leven spoeden, straks is haar loop volbracht, en eer wij 't vermoeden, dreigt ons de stervensnacht. Doch 't licht rijst uit de morgen, voor wie op Jezus wacht, want in Zijn licht geborgen, wordt 't nimmer nimmer nacht.

Geborgen bij God door Jezus Christus die het Licht in de wereld heeft gebracht. Tijdens ons leven mogen we met God leven en door Jezus mogen we –zelfs door de dood heen bij God zijn. Bij God is eeuwig leven, daar is geen pijn en geen verdriet en angst en God zal alle tranen van de ogen wissen. Met die belofte leven, met die belofte mogen ook wij, de achterblijvers leven. Na 95 jaar is er een einde gekomen aan het aardse leven van broeder Gerrit Wobbles, een leave man en heit en pake en oerpake. Gerrit Wobbles was niet

veeleisend en was een dankbaar mens. Hij was integer en had veel humor, hij was een geliefd persoon, ook op het werk. Dat het geloof in God en het vertrouwen op God van uw man en jullie heit en pake en oerpake zuster Wikje Wobbes en de kinderen en kleinkinderen en zijn dierbaren tot troost mag zijn. Dat de woorden uit de Bijbel, de woorden van God--- dat God onze Schepper ons door de dood heen naar het eeuwig paradijs leidt allen mogen troosten. Dat de mooie dierbare herinneringen aan een lieve man en heit en pake en oerpake jullie mogen vergezellen je hele leven want die herinneringen kan niemand jullie afnemen.

Dankbaar voor zijn leven.

De beloftes van God EN de innerlijke vrede van God gaat met jullie allen mee.

Gooitzen Riemersma

Kort verslag kerkenraadvergadering 9 december 2019

Welkom en opening:

G. Bilker leest: Advent.

Advent is een tijd om de belemmeringen voor Jezus komst weg te doen !. De belemmeringen voor Zijn komst als mens in het verleden, voor Zijn belofte om als Geest nu aanwezig te zijn, en de belemmeringen voor zijn wederkomst in de toekomst.

Daarna gaat hij ons voor in gebed en heet ons welkom op de laatste kerkenraadvergadering van dit jaar..

Agenda:

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Notulen kerkenraadvergadering 21 oktober 2019:

Deze worden goedgekeurd.

Begroting kerk en diaconie:

De gegevens worden op dit moment door R. Zijlstra aangeleverd bij een bureau van de PKN, deze heeft hiermee de begrotingen gemaakt. Wij hebben hiervan een verkorte versie ontvangen, hierover komen geen vragen.

Personalia en pastoralia:

Deze worden doorgenomen.

Tsjerkeblêd, ouderlingenblad:

Zijn geen bijzonderheden.

Ingekomen stukken, steunaanvragen en periodieken:

Deze worden volgens de lijst doorgenomen en uitgedeeld.

Er wordt opgemerkt dat de vergadering van de Waadwente niet bezocht is, daarover is bericht gestuurd naar de organisator hiervan.

Extra is nog binnengekomen een mail van mevr. Janke de Haan over begeleid wonen in Holwerd.

Hier over wordt in het voorjaar van 2020 verder vergadert en mevr. De Haan vraagt eventuele belanghebbenden contact met haar te laten opnemen.

Ook is het kerkblad van Blija/Hogebeintum nog binnengekomen.

De Steunaanvragen zijn doorgegeven aan de diaconie en de periodieken kunnen worden ingezien en meegenomen.

Rapporten:

Moderamen:

heeft geen bijzonderheden

Diaconie/ ZWO-E:

Het uitje naar Tuin was ook dit jaar weer geslaagd, en wordt volgend jaar zeker weer gedaan.

De kerst attenties voor de ouderen worden dit jaar vanaf 21-12 rond gedeeld.

Jeugd en jongerenwerk:

De clubs draaien en er is een sinterklaas viering geweest.

Kerkrentmeesters:

Geen bijzonderheden.

Classis:

Geen mededelingen.

IKO:

De kerstnachtdienst is klaar, medewerking wordt verleend door A. Douwes en Jan Idsardi.

Commissie bijzondere diensten:

De commissie is bezig met de kerstdienst.

Andere vergaderingen:

P. Vrieswijk is naar de vergadering van het dorp in het MFA geweest.

Beroepingscommissie:

De beroepingscommissie vertelt meer over da. Hilde Graafland uit Veenendaal, die op 15 december voor zal gaan in een middagdienst. Dit is een verkennende ontmoeting tussen onze gemeente en deze eventueel te beroepen predikant.

Mevr. Graafland vroeg zelf om een ontmoeting met de gemeenteleden, deze zal na de dienst plaatsvinden.

Nieuwe ambtsdragers:

er moet worden gezocht naar een scriba, een kerkrentmeester, 2 diakenen en liefst ook nog een wijkouderling. Kerkraadsleden gaan diverse gemeenteleden vragen, er wordt gecommuniceerd via de scriba.

Datum gemeenteavond, begroting:

De gemeenteavond zal worden gehouden op 20-01-2020. Op deze avond wordt de begroting behandeld en misschien het beroepen van een nieuwe dominee.

Volgende vergadering:

13 januari 2020.

Hierna gaat W. Verbeek ons voor in gebed en sluit G. Bilker de vergadering.



Het Tsjerkeblêd voor de maand maart verschijnt in week 9.

Kopij uiterlijk **donderdag 14 februari** inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Nieuws van de kindernevendienst

De komende weken zal er kindernevendienst zijn op 26 januari, 9 februari en 23 februari.

Op 26 januari lezen we over Simon en zijn broer Andreas die vissers zijn. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.

Op zondag 9 februari begint een serie verhalen uit Exodus, die tot Pinksteren zal duren. Ook in deze verhalen speelt vertrouwen – en het gebrek daaraan – een rol. De farao vertrouwt de minderheid in zijn land niet. Een Hebreeuwse moeder legt met kwetsbaar vertrouwen haar kind in een mandje tussen het riet. Uiteindelijk zal God zijn volk bevrijden.

Graag tot ziens!



Nynke Wijma en Antje Hiddema

***“Het maakt niet uit
hoeveel stappen
je bij God vandaan
bent weggelopen.***

***Het is altijd
maar één stap
naar Hem terug.”***

Bidden

Bidden is, je lege handen,
heffen naar omhoog,
en dan in dat uur beseffen,
nu sta ik oog in oog.

Bidden is, gesloten deuren,
opendoen voor God,
en het Hem oprecht beloven,
ze gaan nooit meer op slot.

Bidden is, Hem alles zeggen,
op elk uur van de dag.
Heel je nood in Handen leggen,
wat het ook wezen mag.

Bidden is, je toevertrouwen,
niets minder en niets meer.
Bidden is, eenvoudig zeggen:
- hier ben ik dan, o Heer! –

W. Plomp



Bijbelse woordzoeker 4

B	R	Z	U	G	W	U	H	N	W	R	M	W	E	T	V	V	K	T	S	
K	A	A	I	O	E	O	I	K	A	O	E	N	O	O	R	A	D	R	Y	
U	A	L	I	L	N	I	O	T	O	M	E	D	O	S	M	S	W	O	N	
E	T	V	L	E	V	O	T	B	S	G	D	R	U	E	L	T	U	M	A	
R	L	I	N	I	R	E	F	E	N	P	H	F	R	O	A	E	N	P	G	
P	A	N	M	E	N	I	J	R	I	N	O	A	L	O	A	H	N	G	E	O
S	J	G	I	E	L	G	L	L	F	B	I	N	N	O	R	D	A	T	G	
R	I	W	B	O	D	E	S	E	I	N	O	N	S	E	H	E	A	N	E	
E	G	N	A	Z	T	L	T	C	G	N	A	K	P	E	R	F	R	T	N	
K	D	A	E	S	V	A	T	S	H	M	G	R	J	E	L	A	D	O	S	
K	M	R	R	K	R	P	R	O	O	A	U	I	P	E	D	O	O	R	B	
A	E	E	E	E	I	E	V	O	L	P	P	P	D	L	E	D	N	A	W	
M	E	V	I	E	T	L	B	T	D	L	A	E	R	E	D	O	Z	G	T	
O	U	A	A	S	L	L	E	A	U	L	E	E	D	R	L	U	R	A	B	
W	A	R	D	G	E	E	A	G	K	O	T	N	U	R	I	H	B	R	M	
Z	A	E	M	D	N	R	G	R	S	S	H	F	A	N	O	E	E	F	A	
J	O	C	N	U	B	E	E	T	E	U	T	M	G	A	R	G	M	I	M	
V	U	A	H	D	R	T	S	I	E	I	D	E	I	N	R	A	A	O	D	
F	M	I	L	T	H	E	R	S	G	W	K	R	A	G	H	I	J	O	L	N
A	E	I	C	H	E	P	R	E	E	L	O	K	A	T	G	B	E	L	S	
K	W	N	A	C	H	E	R	N	E	A	R	E	L	A	N	M	U	A	R	K
K	Z	O	R	G	E	N	R	N	N	L	P	F	F	L	E	P	M	E	T	
E	D	R	O	O	M	N	K	E	L	V	F	I	A	S	T	A	F	L	V	
L	O	H	E	T	R	I	C	H	T	E	R	P	C	P	A	S	C	H	A	

De volgende woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in de bijbelse woordzoeker te vinden. De overblijvende letters vormen de eerste regel van een psalmvers.

AKKER - AMBT - ALTAAR - ARK - AMANDELBOOM - APOSTELN -
 ACHTERKLAPPER - ALMUGGIMHOUT - BALLINGSCHAP -
 BAZUINGEKLANK - BODE - BROOD - CIPRESSEN - DROOM - EER -
 EERSTELINGEN - EFA - EFFATHA - EL - FAKKEL - GAVE - GARF -
 GEITENBOKJE - GELIJKENIS - HALM - HOGEPRIESTER - HONEN -
 HOOFDMAN - IJDELHEID - JUCHEN - KAMERLING - MURMUREREN -
 MANNA - NARDUS - NOODDRUFTIGEN - OLIJFBOOM - PALMBOOM -
 PASCHA - PURPER - RICHTER - SLAGORDE - STADHOUDER - STAF -
 SPREUK - SYNAGOGE - TABERNAKEL - TEMPEL - TOLLENAAR -
 TROMPET - UITSPANSEL - VASTEN - VAT - VLEK - VOEDSTER -
 VOORHOF - WET - WETGELEERDE - WACHTER - WANDEL - WIEROOK -
 WINGAARD - WILDBRAAD - WOLF - ZAAIER - ZALVING - ZANG -
 ZILVERLING - ZORGEN

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: J. Acronius, Elba 6, tel. 561375 of 06-57265747
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69,
tel. 562371, 06-83061242
E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Verbeek-Akker, Stasjonswei 37, tel. 561695
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: J. Acronius, Elba 6, tel. of 56137506-57265747
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: **NL50RABO 0373 7122 19**
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69, tel. 562371

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.