

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

December 2020



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie - Afscheid en toekomst

Afscheid

Op het moment dat u dit stukje leest, is het eind november 2020.

Vorige week zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we in de eredienst stil gestaan bij het overlijden van 6 mensen die jarenlang tot onze kerkelijke gemeenschap hebben behoord en die we allemaal zo goed hebben gekend. Het was een moment van een gezamenlijk denken aan een familielid, vriend(in) of een bekende. En natuurlijk zijn er ook nog heel veel mensen, buiten onze gemeente, die in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van hun man, hun vrouw, hun partner, hun heit of hun mem en sommigen zelfs van een (klein)kind.

Wat het verdriet over het gemis van een geliefde dit jaar nog een keer extra erg heeft gemaakt is het feit dat we i.v.m. de veiligheidsmaatregelen beperkt waren in de manier van afscheid nemen. Zeer kleine aantallen mensen werden door diverse opgelegde beperkingen in staat gesteld om de nabestaanden echt persoonlijk, en dan eigenlijk nog niet eens persoonlijk maar op afstand, te bemoedigen en aan hen hun medeleven te betonen.

Iedereen beleeft een verdrietig afscheid op zijn of haar manier en ik moest meteen denken aan een gedicht dat ik ooit eens heb gelezen. Het werd geschreven door de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij preekte en verzette zich tegen het Nazisme en werd in 1943 gearresteerd vanwege zijn openlijke afkeer tegen het Nazi-regime. Op 9 april 1945 werd hij in het Duitse Flossenbürg terechtgesteld. Tot kort voor zijn dood, ook in de gevangenis, bleef hij schrijven. Ook onderstaand gedicht schreef hij in de gevangenis.

Als je van iemand houdt

*Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.*

*Zeg niet: "God zal de leegte vullen",
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.*

*De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.*

Toekomst

Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. *Jeremia 29:11 (Bijbel in Gewone Taal)*

Het zijn, vind ik tenminste, prachtige woorden die onze gedachten ook weer op de toekomst doen richten. En dat die toekomst er is weten we zeker. In de Bijbel kunnen we lezen over Gods plan om de wereld eens nieuw te maken. Dit wordt ook wel een ‘hoopvolle toekomst’ genoemd. Eeuwigheidszondag gaat dus om herdenken én vooruitkijken.

En dat vooruitkijken begint al meteen met het uitkijken naar de zondag hierna!

De adventstijd is aangebroken. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Het nieuwe kerkelijk jaar begint en we mogen toeleven naar Kerst, het feest van de komst en de geboorte van Jezus.

Ik wens u alvast gezegende Kerstdagen!
Jappie Banga



Kerkdiensten

Zondag 29 nov 't Sintrum 1e Advent

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

Organist: K. Schreiber

Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel

2. Kerstfeest

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

Voorber. H.A.

beamer: W. Peterson

Zondag 6-dec 't Sintrum 2e Advent

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Diaconie

2. Zending

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

H.Avonddmaal

organist: dhr. A.Kooistra

beamer: dhr. W. Peterson

Zondag 13-dec 't Sintrum 3e Advent

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organiste: mw. F. de Haan

Collecten: 1. Zending

2. Kerstfeest

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

beamer: mw. T. Verbeek

Zondag 20-dec 't Sintrum 4e Advent

09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard

Organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

beamer: dhr. V. Vellinga



Donderdag 24-dec 't Sintrum

22.00 uur - ds. R.B. Workel, Holwerd

Er is 1 collecte voor herinrichting speeltuin Holwerd

Beamer: mw. S. Bandsma

Kerstnachtdienst I.K.O.

organist: dhr. J. Idsardi

Vrijdag 25-dec 't Sintrum 1^e Kerstdag

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Zending/ Kinderen in de knel

2. Kerk & Pastoraat

Kerkrijden: A. Kooistra

Comm. Bijz. Diensten

organist: dhr. J. Heeringa

beamer: fam. Verbeek

Zondag 27-dec 't Sintrum

09.30 uur - ds. G. Muilwijk, St. Annaparochie

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk & Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Donderdag 31-dec 't Sintrum

19.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Zending

2. Kerk & Pastoraat

Oudejaarsdienst

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: mw. S. Bandsma

Het Tsjerkeblêd voor de maand januari verschijnt in week 51.

Kopij uiterlijk donderdag 17 december inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

*Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuël,
de mensenzoon*

*God met ons
gisteren, vandaag
en volgend jaar!*

Bericht van de dominee

Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik uit Holwerd kreeg als blijk van medeleven met het overlijden van mijn moeder. Het was hartverwarmend.

Mijn moeder is op 31 oktober op 92-jarige leeftijd overleden, nadat drie dagen daarvoor Corona was vastgesteld. We konden als gezin om beurten bij haar zijn, maar moesten daarna wel allemaal in quarantaine. Zodoende vond de begrafenis pas na 10 dagen plaats. Het was een vreemde tijd voor mij, zo ver weg van familie met alleen contact via de computer (gelukkig dat dat er is, tegenwoordig, maar het heeft ook zijn beperkingen). De dankdienst voor het leven van mijn moeder was fijn en troostend. Ik mag zeker geloven, dat ze bij de Heer is, in Zijn welgelukzaligheid.

Inmiddels ben ik weer aan de slag. We zijn als Commissie Bijzondere Diensten erg bezig om een goede vorm voor de Kerstmorgendienst op 25 december te vinden. Omdat alles onzeker blijft – niet in het minst doordat er in Holwerd ook Corona is geconstateerd – en we niet weten wat we wel of niet kunnen, zijn we uiteindelijk tot de konklusie gekomen om op Eerste Kerstdag één of twee diensten te houden. Dit is afhankelijk van hoeveel animo er is om zelf fysiek een dienst bij te kunnen wonen. Dit willen we onderzoeken, jullie lezen dat elders in het blad. Als we bijvoorbeeld nu al van 25 mensen horen dat ze graag komen, denken we erover om tweemaal de dienst te houden. Want het is fijn om op zo'n hoogtijdag van de kerk samen te komen. We denken verder aan een aandeel van de kinderen in de dienst, aan zang door enkele gemeenteleden, en mogelijk aan een lied buiten na de dienst. Op de Kerstavond zal ds. Rob Workel de gezamenlijke dienst in onze kerk houden in plaats van in de Doopsgezinde Kerk. Dat is vanwege de kerktelevisie, waarover wij in het Sintrum beschikken, die het mogelijk maakt om deze dienst ook in de huiskamer mee te maken.

Advent en Kerst, dat is een bijzondere tijd. Het is het blijde Evangelie, dat God Zijn Zoon in onze wereld zendt als arm en weerloos Mensenkind. Hij komt met een missie, Hij zal de wereld redden. Dat was toen, in die donkere tijd, al een vreemde boodschap, die alleen in het geloof kon worden aanvaard en dan ook tot verwondering en blijdschap stemde – zie de herders van het veld. Het is ook voor ons, in onze donkere tijd, een vreemd verhaal. Wél fijn en warm, de hele wereld omarmt het Kerstfeest met lichtjes en kadootjes. We houden van dit feest. Maar het vraagt geloof om er door geráákt te worden, om je te verwonderen, om te aanbidden en te knielen voor het Kind in de kribbe. Om te beamen, dat Hij ook voor jón gekomen is! Om Hem ook 'geboren te laten worden in je hart'.

Kerst is ook een feest om dit – samen met onze aandacht en betrokkenheid bij elkaar en bij mensen die het nodig hebben – te delen met elkaar. Juist in deze afstandelijke Coronatijd is het nodig om elkaar te zien, en samen het feest te vieren. Die 1,5 meter afstand en de mondkapjes blijven moeilijk, maar laten we vormen zoeken om toch elkaar te ontmoeten en zo elkaar tot zegen te zijn. Ik hoop en wens ons allen toe, dat het echt Kerst – Christusfeest – mag worden: in ons dorp, in onze huizen, in onze gemeente en in ons eigen leven.
Da Hilde Graafland

Wat de kringen betreft:

De woensdagmorgenkring ging afgelopen 4 november opnieuw niet door vanwege persoonlijke omstandigheden. De volgende keer staat gepland op 2 december. We moeten naar bevind van zaken handelen en houden contact met elkaar. Dat geldt ook voor de avondgespreksgroep. In principe hebben we op 16 december weer een bijeenkomst, maar ook dan beslissen we vlak van tevoren wat we doen.

Ik verlang er wel naar: gewoon met elkaar samenkomen voor een goed gesprek. Hopelijk komen er betere tijden aan! Ik laat me in elk geval vaccineren.

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Sappie Vrieswijk is eind oktober geopereerd en is al weer enkele weken thuis. Ze zijn dankbaar dat alles zo goed is verlopen. We wensen u goede moed en vertrouwen voor de toekomst!

Op 20 november hopen Henk en Sappie hun 50 jarige trouwdag te vieren! Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Wij hopen dat God jullie nog lang voor elkaar en jullie kinderen en kleinkinderen mag sparen. We wensen jullie Zijn zegen voor de toekomst!

Eind oktober is Niels Metz geopereerd. De operatie is goed gegaan en een goede uitslag, geweldig!

Niels is al weer enkele weken thuis en het gaat uitstekend met hem. Daniël en Ineke en familie zijn dankbaar dat ze weer samen zijn, na zo'n spannende tijd.

Mevr. F.Hoekstra -de Haan heeft al enige weken ernstige pijnklachten, en is opgenomen in de Hofwijk.

Haar adres daar is:
mevr. F. Hoekstra-de Haan
p.a. de Hofwijk, k5
Dirk Zeperweg 2
8917 AZ Leeuwarden

We hopen dat het beter zal gaan, en op vertrouwen en kracht.
We bidden u in donkere tijden het licht en de liefde toe!

Op 22 november gedachten wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Mevr. L. Tamminga is op 23 mei overleden, we noemen ook haar naam en gedenken allen die zijn heengegaan.

Familie Tamminga sterkte in deze donkere tijd, haar naam staat onuitwisbaar geschreven in Zijn hand!

God, de weg door het leven is niet te voorspellen.

*Wanneer de weg vlak is, gaat het ons licht af, maar is de weg
vol kuilen en stenen, dan valt het ons zwaar!*

Vreugde en verdriet wisselen elkaar af, en vaak overkomt het ons ineens.

In al die wisselingen wilt U het rustpunt zijn.

Dank U, dat U ons altijd nabij zult zijn.

Groetnis Djoke Schaap - Hiddema

Wijk 3

Mevr. Veldema-Groenia is een aantal keren gevallen. Hiervoor heeft ze de eerste keer in Drachten in het ziekenhuis en verpleeghuis gezeten. En toen mocht ze weer naar haar eigen huisje. Dat duurde helaas niet lang, want ze viel weer, en na ziekenhuisopname verblijft ze nu in de Waadwente. Hier moet ze in ieder geval 6 weken blijven, waarvan er nu 2 om zijn. Haar adres is : Mevr. Veldema-Groenia , de Waadwente , afd. Botter , kamer 12 , Birdaarderstraatweg 68 , 9101 DA Dokkum.

We bidden haar en iedereen die met ziekte of ongemak te maken heeft (gehad) veel sterkte en beterschap toe.

Alie Kooistra-Bosgra

Mutaties

Overgeschreven:

naar de Protestantse gemeente Heerenveen:

W. Tadema, De Iest 8; sectie 1

A. Osinga-Schaap, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum, sectie 3, en
W. Wobbes-Koster, Dongeradyk 123, 9101 GL Dokkum, sectie 2
wonen beiden al enige tijd in Dokkum. Van die verhuizing zijn pas
kortgeleden de mutaties ontvangen.

Zij blijven verbonden aan onze gemeente als voorkeurleden.

Ons kerkblad hebben zij in die ‘ongemuteerde’ periode wel ontvangen.

S. Vellema en **J. Vellema – de Haan**, Holwerterdyk 17, 9145 RK Ternaard,
sectie 3, zijn kortgeleden verhuisd en hebben verzocht als voorkeurleden
verbonden te blijven aan onze gemeente en zijn als zodanig geregistreerd.

Verjaardagen

- 12 S. Herder-Koree
- 20 J. Vos
- 21 J. Hiddema-Hayma
- 28 A. Ensel-de Jong

december

- Pôlewei 6
- 9151 HX Holwerd
- Stasjonswei 11
- 9151 JL Holwerd
- Stasjonswei 49
- 9151 JM Holwerd
- Birdaarderstraatweg 123/21
- 9101 CZ Dokkum

Jubileum

D.V. op 14 december 2020 gedenken
D. Wassenaar en G. Wassenaar – Ketellapper
Prof. Holwardastrjitte 22, 9151 KW Holwerd
dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden.

Nieuwsupdate v.w.b. Corona en onze kerk!

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die veranderingen met zich meebrengen t.o.v. de koers welke we aanhouden. Vooralsnog zitten er geen verruimingen in v.w.b. het aantal bezoekers van een kerkdienst. Het blijft met 30 bezoekers zoals het was. Ook zingen in de kerk wordt nog steeds afgeraden door de Protestantse kerk in Nederland gezien het stijgend aantal besmettingen van enkele weken geleden. De verplichte mondkapjes vanaf 1 december gaan niet voor de kerk gelden. We zullen met z'n allen moeten accepteren dat het op dit moment is zoals is. Gelukkig hebben we inmiddels de mogelijkheid om de dienst live via internet mee te maken. Dit is een goede mogelijkheid om toch de dienst bij te wonen. Het is anders, dat begrijpen wij, maar gezien de omstandigheden is het natuurlijk een goede optie. Ook wij hopen dat er binnenkort weer wat meer mogelijk is. Dit is echter niet aan ons. We kunnen blijven "hangen" in wat er niet kan, maar we kunnen ook eens kijken wat er wel kan. Er zijn nog genoeg kerken die (opnieuw) gesloten zijn. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via het kerkblad en de wekelijkse afkondigingen voor de kerkdienst. Denk om elkaar en blijf gezond.

Corona overlegcommissie

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Sa't wy it al fia de tillefoan trochjûn hawwe, litte wy ek noch op dizze wize witte dat spitigernoch ús Adfintsfiering net trochgiet.

Wy fine it hiel skande dat wy inoar as ferienings meiinoar net moetsje kinne, mar wy hoopje wol op bettere tiden.

Wy winskje jim allegear, nettsjinstearde alle beperkings, dochs seinige en sinfolle Krystdagen ta.

Wat soe it moai wêze dat de mooglikheden wer ferromme wurde, omdat de besmettings ôfnimme, en dat wy dertroch ús jannewarigearkomste wol hâlde kinne.

Alfêst de bêste winsken, seine en sûnens foar it nije jier 2021.

Bestjoer Passage.



Zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de kerk hebben we een ander soort kalender dan de kalender zoals je die in keukens vindt of in je agenda. In de kerk loopt het jaar niet van januari tot en met december, maar in de kerk bepalen de christelijke feestdagen onze kalender. Kerst is het eerste feest op deze kalender en de weken van verwachting voorafgaand aan Kerst – advent – zijn dan ook de eerste weken van het kerkelijk jaar. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – de zondag voor de eerste Advent – kijken we terug en gedenken we degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat doen we door het noemen van hun namen en het aansteken van een kaars. We ontsteken de kaars aan het licht van de Paaskaars, die symbool staat voor het licht en de Liefde van God. En vanuit dat licht laten we de kaarsen branden. In dat licht zijn we verbonden met elkaar en met alle mensen die ons in de dood zijn voorgedaan.

‘Zolang de namen worden genoemd
en er wordt stilgestaan bij onze geliefden,
zolang blijven zij voortleven in ons hart.’

Wij gedenken en noemen:

Gerrit Wobbes Geboren 16 maart 1924 – Overleden 26 december 2019

Sake Keekstra Geboren 3 maart 1934 – Overleden 5 januari 2020

Alle Haitsma Geboren 22 februari 1934 – Overleden 4 februari 2020

Klaas Herder Geboren 30 november 1940 – Overleden 12 april 2020

Elizabeth Tamminga- Hijlkema

Geboren 4 juli 1940 – Overleden 23 mei 2020

Klaske van der Ploeg – Jansma

Geboren 21 november 1933 – Overleden 25 mei 2020

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.

Wilt u / wil jij de Kerstmorgendienst bijwonen?

Als Commissie Bijzondere Diensten zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Kerstmorgendienst op 25 december a.s. Graag willen we peilen, of er veel of weinig belangstelling is om deze dienst fysiek bij te wonen in plaats van via de computer thuis. Als er veel belangstelling is, gaan we namelijk twee diensten houden om dat mogelijk te maken. Anders blijft het bij één. Onze vraag is: Als u of jij graag de Kerstmorgendienst wilt bijwonen, laat het dan even weten aan Willem en Tea Verbeek. Mail: wventv@knid.nl. Tel: 561695.

Een tweede vraag is: Wie van u/jullie kan een beetje redelijk zingen en wil samen met twee anderen een lied in de dienst zingen?

Laat wat horen vóór 30 november! Dank jullie wel!

Hilde, Nynke, Maaike, Thomas en Willem

Nieuws van de kindernevendienst

Op zondag 1 november jl. waren wij blij verrast met de grote opkomst voor de kindernevendienst! De volgende kindernevendienst staat gepland voor **6 december** en ook dan kunnen de kinderen direct in de gebouwtjes bij de kerk komen waar wij de gehele dienst zullen blijven. De kindernevendienst van 6 december zal in het teken staan van het Kerstfeest. Het is de bedoeling dat wij tijdens deze kinderdienst ook een knutsel gaan maken voor de versiering van de kerk tijdens de dienst op 1^e kerstdag.

Wij hopen ook dan weer op een goede opkomst, zodat wij hier iets moois van kunnen maken.

Graag tot ziens op 6 december!

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

**Zijn naam
HOOP
voor de hele wereld**

Matteüs 12: 21



29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproef! - voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en niet al jong hoef te trouwen.”

Iets groots neerzetten

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

T. Verbeek- Akker, coördinator van deze collecte in Holwerd

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: NL 94 RABO 0373709293

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkeblêd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.