

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

December 2024

Zo stond het beschreven,
zo is het beloofd:
een REDDER is geboren,
brengt iedereen hoop!
GLORIA, GLORIA,
klinkt in de nacht.
Een boodschap van VREDE
op aarde gebracht.



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.

Predikant:

vacant

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

De lofzang van Simeon

Al een aantal jaren schrijf ik voor het decembernummer van Tsjerkeblêd een stukje dat een beetje bij de tijd van het jaar past. Ik ontkom er dan ook niet aan om al eind oktober/begin november te schrijven over Kerst en/of Oud en Nieuw.

Deze keer probeer ik even stil te staan bij de gebeurtenissen die plaats vonden vlak na de geboorte van Jezus in Bethlehem. In Lucas 2 vinden we het verhaal over de geboorte van Jezus, het verhaal over de herders die hun kudde achterlieten in het veld en in de stal Jezus vinden, zoals het hun door de engelen is verteld. Verderop in Lucas 2 vinden we een paar gebeurtenissen uit het jonge leven van Jezus, zoals de 12 jarige Jezus in de tempel en even hiervoor wordt de ontmoeting in de tempel tussen Jozef en Maria en de pasgeboren Jezus, met Simeon en Anna besproken. Over die ontmoeting met de oude Simeon staan we nu even stil. Bij het waarschijnlijk met de Kerst minst vaak gelezen Bijbelgedeelte uit Lucas 2.

*‘In Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon was goed en eerlijk, en trouw aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De Heilige Geest was in Simeon, en die had hem verteld: ‘Voordat je sterft, zul je de Messias zien die God beloofd heeft’. De Heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel. Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef en Maria naar de tempel. Zij brachten Jezus daarheen om alles te doen wat verplicht was volgens de wet. Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei: **‘Heer, ik ben uw dienaar. Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt. Want nu heb ik zelf de redder gezien. U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u. Hij is de held van uw volk Israël’.** (Bijbel in Gewone Taal Lucas 2: 25 t/m 32)*

Als we dit hoofdstuk uit de Bijbel, waar verreweg de meeste details over Jezus’ geboorte zijn te vinden eens goed doorlezen, is er in elk geval één ding dat opvallend is. Je zou zeggen dat er ter ere van de geboorte van God’s zoon allerhande festiviteiten georganiseerd zouden zijn en dat het hele volk Israël er ook heel blij mee is geweest. Maar wat gebeurde er? Er zijn nauwelijks mensen geweest die in die tijd blij waren met Hem en van zijn geboorte af wisten. In de nacht van de geboorte van Jezus is er slechts een groot hemels koor geweest dat God prees met de woorden: **‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt’.**

Maar de mensen, om wie het eigenlijk ging, die lieten het eigenlijk massaal afweten. Goed, er waren enkele uitzonderingen: een stuk of wat armoedige en eenvoudige herders kwamen op kraamvisite in de stal van Bethlehem. De herders gingen terug naar hun schapen en ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. En ook een stel geleerde mannen uit een ver land in het Oosten, die zich met sterrenkunde bezig hielden, kwamen langs. Ze knielden voor Jezus en eerden hem. En tenslotte waren er een paar hoogbejaarden zoals Simeon en Anna.

Simeon is bij ons het meest bekend om zijn lofzang, waarvan ik me nu opeens bedenk, dat we die lofzang eigenlijk bijna nooit meer zingen. Wie was deze Simeon eigenlijk? Want er wordt in de Bijbel niet over veel mensen zo lovend geschreven als over hem.

In de Bijbel staat dat Simeon juist die dag door de heilige Geest naar de tempel werd geleid. Deze dag zou hij de Messias zien! Toen hij op het plein voor de tempel aankwam zag hij tussen al die andere mensen en tussen al die marktkraampjes een jong stel lopen, een jonge vrouw met een baby op haar arm en een man met een paar duifjes, op weg naar de gebruikelijke ceremonie in de tempel, zoals die na de geboorte moest plaatsvinden. Simeon wist meteen dat dit het kind was waarnaar hij al zijn hele leven lang naar had uitgekeken. Hij liep op de jonge ouders af en nam het kindje van Maria over. Nergens staat in de Bijbel vermeld of hij daarvoor wel of niet om toestemming had gevraagd, hij deed het gewoon. En daar stond hij, die oude man met de Redder van de wereld in zijn armen. Wat kon hij zich nu nog meer wensen? Nu kon hij rustig sterven.

God's zoon werd bij de tempel niet welkom geheten door de leiders van het volk of de leiders van de kerk, maar door een oude man, over wie niet veel bijzonders te zeggen viel. Een oude man die door de wereld en door zijn omgeving misschien wel al was afgeschreven en niet meer serieus werd genomen. Hem viel de eer te beurt dat kind welkom te heten omdat hij geloofde en uitzag naar de Redder, de Messias. Kennelijk is dat toch het belangrijkste. Het gaat God niet om onze opleiding, onze functie of positie in de wereld of in de kerk. Het gaat God om ons geloof, om ons hart. En daarom is het goed dat ons 'ter harte' te nemen: Waar richten wij ons op en waar kijken wij naar uit? Want deze man, die zo vol geloof was, had die dag de dag van zijn leven. Wat een wonder dat hij dat nog op zijn oude dag mocht meemaken. Ziet u het voor u? Die blijde, oude Simeon daar op het tempelplein met de pas geboren Jezus in zijn armen? Hij sprak daar midden op straat in het openbaar zijn geloof uit en hij liet omstanders delen in zijn blijdschap over de geboorte van de Here Jezus. En bovendien staat er nog: en hij zegende hen! God had gedaan wat Hij al eeuwen geleden beloofd had aan

het volk Israël. Simeon leert ons om te blijven bidden. Hij leert ons om te geloven dat God's timing niet onze timing is. Hij leert ons om vertrouwen te hebben en te houden, zelfs als het wachten op Gods belofte langer duurt dan we zouden willen.

En hoe zit dat met ons vandaag de dag? Als de mensen om ons heen volop ellende en narigheid zien en beleven, dan mogen wij hen vertellen over de komst van die Verlosser en dat God niet zomaar belooft, maar dat Hij ook al gekomen is! En dat Hij nog eens zal komen en de aarde nieuw zal maken. Daar mogen wij nu al naar uitzien. En daar mogen we ook over spreken. Prachtig als je zo oud mag worden als in het geval van Simeon. Dat je zó vol bent van God. Dat je mag uitkijken naar Zijn Komst en daar dagelijks om bidt. Dat je daar tegen anderen over mag praten en daarover mag vertellen aan familie en vrienden en zo mee mag werken aan de komst van Zijn koninkrijk. Met die boodschap en met die belofte uit het kerstevangelie mogen wij binnenkort het oude jaar uit en weer verder het nieuwe jaar in, of we nu jong zijn of al ouder zijn geworden. Blij met de geboorte van de Here Jezus en met een geweldige boodschap op zak. Van Hem die gekomen is en die eens terug zal komen!

Het is nog een beetje vroeg, maar ik wens u nu alvast gezegende Kerstdagen toe.

Jappie Banga

Lofzang van Simeon

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
naar 't woord, hem toegezegd,
thans henen gaan in vrede.
Nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.

Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.





Kerkdiensten

Zondag 1 december 't Sintrum 1e Advent Voorber.H.A.

09.30 uur - dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl organist: mw. F. de Haan
Coll. 1. Diaconie adventscollevte Moldavië beamer: mw. S. Bandsma
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: onderh. gebouwen
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: T. v. Duinen

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 8 december 't Sintrum 2^e Advent H.A.

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten organist: dhr. J.S. Heeringa
Coll. 1. Diaconie beamer: dhr. W. Peterson
2. Zending Wer.Diakonaat Ghana
Deurcoll.: onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga

Zondag 15 december 't Sintrum 3^e Advent

09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum organist: A. Kooistra
Coll. 1. Zending werelddiakonaat Palestina beamer: mw. T. Verbeek
2. Kerstfeest
Deurcoll.: onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 22 december 't Sintrum 4^e Advent

09.30 uur - dhr. P. Knijff, Raard **m.m.v. Chr. Muziekver. De Bazuin**
Coll. 1. Diaconie - Kinderen en Jongeren beamer: dhr. V. Vellinga
2. Kerk en Pastoraat
Deurcoll.: onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra

Dinsdag 24 december IKO kerstnachtdienst Doopsgezinde Kerk

22.00 uur - ds. K. van Wijngaarden, Holwert organist: J. Idsardi
IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

Woensdag 25 december 't Sintrum 1^e Kerstdag Comm. Bijz. Diensten

09.30 uur - mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwert

Organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Coll. 1. Zending Kinderen in de knel

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

Zondag 29 december 't Sintrum

09.30 uur - dhr. W. Feddema, Driesum

organist: K. Schreiber

Coll. 1. Diaconie

beamer: dhr. S. Hoekstra

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

Dinsdag 31 december 't Sintrum Oudejaarsdienst

19.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan

organist: dhr. A. Kooistra

Coll. 1. Zending

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 5 januari 't Sintrum Nieuwjaarsdienst

09.30 uur - ds. J.G. v.d. Boogaard, Ee

organist: dhr. A. Kooistra

Coll. 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Peterson

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden:

Koffiedrinken na de dienst

Het Tsjerkeblêd voor de maand januari verschijnt in week 52/1

Kopij uiterlijk **donderdag 19 december** inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties

Gedoopt:

Op 10 november 2024:

Femke Birgit, d.v. R. Veldema en L.R. Vellinga
Stasjonswei 16, 9151 JN Holwert

Op 10 november 2024:

Mats, z.v. O.S. Verbeek en D. Verbeek - van den Berg,
Gama 7, 9151 HL Holwert

Verjaardagen

december

12	Mevr. S. Herder-Koree	Pôlewei 6 9151 HX Holwert
14	Dhr. H. Kamstra	De Morgenzon 3 9151 KM Holwert
16	Dhr. D. Veldema	Pôlewei 16 9151 HX Holwert
20	Dhr. J. Vos	Stasjonswei 11 9151 JL Holwert
21	Mevr. J. Hiddema-Haijma	Stasjonswei 49 9151 JM Holwert
22	Mevr. J.Y. Osinga-Poortman	Fonteinstrjitte 33 9151 JT Holwert
28	Mevr. A. Ensel-de Jong	Birdaarderstraatweg 123/21 9101 CZ Dokkum

Jubileum

D.V. op 7 december 2024 gedenken
Dhr. G. Oevering en Mevr. D. Oevering - Visser
Elbasterwei 10, 9151 KR Holwert
dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden.

Alle jarigen en jubilaressen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen!

BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en de felicitaties die we mochten ontvangen voor ons 50 jarig jubileum.

Willem en Jannie Vellema

Dankbetuiging

Bedankt voor de blijken van belangstelling welke ik na mijn val en tijdens mijn verblijf in de Waed-Wente en revalidatie nadien mochten ontvangen. Ook voor Sappie was het een moeilijke periode. De vele onderzoeken brachten niet altijd het verwachte resultaat waarna er weer nieuwe onderzoeken volgden. Het was om moedeloos van te worden. Medicatie werd aangepast en er kwam een beetje verlichting maar wij zijn er nog niet. Dan geeft een kaart en een bloemetje een geweldige steun.

Nogmaals bedankt.

Hendrik en Sappie Vrieswijk

Privacywetgeving

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een privacyverklaring opgesteld.

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd.

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat.



Nieuws uit de wijken

Wijk 2

Op zondag 10 en 17 november waren er twee feestelijke diensten, waarin vier kindertjes werden gedoopt.

Femke Birgit Veldema en Mats Verbeek op 10 november en Tsjesse Acronius en Marije Jitske de Jong op 17 november.

Zij ontvingen het verbondsteken, dit blijft gedurende ons hele leven van kracht.

Ook als gemeente mogen wij hen helpen om Christus na te volgen. God laat ons nooit los.

Ook de bezoeken in de wijk gaan door:

Bij br. n zr Johannes en Tine Boonstra, br. Boonstra mocht zijn 89ste verjaardag vieren. Mooie herinneringen opgehaald, hij kan mooi vertellen over zijn werk bij de HTO.

Zr G. Dijkstra-Reeder mocht de leeftijd van 86 jaar bereiken en zr A. Hiddema-Meindersma de leeftijd van 89 jaar.

Op bezoek geweest bij zr. A. Haitsma-de Haan, ik trof haar aan in de koffiezaal, daar was een zangmiddag met gezangen van Joh. de Heer. Fijn met elkaar gezongen, ze vond dit prachtig.

In wijk 1 ben ik nog bij br. Sikke Broersma geweest. Het gaat de goede kant weer op na een ingrijpende operatie.

In de onze gemeente zijn zorgen, zeker als het gaat om hen die lijden aan ernstige ziekten. Laten we niet ophouden om voor hun te bidden.

Groet, Pieter.

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders,

U alleen

Leidt ons door dit leven heen

De laatste zondag van het Kerkelijk jaar.

In de dienst van zondag 24 november 2024 herdachten wij de gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. In de dienst noemden wij hun namen en staken een kaars voor hen aan. Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering. We stonden met de hele gemeente om de nabestaanden heen en deelden hun verdriet. We stonden stil bij wat de Bijbel ons te zeggen heeft over de dood. De dood gaat ons allemaal aan.

Wij gedenken en noemen:

Gabe Faber	Overleden op 23 maart 2024 Op de leeftijd van 79 jaar
Annie Boonstra-Acronius	Overleden op 26 mei 2024 Op de leeftijd van 89 jaar
Tine van der Hoop Rintjema	Overleden op 28 mei 2024 Op de leeftijd van 87 jaar
Neeltje van der Meij-Loonstra	Overleden op 9 juni 2024 Op de leeftijd van 53 jaar
Sietske Bilker-Mellema	Overleden op 13 juni 2024 Op de leeftijd van 93 jaar

Het donker voorbij.....

Heer als de dag voor de duisternis zwicht
Dan sluit ik mijn ogen en zoek Uw Licht
Open voor mij straks die schitt'rende dag
Die ik vol van belofte verwachten mag

Heer als de dag voor de duisternis zwicht
Dan sluit ik mijn ogen en zoek Uw Licht
Wees met Uw Liefde en glans mij nabij
Draag mij, Heer, door de nacht aan het donker voorbij.

Kort verslag van de gemeenteavond op maandag 11 november 2024.

Welkom en opening

Preses br. A. Talsma heet 30 gemeenteleden welkom op deze gemeenteavond. Fam. P. van der Woude heeft zich afgemeld voor deze avond.

Vandaag is het 11 november, sint Maarten. Wie was hij?

Lang geleden 316 jr. na Christus werd in Hongarije, een jongetje geboren, die Martinus werd genoemd. Toen hij volwassen was nam Martinus zijn zwaard en sneed zijn rode wollen soldatenmantel doormidden. n.a.v. leest preses Matteüs 25 31-46

Preses gaat ons voor in gebed.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld

Notulen gemeenteavond 6 november 2023 en verslag zondag 23 maart 2024

De notulen worden voorgelezen.

n.a.v. de notulen het volgende over het beroepen van een predikant.

De solvabiliteitsverklaring is aangevraagd.

In samenwerking met Ternaard, Metslawier en Niawier kunnen wij een fulltime predikant beroepen.

Wij kunnen zelf bepalen, met de twee andere gemeentes, welke predikant wij willen beroepen. Er wordt wel geadviseerd, maar er wordt ons niks verplicht.

Er moeten nog procedures, rapporten worden doorgenomen, dit is de volgende stap. Beide verslagen worden goedgekeurd en ondertekend.

Mededelingen kerkenraad.

Het nieuwe jaarboekje schuiven we door naar het volgend jaar.

Stond er nog in de notulen dat we weer een complete kerkenraad hadden, helaas is onze wijkouderling zr. J. Banga getroffen door een ernstige ziekte en heeft ontheffing gevraagd uit haar ambt.

We hebben diverse gemeenteleden benaderd, maar tot nu is het ons niet gelukt om een wijkouderling te vinden. We hebben een oplossing gevonden om een paar wijkassistenten te vragen pastorale taken om zich te nemen, ze moeten nog worden ingeroosterd.

Financieel verslag

't Sintrum

De jaarcijfers van 2023 worden gepresenteerd.

De inkomsten waren dit jaar hoger dan begroot.

Wij krijgen ook weer rente op ons spaargeld.

Energiekosten vielen lager uit dan verwacht.

br. W. Verbeek en br. R. Zijlstra, de technische mensen van de kerkrentmeesters proberen om alle manieren te bezuinigen op de energiekosten.

De kosten voor het pastoraat worden steeds hoger, ook de reiskosten, door de jaren heen is alles veel duurder geworden.

Wij bezitten ook nog land, daar moet ook quotum over worden betaald.

We moeten nu quotum over de verkoopwaarde van het land betalen, wij hebben bezwaar aangetekend, er zijn meer gemeentes die dat gedaan hebben, de aanslagen worden uitgesteld, er wordt nog over vergaderd.

Er wordt dan vanuit gegaan dat rijke kerkelijke gemeentes, de arme kerkelijke gemeentes helpen.

In 2022 betaalden we nog rente, nu krijgen we weer wat rente van de bank.

Het 't Sintrum staat op de balans op € 1,--

Begraafplaats

De paden zijn opgeknapt in het voorjaar. Er zijn bomen, takken en struiken gesnoeid. Er is behoorlijk meer uitgegeven dan het reguliere onderhoud.

Jaarrekening Diaconie

Er is meer uitgegeven dan er binnen is gekomen.

De regering gaat steeds minder uitgeven aan goede doelen, er zal meer van particulieren en kerken verwacht worden in de loop der jaren.

Jaarrekening ZWO-E

De cijfers spreken voor zich zelf. De inkomsten en uitgaven staan duidelijk vermeld.

br. G. Tamminga wordt bedankt voor het presenteren en uitleggen van de financiële verslagen

Rondvraag

– br. H. van der Ploeg heeft een vraag over de brainstormsessie over het gebruik van de Sint Willibrorduskerk op 19 november, waar dit gehouden wordt. Op de mail die wij van dorpsbelang kregen stond locatie; nog nader te bepalen. Ondertussen is bekend, dat dit in het MFA wordt gehouden.

– Op verwarming is behoorlijk bezuinigd. br. W. Verbeek kan de kachel nu met de telefoon aanzetten. Op kleppen en thermostaat zijn dingen veranderd, een technisch verhaal. Dit wordt met applaus beloofd.

– Er is een vraag over het Censura morum. Waarom hebben jullie dit afgeschaft? da. H. Graafland verbaasde zich hier steeds over. Doen jullie dit nog. We hebben het toen afgeschaft. Uit de zaal wordt gezegd: wij vinden dit

niet goed. Op de volgende vergadering van de kerkenraad komen wij hier op terug.

Niks meer aan de orde zijnde, sluit preses de vergadering af met dankgebed.

Pauze

We drinken een kopje koffie

Boekbespreking Israël / Palestina Het lege land door Geert Benedictus

Preses geeft het woord aan Geert Benedictus. Hij stelt zichzelf even voor.

Hij is oud-eigenaar en oprichter van Bureau Benedictus in Garijp.

Hij heeft studie en onderzoek gedaan aangaande Israël, het land waar zijn hart ligt. Israël is het meest omstreden land ter wereld, maar dat is niet altijd zo geweest. Na de vernietiging van Jeruzalem in de tweede eeuw na Christus en het verdrijven van bijna alle Joden uit Palestina wordt het ontstane vacuüm niet opgevuld door andere volken of bevolkingsgroepen. Het Heilige Land gaat als het ware in winterslaap.

De landstreek Palestina vervalt tot een desolate streek met woestijnen, moerassen, onkruid, stekels en stekende muggen. Verwaarloosd en niet onderhouden. Hij neemt ons mee door de eeuwen heen, hoe het land met het opkomend zionismeweer begon te bruisen en hoe ook de problemen begonnen.

Aan de hand van Bijbelteksten laat hij duidelijk de kracht en betekenis van Israël zien.

Als de vragen uit de zaal zijn beantwoord, bedankt preses Geert Benedictus en wenst ons wel thuis.

Als kerst dit jaar
donkerder is
dan normaal
kijk dan omhoog

want juist
in het donker
kun je de Ster
zien schijnen

de Ster die belooft:
in al je vragen,
zorg en pijn
zal Ik er zijn

want Ik ben Die is,
Die was en komt
Ik ben Immanuel
God met ons

LiefWoord

Ik jou de pinne troch



Hallo allen,

Ik ben Wieger Bouman zoon van Wim en Els Bouman. Geboren op 23 september 1992 te Gouda. Zowel mijn naam als de namen van mijn ouders zullen voor u wellicht onbekend zijn, daarom goed om wat over mezelf te vertellen.

Ik ben opgegroeid in de omgeving van Rotterdam, kom uit een gezin van 6 waarvan ik de jongste ben. Daarnaast heb ik 3 oudere broers waarvan er 2 nog in Rotterdam wonen en 1 in Apeldoorn. Mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Rotterdam, zo heb ik hier gestudeerd en heb ik fijne vriendschappen opgebouwd. Deze vrienden komen zo nu en dan ook een weekendje over vanuit het 'Wilde Westen' naar het 'Hoge Noorden'.

Waar in deze tijd steeds meer jongeren vanuit de dorpen naar de stad gaan om te studeren of het leven te leven. Is dat bij mij juist andersom. Ik ben vanuit de drukke stad naar het rustige platteland gekomen. Voor de rust, de vrijheid maar bovenal de liefde!

Dat klinkt vooral romantischer dan het was. Het was bovenal een praktische keuze. Ik had mijn diploma net gehaald in de facilitaire dienstverlening, en had meerdere banen waarvan 1 als beheerder/koster bij de vrijgemaakte gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel. Mijn ouders als 'Gereformeerden' vonden dit overigens maar niks, maar ik vond het mooi om geloof en werk samen te brengen. Daarnaast was het een tijd waarin nauwelijks vaste contracten werden uitgedeeld, en was het lastig om structureel inkomen te krijgen. Mijn vrouw (toen verloofde) had een vaste baan in St. Annaparochie als apothekersassistente. Door haar vaste aanstelling was het voor ons een logische keuze om naar Friesland te verhuizen. We hebben een jaar in Hallum gewoond en vervolgens zijn we naar het geboortedorp van mijn vrouw gegaan. En inmiddels wonen we 8 jaar in Holwert.

Mijn schoonvader is Willem Vellema deze heeft vorige maand in het Tjerkeblêd zijn verhaal met u gedeeld en aan mij de pen doorgegeven. Op 15 jarige leeftijd leerde ik mijn vrouw al kennen, Winanda Vellema. Via een digitale christelijke ontmoetingsplek kwamen we in contact met elkaar en dat was toen die tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend als wat dat nu is. Ook voor onze ouders was dit wennen, want de grenzen van het internet gaan verder dan je eigen dorp of stad. Uiteindelijk zijn we in november 2015 getrouwd en zijn

we gezegend met een prachtige zoon in december 2022. Voor ons een prachtig wonder na een moeilijke periode in ons leven.

Het is mooi om op deze manier in contact te komen met de gemeenteleden en elkaar beter te leren kennen. Via deze weg wil ik u alvast fijne kerstdagen wensen en Gods zegen voor 2025! Aan mij om de pen ook weer door te mogen geven. Ik jou de pinne troch aan Froukje Vellema.

Nieuws van de kindernevendienst

Beste allemaal,

Nog maar een paar weken en dan begint de Adventstijd.

Op zondag 1 december gaan wij tijdens de kindernevendienst bezig met het thema advent. Wat betekent dit? En welke bijbelverhalen horen bij de Adventstijd.

Als verwerking gaan we adventskaarsen maken die passend zijn bij de verhalen van adventszondagen. De kinderen kunnen zo thuis wekelijks een kaarsje aansteken en toelevens naar het Kerstfeest.

Op zondag 22 december is er een extra kindernevendienst waarin we alvast aan de slag gaan met het Kerstfeest!

We hopen jullie allemaal weer te zien!

Nynke Wijma en Antje Hiddema



***SPECIAAL CONCERT MET HARPISTE IRIS KROES**

Op zondag 8 december om 16.00 uur zal een bijzonder concert worden uitgevoerd in de Doopsgezinde kerk aan de Stationsweg in Holwert. In een feestelijke maand past een concert met toegankelijke en toepasselijke muziek. Het thema is vrij, maar wel met alvast een knipoog naar Kerst.

Het meest bijzondere aan het concert zal het optreden van Iris Kroes zijn. Met haar harp en prachtige zangstem zal zij ons meenemen in haar muziek. De combinatie van zang en harp zal in deze kerk prima tot zijn recht komen.

Naast Iris zal een koperkwintet optreden. De musici van dat kwintet komen allemaal uit de beroemde brassband “De Bazuin” van Oentsjerk. Zij gaan een aantal bekende en ook een aantal nieuwe arrangementen uitvoeren.

De Holwerter organist Jan Idsardi maakt het muziekgezelschap compleet en zal ook een aantal werken ten gehore brengen.

Na het concert (van ongeveer anderhalf uur) is er gelegenheid om nog even met elkaar én met de muzikanten na te praten onder het genot van een seizoen gerelateerde traktatie.

De toegang is gratis, maar ter dekking van de kosten zal wel een collecte worden gehouden!

Iedereen is, vanzelfsprekend, van harte welkom in onze kerk aan de Stasjonswei in Holwert.

Namens de commissie “In see fan aktiviteit”,

Giel van Leerzem; 0519-554005; gielvanleerzem@doopsgezind.nl



De Kerstgeschiedenis

Streep de drieëndertig woorden weg en maak twee woorden van de overgebleven twaalf letters.

S	M	D	D	N	E	G	A	D	O	O	D
R	H	A	L	E	R	T	E	M	P	E	L
E	A	Z	R	E	K	R	I	B	B	E	T
D	R	V	B	I	V	O	L	K	O	D	E
R	T	R	L	E	A	R	S	I	D	D	K
E	E	E	A	Lukas 2				N	N	U	E
I	D	E	V					D	K	O	E
G	N	R	R	J	S	T	A	D	E	M	R
N	E	G	O	V	M	N	E	M	B	A	A
A	D	Z	U	O	E	K	I	W	E	A	B
E	E	R	W	G	W	S	L	E	G	N	E
F	H	A	A	S	T	E	D	R	A	A	S

aarde
baren
bekend
dagen
dood
engel
genade
gebod
haast
hart
heden

herberg
herders
Israël
Jozef
Kind
kribbe
kudde
Maria
mens
naam
ogen

Simeon
stad
teken
tempel
veld
volk
vrede
vreze
vrouw
wet
woord

In het
LICHT
van Gods Zoon
brengt Hij
in kleinheid
Zijn grootheid
nabij

Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, 9153 AX Brantgum,
tel 06-53817896

2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695

Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194

Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486

Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340

email: **administratiepknholwerd@knid.nl**

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending. Werelddiaconaat. Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212

Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: N. Teertstra, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 06-23374114

Kindernevendienst

Contactadres: Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

D. Verbeek-van den Berg Gama 7 tel.nr. 06-11962483

Email: ledenpknholwerd@gmail.com

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht.