



T s j e r k e b l ê d

van de Protestantse gemeente Holwerd

December 2021



stille NACHT
HEILIGE **nacht**

Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Vol verwachting klopt ons hart.....

Op het moment dat u dit leest is het Sinterklaasfeest over een dikke week al weer voorbij. Met name de kinderen, (of de al wat ouderen onder ons stiekem ook misschien?), hebben er reikhalzend naar uit gekeken. De verwachtingen naar de te ontvangen kadootjes zijn vaak hoog gespannen en we zijn allemaal benieuwd of we iets zullen mogen uitpakken wat we hoog op ons verlanglijstje hebben staan.

December is een feestmaand, want op 6 december is het feest nog lang niet voorbij. We hebben afgelopen zondag 21 november het kerkelijk jaar afgesloten en stil gestaan bij het overlijden van mensen uit onze gemeente, uit onze familie of uit onze kennissenkring. Natuurlijk kunnen we daarmee niet gelijk zeggen dat we nu weer overgaan tot de orde van de dag, maar het blijft wel een feit dat we op zondag 28 november alweer de eerste adventszondag mogen vieren en jawel, op de 2^e adventszondag is er zelfs een viering van het Heilig Avondmaal. Het woord advent komt van het Latijnse woord 'adventus', wat 'de komende' betekent. God komt naar ons toe en in de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in onze wereld. En dan als afsluiting van de vier adventszondagen natuurlijk nog het echte hoogtepunt: Kerstfeest.

Het woord verlanglijstje is al gevallen. Vaak zijn we teleurgesteld als we iets we iets niet ontvangen hebben wat we wel hadden verwacht. Het goede, mooie, sprookjesachtige leven lijkt soms aan onze deur voorbij te gaan. Je hebt pech, je wordt opnieuw overgeslagen bij het uitdelen van al die mooie cadeautjes. Kent u dat gevoel?

God is geen Sinterklaas waarvan we mogen verwachten dat hij het bij hem ingediende verlanglijstje punt voor punt in behandeling neemt en op 5 december al onze wensen in een grote jute zak bij onze voordeur aflevert.

God moedigt ons aan om aan hem in ons gebed te vertellen waar we naar verlangen. In de Bijbel lezen we: *Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles.* (Filipp. 4:6)

En dan? Wat gebeurt er dan? Gaat God jouw verlanglijstje als een checklist af? We lezen in Filippenzen ook dat God je iets geeft dat al het andere op je verlanglijstje overstijgt, namelijk: Bescherming met zijn Vrede.

Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus (Filipp. 4:7)

Maar hoe zit dat dan? Eén van de bekendste uitspraken van Jezus was toch: *Bid en u zal gegeven worden*. Ja zeker, maar God zegt: ik geef wat je nodig hebt en ik weet wat goed voor je is. En daarom mogen we altijd bidden: niet wat ik wil, maar wat u wilt. En er is iets dat bijna nooit op ons verlanglijstje zal staan maar we zouden er eigenlijk altijd om moeten vragen en dat is de Heilige Geest. Als we dat echt willen, geeft God ons die tijd en zijn Geest wil in onze harten wonen!

En ja, soms hebben we ooit iets op ons verlanglijstje geschreven waarvan we al hadden gedacht het nooit meer te zullen krijgen. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met de oude Zacharias en zijn onvruchtbare vrouw Elisabet die al jarenlang tevergeefs hadden gehoopt om vader en moeder te worden. In het evangelie volgens Lucas kunnen we lezen dat God Zacharias d.m.v. een engel totaal verraste met de aankondiging van de geboorte van zijn zoon Johannes. En een half jaar hierna kreeg Maria bezoek van de engel Gabriël die haar vertelde dat zij binnenkort moeder zou worden van een zoon. Een zoon die de Allerhoogste zou worden genoemd.

Die periode was een tijd van verlangen, afwachting en verwachting en ik hoop dat ook wij dat tegenwoordig nog steeds zo voelen en dat we dankbaar zijn voor alles dat ons gegeven wordt.

Ik sluit af met het laatste gedeelte uit de lofzang van Zacharias:

En jij Johannes, bent straks een profeet van de allerhoogste God.

Want jij zult de weg klaarmaken, zodat de Heer kan komen.

Jij zult de mensen vertellen dat ze gered kunnen worden.

Want God wil hun fouten vergeven.

Omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons toesturen.

Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood.

Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.

(Uit: Bijbel in Gewone Taal Lucas 1)

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen alvast gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe te wensen.

Jappie Banga





Kerkdiensten

Zondag 28 - nov 't Sintrum 1e Advent Voorber.H.A.

09.30 uur – ds. E.A. van Gulik, Leek

Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel
2. Kerstfeest

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

deurcoll.: onderh. gebouwen

Zondag 5-dec 't Sintrum 2^e Advent H. Avondmaal

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Diaconie
2. Zending

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. de Ruiter

organist: dhr. A. Kooistra

beamer: dhr. W. Verbeek

deurcoll.: Onderh. gebouwen

Zondag 12-dec 't Sintrum 3^e Advent

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten

Collecten: 1. Zending
2. Kerstfeest

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

organist: dhr. T. v.d. Weide

beamer: mw. S. Bandsma

deurcoll.: Onderh. gebouwen

Zondag 19-dec 't Sintrum 4^e Advent

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum

Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. W. Peterson

deurcoll.: Onderh. gebouwen

Vrijdag 24-dec Doopsgez. Kerk Kerstnachtdienst I.K.O

22.00 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd

organist: dhr. J. Idsardi



Zaterdag 25-dec 't Sintrum 1^e Kerstdag Comm.Bijz.Diensten

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd organist: dhr. K. Schreiber
Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel beamer: dhr. V. Vellinga
2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: onderh. gebouwen
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 26-dec 't Sintrum 2^e Kerstdag

09.30 uur - dhr. R. Colijn, Menaam, organist: dhr. T. v.d. Weide
Collecten: 1. Diaconie beamer: dhr. A. Vellema
2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: Onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Castelein

Vrijdag 31-dec 't Sintrum Oudejaarsdienst

19.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Zending beamer: dhr. W. Verbeek
2. Kerk en Pastoraat deurcoll.: Onderh. gebouwen
Kerkrijden: A. Kooistra

Het Tsjerkeblêd voor de maand januari verschijnt in week 51.
Kopij uiterlijk donderdag 16 december inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties

Overgeschreven:

naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:

J. Boonstra, Beyertstrjitte 71; sectie 3.

Als voorkeurlid blijft hij ingeschreven bij onze gemeente.

Het adres van het echtpaar Boonstra is:

Dongeradyk 67, K 109, 9101 GC Dokkum.

Verjaardagen

december



12	S. Herder-Koree	Pôlewei 6 9151 HX Holwerd
20	J. Vos	Stasjonswei 11 9151 JL Holwerd
21	J. Hiddema-Hayma	Stasjonswei 49 9151 JM Holwerd
28	A. Ensel-de Jong	Birdaarderstraatweg 123/21 9101 CZ Dokkum

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

Op 21 november, de Eeuwigheidszondag, gedenken wij allen uit onze gemeente die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ze hebben hier in Holwerd geleefd, gewerkt, het leven gedeeld met hun dierbaren. Zijn in onze kerk gedoopt, hebben diensten gevierd en meegedaan. In een dienst hebben we al afscheid genomen, gevoelens en dierbare herinneringen gedeeld. Er zijn mooie liederen gezongen, troostende woorden gesproken. Iedere familie op zijn eigen manier, uit wijk 1 zijn overleden:

Mevr. T. Venema- van der Ploeg; wij mogen vertrouwend gaan, waarheen Hij ons leven leidt. Dit geeft ons kracht bij droefenis, dit is onze troost altijd!

Fardau Acronius; een boog in de wolken, doet ons denken aan jou bestaan, er was nog zoveel met heit, mem, zusjes en familie te delen, maar ze moesten je laten gaan. Een boog in de wolken, teken van liefde, Hij zal er steeds zijn!
Om jullie te dragen, nu en in de toekomst!

Mevr. M. Boonstra- de Jong; de storm is voorbij, ik vind mijn lust, in die Haven van rust. Ik ben veilig bij Jezus, mijn Heer.

Dhr. K. Hiddema; de Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Bij het scheiden van mijn aardse huis, Goede Herder, breng mij Eeuwig Thuis!

We vertrouwen erop dat hun namen geschreven staan in de palm van Gods Hand.

We wensen iedereen die het moeilijk heeft, ziek, herstellende, verdrietig of eenzaam veel kracht toe en Gods troostende nabijheid!

*Als het leven pijn doet, ziekte, sterven en verdriet komen op je weg,
en je weet niet meer welke kant je op moet....*

Leun dan maar op Hem, Hij geeft je rust en kracht,

Hij kent je stil verdriet, en zware last.

Hij zal je troosten en houd je stevig vast.

Liefdevol zal Hij je dragen in deze moeilijke tijd.

Groetnis Djoke Schaap- Hiddema

Wijk 2

Op 18 okt is Reitse geboren, hij is het zoontje van Jornt en Bettie Schaap en broertje van Marten.

Van harte gefeliciteerd !

Op 7 nov is Jilmer geboren, hij is het zoontje van Jesse en Marijke Schaap, en het broertje van Jildou en Rudmer.

Ook jullie van harte gefeliciteerd !

Een pareltje, kostbaarder dan goud,
uit Gods hand aan jullie toevertrouwd
Om te koesteren, om voor te zorgen,
houdt U het in Uw vaderhand geborgen.



We hopen dat de beide neefjes in gezondheid op mogen groeien binnen jullie gezin.

Hartelijke groet Jantsje Banga

Wyk 4

Nei goed 3 wike soarchpension Sionsberg mocht Durk op moandei 8 novimber wer nei hûs. It rinnen giet in bytsje better, mar wol my help fan de rollator. Dokter sei dat in heupoperaasje noch net hoechde. Der moat wol flink troch oefene wurde. Wy winskje Durk fierder hiel folle betterskip ta en wy hoopje dat it herstel fierder trochset.

Gean mar mei moed dyn libbenswei,
wat dy yn't libben treffe mei.
Al giet it soms troch tsjusternis,
oan Jezus'hân komst do der wis.
Dêrom it each omheech nei God,
Syn hân bestjoert dyn libbenslot.

Wy binne no al wer yn de adfintstiid oankommen. In tiid wêryn wy útsjogge op Kryst, de komst fan it Bern fan God, dy't alles foar ús betsjutte woe, de rêding fan ús libben. Wy winskje jim allegear yn oanrin op dizze Krystdagen: in goede adfint ta, fijne, sinfolle Krystdagen en ek alle goeds foar it nije jier. Wy hoopje allegear sûn te bliuwen.

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon.
Dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit Kind.

Siepie Bandsma

Wij bidden om verhalen

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat Zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.



Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Kind op Zondag: *Erik Idema*

Gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Afgelopen zondag, 21 november was voor onze gemeente een speciale zondag.

We hebben op deze zondag de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dat doen we door het noemen van hun namen en het aansteken van een kaars. Door de nabestaanden, of iemand die daarvoor is gevraagd wordt de kaars aan het licht van de Paaskaars aangestoken. De Paaskaars, die symbool staat voor het licht en de Liefde van God. En vanuit dat licht laten we de kaarsen branden. In dat licht zijn we verbonden met elkaar en met alle mensen die ons in de dood zijn voorgedaan.

‘Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
Ook al is het niet gebleven,
't blijft altijd
Een deel van jou, een stukje van je leven’

We noemden de namen van:

Berend Boonstra

Geboren 26 augustus 1930 – overleden 30 januari 2021

Tietje Jacoba Venema-van der Ploeg

Geboren 7 augustus 1934 - overleden 17 maart 2021

Neeltje Veldema-Groenia

Geboren 22 februari 1933 - overleden 30 maart 2021

Roelie Westerhof

Geboren 28 februari 1962 - overleden 17 april 2021

Elisabeth van der Weg-Mellema

Geboren 14 september 1931 - overleden 31 juli 2021

Fardau Acronius

Geboren 8 mei 2019 - overleden 27 augustus 2021

Dieuke Leegstra - van der Woude

Geboren 26 juni 1928 - overleden 7 september 2021

Geertje van Slooten-Braaksma

Geboren 24 mei 1932 - overleden 1 oktober 2021

Meintje Boonstra-de Jong

Geboren 8 februari 1932 - overleden 11 oktober 2021

Klaas Hiddema

Geboren 26 september 1944 - overleden 17 oktober 2021

Streep hun naam niet door,
al zijn ze bij ons weggegaan.
Streep hun naam niet door,
alsof ze nooit hebben bestaan.

Het liefste wat men kan bezitten,
het toekomstbeeld van het bestaan.
Niemand vraagt om te vergeten,
en gewoon weer door te gaan.

Want we willen wel verder leven,
maar weten niet altijd hoe dat moet.
We horen bij hen die achterbleven,
overleven vergt soms heel veel moed.

Streep hun naam niet door,
noem hun naam,
laat iedereen weten,
dat jullie die naam niet zullen vergeten.

Anke H.R.

Dankbetúging

Lâns dizze wei wol wy eltsenien bedanke foar alle bliken fan meilibjen dy 't
wy krigen hawwe tidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man,
ús heit, pake en oerpake.

It hat ús tige goed dien.

Alie Hiddema, Hessel en Lucie, Baukje en Yelmer, bêrn en bêrnbern.

Yn memoriam Klaas Hiddema

24 septimber waard it dúdlik, dat Klaas corona hie. Mar it foel wol wat ta hjer. Dat wiene syn wurden. Mar yn de wike dernei foel it net ta en waard Klaas opnommen yn it sikehûs. In spannende wike folge foar Klaas en syn gesyn, mar oan de ein fan dy wike wiene der positive berichten en dat joech wer moed yn de wike dy't folge. Mar wat in skrik, dat snein 17 oktober der komplikaasjes by kamen en Alie en de bern derby roppen waarden. It wie krityk! Wat in ûnferwachte wending. Klaas kaam de sneintejûns te ferstjerren.

Ferrietlik dat wy him misse moatte, mar tankber dat fierder lijen him besparre is, litte wy witte dat fan ús is hinnegien myn leave man, ús soargsume heit en grutske pake en oerpake Klaas Hiddema. Mei dizze wurden waard troch Alie, bern, pakkesizzers en oerpakesizzer op de rouwkaart en yn de kranten bekend makke dat Klaas stoarn wie.

Op freed 22 oktober ha we mei de famylje en elts dy't Klaas in waarm hert ta droech ofskie fan him nommen, yn in tsjinst wer't nei foarren kaam wa't Klaas west hat.

De famylje fertelde oer heit en pake Klaas, dy't op 26 septimber 1944 berne waard op de pleats oan de Múnereed yn Holwert en der opgroeide mei noch 2 broers en 2 sussen.

Dat hy nei de MULO gie, mar dat dat net syn ding wie en doe nei de lânboukoalle mocht en dat er der te plak wie. Dat toen Klaas 20 jier wie syn mem kaam te ferstjerren. Wat in ferriet, mar de famylje sette troch. Dat trochsetten hat foar Klaas syn fierdere libben altyd it motto west. Ek hearde by him: Hynders, dingen dy't wei wiene wer werom fine, in grapke of wat gekheid op syn tiid, belutsen by en belangstelling foar Alie, bern, pakesizzers, omsjen nei elkoar, genoaten fan it libben. Reizigje dêr koe er ek fan genietsje en op in reis troch Noorwegen, Sweden, Denemarken trof er Alie, de frou wer't er 51 jier mei trouw west hat.

Wy ha in prachtich libben hân, sei Alie

Ek it wurk wie belangryk foar Klaas en deroer hat Pieter van der Woude, dy't wol sa '40 jier mei/ by Klaas wurke hat in lyts "boekje" iepen dien.

Ik (Anke) mocht foar gean yn dizze ofskiedstsjint en koe sa ek moai wat fertelle oer Klaas syn hobby, it spyljen op de trombone by it korps de Bazuin. It korps wie belangryk foar him en wat wie it bysûnder dat in grut part fan de leden in oantal koralen spile ha tidens de tsjinst en by it útdragen "Lichtstad met z'n paarden poorten".

Klaas hat ôfskie fan syn gesin nommen yn it fertrouwen dat er nei dy
“Lichtstad met z’n paarlen poorten” gie. Nei syn Heer en Heilân.
Op de roukaart stiene ek de wurden fan it liet “De Hear is myn Hoeder”
It leauwen hat altyd belangryk yn it libben fan Klaas en Alie west.
God, dy Hoeder hat him noait los litten.
Hy lit noait los, wer’t Hy oan begûn is.
En sa fielde Klaas it ek.
Snein 17 oktober is Hy mei Klaas mei gien, dwers troch de dea hinne
fan syn ierdske plak hjir, nei syn plak by syn Heit yn de Himel

Dat it fertrouwen op syn Hear en Hoeder foar syn frou Alie, bern, pake, oer
pakesizzers en elk dy’t Klaas misse sil, treast en kracht foar de takomst sûnder
him wêze mei.

Nei de tsjinst ha we Klaas mei hynder en wein nei it hof brocht. Hoe
bysûnder.

Anke H. R.

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Wanneer de omstandigheden het toelaten hopen wij op maandag 13 december
2021, samen met de Doopsgezinde Zusterkring van Holwerd, onze jaarlijkse
Adventsviering te houden, waarin wij de geboorte van onze Redder en
Verlosser vieren.

De aanvangstijd is 15.30 uur.
Kosten € 4,--.

Wat zou het mooi zijn wanneer het dit jaar wel door kon gaan.
Mochten wij elkaar dit jaar toch niet kunnen ontmoeten in de Doopsgezinde
Kerk tijdens onze gezamenlijke viering, dan willen wij u op deze manier
gezegende en zinvolle Kerstdagen toewensen en alle goeds voor het nieuwe
jaar 2022.

Wij hopen dat u allemaal gezond mag blijven.

Groet,
Het Bestuur van Passage.

NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

1. Welkom

G. Bilker heet ons welkom op de eerste vergadering na de vakantie.

2. Opening

Hij opent de vergadering met het lezen van een stuk met de titel “Omgaan met elkaar en omzien naar elkaar”. De 10 geboden geven ons een leidraad in het verantwoord omgaan met elkaar en de rest van de schepping. In de samenvatting van de wet gaf Jezus ons de LIEFDE als middel voor het met elkaar omgaan. De in God gegrondveste liefde moet ons uitgangspunt zijn. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf: heb aandacht voor elkaar en zie de noden van een ander. Daarna gaat hij ons voor in gebed.

3. Agenda

Toegevoegd aan de agenda wordt het punt: hoe zien wij de toekomst van onze gemeente.

4. Notulen

De notulen van 21 juni worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

5. Personalia en pastoralia

Deze worden doorgenomen. Er zijn op dit moment veel gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en overlijden in de wijken. Dat kan voor de wijkouderlingen zwaar zijn.

De voorzitter wijst hen er op dat ze om hulp moeten vragen als ze denken dat ze het niet meer in de macht hebben. De wijkouderlingen zullen dat doen maar geven ook aan dat ze steun aan elkaar hebben.

7. Tsjerkeblêd en ouderlingenblad

In deze bladen zijn geen artikelen gevonden die op deze vergadering besproken moeten worden.

8. Ingekomen stukken

Er is een geboortekaartje van Ylse Acronius gekomen en overlijdensberichten van Mevr. L. Mellema en Fardau Acronius, hier bij wordt stil gestaan.

De rest van de ingekomen stukken worden kort doorgenomen en doorgegeven aan de belanghebbenden.

9. Rapporten:

Moderamen:

N.a.v. de notulen van de vorige kerkenraadsvergadering heeft het moderamen besloten dat berichten van overlijden in de diensten altijd zullen worden voorgelezen door de dienstdoende ouderling. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Diaconie/ZWO-E:

De Diaconie/ZWO-E vergadert morgen.

Commissie bijzondere diensten:

De commissie is bezig met de startdienst van 26 september, er wordt aan de kerkenraadsleden verzocht om zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

In het net uitgekomen Tsjerkeblêd wordt hier meer over verteld.

College van kerkrentmeesters:

Het college heeft de verkoop van het kerkgebouw in handen gelegd van een regionale makelaar, en heeft daar vertrouwen in. Deze makelaar ziet wel kansen voor verkoop.

De gemeente wordt op de hoogte gehouden via Tsjerkebled. Voor verkoop is wel toestemming nodig van de centrale PKN.

In de tuin van de kerk is grondig gesnoeid, gemaaid en gezaaid, hiervoor dank aan de vrijwilligers.

De Givt app werpt zijn vruchten af, er komen giften binnen. Het college wil de deur collecte weer in ere herstellen en de kerkenraad is het hier mee eens.

Er zal een derde collecte zak bij de uitgang komen.

Het collecte moment komt nog niet terug in de dienst om nog zoveel mogelijk echt lijfelijk contact te vermijden.

Het schilderwerk van 't Sintrum is in het voorjaar al aan schildersbedrijf Oevering gegund maar het is nog niet begonnen. Het college zal vragen wanneer er wordt gestart.

Er zijn 2 vluchtdeuren in het gebouw hersteld en/of vervangen.

Classis:

Er staat een vergadering voor verder op in deze maand gepland.

IKO:

Er zijn geen mededelingen van deze commissie. Er zijn gisteren 3 afgevaardigden van onze gemeente naar de afscheidsdienst van Ds. Van Workel geweest, hett was een mooie dienst.

10. Censura Morum

Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren.

Afgesproken wordt om het deze keer nog op de "corona" manier te doen.

11. Gemeenteavond

Op 22 november staat er een gemeenteavond gepland, dan zal o.a. de begroting voor 2022 worden behandeld en na de pauze zal T. Verbeek een film laten zien over gebeurtenissen in onze gemeente.

We hopen dat de belangstelling weer zo groot zal zijn als bij de vorige gemeenteavond.

12. Volgende vergadering

De volgende kerkenraadsvergadering is op 25 oktober.

13. Rondvraag

Daar er niets bij de rondvraag naar voren komt gaan we door met het toegevoegde agendapunt: De toekomst van onze gemeente. Hoe moet het verder?

Ambtsdragers zijn niet te vinden en in november moeten we toch al weer op zoek naar nieuwe mensen. Doordat er mensen langer zijn doorgegaan, zullen er deze keer veel gevonden moeten worden.

Iedereen is het er over eens dat we zo niet door kunnen gaan. Er komt geen tot weinig reactie uit de gemeente als er gevraagd wordt om een functie te vervullen. De kerkenraad ziet het ook niet zitten om nu weer bij de zelfde mensen te moeten gaan vragen en hetzelfde antwoord te krijgen.

Dit onderwerp zal op de gemeenteavond worden besproken, de aanwezige kerkenraadsleden weten ook geen oplossing op dit moment. We komen er de volgende vergadering op terug.

14. Sluiting

D. Schaap leest het gedicht "God met ons".

De voorzitter wenst ons wel thuis.

Nieuws van de kindernevendienst

Zondag 12 december is er weer kindernevendienst en kunnen de kinderen eerst in de kerk komen. Het thema voor deze 3^e zondag van Advent is:

"Voel jij dat ook?" - Lucas 1: 39-56

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Daar zingt ze een bijzonder lied.

Graag tot dan!

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

Van de dominee

Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet...!

Jesaja 64 vers 1 is een echte adventstekst. En ook een echte tekst voor onze tijd! Het is een gebed tot een verborgen God, ergens hoog ver weg. Een schreeuw vanuit een verwoest Jeruzalem.

God is er wel! Daar twijfelt de profeet niet aan. Hij is de levende God, die handelt en in wiens hand alles vastligt. Maar hoe kan dit dan?

Heeft God zijn handen van ons afgetrokken? Verbergt Hij zich voor ons. Is Hij afwezig? Kijkt Hij weg?

Ja, dat gevoel bekruipt mij ook. In de kerk. Er zijn zoveel mensen die Hem niet meer kunnen vinden. Zo heel veel mensen die God los laten en kwijtraken. Maar ook in de wereld. Wat gebeurt er allemaal niet? Door mensen! Ja, dat wel. Door het (ooit christelijke) Westen? Ja, dat ook. De barmhartigheid raakt meer en meer in de knel. Recht en gerechtigheid is niet meer de belangrijkste norm. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Grote woorden, grove taal, nepverhalen, ontevredenheid – dat belooft niet veel goeds.

Zoveel duisternis en nood in onze wereld, zoveel bezorgdheid en angst – terwijl God er is! Voor de profeet is dat onverdraaglijk.

Maar tegelijk geeft hij God wel gelijk. God oordeelt terecht. De puinhoop van de wereld is niet Gods schuld. Het is de schuld en het falen van ons, mensen.

God is niet verplicht om onze rotzooi op te ruimen.

Zo wordt duidelijk, wat ‘duisternis’ eigenlijk is. Dat je ziet dat de wereld zichzelf kapotmaakt, terwijl je God kent als je Vader en Verlosser. En je Hem tegelijk ‘recht’ moet geven. Je erkent het failliet van ons uit gezien.

Toch is God neergedaald! Heeft Hij de hemel gescheurd. In de Kerstnacht toen de engelen Vrede op aarde zongen. Kwam Hij op onverwachte wijze in dat gewone mensenkind in de voederbak, in die onbetekenende Jood, die toch de Redder van de wereld zou zijn.

Ja, God heeft dit gebed verhoord!

Maar ook wij leven nog steeds in een tijd van wachten en verwachten. In een wereld die een puinhoop is. Als mensen die niet in staat zijn en niet van zins zijn om dat echt op te lossen.

God is er...!

Maar ook vandaag lijkt het, alsof Hij zich verbergt. (En gelijk heeft Hij!).

Maar dat kunnen we niet verdragen.

Dat willen we niet. We willen dat Hij komt. Vandaag. In onze wereld!

En daarom bidden wij... roepen wij... doen wij een beroep op God tegen God: Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet...!

Ik wens jullie allemaal, ondanks de donkere tijd, een verwachtingsvol Advent en Kerst toe.

Hartelijke groet, Da Hilde Graafland

Corona update!!

Sinds enige tijd zijn de maatregelen weer aangescherpt welke wij in acht moeten nemen. Dit houdt in dat wij weer enige aanpassingen moeten doen welke wij al niet meer gewend waren. De mondkapjes hebben weer hun intrede gedaan bij het binnengaan en verlaten van de kerk. Ook de 1½ meter moeten wij tijdens de kerkdienst weer rekening mee houden, dit is zowel tijdens het lopen en geldt ook voor de onderlinge afstand van de zitplaatsen. Huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten.

Handen desinfecteren bij het betreden van ons gebouw deden we al.

Het zingen mag nog wel, maar dan op ingetogen wijze.

Verder zullen we zo weinig mogelijk verplaatsingen doen tijdens de kerkdienst. De collecten en het avondmaal houden we voorlopig nog maar even zoals het de laatste tijd al was.

Al met al een forse stap terug in ons gemeentezijn.

Ook hebben we activiteiten afgelast. In 't Sintrum hebben we alle doordeweekse activiteiten laten vervallen. Onze geplande gemeenteavond ging ook al niet. De was erg jammer, we hadden best wel wat zaken met u willen delen. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we u via dit kerkblad en de afkondigingen tijdens de kerkdienst op de hoogte te houden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen met ons.

We kunnen dit benaderen vanuit het oogpunt dat dit weer een inperking is; ik wil het maar beschouwen als dat we nog blij mogen zijn dat we de mogelijkheid hebben om op zondag bij elkaar te komen. Ik hoop dat u er zo ook overdenkt.

Zoals eerder al is aangegeven, kunt u indien u vragen hebt ons ook altijd benaderen. Voor ons is het soms ook snel schakelen en vragen daar ook uw begrip voor. Dan wens ik u een goede gezondheid toe en probeer de moed erin in te houden.

Gerrit Bilker

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249
Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: administratiepknholwerd@knid.nl
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.