

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Maart 2021



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude
0511- 422609

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Is everybody nog wel happy?

Deze vraag werd voorheen vaak geschreeuwd door een artiest(e) die in een zaal vol enthousiaste mensen op ging treden. Wat de bedoeling hiervan was, dat het aanwezige publiek hierdoor opgezweept, luidkeels schreeuwend die vraag met “JAAAAAAAAA” beantwoordde, waarna het feest kon losbarsten.

Ik weet niet hoe het u de laatste tijd vergaat, maar ik ben geneigd om bovenstaande vraag dan nog wel met een “JA” te beantwoorden, alleen u ziet het al: er ontbreken nogal wat A’s.

Er is tegenwoordig ook weinig aanleiding om feest te vieren en trouwens, wanneer er wel iets te vieren valt, kunnen en mogen we dit niet gezamenlijk doen door allerhande beperkingen. Wat erger is, door deze zelfde beperkingen is een bezoekje aan iemand die dat juist zo nodig heeft, ook heel erg moeilijk geworden waardoor bij sommigen de eenzaamheid het leven van zowel oude als jonge mensen zwaar maakt.

Lang heb ik na zitten denken over welk onderwerp ik deze keer zou gaan behandelen en na lang wikken en wegen kwam ik er toch niet onderuit om iets te schrijven over hoe wij met de huidige Corona-problematiek omgaan. Het is dan ook een persoonlijk stukje geworden.

En het volk morde.....

Tijdens de bijna 40-jarige tocht door de woestijn na de uittocht uit Egypte werd het Israëlietische volk diverse malen geconfronteerd met de nodige tegenslagen. Het begon meteen al na de doortocht door de Schelfzee: na 2½ maand waren de meegebrachte voorraden op en er was geen water te vinden en het water dat ze na 3 dagen zoeken wel hadden gevonden, was bitter.

En het volk morde. God hoorde het en liet Mozes een stuk hout in het water gooien waarop het zoet en drinkbaar werd.

Meteen daarna diende zich al het volgende probleem aan: het voedsel was op.

En het volk morde. Zodanig zelfs, dat er werd gezegd dat men, achteraf bekeken, liever in slavernij bij de vleespotten in Egypte was dood gegaan.

God hoorde het en zorgde voor kwakkels en manna.

En tijd daarna was er opnieuw een tekort aan water voor mens en dier.

En het volk morde. Opnieuw werd Mozes ter verantwoording geroepen, ja hij werd zelfs met steniging bedreigd. In opdracht van God sloeg Mozes op de rots waardoor er water tevoorschijn kwam. Maar helaas, Mozes was er nog lang niet!

Het volk wilde meer vlees, ze wilden komkommers, uien en meloenen eten zoals in Egypte en ze wilden vis eten. U raadt het al: **het volk morde**. God had het nu helemaal gehad met zijn uitverkoren volk en deelde via Mozes mee dat ze de volgende dag vlees zouden eten, niet 1 dag, niet 2 dagen, niet 5 dagen, geen 10 of 20, maar een volle maand “totdat het uw neus uitkomt en u ervan walgt”. De volgende dag werden er zoveel kwakkels aangevoerd dat er rond de hele legerplaats een dagreis ver een stapel van bijna een meter hoog lag. Het gulzige volk werd daarna door God zwaar gestraft.

De dag waarop ik dit stukje schreef, was er nog maar net een avondklok ingesteld. Dit om er alles aan te doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

En ons volk mort, en hoe!

Op vele plaatsen in ons land moest de politie er met behulp van de ME voor zorgen dat demonstraties (hoewel verboden) ordentelijk verlopen. Maar nu men dan toch aan het demonstreren was, kon in één moeite door de agenten met stenen worden bekogeld en o ja, een winkel plunderen, waarom ook niet? We zijn er nu toch. Zelfs een ziekenhuis was al doelwit van een rellende meute. Eén van de ziekenhuizen waar het zorgpersoneel met vrouw/man en macht werkt aan bijv. de verpleging van de door Corona getroffen mensen. De avondklok werd zelfs al vergeleken met de 2^e Wereldoorlog! Men zou de geschiedenisboeken er maar eens op na moeten lezen in plaats van elkaar op te stoken via de social media. Dit moest ik toch echt even kwijt.

Te pas en te onpas worden onze premier Rutte en minister de Jonghe al of niet terecht in de 2^e Kamer ter verantwoording geroepen. Net zoals Mozes vroeger van alles wat er fout ging overal de schuld van kreeg, bij ons moeten tegenwoordig deze beide politici het ontgelden. Indertijd beklaagde Mozes zich altijd onmiddellijk bij God omdat hij zich niet opgewassen voelde tegen de zware taak die hem was opgelegd. Zoals in de woestijn al gebeurde bij het volk Israël: God zorgde altijd voor een oplossing. Hij gaf antwoord. Hij zag zijn volk daar staan, radeloos en woedend. Hij hoorde hun gemor en Hij sprak. Hij zag hun aanvechting en hoorde hun geroep. We mogen geloven en weten dat Hij ons nog altijd ziet en hoort!

Het is denk ik een goede zaak om in plaats van te demonstreren, te relschoppen en te plunderen met ons allen in gebed te gaan en om God maar weer eens te vragen om een oplossing.

Ik wens u een gezond (voor)jaar toe.

Jappie Banga



Kerkdiensten

Zondag 28-febr 't Sintrum

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Beamer: mw. T. Verbeek

Collecten: 1. Diaconie Missionair Werk binnenland

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: O. Boonstra

H. Avondmaal

organist: dhr. A. Kooistra

Zondag 7-mrt 't Sintrum

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd

Organist: dhr. K. Schreiber

beamer: dhr. A. Vellema

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is *WEL* kindernevendienst - kinderen kunnen voor de dienst naar de lokalen bij de kerk worden gebracht en na afloop worden opgehaald.

Kerkrijden: T. de Ruiter

Zondag 14-mrt 't Sintrum

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum

Beamer: dhr. W. Verbeek

Collecten: 1. Bidstondcollecte

2. Diaconie Binnenlands Diaconaat

Er is GEEN kindernevendienst

Biddag

organist: dhr. J. Heeringa

kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 21-mrt 't Sintrum

09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum

Organist: dhr. A. Kooistra

beamer: mw. S. Bandsma

Collecten: 1. Diaconie

2. Kerk en Pastoraat

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

Zondag 28-mrt 't Sintrum

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd

Collecten: 1. Diaconie

2. Zending

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Vellema

organist: dhr. K. Schreiber

beamer: W. Peterson

Het Tsjerkeblêd voor de maand april verschijnt in week 12.

Kopij uiterlijk donderdag 18 maart inleveren bij:

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Dankbetuiging

Berend Boonstra

Wij willen iedereen bedanken voor de aandacht en het medeleven, ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze heit en pake.

Het geeft een heel fijn gevoel dat zoveel mensen aan ons gedacht hebben en nog steeds denken. Dat geeft ons steun om verder te gaan.

Met hartelijke groeten,
Annie, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Beste mensen, tijdens mijn ziekte verbleef ik in het Covidhuis in Heerenveen en in het zorgcentrum van de Sionsberg te Dokkum. Daar heb ik heel veel kaarten van u ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het is heel waardevol om in moeilijke tijden te weten dat er aan je gedacht wordt. Het gaat nu heel goed met mij en ik kan nog weer zelfstandig in mijn appartement in Dokkum wonen.

Daar ben ik heel dankbaar voor.

Nogmaals hartelijk dank voor alle steun.

Groeten van Wikje Wobbes-Koster.

Nieuws van de dominee

Ter overweging bij de 40-dagentijd

De vastentijd begint op Aswoensdag, als mensen in de Rooms-Katholieke en in de Anglicaanse Kerk een askruisje halen, met de woorden: *Stof ben je, tot stof keer je terug: keer je af van de zonde en wees Christus trouw!* Deze woorden gaan mee tot de Paaswake op Stille Zaterdag. Dan klinken de woorden: *Het is de Geest die levend maakt!* Dan ontvangt men een kruisje van doopwater op het voorhoofd.

Dit is veelbetekenende liturgie. Je moet deze woorden leren proeven en erop kauwen. Ieder jaar opnieuw. Zo dalen ze in in je leven.

De vastentijd is ook zo'n traditie uit de wereldkerk. In de Protestantse traditie zijn we dat verleerd. Toch is het de moeite waard om ermee bezig te gaan, ook al is het met kleine stapjes en met vallen en opstaan.

Bij die vastentijd horen zes traditionele gebruiken. Deze zijn bedoeld om zich te oefenen in een geest van nederigheid en van totaal en oprecht berouw. Niet alleen om de eigen individuele zonden en tekortkomingen, maar ook om ons aandeel in collectieve misstanden en maatschappelijke ongerechtigheid. We kijken dus verder naar onze wereld.

Welke zijn die zes traditionele gebruiken?

1. Zelfonderzoek. Welke dingen zijn er in onszelf die er niet zouden moeten zijn? Vervolgens vragen wij om de hulp van een betrouwbare vriend of pastor om samen te bidden of God die dingen weg wil nemen. En we streven ernaar die dingen te vervangen, die wij verwaarloosd hebben.
2. Gebed. We zitten stil en stellen onszelf in Gods aanwezigheid.
3. Vasten. Vasten gaat over macht – over te leren wanneer en hoe je weerstand moet bieden aan verzoeking, verleiding, hebzucht, ijdelheid, jaloezie. Vasten betekent dat je solidair bent met hen die het niet voor het kiezen hebben. Als jij niet eens van een enkele maaltijd kunt afzien, geef jij dan werkelijk om de wereldwijde honger? Maar vasten betekent ook dat je leert om echt hongerig te zijn: hongerig naar gerechtigheid, naar recht en vrede; hongerig, ten diepste, naar Pasen – hongerig naar de opstanding die alleen God kan geven in Christus.
4. Weggeven van geld. Het is het beste om geld met gebed te verbinden – om geld te geven aan iets waar je in gelooft en om te bidden voor de organisatie waar jij geld aan geeft.
5. Lezen van de Bijbel. Leren wat de Bijbel zegt, meer weten wie God is, Hem beter leren kennen en verstaan.

6. Het herstellen van verbroken relaties. Dit betekent misschien dat je een kleine stap zet in een grote breuk – of een grote stap in een kleine breuk. Het kan ook het onderhouden zijn van een vriendschap voorbij een sociale grens van klasse, ras of religie.

De vastentijd wordt hiermee een bijzondere en rijke tijd. Het vraagt om een houding van aandacht en toewijding. We hebben elkaar daarbij nodig. Het geeft verdieping in je geloof en je relatie met God en de gemeente. En door deze tijd van inkeer en voorbereiding heen kan het écht Pasen worden. Je beleeft op nieuwe en sterk wijze Pasen als hét feest van opstanding en bevrijding.

(Bovenstaande is grotendeels ontleend aan de Anglicaanse theoloog Samuel Wells uit Londen).

We zijn onderweg in de 40-dagentijd. Het is goed, om onze aandacht daarop te richten. Het helpt ons om onze fixatie op het Corona-virus wat los te laten.

De ijs- en sneeuwpret van

begin deze maand was wat betreft een zegen voor Nederland.

Het begon met de bewuste zondag, dat er zo heel erg slecht weer was voorspeld, en ik in Holwerd moest voorgaan. Ik vroeg me al af hoe ik zondagsmorgens vroeg over de dijk naar Holwerd moest komen. Maar Siepie Bandsma stelde me gerust: ‘Als het nodig is, komt Paulus jou met de traktor halen’. Dat stelde inderdaad heel gerust, en ik heb echt gehoopt dat het door zou gaan: samen met Paulus op de traktor! Het was echter niet nodig...

De week erna winterde het echt door en daar heeft iedereen van genoten. Op een enkeling na, die op het ijs zwaar ten val kwam, zoals Piet Vrieswijk (sterkte Piet!).

De eerste Holwerter ouderen hebben overigens hun eerste vaccinatie al gekregen! Dat is fijn. Het geeft ons perspectief.

Mijn werk bestaat momenteel eigenlijk alleen uit kennismakingsbezoeken hier en daar. Overdag of 's avonds tussen 19.30 en 20.45 uur, zodat ik nog voor de avondklok thuis ben. De diensten gaan iedere zondag door, en behalve dat er een klein deel van de gemeente er is, kunnen velen thuis de dienst bekijken en beluisteren. Ook het moderamen vergadert nog, maar verder wacht het allemaal op betere tijden.

En toch wordt het weer Pasen. Laten we proberen onze aandacht daarop te richten. Probeer eens deze 40-dagentijd invulling te geven, zoals in bovenstaande artikel is beschreven. Zodat het niet een tijd van leegte en wachten is, maar van jezelf trainen en concentreren, van gevoelig worden en van gevuld worden met de dingen van God.

Ik wens jullie allen Gods zegen toe!

Da Hilde Graafland

Nieuws uit de wijken

Wijk 1

In wijk 1 zijn er géén opnames in ziekenhuis en verpleeghuis. Wel zitten de mensen te wachten op enige versoepeling. De zorgen van mensen om hun baan, zaak of schoolopleiding zijn groter dan het virus zelf. Ook voor alle jeugd is er veel veranderd, niet meer naar school, online huiswerk maken, minder sociale contacten, géén gemakkelijke tijd, we denken aan jullie!

Iedereen wil graag meer vrijheid, toch hopen we dat de online vieringen in de kerk, een gevoel van saamhorigheid geven. Veel mensen willen graag weer als gemeente samen komen, en zingen in de kerk! Houd vol en houd moed! De tijd zal weer anders worden!

We leven mee met hen, hier niet bij name genoemd, met ziekte, verdriet en zorgen, niet wetend hoe de toekomst eruit zal zien. Heer ontferm U over hen, en over ons allen!

Groetnis fan Djoke Schaap - Hiddema

Wijk 3

Op aandringen van de thuiszorg heeft br. Berend Boonstra de huisarts bezocht, en die stuurde hem door naar het ziekenhuis. Daar kwam na onderzoeken uit dat hij ongeneeslijk bleek. Dit nieuws sloeg in als een bom. Hij voelde zich nog goed en had geen pijn, dus het bericht dat hij slechts drie weken na de diagnose kwam te overlijden sloeg weer in als een bom. Op vrijdag 5 februari was de afscheidsdienst geleid door Anke Hoekstra. We vertrouwen er op dat hij nu veilig in Jezus' armen is, zoals ook bovenaan de rouwkaart staat.

Alie Kooistra-Bosgra

Mutaties

Overleden:

Op 30 januari 2021:

B. Boonstra, Nijhûf 1 – 4, op de leeftijd van 90 jaar.

Verbintenissen:

Geregistreerd partnerschap:

B. Boonstra en **R. Westerhof**, Atlas 11, Hoogezaand

R. Veldema en **L.R. Vellinga**, Stasjonswei 16; sectie 1



Verjaardagen

maart

10	M. Vrieswijk-van Dijk	Fonteinstrjitte 37 9151 JT Holwerd
15	T. Boonstra-Fennema	Beyertstrjitte 71 9151 KE Holwerd
18	H. van der Ploeg	Pôlewei 12 9151 HX Holwerd
19	L. Minnema-Haanstra	Ale-tún 7 9151 KS Holwerd
21	B. Vellema-Dijkstra	Elba 4 9151 AB Holwerd
27	J.E. Veening	Beyertstrjitte 81 9151 KG Holwerd
28	O. Boonstra	Prof. Holwardastrjitte 16 9151 KW Holwerd

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen.



7 maart weer kindernevendienst in de gebouwtjes bij 't Sintrum!!

De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht en na de dienst weer worden opgehaald.

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

Kerkenraad (moderamen)

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2^e preses: Nog niet bekend
Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: T. Tadema, Iest 8
Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: **NL50RABO 0373 7122 19**
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Jeugdplatform

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

S. Vellinga Foarstrjitte 3 tel. 561759

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.